

De wegbereider voor de Messias.

Intro. Het Oude Testament wijst voortdurend naar **de komst van de Messias**. God maakt Hem bekend door de woorden van de profeten. Kijk bijvoorbeeld naar o.a. de profetieën van Jesaja en Maleachi. Niet verbazend dat de Joodse schriftgeleerden deze verwijzingen naar de komst van de Messias kenden.

=>Het grote probleem voor de Joodse schriftgeleerden was niet de kennis van deze profetieën, maar wel de duiding, de uitwerking en de aanvaarding van de uitkomst van deze profetieën! De Here Jezus voldeed namelijk niet in hun ogen als de Messias! Johannes de Dooper voldeed niet in hun ogen als de Elia, die voorafgaande aan de komst van de Christus, zou komen!

Laten we samen o.a. de volgende passages lezen: ⇔

Jes.40:3=>"Een stem van iemand **die roept in de woestijn**: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God."

Mal.4:4-6=>"Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, Ik zend tot u **de profeet Elia**, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan."

⇔ Indien je alleen op basis van deze 2 Bijbelpassages een conclusie moet trekken, is verschil van interpretatie over de persoon die roept in de woestijn en de juiste aanwijzing van Elia misschien nog mogelijk.

⇔ Wanneer je de uitleg van Jezus Christus en de andere auteurs in het Nieuwe Testament, over deze passages er naast legt, is er maar één conclusie te trekken! Johannes de Doper is de vervulling van de profetieën uit Jes.40:3 en Maleachi 4:5.

⇔ **De schriftgeleerden wilden echter per se de vervulling van de profetieën uit het Oude Testament niet aanvaarden!**

⇔ De gevolgen zijn groot.

⇔ Zij aanvaarden Johannes de Doper niet als de voorspelde Elia.

⇔ Zij aanvaarden de duiding van Johannes de Doper niet, dat Jezus het Lam Gods is, de Christus, de Zoon van God, die de zonden van de wereld wegneemt.

⇔ Hoe staat het met jou? Hoe reageer jij op de profetieën van de profeten? Op de woorden van Johannes de Doper? Op de woorden van Jezus Christus? Op de woorden van de apostelen? Op de woorden uit de evangeliën en de brieven in het Nieuwe Testament?

⇔ Lees o.a. mee in de volgende Bijbelpassages in voorbereiding op de maaltijd des Heren van vandaag. Trek je eigen conclusie!

1. Wat wordt er o.a. over Johannes de Doper gezegd?

⇔ Mattheüs zegt:

Matth.3:1-17=>“In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit, en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Addereengebroid! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vrucht voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar **Hij Die na mij komt, is sterker dan ik;** ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. **Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.** Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: **Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen.** Toen liet hij het Hem toe. **En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!**

⇔ Alhoewel Johannes de Doper in eerste instantie Jezus wil weerhouden om gedoopt te worden, overtuigt Jezus Johannes om Hem wel te dopen met de woorden: “**laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen.**” (3:15)

⇔ **Nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water van de Jordaan!** Wat impliceert dat hij helemaal in het water van de Jordaan was. (3:16)

⇔ De hemelen worden geopend en **de Geest van God daalt neer op Jezus als een duif.** (3:16)

⇔ En een stem uit de hemelen zegt: “**Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!**”! (3:17)

⇔ Hoe schitterend mooi visueel, auditief en cognitief is de onlosmakelijke **eenheid tussen Jezus Christus, de Heilige Geest en God de Vader!**

⇔ **De Heere Jezus zegt:**

Matth.11:1-19=>

vs7 – “Toen dezen weggingen, **begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes:** Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?”

vs9-10 – “Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, Zelfs naar veel meer dan een profeet. **Want hij is het over wie geschreven staat:** Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.”

vs 12-15 – “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En **als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.** Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”

⇔ **De engel zegt:**

Luk.1:13-17=>“Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en **hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden,** en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. **En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te bekeren** tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, **om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.**”

Luk.1:57=>“De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon.”

⇔ **Zacharias zegt:**

Luk.1:63-64=>“En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden: **Johannes is zijn naam.** En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; **en hij sprak en loofde God.**”

Luk.1:76-80=>“En jij, kind, **zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden,** want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te maken, en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, **waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft,** om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw van de dood, en

De maaltijd des Heren op zondag 14 februari 2021

om onze voeten te richten op de weg van de vrede. **Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël.**"

⇔ **De Heere Jezus zegt:**

Luk.16:14-16=>"En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten Hem. **En Hij zei tegen hen:** U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. **Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan.**"

⇔ **God de Vader spreekt en stuurt Johannes de Doper:**

Luk.3:2=>"onder de hogepriesters Annas en Kajafas, **geschiedde het woord van God tot Johannes,** de zoon van Zacharias, **in de woestijn,**"

2. **Wat zegt Johannes de Doper zelf?**

Luk.3:1-18=>

vs3-4 – "en hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en **predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden,** zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van een die roept in de woestijn: **Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.**"

vs15-16 – "En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: **Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.**"

vs18 – "Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en **verkondigde het volk het Evangelie.**"

Joh.1:19-34=>

vs19-21 – "En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u? En hij beled en ontkende het niet, maar hij beled: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: Nee."

vs23 – "Hij zei: **Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft.**"

vs29-30 – "De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: **Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! En hij is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik.**"

⇔ **Johannes de Doper verteld wat God hem gezegd heeft:**

vs32-34 – “En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezond heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat Hij de Zoon van God is.”

Konklusie =>

Hoe diep snijdt Gods Woord in ons hart? (o.a. Hand.2:37-47; Hebr.4:12-13) Lees zelf verder in de Bijbel en zie de honderden aanwijzingen die kant en klaar aantonen, **dat Jezus Christus, de Messias is!** Merk op dat je alleen in en door Hem vergeving van zonden kunt krijgen. **Jezus wast onze zondelast af.** Jezus Christus is gestorven voor jouw en mijn zonden, overeenkomstig de Schriften. Hij is begraven, Hij is opgewekt op de derde dag. Hij is verschenen aan velen en Hij is opgevaren naar God de Vader in de hemel. (o.a.1 Kor.15)

Jezus brengt ons terug in verbinding met God de Vader. Zonder Jezus staan wij moederziel alleen. Laten wij samen dankbaar zijn en de Heer prijzen, omdat Hij ons vanuit het duister terugtrekt in het licht door Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Die ons verlost, beschermd, aanspoort, waarschuwt en oproept om elke dag weer opnieuw te kiezen om te wandelen in het licht van de genade en weg te vluchten uit de duisternis van de zondemacht.

⇔ **De apostel Johannes zegt:**

1 Joh.1:5-7=>“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

Laat dit allemaal bezinken, wanneer wij samen en apart stil staan tijdens het gedachtenismaal, bij de dood van onze Heiland aan het kruis op Golgotha om ons vrij te kopen door Zijn zoenoffer.

Amen.