

## “De doctrine van het oordeel.” – Deel 5

**Intro.** =>Vorige week werd er tijdens de bijbelstudie een verwijzing gemaakt naar de profeet Jesaja. Over het feit dat God, de Heere Jezus, naar Zijn volk zou sturen om hen op te roepen terug te keren tot God. Het volk zou echter niet gaan luisteren, ondanks alle wonderen, tekenen en toespraken, die Jezus zou doen, terwijl Hij rond ging om het volk op te roepen tot bekering. (Lees voor jezelf o.a. Jesaja 49-53... Kijk naar het rechtvaardige oordeel van God aan de ene kant en **de redding**, die door God wordt aangereikt, **in Jezus Christus**, aan de andere kant. Kijk hoe de profeten, in opdracht van God, door de Heilige Geest geschreven hebben over **Gods plan**, dat al vastlag voor de grondlegging van de wereld.) (o.a. Efe.1:3-14; Tit.1:1-2; 1 Petr.1:20)

Mattheüs 4:12-15=>“Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door **de profeet Jesaja** gesproken werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, **het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: **Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.****”

Jesaja 8:23=>“**Voorzeker**, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is...”

Jesaja 9:1=>“Het volk dat in **duisternis** wandelt, zal een **groot licht** zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.”

Jesaja 49:5-6=>“En nu **zegt de HEERE**, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE, en Mijn God zal Mijn kracht zijn. Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. **Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.**”

Mattheüs 28:16-20=>“En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. **En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.** En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. **Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in**

**de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.** En zie, **Ik ben** met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. **Amen.**”

**1 Johannes 1:5-7=>“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”**

**1 Johannes 2:1-2=>“Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.”**

⇔ Hebben zij wel naar Jezus geluisterd?

⇔ Hebben zij zich (wel) bekeerd?

⇔ Hebben (al) de mensen, de wonderen van Jezus dan niet gezien?

⇔ Hebben zij zich (dan niet) bekeerd?

⇔ Hebben zij dan (soms) niet geluisterd naar alle getuigenissen?

⇔ Hebben zij dan niet de verschillende toespraken gehoord en de brieven gelezen van de profeten, de apostelen en de evangelisten?

⇔ Hebben zij dan geen weet van alle zondaars, die zich bekeerd hebben tot de Heer, op basis van de getuigenissen en toespraken?

⇔ Is het dan niet opgevallen, dat Jezus werkelijk mensen verandert!

⇔ Hebben zij de gebeurtenissen op pinksterdag soms gemist?

⇔ Hebben zij geen kennis gemaakt met alle christenen uit de verschillende gemeenten, die bij naam, genoemd worden in de Bijbel?

⇔ Waar waren zij dan, toen de apostelen rondtoerden, om de opdracht van Jezus, om alle volken te onderwijzen en te dopen, uit te voeren?

**Handelingen 26:1-32=>“...vs15-16-“Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal;...vs19-“Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest ...vs22-“maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan**

**dit volk en de heidenen...vs25-**“Maar hij zei: **Ik ben niet buiten zinnen**, zeer machtige Festus, maar **ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand**. *Want de koning heeft weet van deze dingen.* **Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is; het is immers niet in een uithoek gebeurd.** *Gelooft u, koning Agrippa, de Profeten?* Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus: **U overtuigt mij bijna om christen te worden!** En Paulus zei: **Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet alleen u maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben**, uitgezonderd deze boeien ...”

=>**Wauw!, wauw!, wauw!** Kijk naar de legio **getuigen**, die door God zijn uitgekozen en aangesteld om namens Hem het Evangelie uit te dragen!

=>**Wat een machtige aansprekende en duidelijke voorbeelden!**

Markus 9:1=>“**En Hij zei tegen hen: Voorwaar Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven** voordat zij gezien zullen hebben dat **het Koninkrijk van God met kracht gekomen is.**”

⇔**Hebben zij het Koninkrijk van God dan niet zien komen?**

⇔**Hoe kunnen zij het gemist hebben?**

⇔**Hebben zij het dan niet gehoord?**

Johannes 20:24-31=>“En Thomas, **een van de twaalf**, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. **De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien.** Maar hij zei tegen hen: **Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.** En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. **Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mij zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.** En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: **Mijn Heere en mijn God!** Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; **zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.** Jezus nu heeft in aanwezigheid van

Zijn discipelen nog wel veel andere **tekenen** gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, **opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.**”

=>Heb je nog meer getuigenissen nodig?

=>**Het Oude testament**, al de profetieën, zou (al) voldoende moeten (kunnen) zijn, maar voor (al) de hardhorenden, de slechtzienden, de ongelovige Thomassen in de wereld, voor de twijfelaars, voor de hardnekkigen, voor de betweters, voor de tegendraadsen, onder ons, is er nog heel veel meer **bewijsmateriaal overgeleverd!** Kijk naar alle voorbeelden in o.a. de “Handelingen van de apostelen” en in “de brieven”, die aan de verschillende gemeenten of personen, die bij name genoemd worden in de Bijbel, voor ons **opgeschreven zijn!** o.a.: =>

Johannes 21:1-14=>vs1-**“Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen**, aan de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich als volgt:..vs14-**“Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.”**Lukas 24:13-35=>“...vs15-“En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, **dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep**...vs31-“En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: **Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?**...vs35-“En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe **Hij door hen herkend was** bij het breken van het brood.”

1 Korinthe 15:1-11=>**“Verder maak ik u bekend**, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. **Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ontslapen.** Daarna **is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.** En als laatste van allen **is Hij ook aan mij verschenen**, als aan de ontijdig geborene.(Zie Hand 9:1-22) Ik immers ben de minste van

de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. **Maar door de genade van God ben ik wat ik ben**, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen: niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó hebt u geloofd.”

Johannes 5:43-47=>”Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. **Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen**. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt **en de eer van de enige God niet zoekt?** Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; **die u aanklaagt, is Mozes**, op wie u uw hoop gevestigd hebt. **Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden, geloven?”**

⇔ Hoeveel getuigenissen heb jij nodig?

⇔ Er zijn nog legio andere getuigenissen te lezen. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament!

⇔ **Zoek!**

⇔ **Lees!**

⇔ **Ontdek!**

⇔ Kom tot dezelfde konklusie als **de ongelovige Thomas, de apostelen en de eerste discipelen** en twijfel niet!

**Konklusie** =>

**De Heere Jezus zegt van Zichzelf** o.a. (zoek de teksten er zelf bij..)

**Ik**: =>

⇔ **Ben de eniggeboren Zoon van God!**

⇔ Men moet **opnieuw geboren worden!** (Joh.3)

⇔ Wie **in Mij gelooft** gaat niet verloren!

⇔ Wie **in Mij gelooft** heeft eeuwig leven!

⇔ **Wie niet gelooft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God is reeds veroordeeld!** (Joh.3:18)

⇔ **Het licht** is in de wereld gekomen! (Joh.12:46)

⇔ **Ik ben het Licht** der wereld! (Joh.8:12)

⇔ Komt tot het licht! (Joh.3:15-21)

⇔ Wie **Mij ongehoorzaam is** krijgt te maken met de toorn van God! (Joh.3:34-36)

⇔ Ik ben de Messias, de Christus! (Joh.4:25-26)

⇔ Mijn oordeel is waar, is rechtvaardig! (Joh.5)

⇔ De Vader en Ik werken samen! (Joh.4:16-20)

- ⇔ Ik doe altijd wat Hem (de Vader) welgevallig is! (Joh.4:29)
- ⇔ Voor Abraham geboren was, ben Ik. (Joh.8:58; Exo.3:14)
- ⇔ Ik ben het brood des levens!(Joh.6:35)
- ⇔ Ik geef het onderricht, dat ik van Hem gekregen heb, Die Mij gezonden heeft! (Joh.7:16)
- ⇔ Ik ben de Zoon van God!(Joh.9:35-38)
- ⇔ Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen! (Joh.9:39)
- ⇔ Ik ben de Deur voor de schapen!(Joh.10:7)
- ⇔ Ik ben de goede Herder! (Joh.10:14)
- ⇔ Ik en de Vader zijn één! (Joh.10:30)
- ⇔ Ik bereid een plaats voor u in het huis van Mijn Vader! (Joh.14:1-3)
- ⇔ Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven! (Joh.14:6)
- ⇔ Er is geen andere weg richting God, de Vader, dan door Mij! (Joh.14:6)
- ⇔ Ik ben in Mijn Vader! (Joh.14:20)
- ⇔ Ik ben de ware wijnstok! (Joh.15:1)
- ⇔ Ik stuur de Trooster naar de wereld! (Joh.16:5-8)
- ⇔ Ik ben van God, de Vader, uitgegaan! (Joh.16:25-30)
- ⇔ Ik heb de wereld overwonnen! (Joh.16:33)
- ⇔ Ik ben in de wereld gezonden door de Vader! (Joh.17:24-26)
- ⇔ Ik heb de wereld, Uw Naam, bekend gemaakt! (Joh.17:26)
- ⇔ Ik ben Koning! (Joh.18:33-37; Joh. 18-19))

=> **Wat een almachtig God is Hij!**

- ⇔ Hij redt!
- ⇔ Hij leidt!
- ⇔ Hij begeleidt!
- ⇔ Hij nodigt uit!
- ⇔ Hij bevrijdt!
- ⇔ Hij bereidt!
- ⇔ Hij raakt aan!
- ⇔ Hij spoort aan!
- ⇔ Hij geeft rust!
- ⇔ Hij roept op!
- ⇔ Hij bemoedigt!
- ⇔ Hij troost!
- ⇔ Hij geneest!
- ⇔ Hij omarmt!
- ⇔ Hij weent!
- ⇔ Hij weet!
- ⇔ Hij ziet!

⇔ Hij hoort!

⇔ Hij luistert!

⇔ Hij stuurt!

⇔ Hij vergeeft!

⇔ Hij vermaant!

⇔ Hij begrenst!

⇔ Hij waarschuwt!

⇔ Hij oordeelt rechtvaardig!

⇔ Hij kent mijn naam!

⇔ > Hij speelt geen verstoppertje met mij!

⇔ Hij laat Zich vinden als ik geloof dat Hij bestaat en Hem zoek!

=> Zoek zelf de Bijbelteksten bij de trefwoorden!

Hebreeën 11:6=>“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. **Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.**”

1 Petrus 1:19-21=>“maar met **het kostbaar bloed van Christus**, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. **Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.** Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, **zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.**”

⇔ Wauw! => **Wat een machtig God is Hij!**

⇔ **Wat een machtig God hebben wij!**

⇔ **Wie is deze?** (Niet voor niets ons jaarthema van 2 jaar!)

⇔ Blijf (zelf) lezen!

⇔ Blijf ontdekken!

⇔ Blijf luisteren!

⇔ Blijf verwonderd over hoe **God** Zichzelf kenbaar maakt aan ons!

⇔ Laat je niet omverblazen door de valse leerstellingen, halve waarheden en zinloze hersenspinsels van mensen, die ons proberen weg te leiden van God, de Schepper van hemel en aarde! Precies zoals we gezien hebben, op de woensdagavond Bijbelstudies, het laatste jaar.

=> Hoe passen al de aanhalingen binnen de doctrine van **het oordeel**?

Romeinen 1:18-21=>“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. **God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.** Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, **namelijk én Zijn eeuwige kracht en Zijn goddelijkheid,**

zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen. Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn ver-  
dwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.”  
Jesaja 9:5=>“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons ge-  
geven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt  
Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,  
Vredevorst.”

1 Johannes 5:20=>“Maar wij weten dat **de Zoon van God gekomen is** en ons het verstand heeft gegeven om **de Waarachtige te mogen kennen**; en wij zijn in **de Waarachtige**, namelijk in **Zijn Zoon, Jezus Christus, Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.**”

2 Petrus 1:16-18=>“Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en **de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten**, maar *wij zijn ooggetuigen geweest* van **Zijn majesteit**. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: **Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb**. En deze stem **hebben wij gehoord**, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.”

Handelingen 4:12=>“**En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zelig moeten worden.**”

⇔ **Jezus redt!!!**

⇔ **Jezus maakt zelig!!!**

⇔ **Niemand, niets, geen ander paradigma of dogma telt!!!**

Kolossenzen 2:1-15=>“...Vs 8-9 -“**Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamenlijk**...vs 12-“U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt...vs 15-“Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.”

=>Volgende week kijken we naar nog een aantal van de profetieën die over **Jezus Christus, de Messias** gedaan zijn. (Lees maar vooruit!)