

Brieven van Thuis

*Boodschappen voor vandaag
van de brieven van het Nieuwe Testament*

De brieven die we in het Nieuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom. Ze hebben een boodschap voor de lezers van die periode. Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor ons vandaag. Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te volgen op weg naar Huis. En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterken en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en toch soms moeilijke tijden en toestanden. Deze studies kijken naar de praktische lessen die we in deze "Brieven van Thuis" kunnen vinden.

De brief aan de Galaten (1)

¿ **Wie heeft jou het meest beïnvloed in je geloof?**

Het evangelie is goed nieuws – voor iedereen!

God, door Paulus, schrijft ons over wat ons werkelijk verandert en anders maakt. Hier lezen we over goed nieuws, het evangelie. Maar het is niet wat we in de wereld horen. God laat ons weten dat er andere boodschappen ronddwarrelen. Maar Hij wil ons alleen het beste geven.

¿ **Welk titel die jij in je leven draag vind je het belangrijkste?**

LEES 1:1-5

vers 1

Waarom vind Paulus het zo belangrijk om dit te benadrukken?

Welk nadruk hoor jij het meest?

Verzen 3-5

Waarvan moeten we gered worden?

Doet dit jou denken aan elders in het prediken van het evangelie?

Welke onderdelen van het evangelie krijgen nadruk hier?

LEES 1:6-10

Wat is het probleem die Paulus moet aanpakken?

Wat vind je van hoe sterk Paulus hier spreekt?

LEES 1:11 – 2:10

Waarom benadrukt Paulus hier de bron van zijn evangelie?

Waar en wanneer heeft Paulus het evangelie verkondigd?

Wat heeft dit te maken met wat hij in vers 1 zegt?

Zie 2:4-5

Waarom zouden mensen Christenen bespieden? Wat willen zij doen, volgens Paulus?

Hoe reageerde hij?

Vers 6

Wat vind je van wat Paulus hier zegt? Is dit waar? Waarom? Of Waarom niet?

Paulus neemt de tijd in het begin te benadrukken dat hij wel degeleijk een apostel van de Heer is en dat het evangelie dat hij predikt het ware evangelie is. Dit is goed nieuws. Maar de Christenen in Galatië zijn afgestapt naar iets anders. Dit is het gevaar in ons leven. De maatschappij wil ons iets anders bieden, die geen goed nieuws is.

LEES 2:20 – Dit is goed nieuws!

Brieven van Thuis

*Boodschappen voor vandaag
van de brieven van het Nieuwe Testament*

De brieven die we in het Nieuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom. Ze hebben een boodschap voor de lezers van die periode. Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor ons vandaag. Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te volgen op weg naar Huis. En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterken en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en toch soms moeilijke tijden en toestanden. Deze studies kijken naar de praktische lessen die we in deze “Brieven van Thuis” kunnen vinden.

De brief aan de Galaten (2)

¿Als God werkelijk onze acties woog – goed tegen kwaad – hoe zou jij uitkomen deze week??

Het evangelie is goed nieuws – voor iedereen!

God, door Paulus, schrijft ons over wat ons werkelijk verandert en anders maakt. Hier lezen we over goed nieuws, het evangelie. Maar het is niet wat we in de wereld horen. God laat ons weten dat er andere boodschappen ronddwarrelen. Hij wil ons alleen het beste geven.

LEES 2:11-21

Vergelijk Handelingen 11:1-18 met wat hier gebeurt.

Verzen 11-13

Wat is er veranderd in Petrus dat hij nu zo handelt in Antiochië?

Heb jij ooit iets gedaan uit vrees voor wat anderen Christenen van jou zouden denken?

In dit geval in Antiochië, wat doet jou het meest verwonderen?

Verzen 14-16

Waarom zegt Paulus dit “ten aanhoren van allen”?

Wat versta jij onder “gerrechtvaardigd worden”?

Hoe gebruikt Paulus dit woord?

Verzen 17-21

Wat is het eerste waarheid in het evangelie van Christus?

Wat spreekt jou het meeste aan in vers 20?

Hoe draait Paulus de gedachte van het “andere evangelie” om in vers 21?

Wat is het dat het “andere evangelie” biedt? Waarom is het geen goed nieuws?

Wat is het evangelie? Hoe zou jij het verwoorden? Waar gaat het om?

Hier zien we heel duidelijk wat het probleem is in Galatië. Een ander evangelie wordt gepredikt – een evangelie van eigen werken en rechtvaardigheid door de wet. Maar iedereen, door de eeuwen heen, heeft ervaren dat dit geen goed nieuws is. Daarom pakt Paulus dit meteen aan. Hij treed op als een apostel door God aangewezen.

LEES 2:20 – Dit is goed nieuws!

Volgende week: Galaten 3

Brieven van Thuis

*Boodschappen voor vandaag
van de brieven van het Nieuwe Testament*

De brieven die we in het Nieuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom. Ze hebben een boodschap voor de lezers van die periode. Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor ons vandaag. Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te volgen op weg naar Huis. En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterken en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en toch soms moeilijke tijden en toestanden. Deze studies kijken naar de praktische lessen die we in deze "Brieven van Thuis" kunnen vinden.

De brief aan de Galaten (3)

¿In welke sporen val jij terug als je terug bij je familie of oude leven kom?

Het evangelie – niet de wet - is goed nieuws!

God, door Paulus, schrijft ons over wat ons werkelijk verandert en anders maakt. Hier lezen we over goed nieuws, het evangelie. Leven in Christus en met de kracht van de Heilige Geest. Dit is niet wat we krijgen als we proberen via de wet te leven. Zonder Christus is er geen Geest in het leven.

LEES 3:1-14

Verzen 1-5

Hoe benadrukken deze eerste vijf verzen wat we in 2:15-16

Waarom benadrukt Paulus hu lijden? Van wie hebben ze moeten lijden?

Hoe laat dit, samen met hun ervaring en de dood van Christus, hun dwaasheid zien?

Verzen 6-9

Hoe wordt de argument van Paulus door het voorbeeld van Abraham bevestigd?

Hoe is ons geloof een vervulling van de belofte aan Abraham?

Verzen 10-14

Let op de verwijzingen uit het OT. Hoe laten zij zien dat gerechtigheid niet komt door de wet?

Deut. 27:26

Habbakuk 2:4

Lev. 18:5

Deut. 21:23

Hoe belangrijk is de Heilige Geest in dit gedeelte?

Wat moeten we met vers 5 doen? Welke krachten bewerkt Hij (de Geest) onder ons?

Een ander evangelie – een evangelie van eigen werken en rechtvaardigheid door de wet – is niet goed nieuws. Paulus probeert de Galaten wakker te schudden. Waar bouwen wij ons leven op? Proberen we door middel van daden te laten zien dat we rechtvaardig zijn? Of proberen we ons best te doen (ook in daad) en vertrouwen we op de dood en opstanding van Jezus?

LEES 2:20 – Dit is goed nieuws!

Brieven van Thuis

*Boodschappen voor vandaag
van de brieven van het Nieuwe Testament*

De brieven die we in het Nieuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom. Ze hebben een boodschap voor de lezers van die periode. Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor ons vandaag. Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te volgen op weg naar Huis. En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterken en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en toch soms moeilijke tijden en toestanden. Deze studies kijken naar de praktische lessen die we in deze “Brieven van Thuis” kunnen vinden.

De brief aan de Galaten (4)

¿Toen jij jong was, wie was baas bij jou thuis als je ouders weg waren?

Het evangelie is een belofte

God, door Paulus, schrijft ons over wat ons werkelijk verandert en anders maakt. Het evangelie is goed nieuws. Leven in Christus en met de kracht van de Heilige Geest. De wet is niet bedoeld om ons te bevrijden, maar om te leren en bewaken. De belofte is in Jezus Christus. Christus is er om ons te bevrijden – als we dat willen.

LEES 3:15-29

Verzen 15-18

Hoe helpt het dat Paulus een voorbeeld uit het leven gebruikt?

Wat is het belang van het verschil tussen “zaad” en “zaden”?

Waarom is de wet minder belangrijk dan de belofte?

Verzen 19--22

Waarvoor dient de wet?

Vergelijk vers 19 met Rom. 3:20-21

Hoe kunnen we dan ons deel in de belofte krijgen?

Verzen 23-29

Vers 23 legt nog meer uit waarom de wet dient. Wat lees je daar?

Waarom kan een wet ons niet redden? (zie ook weer vers 21)

Heeft een tuchtmeester zin? Welke?

Wat is het verschil tussen iemand die onder een tuchtmeester is en een zoon?

Hoe laten verzen 26-29 ons zien dat geloof gepaard gaat met daden?

Is dit dan wet volgen?

Wat spreekt jou het meest aan in deze verzen?

Hoe verandert dit jouw beeld van hoe wij God volgen? Zie je hier goed nieuws?

Het evangelie is dat we een belofte hebben van God die Vader is. Hij zorgt er voor dat rechtvaardigheid komt. Deze belofte is gegeven lang voordat de wet gegeven werd en doet de belofte niet teniet. Als we ons leven bouwen op de wet volgen, dan blijven we onder de tuchtmeester en zijn we eigenlijk slaven. Dit is geen goed nieuws. Waar bouwen wij ons leven op? Proberen we door middel van daden te laten zien dat we rechtvaardig zijn? Of proberen we ons best te doen (ook in daad) en vertrouwen we op de dood en opstanding van Jezus?

LEES 2:20 – Dit is goed nieuws!

Brieven van Thuis

*Boodschappen voor vandaag
van de brieven van het Nieuwe Testament*

De brieven die we in het Nieuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom. Ze hebben een boodschap voor de lezers van die periode. Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor ons vandaag. Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te volgen op weg naar Huis. En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterken en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en toch soms moeilijke tijden en toestanden. Deze studies kijken naar de praktische lessen die we in deze "Brieven van Thuis" kunnen vinden.

De brief aan de Galaten (5)

¿Toen jij jong was, wie was baas bij jou thuis als je ouders weg waren?

Het evangelie brengt vrijheid!

God, door Paulus, zegt ons hoe we werkelijk anders kunnen zijn. Het evangelie is goed nieuws. Leven in Christus en met de kracht van de Heilige Geest wil zeggen dat we geen slaven van de wet meer zijn. Wij zijn erfgenamen, ware zonen, vrij van de wet. Dit is goed nieuws!

LEES 4:1-11 - Zonen

Verzen 1-3

Waarom waren we 'onmondig'?

Hoe kan het zijn dat we onderworpen waren aan de wereldgeesten?

Verzen 4-7

Wie heeft de tijd bepaald dat Jezus zou komen? (zie ook vers 2)

Waarom is het belangrijk te weten dat Jezus uit een vrouw komt en dat hij onder de wet was?

Vgl. Hebr. 2:14-18; 4:15-16

Hoe weten we dat we zonen zijn? (zie ook Rom. 8:12-17)

Verzen 8-11

Hoe lijkt het leven met 'goden' op het leven onder de wet zoals de valse leraren dat leren?

Ze zijn dus zonen en niet slaven.

LEES 4:12-20 – Luister goed!

Hoe is het dat Paulus op hen lijkt?

Wat bedoelt hij dat zij op hem moeten lijken?

Waar is ijver goed voor? Hoe moet het gebruikt worden?

In vers 19 zegt hij in feite dat Christus nog niet gestalte in hen heeft gekregen. Wat wil dit zeggen?

Heeft Christus gestalte in jou gekregen?

LEES 4:21-31 – Vrij!

Hoe laat het verhaal van Hagar en Sara ons duidelijk zien wat het verschil is tussen wet en genade?

(Je vind het verhaal in Gen 16, 18 en 21)

Wat moeten de Galaten verwachten (vers 29)?

Ze zijn dus kinderen van de vrije en niet van de slavinnen. Ze zijn vrijen en niet slaven.

Het evangelie is dat we vrij zijn van de vloek van de wet. De Zoon, Jezus Christus, heeft ons vrijgekocht van de slavernij van de wet en van de wereldgeesten. We zijn dus vrij om Jezus te volgen, om Hem te vertrouwen, om in genade te leven. We proberen dingen niet zelf op te lossen, maar vertrouwen op de oplossingen van God en Zijn macht. Dit is goed nieuws!

LEES 2:20 – Dit is goed nieuws!

Brieven van Thuis

*Boodschappen voor vandaag
van de brieven van het Nieuwe Testament*

De brieven die we in het Nieuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom. Ze hebben een boodschap voor de lezers van die periode. Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor ons vandaag. Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te volgen op weg naar Huis. En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterken en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en toch soms moeilijke tijden en toestanden. Deze studies kijken naar de praktische lessen die we in deze "Brieven van Thuis" kunnen vinden.

De brief aan de Galaten (6)

¿Wat doe jij als iemand je de pas afsnijdt of voorkruipt?

Het evangelie brengt vrijheid!

God, door Paulus, zegt ons hoe we werkelijk anders kunnen zijn. Het evangelie is goed nieuws. Leven in Christus en met de kracht van de Heilige Geest wil zeggen dat we geen slaven meer zijn, maar vrij. Dit is goed nieuws! Deze vrijheid moeten we niet afgeven, maar goed gebruiken.

LEES 5:1-15 – Vrijheid in Christus en alleen in Christus

Verzen 1-6

Wat houdt het in dat wij "waarlijk" vrij zijn? Vrij om wat te doen?

Waarom is de wet een "slavenjuk" (v. 3)?

Waarom is vers 5 zo belangrijk?

Hoe krijgen we gerechtigheid door de Geest?

Wat vind je van vers 6? Hoe kan dit een meetlat zijn voor ons leven in Christus?

Verzen 7-12

Hoe moedigt Paulus hen hier aan? Wat wil hij hen laten weten?

Wat is de kracht van het kruis? (v. 11) Hoe kan zijn kracht beroofd worden?

Verzen 13-15

Vergelijk deze verzen met vers 6. Hoe werkt vrijheid, dienst en de wet?

LEES 4:16-26 – Zo werkt de Geest

Hier komt de praktische uitleg van wat het betekent om in vrijheid te wandelen

Vergelijk vers 16, 18 en 25. Waarom worden deze werkwoorden gebruikt?

Wat vertellen zij ons over het leven met de Geest?

Waarom, volgens vers 23, heeft de wet niets te maken met mensen die door de Geest geleid zijn?

Waarom is dit nog altijd moeilijk?

Hoe ziet vers 24 eruit?

*Als we vrij zijn in Christus, dan leven we anders. We gebruiken onze vrijheid niet om te doen wat wij willen. We gebruiken die vrijheid juist om God te volgen en elkaar te dienen. Dit was duidelijk een probleembij de Galaten (zie vers. 15 en 26). Maar we **kunnen** anders leven in de Geest als we die keus dagelijks maken. Dan hebben we de kracht van de Geest in ons leven. Dit is vrijheid. Dit is goed nieuws!*

LEES 2:20 – Dit is goed nieuws!

Brieven van Thuis

*Boodschappen voor vandaag
van de brieven van het Nieuwe Testament*

De brieven die we in het Nieuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom. Ze hebben een boodschap voor de lezers van die periode. Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor ons vandaag. Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te volgen op weg naar Huis. En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, deze brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterken en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en toch soms moeilijke tijden en toestanden. Deze studies kijken naar de praktische lessen die we in deze "Brieven van Thuis" kunnen vinden.

De brief aan de Galaten (7)

¿Werd je als kind ooit betrapt met de hand in de koekjestrommel of iets anders?

Het evangelie brengt vrijheid!

God, door Paulus, zegt ons hoe we werkelijk anders kunnen zijn. Het evangelie is goed nieuws. Leven in Christus met de kracht van de Heilige Geest is voor ieder die een nieuwe schepping is. Dit is goed nieuws! Dit willen wij in toepassing brengen en zo in genade leven.

LEES 6:1-10 – Wakker en werkzaam

Waarom is het belangrijk om iemand te helpen die betrapt wordt op een zonde? (v.1)

In welke verzoeken zouden we kunnen komen (zie ook vers 3-5)?

Wat is de wet van Christus? (v. 2) Hoe verschilt deze met de wet van Mozes?

Hoe moeten we onze eigen werk toetsen? (v. 4) Welke maatstaf gebruiken we?

Wat heeft vers 6 te maken met wat hier besproken wordt?

Hoe passen verzen 7-8 met wat we gezien hebben in 5:16-26 (werken van vlees en vrucht van de Geest)?

Hoe kan je op de akker van de Geest zaaien (zie ook vers 9-10)? Geef praktische voorbeelden.

Wat impliceert de bewoording "zaaien"?

LEES 6:11-18 – Een samenvatting

Waarom willen deze valse leraren de Christenen tot besnijdenis dwingen? (v. 12)

Hoe kan je, zoals Paulus zegt, gekruisigd zijn voor de wereld en de wereld voor jou? Wat houdt dit in?

Wat is het allerbelangrijkste, volgens Paulus in vers 15?

Vers 16 spreekt van een regel. Dit woord werd gebruikt voor wat een timmerman gebruikte om recht te blijven. Vergelijk dit met Gal. 5:26; 1 Kor. 11:1; 2 Kor. 10:13-16 en Fil. 4:9

Wie is het Israel Gods? (zie ook Rom. 2:28-29 en Gal 3:26-29)

Waarom is het belangrijk voor Paulus om te noemen dat hij voor Christus lijdt?

Hoe is jouw beeld van de normen en waarden van de wereld verandert door je leven in Christus?

Een leven in Christus is een leven in genade. We zijn vrijgemaakt van een valse gerechtigheid van het vlees en we gebruiken die vrijheid in genade om God dagelijks te dienen. Geloof door liefde werkende (5:6), nieuwe schepping zijn in Christus (6:15), kinderen die in de Geest leven – dit is waar het om gaat. Dit is goed nieuws!

LEES 2:20 – Dit is goed nieuws!