

Zoek de dingen die boven zijn!

Intro. =>

Bewonderenswaardig kijk ik naar alle jongeren, alle groepen, die zich bekommeren om het welzijn van toekomstige generaties!

Je hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met klimaat complottheorieën. Met bewegingen die zich druk maken om onze politieke, sociale, emotionele, economische consumptiemaatschappij.

Het minste wat een ieder van ons kan doen, is "**RESPECT**" op brengen voor de inzet en de zorg, die jongeren/volwassenen, voor ons welzijn, voelen en dragen!

Kolossenzen:3:1-4 => "**Als u nu met Christus opgewekt bent**, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. **Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn**, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, **Die ons leven is**, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid."

1. **Respect** =>

Laten wij als "christenen", niet de fout maken om elk "mens", over "**dezelfde kam te scheren**"!

Er is een wezenlijk verschil tussen christenen en niet christenen!

"**De christen**", kijkt naar boven en ziet en ervaart Gods schepping!

"**De niet christen**", kijkt naar boven en ziet het ongrijpbare heela!

Beiden dienen respect op te brengen voor de natuur die God geschapen heeft.

Gen.1:1 => "In het begin schiep God de hemel en de aarde."

Psalm 19:2 => "De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen."

Rom.1:19-20 => "omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn."

Terecht moedigen christenen elkaar aan, dagen zij elkaar uit, om de dingen te zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn!

Dit telt echter niet voor de "niet christen"!

De "christen", aan de ene kant, ziet Gods werk in Zijn schepping en houdt rekening met Gods richtlijnen om de koers te bepalen, **de koers te laten bepalen**, voor zijn leven!

De "niet christen", aan de andere kant, heeft niet per se een boodschap aan Gods richtlijnen om die te betrekken in de koers die hij zelf uitstippelt, bepaalt voor zijn leven!

Het is niet juist om van een "niet christen", hetzelfde te verwachten als van "een christen"!

Vandaag spreek ik specifiek naar de christenen:

1A. => **Heb respect voor en hou rekening met God!**

Dan sta je anders in het leven. Maak je jezelf niet bang voor de zorgen van morgen. (Mt6:34)

Dan denk je anders, word je anders, word je vernieuwd. (Ef.4:17-24)

Dan sta je open om door God omgevormd te worden waar het nodig is. (Ps.51:12-15)

Dan zoek je in de Bijbel naar Gods richtlijnen om jouw leven aan te passen aan **Zijn wil!** (Mt.6:33)

Dan vraag je raad en neem je die mee in jouw besluitvorming!(1 Kor.6:5)

1B. => **Heb respect voor en hou rekening met elkaar!**

Er zijn namelijk meer meningen, opinies, overtuigingen en verwachtingen dan dat er mensen zijn!

Laat wat ruimte voor andersdenkenden!

Het is absoluut niet noodzakelijk, altijd jouw gelijk te moeten halen, op te leggen of af te dwingen.

=> Laat Gods Geest Zijn werk zelf doen. God overtuigt de mens zelf!

=> Hij kan en zal ons gebruiken. Waar, hoe en wanneer Hij dat wil.

=> Sta jij klaar? Of moet de Heer jou eerst een email-tje sturen?

=> Ervaar jij Gods hand in jouw leven?

Zorg dat jij vast staat in jouw geloof, waardoor het voor jou mogelijk is om overeind te blijven staan in elke orkaan, vol van gedachten, die "gestoeld" zijn op niet God gerichte doelstellingen of levensovertuigingen!

Fil.4:5 => "Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij."

2. Neem jouw verantwoordelijkheid! =>

=> **Accepteer jouw plaats in Gods schepping!**

=> **Aanvaard jouw rol in het leven!**

=> **Neem zelf jouw verantwoordelijkheid op!**

=> **Wacht niet op de ander!**

=> Als kind (Efez.6:1-3...)

=> Als jongere (1 Tim.4:12-13; Tit. 2:6...)

=> Als vader/moeder (Efez.6:4; 2 Kor.12:14c; Tit.2:4-6...)

=> Als opa/oma (Tit.2:1-5...)

=> Als christen (Hand.2:40-42; 1 Thess.1:1-10...)

Kruip zelf in jouw Bijbel en laat God jou vertellen wat Hij voor jou in petto heeft en welke rol Hij voor jou heeft weggelegd!

1 Thess.2:10-12 => "U bent getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op **waardig te wandelen voor God**, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid."

Gal.5:9-10 => "Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is."

2 Tim. 2:15 => "**Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen**, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die **het Woord van de waarheid recht snijdt.**"

Neem jouw verantwoordelijkheid broeder/zuster! Verschuil je niet achter de voorganger. **Verschuil je niet achter de omstandigheden. Verschuil je niet achter je werk. Verschuil je niet achter je gezin. Verschuil je niet achter je verplichtingen, de moeilijkheidsfactor van jouw leven!**

Wordt actief, wees actief, blijf actief in jouw **ontwikkeling** als christen!

Wees een "**rolmodel**" voor jouw omgeving, de maatschappij en boven alles, voor jezelf!

Laat het niet aan een ander over om "**het christen zijn**" uit te leven!

Betekenisvol te maken!

Geef zelf het voorbeeld!

1 Thess.1:8-10 => "Want van u uit heeft het Woord van de Heere luid geklonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om

de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn."

2 Tim. 2:23-26 => "En **verwerp** de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen."

Titus 2:7-8 => "**Betoon uzelf in alles een voorbeeld** van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft."

Conclusie =>

Laat anderen mee genieten van **de kracht die jij in jouw leven krijgt van God** om elke dag een nieuwe schepping te zijn.

Luister naar een "lijfspreuk", uit het leven van de apostel Paulus: =>

Rom.8:38-39=>"Want ik ben ervan overtuigd dat noch **dood**, noch **leven**, noch **engelen**, noch **overheden**, noch **krachten**, noch **tegenwoordige**, noch **toekomstige** dingen, noch **hoogte**, noch **diepte**, noch **enig ander schepsel** ons **zal kunnen scheiden** van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."

Gods schepping zijn wij! Wij zijn de schepsels, het leem!

God heeft alles gemaakt!(Gen.1-2;Jes.45:9-12;Jer.18:6;Rom.9:20-21)

Leer van de fouten van sommige Romeinen. Trap niet in de val, de leugen die de Satan verspreid heeft in de wereld! Vandaag nog steeds verspreidt!

Rom.1:25=>"Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen."

=>Zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn! (Kol.3:2)

Uitdaging =>

Wacht niet tot morgen, maar begin vandaag!

WEES EEN ROLMODEL !!!

