

ZACHARIA

Intro. =>Ik heb vorige week de profeet Zacharia gelezen en wil enkel verzen met jullie delen die mij hebben geraakt.

1:3 => "Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten."

=> **Hoe vaak** heeft de Heer dat niet gezegd tegen het volk?

=> **Hoe vaak** heeft de Heer dat niet gezegd tegen mij? Tegen **jou**?

=> **Leert** men van de fouten van het volk Israël?

=> **Leren** jij en ik van onze fouten?

=> Of zijn wij even eigenwijs als het volk Israël?

=> Kijk hoe mooi vers 3 doorloopt in vers 4.

1:4 => "**Wees niet** als uw vaders, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: Zo zegt de HEERE van de legermachten: **Bekeer u toch** van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar **zij luisterden niet** en sloegen **geen acht** op Mij, spreekt de HEERE."

=> **Het is niet voor niets dat God zeer toornig was op het volk!**

=> **Is er een reden, dat God boos moet zijn op jou, op mij?**

=> Let op de vragen van de profeet Zacharia! Bijv. Wat betekent het visioen van de man op het rode paard? (1:7-9)

=> De Engel legt het uit: (1:10vv)

1:12 => "Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: **HEERE van de legermachten**, hoelang is het nog dat U Zich **niet** ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, **waarop U deze zeventig jaar toornig bent geweest?**"

=> **Pas op hoe wij om gaan met onze Heer! 70 jaar duurt erg lang!**

=> De Heer kan wel degelijk boos worden op ons gedrag, precies zoals Hij boos werd op het volk Israël en zij in ballingschap gevoerd werden.

=> Lees het boek Zacharia en zie wat er speelt. **Hoe raakt het jou?**

1. **Wees stil!**

=> **Is stil zijn niet één van de moeilijkste dingen in het leven van de gemiddelde mens?** (zeker bij mij thuis aan de eettafel!)

Het volk Israël heeft er helaas veel ervaring mee! Keer op keer neemt hun buikgevoel, opstandigheid, koppigheid, trots en hoogmoed, de overhand. Praten zij voor hun beurt. Stellen de Heer op de proef, of maken Hem toornig door **hun zondige gedrag!** In plaats van stil te zijn!

=> **Zijn wij zo anders?**

=> **Hebben wij geleerd uit de fouten van het volk Israël?**

=> **Hebben wij geleerd uit de fouten van onze voorouders?**

Kijk bijvoorbeeld naar het moment dat het volk voor de Schelfzee staat en de Farao hen dreigt in te halen!

Exo.14:10-14=>"Toen de Farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, **de Egyptenaren trokken achter hen aan**. Toen werden de Israëlieten **zeer bevreesd en riepen tot de HEERE**, en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: **Laat ons met rust**, laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk: **Wees niet bevreesd**, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. **De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.**"

=> **Trek dit beeld door naar jouw eigen leven!**

=> **Herken je de strijd waar het volk mee geconfronteerd wordt?**

=> **Bang voor de komst van de Farao!**

=> **Met je rug tegen de muur staan! Of is het de zee?**

=> **Wie of wat is de Farao in jouw leven?** =>!!!

=> Aan de ene kant de **vijand** die er aan komt en aan de andere kant de zee die het onmogelijk maakt om te **vluchten** en je leven te **redden!**

=> **Moesten zij niet vertrouwen op God?**

=> **Heeft de Heer niet gezegd dat Hij hen zou redden uit de hand van de Farao?**

=> **Heeft Mozes hen er ingeluid?**

=> **Trek deze gevoelens eens door naar jouw leven!**

=> **Herken jij dezelfde strijd in jouw leven?**

2:13=> "**Wees stil voor het aangezicht van de HEERE**, alle vlees, want **Hij** is ontwaakt uit **Zijn** heilige woning."

=> **Die houding zoek ik in mijn leven!**

=> **Zo wil ik door het leven gaan! God aanbidden en Hem dienen!**

In hoofdstuk drie lezen wij dat de profeet Zacharia in een visioen te zien krijgt dat de hogepriester Jozua, samen met de satan, voor het aangezicht van de Engel van de HEERE staat en dat de satan Jozua wil aanklagen en vervolgens door de HEERE bestraft wordt. De hogepriester krijgt reine kleren aangetrokken en vervolgens krijgt Zacharia te zien wat er door de Engel van de HEERE tegen de hogepriester Jozua gezegd wordt. (3:1-10)

2. **Verwijzingen naar het Nieuwe Testament.** =>

3:7-8=> "**Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult**, dan zult u ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan. **Luister toch**, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, -zij zijn immers een wonderteken- want zie, **Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen.**"

3:9c=> "**Ik** zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen."

=> **Wow, wat een mooie profetie! Ik krijg er kippenvel van!**

=> **Waar doet het jou aan denken?**

6:11-13=> "Neem zilver en goud en maak kronen, en zet die op het hoofd van de hogepriester Jozua, de zoon van Jozadak, en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man-**Zijn Naam is SPRUIT**, - zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen; **Ja, Hij zal de tempel van de HEERE bouwen, Hij zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.**"

9:9-10=> "Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! **Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.** Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal **vrede verkondigen** aan de **heidenvolken. Zijn heerschappij** zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde."

10:3-4=>"Tegen de herders is **Mijn** toorn ontbrand, en de bokken straf **Ik**. Ja, de HEERE van de legermachten zal omzien naar Zijn kudde, het huis van Juda. Hij zal hen maken als Zijn prachtige paard in de strijd. Daaruit zal **de hoeksteen**, daaruit zal de tentpin, daaruit zal de strijdboog, daaruit zullen alle onderdrukkers tezamen voortkomen.

11:12-13=>"Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is in uw ogen, geef Mij Mijn loon; zo niet, laat het na. Toen hebben zij Mijn loon afgewogen: dertig zilverstukken. Maar de HEERE zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe-een mooie prijs waarop Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe."

14:7-9=>"Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er **levend water vanuit Jeruzalem zal stromen**, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige."

Conclusie =>

Lees de profeet Zacharia voor jezelf en laat je raken door de woorden van de HEERE, die door de dienst van de profeet Zacharia gesproken worden.

=>**Zo spreekt de HEERE van de legermachten!**

Deze zin kun je veelvuldig lezen in Haggai, Zacharia en Maleachi!

1 Petr.1:15-16=>"Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, **heilig is**, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: **Wees heilig, want Ik ben heilig.**"

1 Petr.2:5-10=>"dan wordt u ook zelf, als **levende stenen**, gebouwd tot **een geestelijk huis**, tot **een heilig priesterschap**, om geestelijke offers te brengen, **die God welgevallig zijn door Jezus Christus**. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion **een hoeksteen** die **uitverkoren en kostbaar** is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoets en een struikelblok; voor hen namelijk die zich **aan het Woord stoten**, door **ongehoorzaam** te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. **Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte**; opdat u de

deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, **u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.**"

=>Wat een mooi beeld! Wat een overgang van het O.T. naar het N.T.

Uitdaging =>

=>Laten wij elkaar aanmoedigen om **de HEERE der legermachten** te gehoorzamen.

=>**Kies vandaag** om Gods Woord te lezen en Jezus Christus welgevallig te zijn!

Zing lied 244 => "**O Heer, mijn God**"

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering, de wereld zie, die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van Uw pracht.

Koor: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij! (herhaal)

Als ik bedenkt, hoe Jezus zonder klagen, tot in de dood gegaan is als een Lam. Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op Zich nam.

Als Christus komt, met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!