

WELK VOORBEELD KREEG IK, VOLG IK, GEEF IK?

⇒ **JAKOB**

⇒ (Gen.25-50)

Kijk naar het voorbeeld van opa Abraham! =>

- ⇒ Abram krijgt van God de belofte dat zijn nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren in de hemel. (Gen.15:1-21)
- ⇒ Sarai wist het echter beter! Zij legde Gods belofte naast zich neer en overtuigde Abram, dat de Heer haar baarmoeder had gesloten en Abram daarom maar nageslacht moest verwekken bij haar slavin Hagar. (Gen.16)
- ⇒ Sarai wordt kwaad op Abram, omdat Hagar haar verachtelijk aankijkt, nadat zij wel zwanger is geworden en Sarai niet. (16:5)
- ⇒ Abram had Sarai moeten herinneren aan Gods belofte! Hij luisterde echter naar Sarai en vervolgens wordt Ismaël geboren toen Abram 86 jaar oud was. (16:16)
- ⇒ Deze eigenzinnige handelingen veroorzaken veel leed binnen het gezin en het werkt veel generaties lang door binnen de familielijn.

Kijk naar het voorbeeld van vader Izak! =>

- ⇒ Abram krijgt van God opnieuw de belofte dat hij veel nageslacht zal krijgen.
- ⇒ God verandert Abrams naam in Abraham! (Gen.17)
- ⇒ Sara wordt zwanger en baart Abraham een zoon, 'Izak'. Op de door God vastgestelde tijd! (21:1-8)
- ⇒ Abraham is 100 jaar oud toen Izak geboren werd. (21:5)
- ⇒ Izak trouwt met Rebekka. (Gen.24:1-67)
- ⇒ Izak bad vurig tot de Heer in het bijzijn van Rebekka, opdat zij toch zwanger zou kunnen worden. De Heer verhoort hun gebed. (25:21)
- ⇒ Izak en Rebekka hebben 20 jaar moeten wachten op de geboorte van 'Esau' en 'Jakob'. (25:20 – 25:26)
- ⇒ Izak en Rebekka geven een goed voorbeeld van huwelijkstrouw en geduld om te wachten op Gods zegening om zwanger te kunnen worden, ondanks het verkeerde voorbeeld van Abram en Sarai.
- ⇒ Esau volgt niet in hun voetstappen. Hij neemt twee Hethietische vrouwen uit Kanaän, die beiden een kwelling waren voor Izak en Rebekka. (26:34-35;27:46;28:6-9; Hebr.12:16-17)

Kijk naar de levens van o.a. Sarai, Rebekka en Rachel en de vele vrouwen die na hen het levenslicht zien.

Wat een last hebben zij te dragen, omdat zij onvruchtbaar blijken te zijn en soms jarenlang hebben gewacht op de verhooring van hun gebed!

Hoe ga je als vrouw, hoe ga je als man om met het uitblijven van zwangerschap?

- ⇒ Volharden in gebed!?
- ⇒ Wachten op een oplossing die God aanreikt!?
- ⇒ Hoe pak je het samen emotioneel aan als echtpaar?
- ⇒ Hoe stimuleer en ondersteun je elkaar in het blijven volharden in gebed en vertrouwen stellen in God!?
- ⇒ Hoe accepteer je de situatie waarin je samen zit!?
- ⇒ Zelf kiezen voor een andere oplossing door eventueel nageslacht te verwekken bij een andere vrouw!?
- ⇒ We kunnen in de Bijbel lezen hoe deze oplossing voor grote problemen heeft gezorgd in deze gezinnen en hoe het eigenzinnige gedrag generaties lang negatief heeft doorgewerkt!

Kijk naar het voorbeeld van Jakob! =>

- ⇒ Jakob komt aan bij Laban, de broer van zijn moeder Rebekka. (Gen. 29)
- ⇒ Hij wordt verliefd op Rachel.
- ⇒ Laban vraagt welk loon Jakob wenst voor het werk dat hij voor Laban doet. Jakob wil graag trouwen met Rachel en stelt voor om 7 jaar voor Laban te werken en dan Rachel tot vrouw te krijgen. (29:15-21)
- ⇒ Laban bedriegt Jakob in zijn huwelijksnacht. Laban brengt Lea naar Jakob, maar die heeft dat pas in de ochtend door. (29:23-25)
- ⇒ Het was zeker niet Jakobs bedoeling om met Lea te trouwen. Het is ook niet zijn schuld dat hij bedrogen wordt door zijn oom Laban en door Lea.
- ⇒ Laban stelt Jakob voor om de bruiloftsweek vol te maken en vervolgens ook Rachel tot vrouw te krijgen als hij nogmaals 7 jaar voor Laban wil werken. (29:26-29)
- ⇒ Jakob zit vervolgens met 2 vrouwen in één gezin en alle problemen die daaruit voortvloeien.
- ⇒ Lea's baarmoeder was geopend, maar die van Rachel was gesloten. (29:31)
- ⇒ Er was veel onvrede, haat en jaloezie tussen de twee zussen en de slavinnen van de zussen. (Zilpa en Bilha)
- ⇒ Lea hunkert naar de liefde van Jakob, maar het blijft ijdele hoop.
- ⇒ Nu zal mijn man mij liefhebben zegt zij bij de geboorte van 'Ruben'. (29:32)
- ⇒ Ik heb een tweede zoon gekregen, ('Simeon') omdat ik minder geliefd ben. (29:33)
- ⇒ Bij haar derde zoon 'Levi' zegt Lea: Nu zal mijn man zich aan mij hechten. (29:34)
- ⇒ Vervolgens krijgt Lea nog een vierde zoon, 'Juda'. (29:35)

Kijk naar de onvrede, de haat, nijd, jaloezie en ruzie die in de tenten van Jakob heeft bestaan!

Kijk naar Rachel => Al die tijd is zij nog kinderloos en ziet haar zus ondertussen vier zonen op de wereld zetten.

- ⇒ Het laat Rachel niet onberoerd!
- ⇒ Zij wordt boos op Jakob en verwijt hem de hele situatie!
- ⇒ "**Geef mij kinderen, en zo niet, dan sterf ik.**" (30:1) Laat dit niet zien hoe emotioneel, fysiek, psychisch Rachel te lijden heeft onder haar situatie?
- ⇒ Vervolgens schiet Jakob uit zijn slof tegenover zijn vrouw!
- ⇒ **Gen.30:2** => "Toen ontstak Jakob in woede tegen Rachel en zei: Neem ik soms de plaats in van God, Die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft?"
- ⇒ Lik op stuk beleid zou je kunnen zeggen. Woede versus woede.
- ⇒ Alhoewel Jakob gelijk heeft, is zijn reactie absoluut niet empathisch te noemen!
- ⇒ Hij had ook samen met zijn vrouw vurig tot de Heer kunnen bidden! Precies zoals zijn vader Izak met zijn moeder Rebekka gedaan heeft!
- ⇒ **Rachel maakt vervolgens dezelfde fout als Sarai voor haar!**(30:3-4)
- ⇒ **Rachel weet het beter dan God!** Zij stelt Jakob voor om zwanger te worden via haar slavin Bilha.
- ⇒ Bilha wordt zwanger en baart Jakob een zoon.
- ⇒ Rachel zei: God heeft mij recht verschaft. Ook heeft Hij naar mijn stem geluisterd en mij een zoon gegeven. Hij wordt 'Dan' genoemd. Bilha wordt nogmaals zwanger van Jakob en 'Naftali' wordt geboren.(30:5-8)
- ⇒ Eindelijk krijgt Rachel waar zij zo lang op heeft moeten wachten.
- ⇒ Rachel heeft eerst alle kinderen geboren moeten zien worden die Jakob verwekt heeft bij Lea, bij Bilha en bij Zilpa.
- ⇒ **God dacht aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder.** (30:22)
- ⇒ Rachel wordt zwanger en baart 'Jozef'! (30:24)
- ⇒ Rachels wens is dat de Heer haar nog een zoon mag geven! (30:24)
- ⇒ Uiteindelijk wordt Rachel nogmaals zwanger, maar tijdens de bevalling komt zij in stervensnood. Terwijl haar ziel haar lichaam verlaat noemt zij haar zoon 'Benoni', maar Jakob noemt hem vervolgens 'Benjamin'. (35:16-18)

Kijk naar Lea => Alhoewel Lea al vier zonen heeft gebaard van Jakob is zij niet tevreden.

- ⇒ Lea geeft haar slavin Zilpa aan Jakob als vrouw. (30:9)
- ⇒ Zilpa baart Jakob vervolgens ook twee zonen. 'Gad' en 'Aser'. (30:11-13)
- ⇒ Lea krijgt van Rachel het recht om met Jakob te slapen, omdat Rachel per se wat van de liefdesappelen die Ruben voor zijn moeder Lea gevonden heeft wil eten. (30:14-16)
- ⇒ Lea beschuldigt Rachel van het inpikken van haar man! (30:15)
- ⇒ Vervolgens baart Lea nog twee zonen. 'Issaschar' en 'Zebulon'. Vervolgens krijgt zij ook nog een dochter, 'Dina'. (30:17-21)

- ⇒ Lea denkt dat Jakob nu eindelijk bij haar komt wonen, maar weer blijkt het ijdele hoop te zijn. (30:20)

Kijk naar het voorbeeld van Simeon en Levi! => Sichem, de zoon van de Heviet Hemor verkracht Dina. Vervolgens slachten Simeon en Levi al de mannen van de stad af. (Gen.34) Jakob was hier niet over te spreken, maar de broers stelden: Mocht Sichem onze zuster als een hoer behandelen? (34:31)

Kijk naar het voorbeeld van Ruben! =>

- ⇒ Ruben sliep op een dag met Bilha, de bijvrouw van zijn vader. (35:22)
- ⇒ Jakob komt het te weten, maar hij grijpt niet in!

Kijk naar het voorbeeld van Juda! =>

- ⇒ Juda nam een Kanaätische vrouw. (38:2)
- ⇒ Juda nam voor zijn oudste zoon Er een vrouw genaamd Tamar. (38:6)
- ⇒ Er wordt door de Heer gedood, omdat hij slecht was in Gods ogen. (38:7)
- ⇒ Onan, de tweede zoon van Juda moest voor nageslacht voor zijn broer zorgen bij Tamar, maar hij verspilde zijn zaad elke keer op de grond. (38:4-10)
- ⇒ God doodde ook Onan, omdat hij slecht deed in Gods ogen.
- ⇒ Uiteindelijk wordt Tamar zwanger van Juda zelf, omdat hij na de dood van zijn vrouw toenadering zocht tot een hoer. Wat Juda niet wist was dat Tamar zichzelf vermomd had en als hoer expres toenadering tot Juda zocht om alsnog haar recht op nageslacht te verkrijgen.
- ⇒ Juda had Tamar aan zijn derde zoon Sela tot vrouw moeten geven. (38:26)
- ⇒ Juda erkent vervolgens uiteindelijk dat Tamar in haar recht stond en dat Juda zelf in de fout was gegaan. (38:24-26)

Kijk naar het voorbeeld van de zonen van Jakob!

- ⇒ Zij zijn niet gediend van de dromen en grootspraak van Jozef. (Gen.37:1-11)
- ⇒ Zij willen Jozef in eerste instantie doden, maar dat wordt voorkomen door de oudste zoon, Ruben. (37:21-22)
- ⇒ Vervolgens wordt Jozef door de broers als slaaf verkocht aan de Ismaelieten voor 20 zilverstukken. Tegen de wens van Ruben in! (37:27-30)
- ⇒ Vervolgens maken zij hun vader Jakob wijs dat Jozef is verslonden door een wild beest. Jakob trekt zelf ook de verkeerde conclusie! (37:31-35)

“Voorbeeld doet volgen!” =>

- ⇒ Wat een hoop puinhopen in de familielijn van Abraham!
- ⇒ Wat een gezinssituatie in het leven van Jakob!
- ⇒ Welke keuzes had Jakob anders moeten maken?
- ⇒ Hoeveel schade volgt er uit immoreel gedrag?

- ⇒ Hoeveel problemen volgen er uit ongehoorzaamheid aan God?
- ⇒ **Elk mens is zelf volledig verantwoordelijk.** (Ezech.18:20) Maar dat sluit niet uit dat slechte voorbeelden vaak gevolgd worden door slecht gedrag.

Welk voorbeeld volg ik? Welk voorbeeld geef ik?

De Here Jezus zegt tegen de schriftgeleerden:

Matth. 19 => één man en één vrouw. **Wat God heeft samengevoegd dat scheidde de mens niet.**

Gen.2:24 => "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn."

1 Kor.7 =>

Hebr.13:4 => "Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen."

=> Het hele Nieuwe Verbond staat vol met voorbeelden over hoe het huwelijksleven wel hoort te zijn!

=> Zoek zelf alle andere voorbeelden op in de Bijbel.

Christenen dienen bij uitstek **het goede voorbeeld te geven** aan elkaar, aan de maatschappij! Wij kunnen door Gods richtlijnen te volgen in onze levensstijl en in ons huwelijk een groot verschil maken in onze omgeving!

Laten wij zo'n puinhoop als in het gezin van Jakob voorkomen en ons houden aan de richtlijnen die God opstelt voor een gezond huwelijksleven!

Wij kunnen veranderen! Anders zijn/worden! (1 Kor.6:9-11;12-20; Gal.2:15-21; Efez.2:1-10 e.a.)

Verwacht van mensen die Gods woord niet kennen en/of niet willen/kunnen volgen niet hetzelfde voorbeeld als van hen die Gods woord volgen en toepassen!

Uitdaging =>

Welke belangrijke rol heb ik daar in te spelen als christen man?

Welke belangrijke rol heb jij daar in te spelen als broeder of zuster?

Welke belangrijke voorbeeldrol hebben onze christelijke echtparen daarin te spelen?

Welk voorbeeld geef ik, geef jij, geven wij aan ons nageslacht?

Accepteer de rol, die God ons gegeven heeft in het leven!

Welk voorbeeld geef ik? – Bijbelstudie zondag 19 juli 2020 – Ruud Verheijen.