

## **Wees stil en luister!**

Elk mens heeft een verhaal te vertellen. Het lijkt soms zo belangrijk dat er geen tijd overblijft om naar iemand anders te luisteren. Alleen op de wereld! Soms is er geen tijd om naar God te luisteren, omdat wij te druk bezig zijn ons eigen verhaal te vertellen en uit te leven.

Denk aan het volk Israël toen zij op de vlucht waren voor de Egyptenaren en letterlijk tegen de zee aan liepen. Op dat moment waren zij er van overtuigd dat zij in de val zaten en dat de Egyptenaren hen terug te pakken zouden krijgen. Ze konden geen kant meer op. Voor hen de zee en achter hen de Egyptenaren met hun grote leger! De Israëlieten werden kwaad op Mozes en op God die hen uit Egypte hadden geleid.

**Exo.14:8b** => "Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid."

**Exo.14:10-14** => "Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE, en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn."

Moeilijk moment niet waar? De zee voor je en het leger van Egypte achter je! Wat valt er nog te redden? Waar kun je naar toe?

Elke persoon maakt dit soort crisismomenten mee in het leven. Op dat moment is het moeilijk om je vertrouwen volledig op de Heer te stellen en te beseffen en te accepteren dat God de leiding heeft in jouw leven en dat God leidt met opgeheven hand, zoals Hij dat ook deed met het volk Israël toen Hij hun verlostte van de Egyptenaren.

Toen de nood hoog was, keerde het volk zich tegen Mozes en tegen de HEERE in plaats van stil te zijn en volledig op God te vertrouwen!  
Herken jij deze opstandigheid in jouw eigen leven? Welke levensles leer jij hier voor jezelf? Kun jij stil zijn? Laat jij God voor jou strijden!

**Exo.14:19;22;24b;25b;27b;31 => 19:**"Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan.**22:**Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.**24:**Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de HEERE in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring.**25b:**Laten wij voor Israël vluchten, want de HEERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaren.**31:**Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE en in Mozes, Zijn dienaar."

**Exo.15:1-3=>**"Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiters heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam."

Ik wil ons allemaal aanmoedigen om deze gedachten en hoofdstukken goed na te lezen en je eigen te maken. Is dit realiteit in jouw leven? Ik vergeet het soms toe te passen in mijn eigen leven, maar dat is niet mijn bedoeling. Spreek mij aan als je ziet dat ik het vergeet!  
Soms worden wij opgeslorpt door de drukte van het leven en juist op die momenten is het noodzakelijk om stil te zijn, te luisteren en de rust terug te vinden in de HEERE God!

Ik wil elke dag zingen voor de HEERE, niet alleen met woorden en melodie, maar ook met daden en voorbeeld. Help mij en moedig mij aan!

**Deut.5:26-28 =>**"Want wie is er van alle vlees, die de stem van de levende God heeft horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals wij, en in leven is gebleven? Gaat u naar voren, en luistert naar alles wat de HEERE, onze God, zal zeggen, en wij zullen ernaar luisteren en het doen. Toen de HEERE uw woorden hoorde, toen u tot mij sprak, zei de HEERE tegen mij: Ik heb de woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben, gehoord; alles wat zij gezegd hebben, is goed."  
Besef wel wat je zegt als jij hetzelfde zegt als het volk Israël tegen Mozes zei!

**Deut.5:32-33**=>"U moet dus nauwlettend handelen zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft; wijk niet af, naar rechts of naar links. Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen."

Voel jij je aangesproken? Of telt dit niet voor jou, voor ons, vandaag?

**Matth.17:5**=>"Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!"

Laat wij dan ook echt luisteren! Luister jij? Luister ik? Luisteren wij?

**Hebr.1:1**=>"Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,"

Luister dan ook naar de Zoon!

**Joh.8:30-31**=>"Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken."

**Joh 12:48-50**=>"Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft."

Ik wil ons allemaal aanmoedigen om te luisteren, te blijven luisteren en/of te gaan luisteren naar Jezus.

**Luk.1:18-20**=>"En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd."

**Luk.1:37-38**=>"Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienaress van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg."

God sprak door de engel Gabriël tot zowel Zacharias als tot Maria, maar beiden reageerden op een andere wijze.

Ik wil ons aanmoedigen om te reageren zoals Maria reageerde. Laten wij open staan voor Gods woord en het intrek laten nemen in ons hart, in ons leven!

**Psalm 66:1-4;16** =>"Juich voor God heel de aarde! Zing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef Hem lof en eer. Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken! Om de grootheid van Uw macht veinzen Uw vijanden dat zij zich aan U onderwerpen. Laat heel de aarde zich voor U neerbuigen en voor U psalmen zingen, laat zij voor Uw Naam psalmen zingen. **16:**Kom, luister , allen die God vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan mij ziel gedaan heeft."

**Uitdaging:** Wees stil en luister naar God! Geef door aan anderen wat Hij jou heeft verteld en wat Hij betekent in jouw leven!