

WAT ZOU JIJ DOEN ALS JE "GOD" HAD GEZIEN?

Zou je dan anders gaan leven? Hoe zou jouw leven er uit zien, als jij God daadwerkelijk had ontmoet?

Er zijn verschillende voorbeelden van mensen die God ontmoet hebben. Denk aan Adam en Eva, Henoeh, Abraham. Er zijn ook veel voorbeelden van mensen die de Here Jezus hebben ontmoet. Jezus heeft velen genezen, toegesproken, aangeraakt en veranderd. Vandaag wil ik stil staan bij Mozes en zijn entourage.

Exo.19:1-25→vs3-6→"Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken." Dan denk ik aan de tekst in 1Petr.2:9-10 Daar zie je een mooie verbinding tussen het volk in het OT en de christenen in het NT, die toegevoegd en gelijkgesteld worden aan, het uitverkoren volk van God.

Het volk hoorde deze woorden, die God via Mozes, tot hen sprak, en antwoordde eenparig:

Vs 8→"Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de HEERE."

Wat een verantwoordelijkheid, wat een doelstelling, wat een afspraak! Mozes bracht deze woorden terug aan de Heer en vanaf dat moment mag de Heer deze overtuiging en instelling van het volk verwachten. Wanneer jij dit ook in jouw eigen leven zegt, dien jij, je goed bewust te zijn van de consequenties die voortvloeien uit de afspraak die jij hebt gemaakt met de Here God.

Vs 20;24-25→20:"Toen daalde de HEERE neer op de berg Sinai, op de top van de berg. De HEERE riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven."24-25: "De HEERE zei tegen hem: Ga, daal af, en daarna moet u naar boven klimmen, u met Aäron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de HEERE op te klimmen, anders zal Zijn toorn over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen."

Exo.20:18-21→“En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor Hem u voor ogen staat, **opdat u niet zondigt**. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk, waar God was.”

God stelt het volk op de proef. God wil dat het volk Hem vreest, opdat zij uit ontzag voor God, niet tot zonde komen. Hoe zou jij handelen als je op dat moment bij het volk hoorde?

Exo.24:1-18→

Vs1→“Daarna zie Hij tegen Mozes: Klim naar boven, naar de HEERE toe, u en Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand neer.”

Vs3-4→“Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de HEERE op”

Vs7→“En zij zeiden: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen.” Een afspraak tussen het volk en God!

Vs9-11→“Vervolgens klommen Mozes en Aäron naar boven, en ook Nadab en Abihu met zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte Zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij.”

Heb je er bij stil gestaan dat deze 74 mannen God hebben gezien? God liet hun in leven ondanks dat zij Hem zagen. Dat was eerst totaal niet mogelijk, behalve voor Mozes.

Vs17-18→“De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg.”

Lev.10:1-12→“De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE, **wat Hij hun niet geboden had**. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de HEERE. En Mozes zei tegen Aäron: Dit is wat de HEERE gesproken heeft: In hen die

tot Mij naderen, zal Ik geheilgd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden. Maar Aäron zweeg....”

Aäron zweeg! Hij wist dat de HEERE juist had gehandeld. Ook al was hij zwaar te moede en zeer onder de indruk van wat Nadab en Abihu overkwam. Zijn andere twee zonen deden hun mond ook niet open, maakten hun haar niet los en scheurden hun kleding niet. De rest van het volk mocht dit wel doen om Gods ingrijpen te bewenen.

Wat zou jij doen? Hoe serieus neem jij God in jouw leven? God verwacht vandaag nog steeds dat wij gehoorzamen. Wij mogen Gods geboden niet halveren, aanpassen aan onze eigen wensen en verlangens of omstandigheden. En kom niet aanzetten met het verschil tussen het OT en het NT! **God is dezelfde God als altijd.** “Heden als gij Zijn stem hoort, verhard uw harten niet!” staat er in de Psalmen en in de Hebreeënbrief geschreven.

Ps.95:6-11→“Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn: daar stelden uw vaders Mij op de proef, daar beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen. Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend hart, en zij kennen Mijn wegen niet. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan.”

Hebr.3:7-8;14-15→7-8:“Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.”14-15: “Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.”

Hand.4:12;19→12:“En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”19:“Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.”

Hand.5:29→“Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.”

Luister jij naar de stem van God? Wat betekent gehoorzamen voor jou? Ik hoef geen antwoord. Vul het maar in voor jezelf!

Ik verwacht van mijn kinderen dat zij doen wat ik hun opdraag. Ik verwacht dat zij mij gehoorzamen. Dat is geen dwang opleggen. Dat is geen straf. Dat is liefde geven, veiligheid bieden, structuur aanreiken, een voorbeeld zijn in hoe je dient om te gaan met emotie, verstand, verplichtingen, oorzaak en gevolg, en ga maar verder met het omschrijven van de normale ontwikkeling en opvoeding van een kind.

Heb jij door broeder/zuster, dat jij in Gods ogen ook een kind bent?

Gedraag je dan ook als een kind van God!

Wees niet eigenwijs, ongehoorzaam, opstandig en tegendraads. God biedt jou veiligheid en bescherming, maar als jij dit niet ervaart als Gods liefde, loopt jouw relatie met God gevaar en misschien zelfs wel mank!

Conclusie:

Rom.14:11-13→“Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de HEERE: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeders geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.”

Gal.6:7-10→“Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.”

Hebr.8:10-13→“Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere:Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen.”

→ **Ken de HEERE** broeders en zusters! **Ken jij de HEERE?** Vergeet niet dat elke christen, **een vrijwillige, maar niet vrijblijvende,** overeenkomst is aangegaan met de HEERE!

Net als het volk Israël heeft gezegd tegen Mozes:

“Alles wat God zegt zullen wij doen en Hem gehoorzamen!”

→ **Doe dat dan ook!!!**

Laten wij elkaar aanmoedigen en aanmanen om dit principe in ons eigen leven toe te passen en uit te werken!

Hebr.12:18-29→

Vs 25→ **“Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt.** Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem die vanuit de hemelen spreekt.”

Vs 28-29→ “Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. **Want onze God is een verterend vuur.**”

God is inderdaad een God van liefde. Hij is tegelijkertijd ook een God die verwacht dat Zijn kinderen gehoorzaam zijn en doen wat Hij zegt!