

## Waar sta jij in jouw leven?

**Lucas 11:29-32**=>"Toen de menigte te hoop liep, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een verdorven geslacht; het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineve een teken geweest is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het Zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zie, meer dan Salomo is hier! De mannen van Nineve zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier!"

Op welk **teken** zit jij te wachten in jouw leven, voordat jij je bekeerd? Wat staat er tussen jou en tussen God? Durf je stil te staan bij deze vraag? Is het relevant in jouw leven?

Je gezin misschien?

Je sport misschien?

book account?

schoolkameraden misschien?

Jouw eigen zonden misschien?

trots en koppigheid?

Je werk?

Je face

Je vrienden, collega's,

Je carrière?

Jouw eigen

In mijn leven heb ik vaak een keuze moeten maken tussen een aantal van de aangehaalde voorbeelden en het bijwonen van de samenkomst op zondagmorgen. Natuurlijk is het fijn om goed te zijn in je sport. Natuurlijk is het interessant als je meer geld kunt verdienen door op zondagmorgen te gaan werken. Hartstikke leuk een familiefeestje. Er zullen altijd uitzonderingen zijn die een wig kunnen gaan vormen in het bijwonen van de samenkomst. Aan jou de keuze! Wat heeft prioriteit in jouw en mijn leven? Struikelblokken zullen er altijd zijn! Wanneer jij zelf geen struikelblok maakt zal iemand anders wel een struikelblok voorzien, zodat jij moet gaan kiezen tussen de verleiding en het bijwonen van de samenkomsten. Er zijn genoeg uitwijk mogelijkheden om al die leuke en soms noodzakelijke dingen op een ander tijdstip te doen dan tijdens het moment van samenkomst. Niemand maakt voor jou de keus. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van de keus! De satan weet op een sluwe, zachte en ongemerkte manier altijd wel een struikelblok, een verleiding/misleiding naar voren te schuiven. Je hebt het soms niet door, maar dan zit je opeens vast aan allerlei verplichtingen waardoor jij de samenkomsten moet gaan verzuimen. Aan jou om pas op de plaats te maken en terug orde in jouw leven te maken. Wat heeft prioriteit in jouw leven?

**Hebreeën 10:24-25**=>"En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."

Volgens de Heere Jezus is het voldoende voor jou om op de hoogte te zijn van het teken van Jona. Dat teken zou jou en mij aan het denken moeten zetten en ons vervolgens doen bekeren tot de Heer. Precies zoals de mannen van Nineve zich hebben bekeerd, na de prediking van de profeet Jona. Lees de profeet Jona nog maar eens na als je thuis bent.

Ben jij al een christen? Maak dan opnieuw komaf met de zonden in jouw leven die misschien tussen jou en God zijn in komen te staan! Geef niet op en blijf niet bij de pakken neer zitten! Ruim je hart op, doe het afval de deur uit en vul je hart met het woord van God, zoals de psalmist lang geleden al heeft gezegd en aangeraden!:

### Psalm 119

7-9=>"Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal Uw verordeningen in acht nemen, verlaat mij niet geheel en al. Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord."

16=>"Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet." 30=>"Ik heb de weg van de waarheid gekozen, Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld."

33-35=>"HEERE, leer mij de weg van Uw verordeningen, en ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Geef mij inzicht, dan zal ik Uw wet in acht nemen; ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden. Doe mij treden op het pad van Uw geboden, want daarin vind ik vreugde."

92=>"Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan."

101-105=>"Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan Uw woord zal houden. Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, want U hebt mij onderwezen. Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

112=>"Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig Uw verordeningen te handelen, voor eeuwig, tot het einde toe."

140=>"Uw woord is zeer gelouterd, Uw dienaar heeft het lief." 160=>"Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig."

165=>"Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok."

169=>"Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, HEERE; geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord."

Dit zijn maar enkele aanhalingen uit één psalm. Een kleine bloemlezing, maar een grote meerwaarde in mijn en jouw leven als wij het toepassen in ons leven. Laten wij elkaar aansporen om dit praktisch te maken in ons leven. Indien God de belangrijkste bron is voor ons leven, wat houdt ons dan tegen om onszelf aan te passen aan Gods richtlijnen overeenkomstig Zijn woord?

**Lucas 11:33-36**=>"Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene, en ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht."

Waar staat jouw lamp? Heb je voldoende licht om te kunnen lezen? Schijnt Christus in jouw leven? Laat de Heer jouw licht, jouw wattage en jouw voltage zijn! Dan is jouw oog altijd helder. Dan raakt de stroom niet op en kan iedereen genieten van de Christus die gekomen is om ook in jouw hart woning te maken. Geef niet op en hou vol in de Heer!

Verander jouw levensstijl als dat nodig is! Pas jouw levensstijl aan als dat nodig is! Jij en ik moeten ons aanpassen aan de Heer en de Heer niet aan ons! Pas dit basisprincipe toe in jouw leven en je bent samen met God in staat om het roer om te gooien en je volledig te richten naar God en op Hem te vertrouwen in alle omstandigheden.

God heeft ons Zijn richtlijnen gegeven en die zijn goed voor ons hele leven. Wil jij God volgen? Zorg dan dat je oren luisteren, je ogen zien, je mond zegt en jouw hart doet wat de Heer opdraagt!

Ben je nog geen christen? Begin dan serieus te lezen in Gods woord. God maakt jou precies duidelijk wat er scheelt in jouw leven en hoe jij er voor kunt zorgen dat er geen scheiding meer is tussen jou en God. Wil jij een relatie met God? Lees de Bijbel en zie hoe God Zijn plan voor jou ontvouwt en jou een toekomst biedt in het leven en na dit leven!

**1 Johannes 1:5-10**=>"En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons."

## Conclusie

Bekeer je als jouw hart soms in het duister dwaalt! Blijf niet hangen in jouw zonden! Er is een weg terug, maar jij moet de stap zetten. Zet de stap vandaag! Wacht niet tot morgen, tot volgend jaar.

**Jesaja 59:1-2**=>"Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen, maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort."

**Psalm 119:176**=>"Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten."

Laat dit ons gebed, verzoek en streven zijn! Laten wij elkaar blijven aanmoedigen om God altijd en overal nummer 1 te laten zijn.

Weet jij niet hoe te beginnen? Vraag raad aan andere christenen? Lees de Bijbel en ontdek Gods plan voor jouw leven.