

## **Waar liggen o.a. overeenkomsten en verschillen tussen de koningen Asa en Hizkia van Juda?**

- ⇒ Zij zijn familie van elkaar. Afstammelingen van koning David.
- ⇒ Hizkia wordt acht generaties later dan Asa koning van Juda.
- ⇒ (Asa; Josafat; Jehoram; Ahazia; Joas; Amazia; Uzzia; Jotham; Achaz; Hizkia.)
- ⇒ Beide koningen **begonnen goed** aan hun koningschap.
- ⇒ 2 Kron.14:1-2=>"En Abia ging te ruste bij zijn vaderen, en zij begroeven hem in de stad van David. **En Asa, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.** In zijn dagen had het land tien jaar rust. En **Asa deed wat goed en juist was in de ogen van de HEERE, zijn God.**"
- ⇒ 2 Kron.29:1-2=>"**Hizkia werd koning**, vijftientig jaar oud, en hij regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abia, de dochter van Zacharia. **Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had.**
  
- ⇒ Hizkia deed het eigenlijk beter dan Asa. Hij volgde de Heer nog trouwer, dan Asa had gedaan.
- ⇒ Toch zijn zij allebei op menselijke wijze net zo faalbaar!
- ⇒ **Beiden worden gewaarschuwd door een ziener,profeet.**
  
- ⇒ **Koning Asa** krijgt bezoek van Azaria, die door de Geest van God naar de koning werd toegestuurd.
- ⇒ 2 Kron.15:1-2=>"**Toen kwam de Geest van God op Azaria**, de zoon van Oded. En hij ging de stad uit, **Asa** tegemoet, en zei tegen hem: **Luister naar mij, Asa, heel Juda en Benjamin! De HEERE is met u, zolang u met Hem bent.** Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
- ⇒ 2 Kron.15:8=>"Toen Asa, deze woorden en de profetie van de profeet Oded hoorde, **vatte hij moed en deed de afschuwelijke afgoden uit het hele land van Juda en Benjamin weg,** en uit de steden van het bergland van Efraïm die hij ingenomen had. Verder **vernieuwde hij het altaar van de HEERE** dat vóór de voorhal van de HEERE stond."
- ⇒ 2 Kron.15:12=>"**Zij gingen een verbond aan, dat zij de HEERE, de God van hun vaderen, zouden zoeken met heel hun hart en met heel hun ziel.**"

- ⇒ 2 Kron.16:7,9=>vs7-“In die tijd kwam de ziener Hanani naar Asa, de koning van Juda, en zei tegen hem: Omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt, **en niet gesteund hebt op de HEERE, uw God**, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen.” => vs9-“Want **de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde**, om **Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem**. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn.”
- ⇒ **Daarna volgt er een compleet foute reactie van koning Asa!**
- ⇒ In plaats van zich **te bekeren, wordt hij boos!**
- ⇒ 2 Kron.16:10=>“Toen werd Asa zo toornig op de ziener, dat hij hem in de gevangenis zette, want hij was hierover woedend op hem. Bovendien onderdrukte Asa in die tijd anderen uit het volk.”
- ⇒ Later lezen wij dat koning Asa ernstig ziek werd.
- ⇒ 2 Kron.16:12-13=>“Asa werd in het negenendertigste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. **Zijn ziekte was heel ernstig**. Desondanks **zocht hij in zijn ziekte niet de HEERE, maar de geneesheren**. Asa ging te ruste bij zijn vaderen. Hij stierf in het eenenveertigste jaar van zijn regering.” (Zijn ziekbed duurde 2 jaar.)
- ⇒ Asa zocht geen hulp van en raad bij God. Hij liet geen profeet komen. Hij zocht hulp bij de gewone heelmeeesters. **Niet bij God!**
- ⇒ **Kijk naar een overeenkomst tussen Asa en zijn verre nazaat Hizkia!**
- ⇒ Hizkia zorgde er voor, dat de tempel terug geopend en hersteld werd. (2 Kron.29:3)
- ⇒ 2 Kron.29:5=>“Hij zei tegen hen: Luister naar mij, Levieten. Heilig nu uzelf, en heilig het huis van de HEERE, de God van uw vaderen, en breng de onreinheid buiten het heiligdom.”
- ⇒ 2 Kron.29:10=>“Nu is het **in mijn hart** een verbond te sluiten **met de HEERE**, de God van Israël, zodat Zijn brandende toorn zich van ons afkeert.” Net zoals Asa dat heeft gedaan.
- ⇒ 2 Kron.29:35-36=>“Ook waren er brandoffers in overvloed, met het vet van de dankoffers en de plengoffers voor de brandoffers. Zo werd de dienst van het huis van de HEERE hersteld. Hizkia dan en heel het volk verblijdden zich over wat God voor het volk tot stand gebracht had, want dit was onverwachts gebeurd.”

- ⇒ Hizkia en de priesters riepen het volk constant op om God trouw te blijven, zich te bekeren en God te aanbidden.
- ⇒ **God hoorde de gebeden van Hizkia en verhoorde hem:**
- ⇒ 2 Kron.30:20=>"En **de HEERE verhoorde Hizkia** en genas het volk." (Het **pascha** was niet geheel gegaan, zoals het hoorde.)
- ⇒ 2 Kron.31:20=>"Zo deed Hizkia in heel Juda. En **hij deed wat goed, juist en trouw was voor het aangezicht van de HEERE, zijn God. In al zijn werk dat hij begon in de dienst van het huis van God, in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, handelde hij met heel zijn hart**, en hij was voorspoedig."
- ⇒ Later lezen wij, dat **Hizkia ernstig ziek werd**. En misschien niet boos werd als Asa, maar wel hoogmoedig en onverstandig.
- ⇒ 2 Kron.32:24-26=>In die dagen werd Hizkia ziek, **tot stervens toe**, Hij bad tot de HEERE, en Die sprak tot hem en gaf hem een wonderteken. Maar Hizkia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. Daarom rustte er grote toorn op hem en op Juda en Jeruzalem. Hizkia vernederde zich echter om de hoogmoed van zijn hart, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de grote toorn van de HEERE niet op hen kwam in de dagen van Hizkia."
- ⇒ In tegenstelling tot Asa, **zoekt Hizkia gelijk hulp bij God in gebed. De Heer** ziet zijn leed, hoort zijn verdriet, onderzoekt zijn hart en stuurt de profeet Jesaja gelijk terug om Hizkia een vijgenklomp op de zweer te laten leggen.
- ⇒ **De HEER geeft Hizkia nog 15 levensjaren extra.**
- ⇒ Lees voor het complete verslag zelf Jesaja38:1-22;2Kon.20:1-11.
- ⇒ Welke lessen trek jij hier uit? Hoe is jouw relatie met God?
- ⇒ In hoeverre ben jij afhankelijk van Zijn genade?
- ⇒ In welke mate ben jij bereid, jezelf ondergeschikt te maken aan de Heer en voor Hem in nederigheid jouw hart en hoofd te buigen voor de almacht, grootheid en de planmatigheid van God?
- ⇒ Laten wij elkaar blijven aanmoedigen om lessen te trekken uit het verleden.
- ⇒ Te leven in het heden, het hier en nu! Elke dag opnieuw kiezen!
- ⇒ Maar ook vooruitkijkend naar de toekomst met God.
- ⇒ In volledige **afhankelijkheid** van **Zijn genade door het bloed van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Bekleed met Christus!**
- ⇒ Vernieuwd in ons denken en in ons doen en laten.
- ⇒ Dat is wat wij herinneren en vieren in **de maaltijd des Heren!**