

VOLHARDING

Intro: =>

Met alle **inzet** ons **toeleggen** op het **toevoegen** van...!

De laatste weken hebben we kort stilgestaan bij de uitdagende, aanmoedigende en oproepende woorden van de apostel Petrus in 2 Petrus 1:5-7.

=>Het fundament.

=>De motivator.

=>Het startpunt.

=>“**Ons geloof**” zet alles in werking om deze verzen in ons leven om te zetten van theorie, woord en beeld, naar **praktijk!**

=>Deugd, kennis en zelfbeheersing hebben we al samen bekeken.

=>Vandaag wil ik verder gaan met het volgende facet te belichten in deze oproep van Petrus.

2 Petr.1:5-7=>“En daarom moet **u zich er met alle inzet op toeleggen** om aan uw geloof deugd **toe te voegen**, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing **volharding**, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.”

=>“**Volharding**”

=>Stamt af van “**volharden.**” Anders gezegd:

=>Doorzetten!

=>Volhouden!

=>Tot het einde toe volhouden!

=>Niet opgeven!

=>Stipt nakomen!

=>**Doe je ogen eens eventjes dicht!**

=>**Close your eyes for just a second!**

=>Waar heb jij Gods kracht voor nodig om vol te houden?

=>Te volharden?

=>Hoe vaak heb jij je al voorgenomen om te werken aan....? In jouw leven!

=>Ik heb het niet over de jaarlijks terugkerende goede “**nieuw jaars**” **voornemens** op 31 december om 24:00 uur!

=>Ik heb het over de strijd tegen mijn onmacht om komaf te maken met aspecten in mijn gedrag, geloofsleven en worsteling met zonde.

=> **Doe je ogen maar terug open!**

=> Wat heb je ontdekt in jouw hart?

=> **Waar heb jij volharding voor nodig in jouw leven?**

=> Besef je de grote impact, de lading die "**volharding**" dekt?

=> Het is geen "**dooddoener**"!

=> Je kunt jezelf gemakkelijk voor de gek houden! **Niet waar?**

=> Ontleed "volharden" voor jezelf!

=> "**VOLHARDING**" => "**VOLHARDEN**" = **een actief werkwoord!**

=> "**Ik heb nog werk aan de winkel!**"

=> Ik wil doorzetten!

=> Ik wil volhouden!

=> Ik wil niet opgeven!

=> Ik wil tot het einde toe volhouden. Niet alleen voor dit **moment**, deze **les**, deze **dag**, deze **week**, deze **maand** of dit **jaar**!

=> Ik wil **mijn belofte aan God**: mijn "eigen voornemen" om vol te houden, **stipt na komen!**

=> **Wil jij mij aanmoedigen, ondersteunen, uitdagen en "achter de broek zitten"?** Indien het nodig is!

=> **Mag ik jou aanmoedigen, ondersteunen en uitdagen om te volharden in jouw leven?**

1. **Volharden in:** =>

=> **Geloof!**

=> **Deugd!**

=> **Kennis!**

=> **Zelfbeheersing!**

Kijk eens terug in de aantekeningen over de lessen van de afgelopen weken. Het sluit allemaal zo mooi bij elkaar aan. Het geeft handvatten en richtlijnen voor ons geloofsleven.

=> Precies op de momenten, dat het leven juist geen "**rozengeur en maneschijn**" blijkt te zijn!

=> Precies op die momenten heb jij **Gods steun** nodig om vol te houden, door te zetten en niet op te geven!

=> Precies op die momenten kun jij **de steun van jouw broeders en zusters** goed gebruiken!

=>Precies op die momenten kun jij **terug vallen en bouwen op Gods Woord en adviezen**, welke Hij jou geeft ter ondersteuning.

Luk.8:15=>“En waar **het zaad in de goede aarde valt**, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart **vasthouden**, en **in volharding** vruchten voortbrengen.”

=>Laat Gods Woord dat in jou gezaaid wordt in “**goede aarde**” vallen!

=>Lees de hele gelijkenis van de Zaaier thuis voor je zelf na.

Rom.15:1-7=>“Maar wij die sterk zijn, **zijn verplicht** de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: **Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen**. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in **de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden**. En de God van **de volharding en van de vertroosting** moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. **Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.**”

=>Het is geen nieuwe boodschap!

=>Het is reeds lang geleden voor de hele wereld opgeschreven!

=>**Laten wij samen de weg van de volharding en vertroosting door de Schriften lopen!**

Kol.4:2=>“**Houd sterk aan** in het gebed, en **wees daarin waakzaam** met dankzegging.”

Hebr.10:32-39=>“Maar **herinner u de dagen van weleer**, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, **in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt**. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.

Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. **Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven**, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. **Wij zijn echter geen mensen die**

zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel."

Conclusie =>

=>**Zorg voor "ruggensteun" in jouw leven!**

=>Volharden is en blijft **een actief werkwoord!**

=>**"Het komt allemaal niet vanzelf aangewaaid"**, in mijn leven!

=>Geloof!

=>Deugd!

=>Kennis!

=>Zelfbeheersing!

=>Godsvrucht!

=>Broederliefde!

=>Liefde voor iedereen!

1 Kor.13:11=>**"Toen ik een kind was**, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, **heb ik het kinderlijke tenietgedaan.**" ("afgelegd" in NBG)

=>Inderdaad!

=>Zeker en vast, vast en zeker!

=>**"Er is nog werk aan de winkel"**, in mijn leven!

=>Juist daarom heb ik "**volharding**" nodig in mijn leven!

=>Besef en inzicht, dat ik **volledig afhankelijk ben van Gods genade!**

Rom.8:23-28=>"En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. **Want in de hoop zijn wij zalig geworden.** Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? **Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.** En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. **De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.** En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

=>Ik wil ons allemaal uitdagen, aanmoedigen, oproepen en aansporen om niet op te geven, niet te verzaken.

=>Houd **de moed er in!**

=>**Trek je op** aan de Heer!

=>**Veranker jouw geloof** in Christus, onze Zaligmaker!

=>**Geef niet op!**

=>**Houd vol!**

=>**Volhard!**

Hebr.12:1-4=>“Welnu dan, **laten ook wij**, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, **afleggen alle last en de zonde**, die ons zo gemakkelijk verstrikt. **En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.** Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, **het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.** Want **let toch scherp op Hem Die** zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, **opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.**”

=>Het is allemaal niet vanzelfsprekend!

=>Alle last en zonde moeten afgelegd worden!

=>Het is een wedloop!

=>Kijk de juiste kant op in jouw leven!

=>Laten wij samen dezelfde kant opkijken in ons leven!

=>Richt jouw ogen voortdurend op Jezus, jouw Leidsman!

=>Verzwak en bezwijk niet!

=>Houd vol!

=>Geef niet op!

=>Bied weerstand!

=>Strijd tegen de zonde!

=>Volhard!

Uitdaging =>

=>**Let scherp op Jezus!**

=>**Zoek actief raad en hulp bij Jezus!**

=>**Zoek actief raad en hulp bij de broeders en zusters!**

=>**Hij helpt altijd!**