

“Verbeter de wereld en begin bij jezelf!”

Intro. => “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” luidt het spreekwoord.

Ik pas het spreekwoord aan naar mijn eigen geloofsbeleving: =>

“Verbeter de wereld, begin bij God!”

Gen.1:1 => **“In het begin schiep God de hemel en de aarde.”**

- ⇒ God verandert mij! (2 Kor.3:18; 2 Thess.3:5; Hand.2:38; 3:19; Efez.4:17-32)
- ⇒ God vernieuwt mijn denken! (Rom.12:1-3; Hand.17:15-34; Hand.22:26)
- ⇒ God vernieuwt mijn leven! (Ps.16:11; Ef.5:14-17; 2 Kor.5:4-10; 1 Petr.3:8-12)
- ⇒ God verandert mijn fysieke lijden! (2 Kor.1:1-11; 4:16-5:10; Rom.8:18; 31-39)
- ⇒ God verandert mijn emotionele lijden! (Ps.34:18-19; 1 Petr.5:7; Ps.30:5-6)
- ⇒ God verandert mijn angsten! (Ps.18:5-6; Jes.41:10; Joh.14:1-2; Fil.4:6-7)
- ⇒ God verandert mijn verdriet! (Matth.5:4; Ps.34:18-19; Pred.1:16-18; Ps.38:10)
- ⇒ God verandert mijn hoop! (Ps.42:12; Ps.121:7-8; Rom.15:3-5; Hebr.11:1)
- ⇒ God vernieuwt mijn kracht! (Ps.73:23-28; Jes.41:10; Fil.4:13)
- ⇒ God kent mijn moeite! (Ps.10:14; Ps.23)
- ⇒ God kent mij door en door! (Ps.139)
- ⇒ God is mijn burcht, mijn vesting! (Ps.16:1,7-9; Ps.18:3-4; 46:2)
- ⇒ God is mijn schild! (Ps.18:31; 119:114; Hebr.13:6)
- ⇒ God brengt mij in de ruimte! (Ps.18:20; 1 Thess.2:1; 4:13-18)

=> **“God verandert mijn toekomst!”**

=> **“God verandert mijn toekomstbeeld!”**

- ⇒ God verandert mijn ziekbed! (Ps.41:4; Jak.5:11,14)
- ⇒ God neemt mijn lijden niet per se weg, maar maakt het draaglijker!

=> Mijn lijden, in welke vorm dan ook, wordt pas definitief weggenomen wanneer Christus mij komt ophalen! (2 Thess.1:7; Opb.21:4)

=> Het is niet mijn doelstelling om per se vrij van lijden te zijn in dit leven!

=> Gods genade is mij genoeg! (2 Kor.12:1-10)

=> De voorbeelden van de christenen die voor mij geleefd hebben en lijden hebben doorstaan geven mij een steuntje in de rug!

=> God draagt mij op vleugels van Arenden. (Jes. 40:27-31)

=> Word een gebrek hebben een zonde!? Ik laat God mij helpen te veranderen!

=> Laat ik mij ontmoedigen en geef ik ruimte aan de Satan om mij weg te drijven van God? Of stuur ik de Satan wandelen als hij aanklopt? (1 Petr.1:3-9; 5:8-9)

=> Laat ik mij aanmoedigen, troosten en omarmen door God? Geef ik God de ruimte om mij op te vangen, bij te schaven, te hervormen, te vernieuwen, te veranderen, op te knappen en vrij te maken van.....? (**vul maar in voor jou zelf!**)

=>Mijn kracht is in de Heer en niet in wereldse filosofieën. (Kol.2;2:8)

=>Stop met het maken van vergelijkingen!

=>Focus op vandaag! Dit is de dag die de Heer jou geeft!

=>Het draait om jouw hoop!

=>Jouw geloof!

=>Jouw vertrouwen!

=>Jouw relatie met God!

=>Jouw relaties met de broeders en zusters!

=>**Het leven draait om God, om Christus!**

=>Door Gods Geest leven wij in het hier en nu en zijn wij niet kwetsbaar, maar (juist) super sterk!

=>God verandert niet alleen maar mensen!

=>God verandert niet alleen maar jou!

=>God verandert mij!

=>**GOD verandert ons!**

Rom.12:1-3 =>“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.”

⇒ Ik moet jou niet veranderen!

⇒ Jij moet mij niet veranderen!

⇒ **God verandert jou en mij persoonlijk, naar de mate van geloof die God aan ieder heeft toebedeeld!**

⇒ Ik mag loslaten en overgeven!

⇒ Ik heb al moeite genoeg met mezelf!

⇒ Ik ben beperkt genoeg als mens!

⇒ **Zonder Gods hulp was er niets mogelijk in mijn leven!**

⇒ God draagt mij!

⇒ God draagt jou!

⇒ **God draagt ons allemaal!**

2 Thess.1:3-7 =>“Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt...6Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht.”

=> **God wast al mijn tranen droog! Hij bewaart ze allemaal!**

Het spreekwoord luidt: “tranen van geluk”, maar elk mens weet, dat er ook tranen van verdriet, zorg, wanhoop, pijn en moedeloosheid bestaan.

=> **God ziet elke traan die vloeit en Hij kent mij door en door!**

Psalm 56 =>

Ps.56:4-5=>“Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?”

Ps.56:9=>“U hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?”

Opb. 21 =>

21:4=>“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Conclusie =>

Gal.2:19-21 =>“Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.”

⇒ **Bekijk thuis op je gemak de Bijbelteksten en laat je inspireren door Gods woord. God kent jou door en door en Hij weet precies waar jij Zijn hulp nodig hebt in jouw leven!**

⇒ **Elke tekst die jij opzoekt verwijst weer naar een andere tekst!**

⇒ **God weet wat jij zoekt!**

⇒ **God weet wat jij nodig hebt!**

⇒ **Hij zal jou de teksten laten vinden die jou veranderen naar Zijn wil!**

Uitdaging =>

⇒ Focus op jezelf!

⇒ Bekijk eens welke mooie dingen God in jouw leven (al) heeft gedaan!

⇒ Schrijf op wat God in jouw leven doet!

⇒ Laat jouw leven een getuigenis zijn voor jouw omgeving en nageslacht!