

Verander de houding van je gezin door Gods woord te gebruiken!

We herkennen het allemaal. Soms is het **een scherpe"NEE"**!, van een peuter, wanneer iemand haar koekje probeert af te pakken. Soms is het de eerste **"DUH"**, van een kind uit het eerste middelbaar, wanneer het gevraagd wordt om te helpen en dan net doet alsof hij de hulpvraag niet snapt! Soms is het een volwassene, die niet bereid is om **"water bij de wijn"** te doen of **"de gulden middenweg"** te bewandelen om de vrede in het gezin te bewaren! Soms zien we in onze kinderen het natuurlijke **"ikke, ikke en de rest kan stikken"** uitgespeeld worden. Meestal gebeuren deze dingen, **"juist"** als wij proberen te laten zien, dat wij onze kinderen goed opgevoed hebben, een **"perfect" doorsnee gezin** zijn!

Herken je jezelf of jouw gezin in deze voorbeelden?

Wij bidden, om op een creatieve manier op te kunnen voeden. Daardoor komen wij soms met alternatieve oplossingen aanzetten in opvoedkundige situaties. Vaak geeft de Heer ons kleine spreekwoorden, adviezen en positieve bevestigingen in de Bijbel. Wij delen die graag in ons gezin. Deze spreekwoorden en raadgevingen, helpen ons om voortdurend veranderd en vernieuwd te worden in onze gedachten, emoties en handelen.

Efe.4:23=>"en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken."

Als jij op mijn gezin lijkt, dan heb je deze adviezen van God even hard nodig als ons. Ik wil je uitdagen, om de aanmoedelingen van God, deel uit te laten maken van jouw gezin. Gebruik ze! Zie, hoe Gods Geest krachtig werkt! Jouw leven en gezin van binnenuit verandert!

Geef God de touwtjes in handen van jullie leven en zie wat er gebeurt in jouw gezin!

1. Het maakt niet uit hoe ik voel! Ik kan nog steeds de juiste keuzes maken!

Wij vertellen het onze kinderen altijd. "Je kunt jouw gevoelens niet kiezen, maar je kunt wel kiezen wat jij met jouw gevoelens doet." Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons handelen. Het is onze taak, elke gedachte en emotie vast te pakken, en die vervolgens ondergeschikt te maken in gehoorzaamheid aan Jezus.

1Kor.10:13=>"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan."

2 Kor. 10:5=>"Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus."

2. Ik kan alles doen wat nodig is, omdat Jezus mij de kracht geeft!

God vraagt ons nooit om iets te doen, wat wij niet aankunnen, of waar wij niet toe in staat zijn! Christus geeft ons de kracht om goed te doen!

Fil.4:13=>"Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft."

1 Petr.1:3=>"Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,"

3. Mijn dag is maar net zo goed als mijn houding op die dag!

Wij kiezen en beslissen zelf! God zegt: " Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht." (Deut.30:19)

Joz.24:15c=>"...Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!"

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om "**ons gezin**" te helpen inzien: Dat zij hun houding, hun gedachten, hun woorden, hun acties zelf kunnen veranderen. We kunnen niet altijd kiezen welke gevoelens opborrelen in onze buik en in onze gedachten, maar wij kunnen wel kiezen wat wij met die gevoelens doen! Stimuleer jezelf, jouw kinderen en gezin om zelf te kiezen! Zij kunnen het! Laat hun weten dat de Heer hen die mogelijkheid gegeven heeft en dat zij die zelf kunnen, mogen, willen en moeten gebruiken. Voor de Heer!

Fil.4:8=>"Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat."

Kol.3:2=>"Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn."

4. Zoek manieren om anderen erkent en geliefd te laten voelen!

Wij vertellen het vaak aan de kinderen, aan ons gezin, "Zorg voor anderen! God zorgt voor jou!" In ons gezin zeggen wij o.a. : "Houden van": "is zorgen voor!"; "Houden van": "is geven om!"; "Houden van": "is luisteren naar!"; "Houden van": "is delen met!"; "Houden van": "is accepteren en respecteren van elkaar!" Dit is een goede manier om onze kinderen te leren dat zij anderen op de eerste plaats stellen en daardoor

Gods liefde laten zien, overal waar zij gaan. Dit is speciaal goed voor hen die verlegen zijn, die moeite hebben om verder te kijken dan zichzelf, die een onbekende en nieuwe omgeving spannend vinden. Laat hun weten dat God hen een speciale taak heeft gegeven! Zij zijn bezig met een opdracht uit te voeren voor God, overal waar zij naar toe gaan. Dit zal hun helpen om de eigen gedachten en gevoelens naar de achtergrond te plaatsen en bezig te zijn met de gedachten en gevoelens van anderen. "Anderen helpen om zich goed te voelen"! Dit zorgt er weer voor dat zij zich ook beter gaan voelen.

Hebr.10:24=>"En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken."

5. God geeft mij de kracht om kalm te blijven!

Zeker goed voor onze puberende jongeren, de hormonen huishouding van onze dochters...en hun radeloze moeders! De baldadigheid en uitsloverij van onze zonen... en hoe hun vaders daarop reageren! Ik gebruikte deze uitspraak voor mezelf op een dag, toen ik mij plotseling realiseerde dat onze 16 jarige dochter en 18 jarige zoon, deze gedachten net zo hard nodig hadden als hun ouders!

Ps.94:12-13=>"Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet. Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt."

Ps.94:18-19=>"Toen ik zei: Mijn voet wankelt, ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE. Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroosting mijn ziel."

6. Je hoeft niet de beste te zijn, maar je moet wel je best doen!

Wij vertellen het vaak aan de kinderen: "In sport, op school, of waar dan ook. Wij hebben liever dat je een fout maakt en daarbij een goede houding vasthoudt, dan dat je het nooit eens verprutst of geprobeerd hebt." Iedereen kan een goede houding hebben of een goed gevoel krijgen wanneer er (altijd alleen maar) gewonnen wordt! Echte winnaars houden ook een goede attitude als zij verliezen! Het is belangrijk om ook tegen je verlies te kunnen en dan blij te zijn voor de winnaar! Onthoud, dat wij alles doen voor God en daarom doen wij altijd ons best.

Kol.3:23=>"En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen."

Pred.9:10=>"Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen..."

Broeders en zusters, ik bid dat deze aanmoediging waardevol voor je is. Ik moedig je aan om zelf ook verzen uit de Bijbel op te schrijven en die op te hangen in jouw huis. Laat ze gezien worden! Leer de teksten van buiten! Stop ze in jouw hart! Zing het uit in je liedjes! De woorden van liedjes blijven samen met de melodie lang hangen en nestelen zich in het luisterende oor van het horende hart! Wij nemen allemaal al jaren de proef op de som en zien hoe God ons troost, sterkt en aanmoedigt in de liedjes die wij zingen. Haal ze aan op het gepaste ogenblik.

7.Waar zou ik zijn vandaag als ik dit niet toepaste in mijn eigen leven?

Ik gebruik deze principes sinds mijn tienerjaren, bewust en onbewust. God heeft altijd voor uitkomst gezorgd! Ook op die momenten dat de dalen soms te diep leken te zijn en de bergtoppen onbereikbaar!

**Gods woord loutert! Gods woord sterkt! Gods woord heelt! Gods woord leidt mij en mijn gezin altijd terug naar het juiste pad.
Gods pad!**

Kol.3:16-17=>"Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem."

Hebr.4:12=>"Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart."

Weet dat Gods Woord, welke Hij jouw gestuurd heeft, niet vruchteloos naar Hem terug keert! Zie het effect op jouw kinderen, jouw gezin en jouw omgeving! God werkt op onnaspeurbare wijze in onze levens. Hij is niet voor niets onze krachtbron!

God heeft gevoel voor humor en verdrijft humeur, slechte zin en machteloosheid naar de achtergrond!

Herken jij het in jouw leven?

Jes.55:11=>"zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend."

