

Uitdaging

Introductie =>

Ik heb de laatste maanden verschillende keren een grote sprinkhaan op de achtergevel van mijn huis gevonden.

Verdwaald misschien? Verkeerd gesprongen en pardoes over de scheidingsmuur tussen onze koer en de tuin van de burens gevlogen? Door de wind meegewaaid en per ongeluk op de achtergevel van mijn huis geland?

De tuin van mijn burens zou een veel betere plek zijn geweest om uit te rusten lijkt mij. De burens hebben lekker groen gras, maar wij hebben juist veel klinkers.

Er gebeuren natuurlijk wel vreemdere dingen. Maar wat heeft een sprinkhaan nu op mijn koer te zoeken waar er totaal geen grassprietje te vinden is, behalve wat onkruid hier en daar en hij zijn leven niet zeker is met onze twee katten en onze hond?

Sprinkhanen maken soms rare sprongen en vanuit het perspectief van een doorsnee sprinkhaan gekeken zijn wij misschien wel reuzenmonsters.

=>Zijn er misschien momenten in jouw leven dat jij op een verdwaalde sprinkhaan lijkt?

=>In de verkeerde tuin bent beland!

=>Uit angst voor de katten en de hond tegen de achtergevel van het huis geplakt blijft zitten, verstijft van angst en je niet meer durft te bewegen, omdat je bang bent om opgegeten te worden?

=>Overweldigd wordt door alles wat er in jouw leven plaats vindt!

=>Schrik hebt voor de fouten die jij hebt gemaakt.

=>Verstrikt raakt in de verkeerde keuzes die jij hebt gemaakt.

=>Ben jij misschien **weggelopen** van God toen je geconfronteerd werd met jouw zondelast, jouw fouten?

Of!?

=>Heb jij de weg naar God ondertussen misschien al terug gevonden?

Of!?

=>Heb je het juist opgegeven, omdat jij denkt dat er voor jou, **grote zondaar die jij bent**, geen weg meer terug is naar God?

=>Heeft iemand jou misschien geholpen om van de achtergevel van het huis af te komen en jou terug te zetten in het veilige groene gras?

=>Heeft iemand jou al eens verteld dat God jou veiligheid biedt in het leven, wanneer jij je bekeerd van jouw fouten? De fouten achterlaat, een andere koers gaat varen en samen met God verder gaat op jouw levenspad!

=>**Een nieuwe kans!** Als het ware!

=>**Een nieuw begin!** Om het zo te noemen!

=>**Een doorstart!** In bedrijfstermen gesproken!

=> **Precies waar God elke mens toe oproept en uitnodigt!**

=> **Wil jij wel gered worden van de achtergevel waar jij uit angst tegenaan geplakt zit?**

=> **Wil jij geholpen worden om los te komen uit de puinhoop waarin jij terecht gekomen bent door de verkeerde keuzes die jij hebt gemaakt?**

Denk eens terug aan de 12 verspieders die er in opdracht van God door Mozes op uit gestuurd werden om Kanaän te verspieden. Uit elke stam moest Mozes 1 verspieder aanwijzen. Deze verspieders waren allemaal stamhoofden. (Num.13-14)

Wat een uitdaging kregen de 12 verspieders mee van Mozes!

Num.13:17-20=>

Kijk hoe het land is!

Kijk of het volk sterk of zwak is!

Kijk of er veel of weinig mensen wonen!

Kijk of zij goed of slecht zijn!

Kijk hoe de steden er uit zien!

Kijk of de grond vruchtbaar of schraal is!

Kijk of er bomen zijn!

Neem een paar vruchten mee terug. (Druiventrossen namen zij mee terug.)

=> **"Vat moed"** zegt Mozes tegen de 12 verspieders! (13:17b)

=> De 12 verspieders hebben goed rondgekeken toen zij Kanaän verkend hebben, maar ze hebben niet allemaal hetzelfde gezien, ontdekt!

Helaas brengen 10 verspieders, het volk bij terugkomst, in verwarring met angstige verhalen. Gelukkig zijn daar ook nog Jozua en Kaleb, de 2 overgebleven verspieders die het volk oproepen om hun vertrouwen op God te stellen en zich niet bang te laten maken door de verhalen van de andere 10 verspieders. (Num.13:21-29)

Num.13:30-33 => "Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overheersen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook **reuzen** gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen."

Wat moeten wij doen? =>

Hoe kan ik mijn fouten nog herstellen? =>

Hand.2:37 => "En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: **Wat moeten wij doen, mannenbroeders?**"

Lees zelf de toespraak van Petrus in (Hand.2:1-47) Hij spreekt alle aanwezigen toe, die getuige waren van de uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen. Hij maakt hen duidelijk dat de profetie van de profeet Joël in vervulling is gegaan. Hij maakt hen duidelijk dat zij allemaal mee verantwoordelijk zijn voor de kruisiging van Jezus Christus op Golgotha.

=> **Wat een schok?**

=> **Wat een introspectie?**

=> **Wat een puinhoop hebben zij van hun leven gemaakt!**

=> **Hoe klein zou jij je voelen wanneer je ontdekt dat jij zelf mee verantwoordelijk bent voor de kruisdood van Christus.**

=> **Voor de puinhoop in jouw leven!**

=> Snap je het gevoel van de Joden die mee geroepen hebben?: **Kruisig Hem!**

Matth.27:21-23 => "De stadhouder antwoordde hun en zei: Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen tegen hem: **Laat Hem gekruisigd worden.**"

Mark.15:12-14 => "En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal Die u de Koning van de Joden noemt? En zij riepen opnieuw: **Kruisig Hem!** Maar Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? **En zij riepen nog harder: Kruisig hem!**"

=> **Hoe klein voel jij je?**

=> **Voor de puinhoop in jouw leven! Waar jijzelf verantwoordelijk voor bent!**

Onthou de gevoelens van de toehoorders op pinksterdag. Kijk daarnaast ook naar de cypier in de gevangenis in Filippi en naar het leven van de apostel Paulus. Er zijn nog talloze andere voorbeelden terug te vinden in de Bijbel.

=> **De gevangenisbewaarder van Filippi.** (Hand.16:11-40)

Paulus en Silas zitten in de gevangenis. Er komt een aardbeving en alle deuren vliegen open, juist op het moment rond middernacht dat Paulus en Silas aan het zingen en het bidden zijn. De cipier is verantwoordelijk en weet niet meer wat te doen. Gelukkig houdt Paulus hem tegen om gekke dingen te doen. Lees dan wat de bewaker tegen Paulus en Silas zegt:

Hand.16:30 =>"en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?"

=>We hebben nu twee dringende vragen gezien van verschillende mensen die volledig met hun handen in het haar zaten toen zij geconfronteerd werden met een moeilijk te vatten situatie in hun leven.

=>Beiden vragen: "**Wat moeten wij doen?**"

=>Het antwoord op deze vraag volgt verderop in de les.

1. Sprinkhanen =>

=>Waren de 10 verspieters watjes? Of waren zij gewoon realistisch en gaven zij het volk een terechte waarschuwing tegen de reuzen in Kanaän een gepast advies?

=>Waren de 2 verspieters misschien hoogmoedig, overmoedig en stuurden zij het volk naar hun ondergang, richting het land dat elke inwoner verslinden zal?

=>**Herken jij het gevoel?**

=>**Moet jij een zaak eerst van 1000 kanten bekeken hebben, voordat je een beslissing durft te maken?**

=>**Of ben jij meer zoals Jozua en Kaleb en durf jij in het diepe te springen als God jou die opdracht geeft?**

=>**Wanneer ben jij voor de laatste keer Echt uitgedaagd in jouw leven ?**

Uitgedaagd om boven jezelf uit te stijgen!

Uitgedaagd om meer te doen dan jij zelf denkt aan te kunnen!

Uitgedaagd om op God te vertrouwen!

Uitgedaagd om op God te bouwen!

Uitgedaagd om een stap verder te gaan dan jij zelf zou gaan!

Uitgedaagd om te doen wat jij niet wilt doen!

De 10 verspieters, aan de ene kant, **stelden hun vertrouwen niet op de Heere God**, maar enkel en alleen op wat hun ogen dachten te hebben gezien. Zij begonnen **zelf** te denken als sprinkhanen. (Num.13:33;14:1-4,10)

De 2 verspieters, aan de andere kant, **stelden hun vertrouwen wel op God** en zagen een land dat overvloedige van melk en honing, een bijzonder goed land. (Num.14:7-9)

1 Kor.10:13=>"Meer dan een menselijke verzoeking is u **niet overkomen**. En **God is getrouw**: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven **wat u aankunt**, maar **Hij zal** met de verzoeking ook **de uitkomst geven** om die te kunnen doorstaan."

=>**Naar welk advies luister jij in jouw leven?**

=>**De meerderheid van de mensen in jouw omgeving probeert jou weg te trekken van God!**

=>**Herken jij het?**

=>**Ben jij een sprinkhaan in je eigen ogen en in de ogen van de wereld? of!?**

=>**Ben jij een gelovige zondaar, die ondanks vallen, tegenspoed en onzekerheid, vast houdt aan de beloften die God jou maakt in het leven!**

2. God roept jou! =>

Zo actief als God in het leven van de Israëlieten werkzaam was in de tijd van Mozes en de verspieters. **Zo actief is God ook bezig in onze tijd!**

=>**Hoor jij de roepstem van God?**

Nog 'prangender' is de vraag:

=>**Luister jij naar Gods stem?**

Joh.20:28-31=>"En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam."

Hand.4:10-12=>"Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden."

Rom.1:18-20=>"Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn."

Rom.2:12-16=>"Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie."

=>**De bal ligt bij jou!**

=>**Luister jij naar Gods stem of stop jij stopverf of peterselie in jouw oren?**

Joh.1:1=>"In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Joh.1:14=>"En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid."

Conclusie =>

"Vat moed" zei Mozes! "Vat moed" zeggen de apostelen! =>

=>Ben jij in orde met God?

=>Gehoorzaam jij de Heer?

=>Heb jij gedaan wat Hij jou vraagt?

=>Ken jij Gods voorwaarden om een kind van God te kunnen zijn?

Efez.3:14-21=>"Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,

en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen."

2 Petr.3:8-10=>"Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden."

Jes.26:9a=>"**Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig.**"

=>Hoor jij, net als ik, dat er een mooi lied schuil gaat in dit vers? Wie klimt er in de pen en maakt een mooie passende melodie bij dit vers?

=>**Hoe staat het met jou?**

=>**Zoek jij de Heer in jouw leven?**

=>**Ernstig?**

=>**Kijk naar de luisteraars op pinksterdag!**

=>**Kijk naar de gevangenisbewaarder!**

=>**Kijk naar Paulus!**

=>In het begin hebben wij de vraag gehoord van de luisteraars op Pinksteren, van de gevangenisbewaker en dan horen wij ook nog de vraag die Ananias aan Paulus stelt.

=>Nu horen wij de antwoorden die volgen op de vraag: "**Wat moeten wij doen?**"

Hand2:38-42=>En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat een ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

Hand.16:31-32=>"En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen."

Hand.22:16 => "En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere."

=> **Heb jij de rode draad in de les gevolgd? Ontdekt?**

=> **Ben jij als een sprinkhaan in jouw eigen ogen?**

=> **Stel jouw vertrouwen op de Heere God!**

=> **Ben je nog niet overtuigd?**

=> **Sla jouw bijbel open en lees zelf Gods plan voor jouw leven!**

Uitdaging =>

=> **Stel niet uit!**

=> **Begin vandaag!**

=> "**Vat Moed**", precies zoals Mozes en de apostelen hebben gezegd!

=> Stel jezelf in orde met de Heere God als jij dat nog niet gedaan hebt!

=> Lees de voorwaarden en als jij akkoord bent zet dan ook jouw handtekening en hou je aan Gods richtlijnen die opgetekend staan in de Bijbel!

=> Heb je hulp nodig bij het ontdekken van Gods richtlijnen? Spreek mij, of iemand anders aan na de samenkomst.