

Simson (Richt.13-16)

Intro. =>

Het zal je maar gebeuren. Jouw geboorte is voorbestemd. Je ouders weten al voor de zwangerschap dat jij er aan zit te komen, hoe zij jou moeten opvoeden en welke richting jouw leven op moet gaan. Wat straf (sterk) is, omdat je moeder onvruchtbaar is. Toch ben jij geboren!

Kun jij tegen een stootje? Op een dag komt jouw vrouw naar binnen (waarschijnlijk van het veld, zie (13:9) en verteld jou een "sterk verhaal". Zij verteld dat zij 'een Man Gods' heeft ontmoet, waarschijnlijk 'een Engel van God', die heel ontzagwekkend was.

Zou jij jouw vrouw geloven? Of zou je denken dat ze een waanidee heeft, aan het hallucineren was of misschien nog erger.....

Hoe zou jij reageren als jouw vrouw met zo'n verhaal thuis komt?

1. Kijk hoe **de vrouw** en haar man **Manoach** reageert. =>

Richt. 13:1-25 =>

=>De Israëlieten deden **opnieuw** wat **slecht** was in de ogen van de Heer.

Nadat Jeftha het volk bevrijd had van de onderdrukking van de Ammonieten. (11-12) Ebzan uit Bethlehem zeven jaar leiding gaf aan Israël. (12:8) Elon de Zebuloniet tien jaar leiding gaf aan Israël.(12:11) Abdon uit Pirhathon acht jaar leiding gaf aan Israël.(12:12)

=>Het volk Israël wordt daarna **veertig jaar** onderdrukt door de Filistijnen.

=>Het is verbazend dat de naam van de vrouw niet wordt genoemd. De naam van haar man wordt wel genoemd. (Manoach)

=>'De man Gods' weet dat de vrouw onvruchtbaar is. (13:3)

=>'De man Gods' verteld haar: dat zij zwanger wordt en een zoon zal baren.(13:3)

=> Haar overkomt hetzelfde als 'Sara', de vrouw van 'Abraham'. (Gen. 18:10,14; 21:1-5)

=>'De man Gods' verteld haar: wat zij in acht moet nemen tijdens de zwangerschap. Zij moet geen wijn of sterke drank drinken en niets onrein eten. (13:4)

=>'De man Gods' verteld haar, dat hun zoon een 'Nazireer' moet worden, die 'aan God gewijd' is. Dat haar zoon het volk Israël uit de hand van de Filistijnen zal verlossen.(13:5)

=>**De vrouw gaat naar binnen en verteld haar man wat er is gebeurd.** (13:6-7)

Zij was onder de indruk van de verschijning van 'de Man Gods', zij vond het heel ontzagwekkend. Maar vergat in alle consternatie om te vragen wie Hij was, hoe Hij heette en waar Hij vandaan kwam. 'De Engel Gods' heeft haar zelf 'Zijn Naam' niet verteld.

=>**Kijk hoe Manoach haar man reageert.** (13:8)=>

Ik vind het interessant dat 'Manoach' direct na het verslag van zijn vrouw op een vurig wijze naar de HEERE gaat bidden!

=>Hij vraagt niet waarom?

=>Hij stelt niet in vraag wat zijn vrouw is overkomen!

=>Hoe kan dat? Wie, wat, waar, wanneer, klopt het wel? En daarna?.....

Manoach gaat uit van de juistheid van zijn vrouws verhaal!

Manoach en zijn vrouw geloven de woorden van 'de Man Gods'!

'De vrouw' gaat zwanger worden en zij gaan een zoontje krijgen!

=>Manoach vraagt 'de Heer' om 'de Man Gods' opnieuw langs te sturen, "opdat hij en zijn vrouw precies weten wat zij moeten doen met het jongetje dat geboren gaat worden". (13:8)

=>**God verhoort het gebed van Manoach en de Engel van God komt opnieuw naar de vrouw toe als zij in het veld is.** (13:9)

=>De vrouw snelt weg en verteld het aan haar man.(13:10)

=>Samen met zijn vrouw gaat hij terug naar 'de Man' en vraagt Hem of Hij inderdaad 'die Man' is die tot zijn vrouw gesproken heeft. (13:11)

=>**'De Man van God' zei tegen Manoach: 'Ik ben het'.**

Indien je al verbaasd was over Manoachs reactie in vers 8 op het nieuws van zijn vrouw over de verschijning en het nieuws van 'de Man Gods', lees dan de reactie van Manoach op het moment dat hij 'de Man van God' zelf ontmoet!

Richt.13:12 => "Toen zei Manoach: Welnu, **laten Uw woorden uitkomen**. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn, en wat zijn werk?

=> "**Chapeau**", "**pet af.**" => Wat zou jij gezegd hebben?

=> Heb jij ooit aan Simson gedacht als een (klein) jongetje?

=> Zijn vader wel! De ouders kijken doelgericht naar zijn toekomst.

Wat zal zijn leefwijze zijn?

Wat zal zijn werk zijn?

'De Engel van de HEERE' geeft bijna hetzelfde antwoord aan Manoach, dat Hij reeds eerder aan de vrouw van Manoach heeft gegeven. Behalve het gedeelte over het 'gewijd zijn aan God als nazireeër' en het feit dat hij Israël **zal verlossen** van de Filistijnen. (13:3-5)

'De Engel van de HEERE' benadrukt dat de vrouw **alles in acht moet nemen** wat Hij haar **gezegd** en **geboden** heeft. (13:13-14)

=> Wat een sterke, veerkrachtige en gelovige vrouw heeft Manoach!

Richt.13:21-23 => "En de Engel van de HEERE verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een Engel van de HEERE was geweest. En Manoach zei tegen zijn vrouw: Wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem: Als het de HEERE behaagd had ons te doden, had Hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen."

=> Zij komt tot de kern van de zaak en stelt haar man gerust!

De zoon wordt geboren en zij geeft hem de naam '**Simson**'. Het jongetje wordt groot en de HEERE zegende hem. De Geest van de HEERE begon hem aan te vuren in Mahane-Dan, tussen Zora en Esthaol. (13:24-25)

=> Interessant hoe de schrijver van de Hebreeënbrief een aantal richters, een koning en de profeten aanhaalt. "Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuël en de profeten".(Hebr.11:32)

2. **Het nazireeërschap van Simson** =>

Num.6 => Lezen wij over de wet voor het '**nazireeërschap**'.

"Wanneer de man of vrouw de gelofte van een nazireeër aflegt om zich aan de Heer te wijden", dan moet hij zich van wijn en sterke drank

onthouden. Azijn uit wijn of azijn uit sterke drank mag hij niet drinken. Hij mag helemaal geen druivensap drinken en geen verse of gedroogde druiven eten. Zelfs niet de pitten of velletjes die afkomstig zijn van de wijnstok.

Er mag geen scheermes over zijn hoofd gaan.

Alle dagen van de afgelegde gelofte moet hij heilig zijn voor de Heer.

Niet in de buurt komen van een dood lichaam, het dode lichaam niet aanraken.

=>'Simson' is van voor zijn geboorte aangeduid als '**een nazireeër, gewijd aan God**'. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood! (13:7)

=>'**De Engel van God**' heeft 'Simson' aangekondigd en uitgekozen om als 'nazireeër' toegewijd te zijn aan God, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood!

Meestal werd er zelf gekozen of iemand voor lange of korte tijd een nazireeër wilde zijn.

Bij 'Simson' (maar ook bij 'Samuël' :1 Sam.1:11,20-28) is de keuze voor hem gemaakt!

Amos2:11-13 =>"Uit uw zonen deed Ik profeten opstaan, uit uw jongemannen nazireeërs. Is dit niet zo, Israëlieten? spreekt de HEERE. Maar u laat de nazireeërs wijn drinken, en u hebt de profeten geboden: Profeteer niet! Zie, Ik ga het onder u laten kraken, zoals een wagen kraakt, vol graanschoven."

We krijgen niet meer informatie over het opgroeien van "Simson."

Wat deed hij in zijn jonge jaren? Hoe ging zijn 'nazireeërschap toegewijd aan God' in zijn werk? Hoe lang heeft 'Simson' zich gehouden aan de gelofte? Hoe oud was hij toen hij de vrouw in 'Timna' zag?

Vanaf het moment dat de Geest van de Heere hem begint aan te vuren (13:25) gaan we gelijk naar de volwassen fase in het leven van 'Simson'.

Hij heeft een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen in 'Timna'. (14:1-3)

=>De ouders sputteren tegen! Zij zijn het niet eens met de keuze van 'Simson'. Maar 'Simson' wilde zijn zin toch door drijven. In zijn ogen was deze 'Filistijnse vrouw', de juiste vrouw voor hem.(14:3)

3. **De HEERE heeft andere plannen met Simson!** =>

Richt.14:4 => "Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet **dat dit van de HEERE was**, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël."

=> Dan doe je zo je best als ouders!

=> Jouw zoon is (**toch**) vanaf zijn geboorte 'een nazireeër gewijd aan God'!

=> Hoe haalt hij het in zijn hoofd om een vrouw uit te zoeken onder de Filistijnen die Israël onderdrukken? "**Heulen met de vijand**"?

=> Zou jij twifelen aan de toewijding van jouw zoon aan God?

=> Maar de ouders wisten niet dat het 'een plan van de HEERE' was, omdat Hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen!

=> Richt.14-16 Zien we hoe Simsons leven verder gaat. Komt zijn menselijke kant naar boven. Zien we de sterkte die God hem geeft naar voren komen, maar ook de eigen zwakheid van Simson. Na twintig jaar leiding te hebben gegeven als richter sterft Simson samen met de Filistijnen die hij moest verdrijven. (16:28-31)

Conclusie =>

=> **Wij weten vandaag ook niet altijd de diepere betekenis van Gods plannen in ons en andermans leven!**

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Gods plannen kunnen zich uitspreiden en doorwerken over en door verschillende generaties heen!

Jes.55:7-9 => "Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. **Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.** Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten."

Het gaat boven onze pet. Wij zijn gelukkig alleen maar Gods schepselen!

"Een brug te ver!"; "onmogelijk!"; "wat gebeurt er nou?"; "waarom is dit alles ons overkomen?"; "ik kan niet meer!"; "ik zie het niet meer zitten!"

=>Zo zijn er nog meer uitdrukkingen om de beperking en tekortkoming van ons eigen begrip en inzicht in Gods handelen uit te drukken.

1 Kor.10:9-13 =>"En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. **En God is getrouw**: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan."

=>Soms duurt het dagen, weken, maanden of zelfs jaren voordat wij de hand van de HEERE zoeken, herkennen, erkennen, ervaren, begrijpen en aanvaarden...!

=>Reflecterend naar de gebeurtenissen, (soms dagen, weken, maanden of jaren later...!) krijgen wij vaak (soms) achteraf een duidelijk(er) beeld van **Gods** (sturende, begrenzend en ingrijpende) **hand**, in ons leven.

=>**Moeten wij alles (direct en absoluut) snappen?**

=>**Moeten wij tot in detail 'alles' zelf per se onder controle en supervisie hebben?**

=>Zet jezelf niet op Gods stoel! Hij heeft de leiding over Zijn schepping, schepselen en de gebeurtenissen.

=>Kun jij loslaten? Overlaten?

=>Durf jij jouw vertrouwen te stellen op God?

=>Op Zijn plan voor jouw leven?

=>Moeilijk niet waar? Wanneer jij zelf een regelaar bent, de touwtjes in eigen handen wilt (moet) houden!(nemen!)

=>Ben jij een "mannetjesputter?"; een "alleskunner?"; een "leider"? ("lijder"?...)

=>Laat je troosten en aanmoedigen door o.a. de volgende 2 liedjes die gezongen worden in de samenkomst:

1. "Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd, tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk, door uw liefde voor Uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet, op de wegen van Uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o

Heer, mijn lippen rein, dat zij Uw getuigen zijn.
Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik daarvan niets behoud. Maak mijn kracht en mijn verstand, tot een werktuig in Uw hand."

2. "Heer, U weet ik heb U nodig en ik weet Heer, U bent bij mij"

=> Zing de liedjes in een fijne harmonie! Niet alleen met jouw stem, maar ook met jouw hart, gedachte, uitvoering en het pad dat jij (wij) samen met God bewandelt(en) hier op aarde.

=> Denk aan Manoach en zijn vrouw! Hoe hebben zij het gedrag van Simson kunnen verdragen? Getolereerd? "Met lede ogen aangezien"?

Niet begrijpende, niet wetende, dat de HEERE God een plan had met Simson! Zelfs in zijn ongehoorzaamheid, opstandigheid, losbandigheid, ontrouw en onreinheid, **heeft God Simson gebruikt voor Zijn plan!**

=> Hoe kon Simson zo handelen?

=> Waar is dat kleine jongetje gebleven dat als 'nazireeër toegewijd werd aan God'?

=> **"De HEERE zocht een aanleiding!"** Hij gebruikte Simson!

=> **Ben jij klaar? Sta jij open? Om door God gebruikt te worden?**

=> **Laat je gebruiken door de HEERE!**

Uitdaging =>

Wees niet verbaasd als de HEER jou aanstuurt!

Jou gebruikt!

Anderen gebruikt!

