

## Saul wil David doden.

### Introductie =>

Hoe verander je van een timide jongen in een hooghartige, eigenzinnige, onbetrouwbare, kwaadaardige, haatdragende, moordzuchtige koning?

Wij zien in het leven van Saul grote veranderingen gebeuren. Hij worstelt met verschillende omstandigheden. Zijn karakter verandert! Emotie krijgt de bovenhand op de ratio in Sauls leven!

God verwerpt Saul als koning van Israël. Dit heeft invloed op Sauls karakter, zijn integriteit, zijn houding t.o.v. David.

### => De relatie tussen Saul en God wordt slechter.

In het begin kon het tokkelen op de snaren van David's harp nog een beetje rust brengen in het hoofd van Saul. Al snel brengt dat ook geen verlichting meer. Saul's **woede uitbarstingen** nemen toe en worden **onbeheersbaar!** De schommelingen in zijn karakter, het omgaan met moeilijke situaties voeren de boventoon in Saul's leven. Hij verandert gaandeweg tot een persoon die zeer moeilijk in de omgang is. Hij "**spant anderen voor zijn eigen karretje**" en zet anderen zelfs aan tot moord en doodslag. (in de psychologie zouden ze misschien zeggen dat Saul lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Er "**zit een steekje los!**")

=>Saul is jaloers op David.

=>Saul is woedend op David.

=>Saul is bang voor David.

=>Saul wordt overheerst door zijn woede.

=>Saul beseft dat God hem als koning verworpen heeft.

=>Saul is vastbesloten om David te doden.

=>Saul krijgt hulp uit verschillende hoeken.

=>In deze fase van het leven gedraagt David zich verstandig en de HEERE was met hem!

1 Sam.18:5,14 =>(5)"David trok eropuit, overal waar Saul hem naartoe stuurde; **hij gedroeg zich verstandig**, en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk, en ook in de ogen van de dienaren van Saul." (14)"**David gedroeg zich verstandig** op al zijn wegen, **en de HEERE was met hem.**"

=>Helaas verliest David deze houding wanneer hij Bathseba begeert!

## 1. **Saul is jaloers op David.** =>

Het kan iedereen overkomen. Emoties zijn soms moeilijk te voorspellen, in te tomen en onder controle te brengen. Meestal lost het zichzelf op. De emotie wordt doorleefd en krijgt een plek in het hart en dan kan het leven en de relatie(s) terug verder vorm krijgen.

Bij koning Saul zien we een heel ander proces. Hij is zo jaloers op David dat hij ratio loskoppelt van emotie en over gaat tot het daadwerkelijk planmatig willen doden van David.

1 Sam.18:6-7 =>"Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en reidans koning Saul tegemoet trokken; met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang: **Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden!**"

Spr.3:31 =>"**Wees niet jaloers op een man van geweld** en verkies geen van zijn wegen, want wie afwijkt van de rechte weg is voor de HEERE een gruwel, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om."

Jonathan probeerde zijn vader constant te waarschuwen, maar Saul is voor geen rede vatbaar!

=>Let op! Laten wij mensen die vandaag de dag gewelddadig ingesteld zijn niet op een voetstuk plaatsen, verheerlijken! God verafschuwt geweld! (soms wordt geweld opgehemeld, maar dat is "**kort door de bocht.**")

## 2. **Saul is woedend op David.** =>

=>Saul wordt woedend en is jaloers op David, omwille van de vergelijking die de vrouwen maken en uitzingen in de reidans. (1 Sam.18:6-7)

=>Buiten proportioneel. Niet normaal. Zegt veel over de persoon die Saul geworden is sinds zijn aanstelling als koning. (Kleinzielig misschien?)

1 Sam.18:8 =>"**Toen ontstak Saul in woede**; die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei: Ze hebben er aan David tienduizend gegeven, maar mij hebben ze er maar duizend gegeven; **het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn!**"

=>**Niet verbazend dat Saul deze conclusie trekt!**:

Samuel heeft hem immers dit scenario reeds verteld!

1 Sam.13:13-14 =>"Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de HEERE uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de HEERE heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de HEERE u geboden had."

=>Saul "voelt de bui al hangen!"

=>David zou best eens die man kunnen zijn uit de voorspelling van Samuel!

=>Praktisch voor ons vandaag:

Spr.22:24-25 =>"Ga niet om met een opvliegend man, en laat u niet in met een driftig iemand, anders raakt u gewend aan zijn paden en haalt u een valstrik over uzelf."

Gal.5:19-21 =>"...ruzie, afgunst, woede uitbarstingen, jaloersheid, moord.."

Zijn enkele van de werken van het vlees die in gaan tegen de vruchten van de Geest en ons wegleden van God en Zijn koninkrijk!

Deze waarschuwing telt niet alleen voor de directe omgeving van Saul, maar dient ook vandaag in ons leven toegepast te worden.

=>Hoe pak jij het aan in jouw leven? In jouw omgeving?

3. Saul is bang voor David. =>

=>"Vanaf die dag hield Saul David in het oog!" (1 Sam.18:9)

=>Wat een relatie!

=>Wat een vertrouwensband!

=>Dat moet dan ook nog eens je schoonzoon/vader worden!

=>Hoe ga je om met zo'n bedreiging, dergelijke (angst)gevoelens?

=>We mogen niet onderschatten dat de HEERE een groot aandeel heeft in de gebeurtenissen! Precies zoals de profeet Samuel voorzegt heeft aan koning Saul.

=>We weten niet hoe "**de Vork in de steel zit**", maar "de boze geest van God", speelt een rol in Sauls handelen in dit deel van zijn leven!

1 Sam. 18:10 =>"De volgende dag gebeurde het dat **de boze geest van God weer vaardig werd over Saul**, en hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag. **Nu had Saul een speer in zijn hand.**"

=>Vanaf dit moment wordt Sauls woede onbeheersbaarder!

=>Hij laat zich voortaan leiden door zijn angst, verdriet, boze buien, afgunst. Hij heeft zichzelf niet altijd meer onder controle!

=>Hij laat zich leiden door zijn gevoelens, in plaats van door zijn verstand!

=>**Hij houdt (minder) geen rekening meer met God en gebod!**

=>Hij gaat voor de korte en simpele oplossing.

=>Hij kiest voor moord en doodslag en ontziet niemand en niets!

=>**De zonde is volgroeid en het gaat van kwaad naar erger!**

=>Saul is niet meer voor rede vatbaar!

=>De zonde is **onomkeerbaar** en deel geworden van zijn bestaan!

1 Sam.18:29 =>"Toen werd Saul **nog meer bevreesd** voor David; en **Saul was een vijand voor David, al zijn dagen.**"

=>Saul is niet meer vatbaar voor rede! Hij luistert (**zelfs**) niet (**meer**) naar goede verstandige, op God gerichte raad!

=>Hij is niet of nauwelijks aanspreekbaar door zijn naaste familieleden!

1 Sam.19:4 =>"En **Jonathan** sprak met zijn vader Saul goed over David en zei tegen hem: **Laat de koning niet zondigen tegen zijn dienaar David**. Hij heeft immers **niet** tegen u **gezondigd**, en wat hij doet is heel goed voor u.

1 Sam.19:5d =>"Waarom zou u dan tegen onschuldig bloed zondigen, **door David zonder redenen te doden?**"

4. **Saul probeert David te doden!** =>

1 Sam.18:11 =>"en Saul wierp de speer en zei: **Ik zal David aan de wand spietsen**, maar David ontweek hem tot  **tweemaal toe.**"

=> **MOORD of DOODSLAG met voorbedachte rade of verzachtende omstandigheden!?**

=> De advocaat van de verdediging zou nog kunnen oordelen dat Saul gehandeld heeft in een impulsieve woedebui, uit angst, afgunst, wraak, jaloersheid. In een opwelling. (hij pleit voor een taakstraf misschien!)

=> De officier (aanklager) van het openbaar ministerie van justitie, zal waarschijnlijk naar voren brengen, dat er in deze situatie geen sprake meer kan zijn van een opwelling. Hij zal het dan geen poging tot doodslag noemen, maar een poging tot moord met voorbedachte rade. Een openstapeling van moordzucht! Een bewuste daad! (gevangenis + TBS)

=> Jonathan, de zoon van Saul zegt: Zondig niet papa! Vergiet geen onschuldig bloed! David heeft u en het land goed gedaan!

=> Saul werpt immers tot twee keer toe zijn speer naar David toe.

=> Saul heeft gezegd: "Ik zal David aan de wand spietsen."

=> Pas daarna werpt hij zijn speer. Hij had dus voldoende tijd tussen het ontstaan van de gedachte (gevoelens) en het uitvoeren van de gedachte!

**Voorbedachte rade! Geen sprake van een opwelling, impulsiviteit!**

**Saul wil David absoluut doden! => Tel maar mee!:**

=> **Eerste keer:**

1 Sam.18:11 => **Saul werpt** tot tweemaal toe een speer naar David om hem aan de wand te spietsen. David ontwijkt de speer tot tweemaal toe.

=> Saul wil David spietsen aan de wand met zijn speer!

=> David weet de speer tot tweemaal te ontwijken!

=> **Tweede keer:**

1 Sam.18:21 => "Saul zei: Ik zal haar aan hem geven. Dan zal zij hem **tot een valstrik zijn** en dan zal de hand van de Filistijnen tegen hem zijn."

1 Sam.18:25 => "Toen zei Saul: Jullie moeten dit tegen David zeggen: De koning vindt geen vreugde in een bruidsschat, maar wel in honderd voorhuiden van Filistijnen, om zich op de vijanden van de koning te wreken. Want Saul dacht David door de hand van de Filistijnen **te laten vallen in de strijd.**"

=> **Derde keer:**

1 Sam.19:1a =>"Saul sprak er met zijn zoon Jonathan en met al zijn dienaren over om David te doden."

=> **Geheimhoudingsplicht? Zwijgplicht?**

=>Hoe lang blijft de moordzucht van Saul geheim?

=>Hoeveel mensen zijn er al van op de hoogte dat Saul geobsedeerd is?

=> **"Woede maakt blind!"**

=> **Sauls obsessie** zorgt er voor dat hij alle redelijkheid uit het oog verliest. Hij zoekt telkens weer andere manieren om zijn diepste verlangen uitgevoerd te zien worden!

=> **David moet dood!**

=>Saul houdt zichzelf en zijn omgeving voor de gek! Hij ontziet niemand!

1 Sam.19:6 =>"Saul luisterde naar de stem van Jonathan en Saul zwoer: Zo waar de HEERE leeft, **hij zal niet gedood worden!**"

=>Wie hou je voor de gek Saul? Alleen jezelf! Iedereen kent jou beter!

=> **Vierde keer:**

1 Sam.19:10 =>"Toen probeerde Saul David met de speer aan de wand te spietsen, maar hij ontweek Saul, zodat de speer de wand trof. In die nacht vluchtte David en ontkwam."

=> **Vijfde keer:**

1 Sam.19:11 =>Maar Saul stuurde boden naar het huis van David om hem te bewaken en om hem 's morgens te **doden**. Michal, zijn vrouw, vertelde David echter: Als je jezelf vannacht niet in veiligheid brengt, word je morgen **gedood**."

=>Wat een contrast met papa Sauls bedoeling van het huwelijk tussen Michal en David. In plaats van een valstrik te worden, wordt Michal de redding van David tijdens deze poging(en) om hem te doden! (18:20-21)

1 Sam.19:15 =>Toen stuurde Saul de boden om David te zien te krijgen, en hij zei: Breng hem met bed en al naar mij toe om **hem te doden**."

1 Sam.20:1 =>"Toen vluchtte David uit Najoth bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en zei: Wat heb ik gedaan, wat is mijn misdaad, en wat is mijn zonde tegenover je vader, **dat hij mij naar het leven staat?**"

=>Jonathan en David sluiten een verbond. Jonathan probeert constant te bemiddelen tussen zijn vader en David.

1 Sam.20:22 =>Maar als ik dit tegen de jongen zeg: zie, de pijlen zijn verder van je weg, ga dan weg, **want de HEERE zendt je weg.**"

=>**Zesde keer:**

1 Sam.20:30-33 =>"Toen ontstak Saul in woede tegen Jonathan, en hij zei tegen hem: Jij zoon van een ontaarde en opstandige vrouw, wist ik het niet dat jij voor de zoon van Isaï gekozen hebt, tot je eigen schande en tot schande van de naaktheid van je moeder? Want alle dagen dat de zoon van Isaï op de aarde leeft, worden jij en je koningschap niet bevestigd. Nu dan, stuur een bode en breng hem bij mij, **want hij is een kind des doods.** Toen antwoordde Jonathan Saul, zijn vader, en zei tegen hem: Waarom moet hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? Toen **wierp Saul de speer naar hem om hem te doden.** Zo merkte Jonathan **dat zijn vader vastbesloten was David te doden.**"

=>Er is geen sprake meer van een impulsieve daad, een opwelling. Jonathan staat heel dichtbij zijn vader en hij komt tot de conclusie dat zijn vader vastbesloten is om David te doden! "Saul is doorgeslagen!"

=>**Voorbedachte rade! Aanzetten tot...Moedwillig,opzettelijk!**

=>Obsessie - Moordzucht - Niet voor rede vatbaar =>Zijn een aantal kenmerken die precies bij Saul passen. Hij is niet meer te stoppen!

=>Zelfs anderen worden het slachtoffer van Sauls moordzucht!

1 Sam.22:17-18 =>"De koning zei tegen de lijfwachten die bij hem stonden: Treed toe en dood de priesters van de HEERE, omdat ook zij op de hand van David zijn, en omdat zij wisten dat hij op de vlucht was, maar het niet voor mijn oor onthuld hebben. Maar de dienaren van de koning wilden hun hand niet uitsteken om de priesters van de HEERE dood te steken. Toen zei de koning tegen Doëg: Treedt u dan toe en steekt u de priesters dood. Hij doodde op die dag vijentachtig mannen die het linnen priesterkleed droegen, met de scherpte van het zwaard."

=>**Hoe ver kun je gaan in je wraakzucht, jaloersheid, afgunst, woede, complottheorieën en moordzucht?**

=>De dienaren van Saul wilden hun hand niet opheffen tegen de priesters, maar Doëg, de Edomiet, de machtigste van Sauls herders, had er geen moeite mee.

=>**Zevende keer:**

1 Sam.23:7 =>"dat Saul verteld werd dat David naar Kehila gekomen was. En Saul zei: **God heeft hem in mijn hand overgegeven**, want hij heeft zich ingesloten door een stad met poorten en grendels binnen te gaan."

=>Wat een obsessie?

=>**Natuurlijk heeft God David niet in de handen van Saul gegeven om gedood te worden!**

1 Sam.23:11-13 =>"...**De HEERE zei**: Hij zal komen...Zij zullen u overleveren...Toen Saul verteld werd dat David...ontkomen was..."

1 Sam.23:14 =>"...Saul zocht hem alle dagen, **maar God gaf hem niet over in zijn hand.**"

=>Saul zoekt excuses, goedkeuring en bevestiging!

=>**Saul praat zijn eigen zonde goed!**

=>**Saul verandert zelfs zijn moordlust, jaloezie en wraakzucht in een teken, een (zogenaamde) goedkeuring en opdracht van God!**

1 Tim.4:2 =>"door huichelarij van leugenaars, die hun **eigen geweten** als met een brandijzer hebben **toegeschroeid.**"

Rom.1:25 =>"Zij hebben **de waarheid van God** *vervangen* door **de leugen,**..."

=>**Achtste keer:**

1 Sam 23:19-21 =>"Toen trokken de Zifieten naar Saul in Gibeon en zeiden: Weet u niet dat David zich bij ons verborgen heeft in de bergvestingen in Choresa, op de heuvel van Hachila, die ten zuiden van de wildernis ligt? Welnu, koning, **kom dan snel, overeenkomstig het volle verlangen van uw ziel**; dan is het aan ons hem uit te leveren in de hand van de koning."

=>**"De spijker op zijn kop!"**

=>**Iedereen weet ondertussen precies wat het verlangen van Sauls ziel is!**



=> **Hij wil David dood hebben!**

=> **Negende keer:**

=> Ook de intentie om te doden telt als een poging, er is sprake van voorbedachte rade, opzettelijkheid. Maakt niet uit dat het mislukt!

1 Sam.23:25 =>"Toen Saul en zijn mannen hem gingen zoeken, vertelde men dat aan David; en hij trok weg van de rots en bleef in de woestijn van Maon. Toen Saul dat hoorde, **joeg hij David na** in de woestijn van Maon."

=> Saul jaagt David na in de woestijn van Maon. Niet om gezellig samen een kopje koffie te drinken en bij te kletsen. **Saul wil David doden!**

=> Saul heeft David en zijn mannen bijna te pakken, maar de Filistijnen komen 'ongewild' David te hulp.

1 Sam.23:26-28 =>"Saul ging aan de ene zijde van de berg en David met zijn mannen aan de andere zijde van de berg. Nu gebeurde het terwijl David zich haastte om aan Saul te ontkomen en Saul en zijn mannen David en zijn mannen omsingeld hadden om **hen te grijpen**, dat er een bode naar Saul kwam met de boodschap: Haast u en kom, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Toen keerde Saul terug van het najagen van David en ging de Filistijnen tegemoet; daarom noemde men die plaats Sela-Machleoth."

=> **Tiende keer:**

1 Sam.24:1-3 =>"David trok daarvandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. En het gebeurde, nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde: Zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul **drieduizend van de beste mannen** uit heel Israël, en ging op weg **om David** en zijn mannen te zoeken bij de Steenbokrotsen."

=> **Drieduizend van de beste mannen van Israël!**

=> Het mag niet baten Saul! Want de HEERE God geeft David niet over in jouw hand! (1 sam.23:14)

=> **Integendeel!**

=> **David krijgt de mogelijkheid om Saul zelf te doden!**

=> Davids mannen proberen hem te overtuigen dat het Gods wil is! God heeft Saul in zijn handen gegeven om **door David gedood te worden** is het argument!

1 Sam.24:5 =>"Toen zeiden de mannen van David tegen hem: **Zie, de dag waarvan de HEERE u gezegd heeft**: Zie, Ik geef uw vijand in uw hand, en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen!..."

=>**David is heel resoluut in zijn antwoord:**

1 Sam.24:7-8 =>"En hij zei tegen zijn mannen: Moge de HEERE er geen sprake van laten zijn dat ik **ooit** zoiets zou doen bij mijn heer, **bij de gezalfde van de HEERE**, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van de HEERE. En David **weerhield** zijn mannen met deze woorden, en **hij liet hun niet toe** tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit, naar de weg."

1 Sam.24:10-12 =>"En David zei tegen Saul: Waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen: Zie, David wil u kwaad doen? Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de HEERE u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard, want ik zei: Ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn heer, hij is immers de gezalfde van de HEERE. Zie toch, mijn vader, ja zie, een punt van uw mantel in mijn hand! Toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is, en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen."

=>David "**windt er geen doekjes om**" tegenover Saul:

1 Sam.24:16 =>"De HEERE zal Rechter zijn en oordelen tussen mij en u, Hij zal toezien en het voor mij opnemen, **en mij recht doen en bevrijden uit uw hand**."

=>Saul reageert als volgt: (sommigen zullen dit kaderen in zijn narcistische karakterprofiel.)

1 Sam.24:17c-18 =>"**En Saul begon luid te huilen**. Hij zei tegen David: Jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest, en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt; **want de HEERE had mij in jouw hand overgeleverd**, maar je hebt mij niet gedood."

=> **Elfde keer:**

1 Sam.26:1-2 =>"De Zifieten kwamen bij Saul in Gibeon en zeiden: Houdt David zich niet verborgen op de heuvel Hachila, tegenover de wildernis? Toen stond Saul op en trok naar de woestijn Zif, en met hem drieduizend man, de beste van Israël, om David te zoeken in de woestijn Zif."

=>Waar is je belofte Saul? Telt de belofte niet meer?

=>Ben je vergeten wat je gezworen hebt aan Jonathan in de Naam van de HEERE?

=>Ben je vergeten wat je aan David hebt gezegd?

David komt er via zijn verkenners achter dat Saul hem weer gevolgd is en opnieuw te pakken probeert te krijgen. (1 Sam.26:3-4)

=>Dauids trouw wordt opnieuw onder druk gezet door zijn mannen!:

1 Sam.26:8-11 =>"Toen zei Abisai tegen David: God heeft vandaag uw vijand in uw hand overgeleverd. Laat mij hem toch met zijn speer aan de grond spietsen, in één keer; ik hoef het geen tweede keer te doen. David zei echter tegen Abisai: **Breng hem niet om**; want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de HEERE en is onschuldig gebleven? Verder zei David: Zo waar de HEERE leeft, voorzeker, de HEERE zal hem treffen: óf zijn dag komt, dat hij sterft, óf hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt. Moge de HEERE er geen sprake van laten zijn dat ik mijn hand sla aan de gezalfde van de HEERE. Neem echter wel de speer mee, die bij zijn hoofdeinde staat, en de waterkruik, en laten wij gaan."

=>De HEERE heeft er voor gezorgd dat David tot bij Saul kan komen midden in het wagenkamp waar hij tussen zijn mannen lag te slapen.

1 Sam.26:12 =>"Zo nam David de speer en de waterkruik bij Sauls hoofdeinde mee, en zij gingen weg. Er was niemand die het zag, niemand die het merkte, en ook niemand die wakker werd. Zij allen sliepen, **omdat een diepe slaap van de HEERE op hen gevallen was**."

=>Saul reageert op dezelfde emotionele wijze als eerder in de grot.

1 Sam.26:17 =>"Saul herkende de stem van David en zei: Is dit jouw stem, mijn zoon David? David zei: Het is mijn stem, mijn heer de koning."

1 Sam.26:21-25 =>"Toen zei Saul: **Ik heb gezondigd**; keer terug, mijn zoon David, want ik zal je geen kwaad meer doen, omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen. Zie, **ik heb dwaas gehandeld, ik heb**

**zeer ernstig gedwaald**. Toen antwoordde David en zei: Zie, de speer van de koning. Laat een van de knechten oversteken en hem halen. Moge de HEERE ieder zijn gerechtigheid en trouw vergelden, want de HEERE had u vandaag in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet naar de gezalfde van de HEERE willen uitstrekken. En zie, zoals uw leven deze dag belangrijk in mijn ogen was, zo moge mijn leven belangrijk zijn in de ogen van de HEERE, **en moge Hij mij uit alle nood redden**. Toen zei Saul tegen David: Gezegend ben je, mijn zoon David; wat je ook doet, je zult ertoe in staat zijn. Toen ging David zijns weegs, en Saul keerde terug naar zijn woonplaats."

=>David heeft ondertussen zijn "**lesje geleerd!**"

=>Is Saul nog te vertrouwen?

=>David neemt geen risico meer!

1 Sam.27:1 =>"Maar David zei in zijn hart: **Ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden**. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven om mij nog langer te zoeken in heel het gebied van Israël, en zo zal ik uit zijn hand ontkomen."

**Conclusie** =>

Saul heeft zijn lesje niet geleerd! Hij heeft de boodschap van de HEERE niet goed begrepen of heeft er niet goed naar (willen) geluisterd!

Samuel is duidelijk geweest in **de woorden** die hij **namens God** heeft doorgegeven aan Saul!

**11 pogingen heeft Saul gedaan om af te rekenen met David, zijn beoogde opvolger!**

=>Nu is de tijd gekomen dat Saul (steeds meer) beseft dat de HEERE totaal niet meer naar hem luistert.

=>Sinds Samuel is overleden (1 Sam.25:1) is het onmogelijk geworden voor Saul om alsnog raad te vragen en advies te krijgen van de HEERE.

=>Daarom vraagt hij, via een vrouw die geesten van doden bezweert in de plaats Endor, hulp. (1 Sam.28:1-25)

=>De vrouw doet wat Saul vraagt en de geest van Samuel wordt inderdaad opgeroepen uit de dood!

1 Sam.28:13-14 =>"De koning zei tegen haar: Wees niet bevreesd, maar **wat ziet u?** Toen zei de vrouw tegen Saul: Ik zie een goddelijk wezen uit de aarde opkomen. Hij zei tegen haar: Wat is zijn gestalte? Zij zei: Er komt een oude man op, en hij heeft een mantel om. **Toen wist Saul dat het Samuel was.** Hij knielde met zijn gezicht ter aarde en hij boog zich neer."

=>**Samuel is niet blij dat hij opgeroepen wordt!**

1 Sam.28:15a =>"Samuel zei tegen Saul: **Waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen?**

=>Wij mogen niet verbaasd zijn dat het de vrouw gelukt is om daadwerkelijk Samuel op te roepen.

=>**De HEERE verbiedt deze praktijk niet voor niets!**

Lev.19:31=>"U mag u **niet wenden tot** de dodenbezeerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God."

Lev.20:26-27=>"**U moet heilig voor Mij zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig.** Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn. **Wanneer een man of een vrouw in verbinding staat met de geest van een dode, of een waarzegger is, moeten zij zeker ter dood gebracht worden.** Men moet hen met stenen stenigen. Hun bloed rust op henzelf."

Deut.18:9-14 =>"Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag **niemand gevonden worden** die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolven duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaars is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. **Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE.** En vanwege deze gruweldaden **verdrijft** de HEERE, uw God, **deze volken** van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de HEERE, uw God. Want deze volken, die ú uit hun bezit verdrijven zult, **luisteren naar** wolkenduiders en waarzeggers. **Maar de HEERE, uw God, heeft dat ú niet toegestaan."**

Jes.8:19-20 =>"Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers met hun gelispel en geprevel - zeg dan: **Moet een volk zijn God niet raadplegen?** Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn."

Gal.5:19-21 => Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk...afgoderij, toverij..."

Opb.22:15 => "Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet."

=> Hoe men "**het wendt of keert!**" doden konden opgeroepen worden!

God vindt het een gruwel en waarschuwt de Israëlieten voor deze praktijken. Zij mogen zich er niet mee bezig houden! Zij mogen het niet overnemen van de volken die God omwille van hun gruwelen heeft verdreven!

=> **Saul kan inderdaad met Samuel praten**, ondanks dat Samuel al overleden is!

=> Samuel verteld Saul echter niets nieuws! Samuel had Saul alles al voor zijn dood verteld, maar Saul heeft toen niet goed geluisterd!

=> **Waarom hebt u mij opgeroepen zegt Samuel!**

1 Sam.28:15 => "Samuel zei tegen Saul: Waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen? Toen zei Saul: Ik ben in grote nood, want de Filistijnen strijden tegen mij en God is van mij weggegaan: Hij antwoordt mij niet meer, niet door de dienst van de profeten, en ook niet door dromen. Daarom heb ik u geroepen, om mij te laten weten wat ik doen moet."

=> Samuel geeft Saul een simpele, maar duidelijke boodschap.

=> Precies wat Saul al de hele tijd vermoedde en waarom hij al die keren geprobeerd heeft om David te doden!

1 Sam.28:16-17=> "Toen zei Samuel: Waarom raadpleegt u mij dan, als de HEERE van u weggegaan is en uw vijand geworden is? Want de HEERE heeft gedaan zoals Hij door mijn dienst gesproken heeft; Hij heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd en dat aan uw naaste gegeven, aan David."

=> Samuel geeft Saul ook nog een nieuwe boodschap!

1 Sam.28:19 => "En de HEERE zal mét u ook Israël in handen van de Filistijnen geven, **en morgen zullen u en uw zonen bij mij zijn**; ook zal de HEERE het leger van Israël in handen van de Filistijnen geven."

=> Hiermee komt een einde aan alle pogingen die Saul heeft ondernomen om David te doden!

=>De HEERE geeft Saul geen kans om nog een nieuwe poging te wagen.

### **De dood van Saul en zijn zonen!** =>

1 Sam.31:2 =>"De Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen aan, en de Filistijnen doodden Jonathan, Abinadab en Malchisua, de zonen van Saul."

1 Sam.31:3-6 =>"De strijd tegen Saul werd zwaar: de schutters, de mannen met de boog, troffen hem aan, en hij beefde zeer uit angst voor de schutters. Toen zei Saul tegen zijn wapendrager: Trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee. Anders komen deze onbesnedenen, doorsteken zij mij en drijven zij de spot met mij. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij was zeer bevreesd. Toen nam Saul het zwaard en liet zich erin vallen. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, liet ook hij zich in zijn zwaard vallen en stierf hij met hem. Zo stierven Saul, zijn drie zonen, zijn wapendrager, en al zijn mannen tegelijk op die dag."

### =>**David reageert als volgt op de dood van koning Saul:**

2 Sam.1:11-12 =>"**Toen greep David zijn kleren en scheurde ze**, en al de mannen die bij hem waren, deden dat ook. Zij bedreven **rouw, huilden en vasten** tot de avond over Saul en over Jonathan, zijn zoon, en over het volk van de HEERE en over het huis van Israël, omdat zij door het zwaard gevallen waren."

=>Ondanks de antipathie, de haat, nijd, afgunst, jaloezie, moordzucht, wraak en complottheorieën van Saul richting David, reageert David nog steeds op gepaste wijze op het overlijden van zijn schoonvader en koning!

=>David houdt vast aan zijn eigen woorden met betrekking tot het aanraken van de gezalfde koning!

1 Sam.26:9-10 =>"David zei echter tegen Abisai: **Breng hem niet om;** want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de HEERE en is onschuldig gebleven? Verder zei David: Zo waar de HEERE leeft, voorzeker, de HEERE zal hem treffen: óf zijn dag komt, dat hij sterft, óf hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt."

=>Daarom reageert David op deze wijze tegen de Amelekiet!

2 Sam.1:9-10 =>"Toen zei hij tegen mij: Kom toch bij mij staan en dood mij, want benauwdheid heeft mij bevangen, hoewel mijn leven nog helemaal in mij is. Toen ging ik bij hem staan en doodde hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. Ik nam de diadeem die hij op zijn

hoofd had en de armband die om zijn arm zat, en heb die hier bij mijn heer gebracht."

2 Sam.1:15-16 =>"David zei tegen hem: Wat? Bent u niet bevreesd geweest uw hand uit te strekken om de gezalfde van de HEERE om te brengen? David riep een van de jongemannen en zei: Kom naar voren, steek hem dood. En deze stak hem neer, zodat hij stierf. En David zei tegen hem: Uw bloed rust op uw eigen hoofd, want uw mond heeft tegen u getuigd door te zeggen: Ik heb de gezalfde van de HEERE gedood."

=>Saul zou waarschijnlijk toch wel gestorven zijn, maar dat weten wij niet zeker. In ieder geval heeft de jongeman het sterven bespoedigd. Hij betaald daar nu voor met zijn eigen leven, omdat hij zijn hand tegen de gezalfde des HEEREN heeft gericht.