

## **De uitverkiezing van Saul tot koning over Israël.**

**Introductie** => Het leven van Saul, de eerste koning van Israël kun je terug lezen in het eerste boek van Samuel. (1 Sam. 9-31)

Waar Saul ook kwam, hij viel op! Misschien niet door zijn uitstraling of prestaties per se, maar omwille van zijn knappe uiterlijk, omdat hij jong was en "**met kop en schouders**" boven de rest van de bevolking uitstak. Letterlijk te verstaan dan wel. Hij was niet per se beter dan anderen, maar door zijn gestalte viel hij overal op. (1 Sam.9:2;10:23-24)

Saul was "**van goede komaf**". Zijn vader, 'Kis', was een zeer vermogend man, een Benjaminit. (1 Sam.9:1)

=> "**Naast je schoenen lopen**" ; "**Een ijdelruit zijn.**"

=> Wanneer je jong bent is het moeilijk om "**niet in de val te trappen**", wanneer iedereen erkent en zegt dat er niemand zo knap is als jij, onder al het volk van Israël. Mensen krijgen het van minder, "**hoog in de bol**".

=> Wanneer je uit een gegoed gezin komt, is het soms vanzelfsprekend om bediend te worden door een knecht.(en) Veel is mogelijk en wordt voor jou geregeld. "**Werken voor de kost**" komt dan niet vanzelf "**aangewaaid**". "**Je eigen boontjes doppen**" is dan misschien minder noodzakelijk. "**Stevig in je schoenen staan**", zelfzeker of arrogant zijn, is dan misschien vanzelfsprekend(er) of juist helemaal niet!

=> Saul komt in het begin helemaal niet zo over, eerder timide, bescheiden, verlegen en 'bewust van zijn afkomst', uit een kleine stam van Israël. Later in zijn leven wordt hij arroganter, veeleisender en kan hij het niet verdragen wanneer bijvoorbeeld: "**Meer over David dan over hemzelf wordt gezongen**". Sauls karakter lijkt te verruwen, hij wordt een ruziemaker, depressief, onruststoker en lastig voor zijn omgeving.

### 1. **Voorafgaande aan de zalving van Saul tot koning van Israël** =>

De ezellen van Kis, de vader van Saul, zijn zoekgeraakt. Sauls vader vraagt hem om die samen met een knecht te gaan zoeken. (1Sam.9:3)

1 Sam.9:5-6 => "Toen zij in het land van Zuf kwamen, zei Saul tegen zijn knecht, die bij hem was: Kom, laten wij terugkeren; anders denkt mijn vader niet meer aan de ezellen, maar is hij bezorgd over ons. Hij zei echter tegen hem: Zie toch, er is **een man Gods** in deze stad, hij is een geëerd man; **alles** wat hij spreekt, **komt zeker uit**. Laten wij nu daarheen gaan, misschien zal hij ons onze weg wijzen, die wij moeten gaan."

=> **Goed advies van de knecht!**:

=> "Daar koop je iets voor!"

=> "Daar heb je iets aan!"

=> Het was bekend onder het volk dat je bij de ziener moest zijn voor **antwoorden** op "**prangende vragen**":

1 Sam.9:9 => "Vroeger zei iedereen in Israël het volgende **als hij God ging raadplegen**: Kom, laten wij naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een **profeet** genoemd wordt, werd vroeger een **ziener** genoemd."

=> **Saul luistert naar zijn knecht!**:

1 Sam.9:10 => "Toen zei Saul tegen zijn knecht: Uw woord is goed, kom, laten wij gaan. Zo gingen zij naar de stad waar de man Gods was."

=> Saul en zijn knecht gaan op zoek naar de ziener. En krijgen antwoord:

=> **Samuel wijst de weg die Saul moet gaan!**

=> Niet alleen voor het vinden van de ezalinnen.

=> Ook voor een levensveranderende houding en doelstelling!

=> **Een opdracht van de HEERE God aan Saul!**

=> De knecht wil Samuel het vierde deel van een zilveren sikkil betalen.

=> Daar zit Samuel niet op te wachten.

om hun de juiste weg te wijzen. (1Sam.9:8)

=> Samuel wijst hen de weg!

2. **Een ontmoeting met Samuel** =>

=> Onderweg naar de stad om de ziener te zoeken komen zij een paar meisjes tegen en vragen aan hen of de ziener daar is.

1 Sam.9:13 => "Wanneer u de stad binnenkomt, zult u hem vinden voor hij de hoogte opgaat om te eten. Het volk zal immers niet eten totdat hij komt, **want hij zegent het offer en daarna eten de genodigden**."

=> Saul weet nog niet dat hij zelf een van de **hoofdgenodigden** is!

=> Hij wordt niet voor niets **aan het hoofd van de tafel gezet** bij de ongeveer 30 genodigden die aanwezig waren. Er is een speciaal stuk vlees voor hem klaar gemaakt en bewaard voor dit ene moment!

=> **De HEERE heeft een plan met Saul** en Samuel zal het bekend maken!

1 Sam.9:14-17 =>"Zo gingen zij de stad in. Toen zij in het midden van de stad kwamen, zie, **Samuel kwam naar buiten, hun tegemoet**, om de hoogte op te gaan. De HEERE had namelijk een dag voordat Saul kwam, voor het oor van Samuel onthuld: Morgen omstreeks deze tijd zal Ik een man uit het land van Benjamin naar u toe zenden; **die moet u tot vorst zalven over Mijn volk Israël.** Hij zal Mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen, want **Ik heb naar Mijn volk omgezien**, omdat **hun geschreeuw om hulp tot Mij gekomen is**. Toen Samuel Saul zag, gaf de HEERE hem te kennen: Zie, dit is de man van wie Ik u gezegd heb: Deze zal over Mijn volk heersen."

=>De HEERE heeft het geschreeuw om hulp van Zijn volk gehoord!

=>De HEERE ziet om naar Zijn volk!

=>Saul is door de HEERE uitgekozen om Zijn volk te verlossen van de Filistijnen!

=>**Samuel was al één dag voor de komst van Saul op de hoogte van zijn aankomst!**

=>**De HEERE heeft Samuel ingelicht.**

1 Sam.9:18 =>"Saul trad op Samuel toe, midden in de poort, en zei: Wijs mij toch waar hier het huis van de ziener is."

=>**Saul kent duidelijk Samuel nog niet persoonlijk!**

=>Samuel weet de spanning er wel in te houden!:

1 Sam.9:19-24 =>"...ik ben de ziener; eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgenvroeg laten gaan en u alles vertellen wat er in uw hart leeft...wat de ezelingen betreft: ze zijn gevonden...Samuel nam Saul en zijn knecht mee, bracht hen in de kamer en gaf hun een plaats aan het hoofd van de genodigden;...zo at Saul op die dag met Samuel."

=>1 Sam.9:20b =>"...**En van wie zal alles zijn wat begerenswaardig is in Israël? Is het niet van u, en van uw hele familie?**"

=>"Sauls oren tuten ervan!"

=>"Saul hoort het in Keulen donderen!"

=>**Wat een verleiding!**

=>Hoe zou jij reageren als jij dit te horen kregen?

=>"Wat voor een addertje schuilt er onder het gras?"

=>"Iemand een wortel voorhouden!"

=>**Waar heeft Samuel het over?**

=>Samuel komt tot de kern van de zaak:

1 Sam.9:26-27 =>"En zij stonden vroeg op; en toen de dageraad aanbrak, gebeurde het dat Samuel Saul naar het dak riep met het verzoek: Sta op, dan zal ik u laten gaan. Toen stond Saul op en zij gingen beiden naar buiten, hij en Samuel. Terwijl zij afdaalden naar de rand van de stad, zei Samuel tegen Saul: Zeg tegen de knecht dat hij alvast voor ons uitgaat - toen ging hij weg - maar blijft u nu staan, dan zal ik u het woord van God laten horen."

=>"**De ochtendstond heeft goud in de mond.**"

=>Vroeg beginnen geeft veel voordelen!

=>Samuel is er vroeg bij en spreekt tot Saul woorden die zijn leven helemaal op zijn kop zetten.

=>Sauls leven gaat nooit meer hetzelfde zijn.

=>**Hij wordt een ander mens! Zijn hart verandert!**(1Sam.10:6,7,9)

1 Sam.10:1 =>"Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, **dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft?**"

=>**En hoe nu verder?**

1 Sam.10 Geeft een mooie aanloop tot de daadwerkelijke **inauguratie van Saul als koning over het volk Israël**. Van zalving, uitverkiezing per stam, per familie, voorstellen, adoratie en toejuicing van het hele volk, tot vastlegging in een boekrol die wordt voorgelegd voor het aangezicht van de HEERE!

=>**Hoor jij Saul al hard op denken?**

=>Ik kan me voorstellen dat Saul de volgende vraag op "**het puntje van zijn tong**", heeft liggen:

=>**Hoe weet ik zeker dat wat u allemaal zegt zal gebeuren?**

=>Samuel geeft Saul een aantal voorspellingen/tekenen, over wat er met hem zal gebeuren in de komende dagen. **Tot in de kleinste details!**

=>Deze voorspellingen komen allemaal uit! (1Sam.10:2,3,4,5-7)

=>Twee mannen ontmoeten aan het graf van Rachel. De ezelinnen zijn gevonden, je vader is bezorgd om jou en wil weten hoe hij jou kan helpen.

=>Drie mannen kom je tegen in Elon-Tabor. Zij hebben mee: drie bokjes de ene, drie ronde broden de tweede en de derde draagt een kruik wijn. Accepteer de twee broden die zij jou gaan aanbieden.

=>Je gaat een groep profeten tegenkomen op de heuvel van God, waar

de garnizoenen van de Filistijnen liggen. Zij hebben muziekinstrumenten mee, zijn aan het profeteren en de Geest van de HEERE zal over u komen, zodat u samen met hen zult profeteren.

=> **Hoe weet Samuel dit allemaal zo nauwkeurig?**

Precies zoals we in het begin van Samuel gelezen hebben:

1 Sam.3:19 => "En Samuel werd groot. **De HEERE was met hem en liet niet een van al Zijn woorden onvervuld.**"

=> Wat zegt Samuel tegen Saul over het uitkomen van de tekenen?:

1 Sam.10:7 => "**En het zal gebeuren als deze tekenen u overkomen, doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn.**"

=> "Saul kan er nu toch niet meer langs kijken!"

=> Er is geen sprake van toeval!

=> Zoveel voorspelde tekenen! **Allemaal precies uitgekomen!**

=> Je kunt je bijna voorstellen hoe een timide bescheiden jongeman dan verandert in een hooghartige, zelfbewuste en strijdvaardige koning.

**Conclusie** =>

=> "**Wanneer je een streepje voorhebt**", omdat jij uitgekozen bent om koning van Israël te zijn en rechtstreeks in contact staat met de ziener Samuel, is het nog geen vrijkaartje om gewoon je eigen gang te gaan en **ongehoorzaam te zijn aan God**, voor de woorden die God via Samuel aan jou doorgeeft en bekend maakt.

=> "**Hoge bomen vangen veel wind.**" Meestal figuurlijk bedoeld. In het geval van Saul is het niet alleen figuurlijk. Hij stak 'met kop en schouders' boven de rest van het volk uit. Hij stond dus altijd in de wind met zijn kop.

=> Iedereen lette extra op Saul.

=> Misschien werd de druk hem te groot om altijd in het middelpunt te staan als koning. Leiding te geven aan het (lastige) volk en gehoorzaam te zijn aan God.

**Uitdaging** =>

=> Laat jezelf **veranderen** door God! Gehoorzaam Hem altijd en volledig!

