

Samuel

Introductie =>

=> Wat betekent het voor jouw leven wanneer jouw '**bestemming**', jouw '**bediening**', al vast ligt? Voordat jij geboren bent!

=> Wanneer jouw moeder God **gesmeekt** heeft om jou geboren te laten worden?

=> Wanneer jouw moeder **God beloofd heeft** om jou 'vanaf je geboorte tot in eeuwigheid', **in dienst van God te laten treden**?

=> Hoe oud moet je zijn om te begrijpen wat de belofte van jouw moeder voor jouw leven betekent?

=> Kun jij? Wil jij? **Opleven naar de belofte**? De belofte van je moeder, welteverstaan!

=> Wij hebben niet alle antwoorden op de gestelde vragen of op de andere mogelijke vragen die (nog) niet gesteld zijn.

=> **Één ding weten wij zeker. Samuel was uitermate geschikt voor zijn taak en hij is door God persoonlijk uitverkoren!**

=> God **sprak** tot Samuel en via Samuel tot het volk, terwijl er voor de geboorte van Samuel al een tijdlang een **schaarse** rechtstreekse communicatielijn was tussen God en het volk. (1 Sam.3:1)

=> Gelukkig **herkende** priester Eli, dat de HEERE God met Samuel probeerde te praten. (1 Sam.3:8) Want Samuel zelf herkende de HEERE nog niet, omdat Hij Zich nog niet eerder aan Samuel geopenbaard had. (1 Sam.3:7) Eli gaf Samuel het juiste advies en vanaf dat moment ontstond er een rechtstreekse communicatielijn tussen God en Samuel.

=> Samuel heeft het volk als **laatste richter**, hij was ook profeet en ziener, begeleid naar 'een natie onder leiding van een koning'. Samuel heeft in zijn ouderdom nog wel zijn twee zonen: Joël en Abia aangesteld als richters over Israël in Berseba, maar die deden net als de zonen van priester Eli, slecht. Daarom vragen alle oudsten van Israël aan Samuel, om in plaats van de richters Joël en Abia, een koning over hen aan te stellen. God zegt tegen Samuel: "Luister naar het volk, omdat zij niet Samuel verwerpen, maar God zelf hebben verworpen". 1 Sam. 8:1-22) Hand.3:24 =>"En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd." Hand.13:20 =>"En daarna gaf Hij hun ongeveer vierhonderdvijftig jaar richters, tot aan de profeet Samuel" Hij was de laatste richter. Hebr.11:32 =>"En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt

mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten."

1. **De geboorte van Samuel.** =>

=>**Samuel betekent:** 'Ik heb hem van de HEERE gebeden'; 'ik heb de HEERE om hem gevraagd'; 'God heeft gehoord'.

Afhankelijk van welke vertaling je leest. (uitleggers van de Hebreeuwse taal stellen soms dat Samuels naam: "**God heeft gehoord**" betekent.)

=>We lezen hoe het gesteld was met 'Hanna', de moeder van Samuel:

Hanna was bitter van gemoed en huilde erg toen zij in de tempel van de HEERE in Silo aan de HEERE vroeg om zwanger te mogen worden. Dat de HEERE haar baarmoeder zou openen. (1 Sam.1:9-16)

Priester Eli reageert in eerste instantie negatief op het gedrag van Hanna, maar stuurt haar dan in vrede heen en zegt dat de God van Israël haar zal geven waar zij om gevraagd heeft:

1 Sam.1:17 =>"Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van Hem **gebeden** hebt."

=>**Precies zo gebeurt het:** Het zal je maar overkomen!

1 Sam.1:19 =>"Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de HEERE, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna, **en de HEERE dacht aan haar.**"

=>De HEERE dacht aan Hanna! En dat betekent:

1 Sam.1:20 =>"Het gebeurde na **verloop van dagen** dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want zei ze, **ik heb hem van de HEERE gebeden.**"

=>Na verloop van dagen! Niet weken, maanden of jaren, maar dagen! Na verloop van dagen wordt Hanna zwanger. **Een verhoord gebed!**

2. **Wat gebeurt er na de geboorte van Samuel:** =>

=>Elkana en zijn hele gezin gaan naar gewoonte op weg voor het jaarlijkse offer. (1 Sam.1:21) Maar!:

1 Sam.1:22-23 =>"Hanna ging echter niet mee maar zei tegen haar man: Als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij **voor het**

aangezicht van de HEERE verschijnt en daar voor eeuwig blijft. En Elkana, haar man, zei tegen haar: Doe wat goed is in jouw ogen; blijf hier totdat hij van de borst af is; moge de HEERE Zijn woord gestand doen. Zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon, totdat hij van de borst af was."

=> **Precies zo gebeurt het!**:

1 Sam.1:24 =>"Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met een driejarige jonge stier, een efa meel en een kruik wijn. Zij bracht hem **in het huis van de HEERE** in Silo, toen de jongen nog **heel jong** was."

=>Wat is heel jong? We weten het niet. In ieder geval kon Samuel nu uit een beker drinken!

1 Sam.2:11 =>"Daarna ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, **terwijl de jongen de HEERE bleef dienen onder toezicht van de priester Eli.**"

=>De jonge Samuel bleef **de HEERE dienen** onder toezicht van de priester Eli.

=>De uitwerking en uitvoering van een verhoord gebed!

1 Sam.3:1 =>"En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. **Het woord van de HEERE was schaars in die dagen;** er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam."

=>Hier komt echter verandering in! De Heer openbaart Zichzelf aan Samuel, maar Samuel moet eerst de stem van de HEERE nog leren herkennen! **Want Hij kende de Heere nog niet!**

1 Sam.3:7 =>"**Nu kende Samuel de HEERE nog niet; het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard.**"

=>Wanneer de HEERE Samuel voor **de vierde keer roept** wordt de communicatielijn tussen God en Samuel **geopend!**

=>Mooi om te zien:

=>Toen Samuel voor **de derde keer in dezelfde nacht** geroepen werd door de HEERE en namelijk abusievelijk dacht dat Eli hem geroepen had, begreep Eli dat het de HEERE was die Samuel riep. Eli gaf Samuel vervolgens de juiste instructie om de HEERE **te antwoorden.** (3:1-14)

=>Lees maar mee: 1e,2e,3e en 4e keer!

1e. 1 Sam.3:4 =>"**dat de HEERE Samuel riep.** En hij zei: Zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen."
Ga terug, ik heb je niet geroepen!

2e. 1 Sam.3:6 => "Toen riep de HEERE Samuel opnieuw; Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Ga terug ik heb je niet geroepen!

3e. 1 Sam.3:8 => "Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen "viel Eli's kwartje, frank" en begreep hij dat de HEERE de jongen riep."

=>Eli reageert op correcte en gepaste wijze!

1 Sam.3:9 => "Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen."

4e. 1 Sam3:10 => "Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert."

=>Samuel volgt de instructie van Eli nauwgezet op!

=> "**Spreek, want uw dienaar luistert!**"

=>De HEERE openbaart Zichzelf aan Samuel en geeft hem een visioen door.' Hij verteld wat er gaat gebeuren met het huis van Eli'. (3:11-14)

=>Één van de taken van Samuel was schijnbaar het opendoen van de tempeldeuren in de ochtend, na het opstaan. (3:15)

=>**Samuel is bang om het visioen met Eli te delen!** Hij aarzelt.

=>Begrijp jij Samuels vrees?

=>Hoe zou jij je voelen als de HEERE jou zo'n boodschap gaf om door te geven aan de priester onder wiens supervisie jij sinds jongs af aan dient?

=>We weten niet precies hoe oud Samuel is op het moment dat hij zijn eerste visioen van de HEERE krijgt! Het is ook niet van belang. Van belang is:

=>Dat Samuels leven nooit meer hetzelfde is! Vanaf nu is hij "**een spreekbuis voor God**" naar het volk Israël toe. Hij kan rechtstreeks met God communiceren. **God communiceert rechtstreeks met Samuel!**

=>**Lange tijd is de rechtstreekse communicatie tussen God en het volk verstoort geweest, maar daar komt nu terug verandering in!**

=> Eli wil per se weten wat **de Heer** tot Samuel **gesproken** heeft!
=> Eli beseft heel goed, dat de HEERE iets aan Samuel heeft geopenbaard.

1 Sam.3:16-17 => "Toen riep Eli Samuel en zei: **Mijn zoon Samuel!** Hij zei: Zie, hier ben ik. En hij zei: **Wat is het woord** dat Hij tot je gesproken heeft? **Houd** het toch **niet** voor mij **verborgen**. God mag zó en nog veel erger met je doen als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die Hij tot je gesproken heeft!"

=> We weten niet hoe lang Samuel al onder Eli in de tempel diende toen de HEERE aan hem verscheen in een visioen.

=> Wat we wel weten is dat Eli Samuel 'zijn zoon' noemt. Dat kan gewoon een manier van spreken zijn, maar dat laat misschien ook zien welke diepe band er in de afgelopen jaren tussen beiden is ontstaan. Eli laat Samuel geen ruimte over om "**het woord van de HEERE**" voor hem verborgen te houden. Samuel luistert naar zijn meester!

1 Sam.3:18 => "Toen maakte Samuel hem al die woorden bekend en hield ze niet voor hem **verborgen**. En Eli zei: **Hij is de HEERE; laat Hij doen wat goed is in Zijn ogen.**"

=> Wat een mooie respons van Eli!

=> Eigenlijk krijgt Eli via Samuel een bevestiging van wat hij zelf al eerder te horen heeft gekregen van '**de man Gods**'. (2:27-36)

=> **Wow! Het zal je maar verteld worden!**

=> **"U eert uw zonen meer dan Mij."**

=> "U mest zich vet met het beste van alle graanoffers van Mijn volk Israël."

=> "wie Mij verachten, zullen zelf veracht worden."

=> "zodat er geen oud man in uw huis zal zijn."

=> "het merendeel van uw huis zal sterven als mannen in de kracht van hun leven."

=> Dit is het teken voor u... Hofni en Pinehas; **op één dag zullen zij beiden sterven.**"

=> "Ik zal voor Mij een trouwe priester doen opstaan; **die zal doen zoals het in Mijn hart en in Mijn ziel is...**"

=> Lees nog een keer **hoe Eli reageert** op het **visioen!** (1Sam.3:18):

"Hij is de HEERE; laat Hij doen wat goed is in Zijn ogen."

=> "Chapeu"; "Hoed (pet) af"! voor Eli. **Wat een respect voor God!**

1 Sam.3:19 => "En Samuel werd **groot**. De HEERE was met hem en liet **niet een van al Zijn woorden on vervuld.**"

=> Niet in te schatten hoeveel tijd het vraagt voor Samuel om groot te worden.

=> **Niet een van al Gods woorden bleef on vervuld!**

=> Aantoonbaar voor het hele volk Israël!

=> Het resultaat is duidelijk. Er is terug, **een ziener/profeet**, in Israël.

1 Sam.3:20-21 => "En **heel Israël**, van Dan tot Berseba toe, **erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de HEERE**. En de HEERE **bleef in Silo verschijnen**; ja, **de HEERE openbaarde Zich aan Samuel** in Silo door het woord van de HEERE."

3. **Samuel aan het werk als profeet/ziener/spreekbuis** =>

Een kleine 'bloemlezing' van Samuels werk tot aan de benoeming van een koning (Saul) over het volk Israël. =>

1 Sam.4:1 => "Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet..." (1 Sam4-6)

=> Israël wordt verslagen door de Filistijnen. (4:2,10)

=> Daarna zien we zien nergens dat het volk ten rade gaat bij Samuel!

=> Integendeel, zij beslissen zelfstandig om de ark van het verbond uit Silo weg te halen. Hofni en Pinehas waren er ook bij betrokken. (4:3-4)

=> Hofni, Pinehas en Eli komen te overlijden. (4:11,18)

=> De ark van het verbond wordt door de Filistijnen gestolen, maar uiteindelijk door hen terug gestuurd naar Israël. Omdat God hen veel liet lijden omwille van de diefstal van de ark van het verbond. (lees hfst.5-6)

=> De tijd vliegt! We zijn **twintig jaar** verder voor wij iets terug horen over Samuel.

=> **Maar dan spreekt Samuel "rake woorden" tegen het volk!**:

1 Sam.7:1-6 => "En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjath-Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen - **het werden twintig jaren** - en **het hele huis van Israël** wendde zich **klagend tot de HEERE**. **Toen sprak Samuel** tot het hele huis van Israël: **Als u zich met uw hele hart tot de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg**, ook de Astartes, **richt uw hart op de HEERE en dien Hem alleen**. **Dan zal Hij u uit de hand van de Filistijnen redden**. Daarop deden de Israëlieten **de Baäls en de Astartes** weg, en zij dienden **de HEERE alleen**. Verder zei Samuel: Roep heel Israël in Mizpa bijeen, dan

zal ik voor u tot de HEERE bidden. Zij kwamen in Mizpa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de HEERE. Zij vastten op die dag en zeiden daar: **Wij hebben tegen de HEERE gezondigd.** Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mizpa."

=> Klagen en klagen, vanaf de exodus uit Egypte.

(Baäl: betekent heer, de afgod die voor regen zorgt, maar ook een krijgsgod is. Astartes: de oorlogsgodin die ook een liefdesgodin is. Beide afgoden komen verschillende keren naar voren in het OT en vormen op sommige momenten een struikelblok voor de Israëlieten.)

1 Sam.7:15-17 => "**Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven.** Hij ging van jaar tot jaar het land rond, langs Bethel, Gilgal en Mizpa, en hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. Daarna keerde hij terug naar Rama, want daar was zijn huis en daar gaf hij leiding aan Israël, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE."

4. Verwerping van Samuel! =>

1 Sam.8:1 => "Het gebeurde nu, toen Samuel **oud** geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde."

=> Helaas loopt het in Samuels leven net zo als in het leven van priester Eli, onder wiens toezicht Samuel stond vanaf zijn intrede als jongen in de tempel in dienst van God.

=> De twee zonen van Samuel, namelijk: Joël en Abia, die hij als richters in Berseba aanstelt, (1 Sam.8:2) wandelen niet in dezelfde weg als hun vader! (de geschiedenis wordt helaas herhaalt. Kijk naar Hofni en Pinehas. 1 Sam.2:12vv)

=> **Zo hoort een richter niet te zijn!** Zo was Samuel niet! (1 Sam.12:4)

1 Sam.8:3 => "Maar zijn zonen **gingen niet** in zijn wegen; zij waren uit op **winstbejag**, namen **geschenken** aan en **bogen het recht.**"

=> Daarom vragen alle oudsten van het volk Israël aan Samuel om in plaats van richters, een koning aan te stellen, die leiding geeft aan Israël! (1 Sam.8:4-5)

=> "**Dit woord was kwalijk in de ogen van Samuel en hij bidt tot de HEERE.**" (1 Sam.8:6)

=> Hoe zou jij je voelen?

=> Wanneer jouw zonen worden afgewezen?

=> Wanneer jij wordt aangesproken op de zonden van jouw zonen?

=> Heb jij zonen? Kinderen?

=> "**Zo vader, zo zoon!**" ; "**Zo moeder, zo dochter!**";

"De appel valt niet ver van de boom!"

=> Deze spreekwoorden, worden soms toegepast om aan te tonen dat kinderen, kwa karakter en (aangeleerd, voorgeleefd) gedrag, vaak op de vader, moeder, ouders, lijken.

=> Welke verwachtingen had Samuel van zijn zonen?

=> Welke verwachtingen had Eli van zijn zonen?

=> Wat een slechte uitkomst voor de ouders! Wat een onmacht, verdriet, lijdensweg! **Veroorzaakt door de zonden van de kinderen!**

=> De HEERE reageert als volgt op het gebed van Samuel:

1 Sam.8:7 =>"Maar de HEERE zei tegen Samuel: **Geef gehoor aan de stem van het volk** in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben **ú niet verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.**"

=> De HEERE bevestigt het nogmaals met een kanttekening!:

1 Sam.8:9 =>"Welnu, luister naar hun stem, maar **waarschuw hen** nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren."

=> **Samuel doet precies wat de HEERE aan hem openbaart!**

1 Sam.8:10 =>"Daarop maakte Samuel **al de woorden** van de HEERE **bekend** aan het volk, dat een koning van hem verlangde."

1 Sam.8:18-19 =>"U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt, **maar de HEERE zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren.** Zij zeiden: **Nee, er moet toch een koning over ons komen.**"

=> Wat een "**koekenbakers**"! Zij hebben zelf erkend dat Samuel door de HEERE tot profeet, ziener, spreekbuis over heel Israël is aangesteld! Door God persoonlijk uitgekozen om Zijn woord volledig door te geven!

=> "**Eigenwijsheid ten top!**" Het volk weet het weer beter!

Conclusie=>

"Wie niet luistert, die moet voelen!" Dat is precies wat het volk Israël proefondervindelijk moet ervaren. **Zij verwerpen de leiding van God en moeten zelf op de blaren gaan zitten.**

=>**Maak niet dezelfde fout! Wees niet eigenwijs en ongehoorzaam, maar luister wanneer God tot jou spreekt!**

1 Sam.8:21-22 =>"Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de HEERE. De HEERE zei tegen Samuel: Luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: Ga heen, ieder naar zijn stad."

In de volgende hfst. kunnen wij lezen over **de zalving van Saul tot koning**. Hoe hij als koning regeert. **Ongehoorzaam wordt aan God. Verworpen wordt door God** en **David** vervolgens door Samuel **tot koning van Israël gezalfd wordt**.

=>**Laat Samuel een voorbeeld zijn voor jouw handelen! Leer van zijn vastberadenheid, God gerichtheid, gehoorzaamheid, trouw, nauwkeurigheid, volgzaamheid en geloof in God!**

Ondanks het slechte voorbeeld van priester Eli!
Ondanks het slechte voorbeeld van Hofni en Pinehas!
Ondanks het slechte voorbeeld van Joël en Abia!
Ondanks het slechte voorbeeld van het hele volk Israël!

Bleef Samuel zijn hele leven trouw aan de HEERE God!

=>**Laat Samuel een voorbeeld zijn voor jou, voor mij, voor ons!**

Hebr.12:28-29=>"Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur."

=>**Speel geen spelletjes met God, broeders en zusters!**

Uitdaging => **Geef zelf altijd het juiste "op God gerichte" voorbeeld aan jouw gezin en omgeving! Ongeacht wat zij met jouw voorbeeld doen, ongeacht wat zij doen met Gods richtlijnen!**

"Loof de Heere mijn ziel. (2x) En alles wat in mij is, Zijn heilige Naam."

