

## **Samen op zoek naar EENHEID.**

“**Eenheid**” staat hoog op de verlanglijst. Zeker in “**de week van de eenheid**”.

**Zoeken naar eenheid**, gebeurt vaak in de periode rond de kerst en de jaarwisseling. In deze periode lijkt elk mens meer open te staan om dieper na te denken over 't eigen aandeel in het bereiken van vrede en **eenheid**. Het is snel gezegd, lang verwacht, ernstig gezocht, maar vaak onbereikbaar en soms jammer genoeg ongewenst!

### **Zo hoeft het echter niet te zijn!**

In Jezus Christus mogen en kunnen wij blijven zoeken naar **eenheid!**

De apostel Paulus verteld ons elkaar vrij te laten in het wel of niet vieren, van een feestdag. (Kol.2:16vv)

Hij moedigt ons aan om de eenheid te zoeken, te bewerken en te bewaren met o.a. de volgende woorden:

Kol.3:1-3 =>“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Kol.3:15-17 =>“En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.”

Efe.4:1-6 =>“Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.”

**Eenheid** wordt niet (noodzakelijk) bereikt door alles gewoon maar te accepteren. Door politiek correct te zijn. Door neutraliteit. Door je mond te houden, een argument uit de weg te gaan.

Blijf gerust bij jouw standpunt(en), maar **kwets de ander niet** met jouw stelling(en)! Zorg dat jouw woorden overeenstemmen met Gods richtlijnen en wees tactvol. "**Begraaf de strijdbijl**" als dat nodig is, helpt!

**"Verbeter de wereld, begin bij jezelf!"** Luidt het spreekwoord.

**"Vrede", "rust" en "eenheid" is te vinden** in de Heer. De Here Jezus zegt:

Matth.11:28-30 => "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht."

Laten wij elkaar blijven aanmoedigen om **God gericht** te zijn. Elkaars lasten en eigenaardigheden proberen te verdragen. Samen deel uit te maken van **de eenheid** die christenen "**hoog in het vaandel**" dragen.

Elke christen moet afrekenen met dezelfde problemen, waar ieder mens mee worstelt. Door de steun van God is elke last draaglijker en wordt het mogelijk(er) om "de ander voortreffelijker te achten dan jezelf." (Fil.2:3)

Ons goede voorbeeld helpt mee om de vrede en de eenheid te zoeken en te bewaren. Ons slechte voorbeeld maakt veel kapot en veroorzaakt een wig of weerhoudt mensen om tot geloof te komen en zich te bekeren van hun zonden. Het kan ze dan juist bevestigen in de keuze om zich af te keren van het geloof, van God.

### **Begin bij jezelf.**

Draag het uit in jouw omgeving. Laten wij elkaar daarin blijven aanmoedigen.

### **Lees zelf Gods Woord.**

Stimuleer elkaar, om zelfstandig en samen, Gods woord te lezen en te bestuderen. Praat er over met elkaar.

God helpt jou! God helpt mij! God helpt ons!

**Wees zelf onderdeel van de eenheid**, die alle gelovigen zoeken.

2 Kor.13:5=> "Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproof uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent."

Schuif **jouw verantwoordelijkheid** niet af op de voorganger! Op de broeders en zusters!

Neem **zelf "het heft"** in handen en draag "**jouw steentje**" bij in het zoeken naar – en het bereiken van – **vrede en eenheid!** Lokaal, provinciaal en over de landsgrenzen heen.

**Jouw inbreng** wordt gezocht en gevraagd.

Jouw inbreng is noodzakelijk!

Samen met elkaar kunnen wij "**het verschil maken**"!

In ons (gezins)leven, in ons dorp, in de gemeente, in de wereld.

Ps146:1-2 => "Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE. Ik zal de HEERE loven in mijn leven, **ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.**"

Die houding omschrijft goed mijn eigen streven!

**Hoe ervaar jij het in jouw leven?**

Mijn hart wordt altijd terug rustig als ik mijn zorgen **aan** de Heer **geef!**

Zingen tot de Heer, om mijn gevoelens terug tot rust te brengen!

Mijn problemen met Hem te delen!

Erkennen dat ik het zelf niet aan kan!

Aan de Heer vragen of Hij mijn lasten wil dragen en mijn ziel terug licht wil maken!

**Er staat geen leeftijd op!** Jong, tiener, volwassen, belegen of oud!

**Elke persoon kan terecht bij de Heer!**

**De Heer wacht op jou! Hij staat op de uitkijk naar jou!**

**Hoor jij Zijn stem?**

Er zijn vele manieren om het onrustige, opstandige, boze, verdrietige, radeloze, rouwende, verloren en verdwaalde hart terug "**een sprankje hoop**" te geven. De rust, vrede en eenheid van onze God en geloofsgemeenschap (terug) te ervaren.

Zingen, bidden, **alleen of samen**, is maar één van de manieren.

Zoek naar de manier die bij jou past om je beschermd te voelen in Gods uitgestoken hand.

**Vrede en eenheid** kan bereikt worden binnen de politiek, maar eigenlijk begint het thuis in de huiskamer, op straat, in onze gemeente, in onze eigen bereidheid, **elkaar** te verdragen, te aanvaarden.

**Doe jij mee?** (Niet alleen deze week!) **Laten wij het samen doen!**

Wat een mooie gedachte! Wat een fijn streven!

Niet alleen met kerst, oud en nieuw, of in "**de week van de eenheid**".

**Altijd, overal en voor iedereen!**

Elke dag een nieuwe kans!

Voor jou! Voor mij! Voor ons allemaal!

In Maastricht, in Lanaken en ver daar buiten.

**Eenheid, vrede, toekomst!**

Is het niet fijn? Om samen **deze droom** te bewerkstelligen, realiteit te zien worden voor ons kroost, onze familie, onze omgeving!

**Ik!**

**Jij!**

**Wij!**

**Onszelf!**

Wat voor mij, voor jou, voor ons, onmogelijk (is) lijkt, is gelukkig wel (uiteindelijk) mogelijk bij onze God. **De Schepper** van hemel en aarde, van al wat leeft.

Hij die ons tot leven roept!

Hij, Die **ons oproept en uitnodigt** tot (het bereiken van) eenheid!

Ik wil mijn vertrouwen stellen op de Heere, mijn God!

Deel jij deze wens samen met mij?

Laten wij elkaar blijven steunen en aanmoedigen om God te aanbidden, te prijzen, te gehoorzamen, te vertrouwen en te volgen!

Jer.32:26-27 => "Toen kwam het woord van de HEERE tot Jeremia. Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. **Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?**"

**Eenheid!**

**Samen!**

