

Onbevleete godsdienst, omzien naar de weduwen en wezen en jezelf onbesmet van de wereld bewaren! Deel 2→

Jak.1:27→“De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.”

→Vorige keer heb ik stil gestaan bij de wezen en weduwen en vandaag wil ik stil staan bij het tweede deel van deze opdracht. Vergis je niet broeders en zusters! Dit is geen vrijblijvende gedachtespinsel. God geeft ons allen een opdracht en wij moeten het in de praktijk gaan brengen!

Hoe bewaar jij jezelf dan onbesmet van deze wereld? →

Wij zijn geen robots. Hebben allemaal onze eigenheid, ratio, emotie en familiale, sociale en culturele context. Wat voor de een logisch en vanzelfsprekend lijkt is voor de ander misschien een brug te ver. Ieder van ons heeft een verschillende aanpak nodig. Laten wij elkaar die ruimte gunnen en verstrekken. Maar vergis je niet. De opdracht die God ons hier geeft in de Jacobus brief is niet vrijblijvend en verplicht ons tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Jij moet jezelf serieus in vraag durven stellen: → **Hoe ga ik mijzelf onbesmet van deze wereld bewaren?**

Rom.12:1-2→“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”

→Wijd je lichaam aan God als een levend offer. Leef heilig en Gode welbehaaglijk. Dit is de opdracht voor en doelstelling van elke christen! Het is in één korte zin uitgesproken, maar elke dag bestaat uit 24 uur, elk uur bestaat uit 60 minuten, elke minuut bestaat uit 60 seconden. Een leuke rekensom brengt je op $60 \times 60 \times 24 = 3600 \times 24 = 86.400$ seconden. Ben jij er klaar voor? Ben jij in staat om iedere seconde van het totaal van 86.400 seconden op je hoede te zijn voor de invloed van de satan in jouw leven? Vergeet niet dat de satan al eeuwen lang op de wacht staat, zonder een enkele seconde te verpinken of vermoeid te raken, om jou te pakken te kunnen nemen! Satans hoofddoel is om jou te verslinden en weg te leiden van de Here God.

1 Petr.5:8-9→“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. **Bied weerstand aan hem**, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.”

→ Sta paraat broeder en zuster. Bied weerstand! In Christus is het mogelijk, haalbaar, wensbaar en doelstelling nummer 1! Het gaat

natuurlijk niet vanzelf. Het begint met jouw beslissing om weerstand te bieden aan de invloeden van de duivel op jouw leven. Jij weet zelf precies waar jouw werkpunten liggen. Begin met een beslissing om God actief te betrekken in jouw strijd tegen de duivel. **Onbesmet wil jij zijn en blijven!**

1 Kor.2:1-16→vers 5-9→“opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” →Wat een machtige God hebben wij! Wat een groot voordeel om als christen door het leven te kunnen gaan. Gods steun is onontbeerlijk in ons streven om onbesmet te zijn. Begin met bidden broer en zus!

Gal.2:19-21→“Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.”

→Geen wijsheid van mensen, maar kracht van God! God voorziet en Hij zal je helpen om onbesmet van de wereld te blijven, maar dan moet je wel Gods wijsheid raadplegen, omarmen en zoeken in jouw leven. Maak komaf met je eigen verlangens en de invloed die de maatschappij op jouw geestelijke, fysieke, psychische en emotionele leven heeft!

Ef.3:20→“Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.”

→God is weldegelijk is staat om jouw leven te veranderen. Samen met de Heer kun je inderdaad jezelf onbesmet van de wereld bewaren. Maar dan moet je God ook toe staan om in jouw leven werkzaam te zijn en moet je bereid zijn om je eigen koppigheid en verlangens naar de achtergrond te verplaatsen en de genade van Christus op de voorgrond te zetten!

2 Kor.7:1→“Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.”

→Omdat wij God vrezen. Omdat wij God liefhebben, doen wij er alles aan om rein te zijn en onbezoedeld te leven.

Fil.4:6-8→“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, **bedenkt dat.**”

→Het is de vrede van God die jouw hart en gedachten bewaakt in Christus! Ervaar dan ook Gods vrede in jouw leven en wees tevreden met de vrede die God in jouw leven werkt!

Jak.3:13-18→“Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.”

→Bewaar jezelf onbesmet van de wereld door Gods wijsheid te laten regeren in jouw leven. **Kies voor**→ reinheid, vreedzaamheid, welwillendheid, rede, barmhartigheid, goede vruchten, onpartijdigheid en ongeveinsdheid, in jouw leven!

1 Petr.1:13-16→“Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven:

Wees heilig, want Ik ben heilig.”

→Dit is een sleutelpassage in jouw strijd tegen de besmetting en de invloeden van de duivel in jouw leven. Jij moet de keuze maken om nuchter te zijn, je verstand te gebruiken en jezelf afhankelijk te laten zijn van de genade van Christus Jezus. Dit is enkel en alleen mogelijk als je ook daadwerkelijk een christen bent!

2 Petr.1:4-10→“Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbaarste beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toelagen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Here Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, bejiver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; **want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.**”

→Jezelf onbesmet van de wereld bewaren, nooit meer struikelen! Jij hoeft niet doelloos en onvruchtbaar te zijn; Jij kunt weerstand bieden, maar dan moet je ook de hulp aanvaarden die Christus jou geeft en vasthouden en deel krijgen aan de Goddelijke natuur die God jou geschonken heeft in de bekering.

In **Jakobus 4** lezen we de volgende tips om je leven onbesmet van de wereld te bewaren: →

1. Vers 1-2 →Hou je hartstochten onder controle.
2. Vers 2-3 →Blijf bidden en let op je hartstocht bij het bidden. Hou Gods perspectief voor ogen en niet die van jezelf!
3. Vers 4→Sluit geen vriendschap met de wereld, maar met God! Dit betekent dat je keuzes moet maken in jouw leven, doelstellingen, relaties, werk en hobbys!
4. Vers 6,10→Wees nederig en niet hoogmoedig! Niet gemakkelijk, omdat wij allemaal snel de neiging hebben om naast onze schoenen te lopen, trots te zijn en geen hulp te zoeken bij de Heer.
5. Vers 7→Onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel. Jij maakt de keuze en wanneer je niet kiest zal de duivel wel voor jou kiezen! Geef de duivel geen voet in de deur van jouw leven.
6. Vers 8→Nader tot God. Dit betekent dat jij de stap moet zetten om te naderen. God heeft de eerste stap al gezet, maar jij moet antwoord geven en bereid zijn om Gods weg te gaan.
7. Vers 9→Reinig je handen en zuiver je hart. Maak schoon schip en kies actief om juist te leven. Onbesmet zijn van de wereld gaat niet vanzelf! Jij moet daar een actieve rol in spelen!

8. Vers 11-12→Spreek geen kwaad en oordeelt niet. Laat het oordelen aan God over. Zet jezelf niet op Gods stoel! God spreekt zelf recht en heeft geen hulp nodig van jou!
9. Vers 13-15→Besef jouw plaats. Overschat je eigen belang niet. God kent morgen, maar jij niet. Leef elke dag als de dag dat God jou komt halen. Sta klaar voor de Heer! Zorg dat je vandaag in orde bent en maak geen grootse plannen voor de dagen die je nog niet kunt zien.
 - Heb jij jouw leven al aan de Heer gegeven? Zo niet, wat houdt je dan tegen? Besef dat jouw leven niet in orde is met God. Aarzel niet langer en accepteer Jezus zoenoffer, dat Hij voor jou gebracht heeft aan het kruis op Golgotha! **Sta op en laat je zonden afwassen in de doop en wordt een wederom geboren Christen!**

Conclusie:→Vers 17→"Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde."

→Doe goed als je weet goed te doen! Verzaak niet aan Gods verwachtingen voor jouw leven. God houdt van jou. Hij is geduldig met jou. Hij wil dat jouw leven in orde is en dat jij altijd vrede en rust kunt vinden in Gods armen. Geloof God en gehoorzaam Hem en je zult zien dat jouw leven totaal anders wordt!

→Wat doe jij dan als je alsnog besmet bent geraakt door de invloed van de wereld? Gevallen bent voor de verleidingen van de duivel?

→Ik hoor mensen wel eens zeggen dat zij gewoon in de zonde blijven, omdat het toch geen zin heeft en zij niet sterk genoeg zijn om weerstand te bieden. Zij zitten er al te diep in en zien geen weg meer terug en gaan daarom maar door om in zonde te blijven leven!

→Zo denk je echter niet als christen! Er is altijd een weg terug uit de zonde, uit de besmetting van de wereldse invloed!

→Ben jij gevallen voor de verleidingen van de duivel?

→Zit dan niet bij de pakken neer! Haal je handen uit je haar! Sta terug recht met de kracht van de Here God! Uit eigen kracht kun je nooit recht krabbelen, maar de Here Jezus is het Licht en Hij zal jou terug op weg helpen vanuit de duisternis naar het licht. Ga op je knieën en vraag vergeving voor je fouten. Maak een nieuwe start en wandel terug samen met de Heer. God vergeeft en helpt jou terug recht en maakt jou terug onbesmet van de wereld! Stel jezelf open voor God broeder en zuster!

→Volgende week werk ik deze thematiek verder uit.

→"Vallen en Opstaan!"

Ruud Verheijen- Jezelf onbesmet van de wereld bewaren.