

NIET TRAAG ZIJN!

Hebr.5:11-12 =>"Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad."

=>Precies daar wringt vaak de schoen! Daar draait het om! Onderscheid maken tussen goed en kwaad in het (jouw) leven. Kun jij dat? Wil jij dat? Ook in jouw geestelijke leven? Kijk je naar het leven van de mensen in jouw directe omgeving en zie jij wat daar speelt?

Melchizedek is moeilijk uit te leggen zegt de briefschrijver.

Hoe staat het met je oren? Luister jij naar wat God jou zegt in de Bijbel? Ben jij toe aan vast voedsel? Kwa tijd zou het voor de meesten van ons zo moeten zijn dat wij geestelijk gezien, vast voedsel kunnen eten! In de praktijk vallen wij allemaal wel eens terug op baby voedsel, niet waar? Hoewel pap op zijn tijd best lekker kan zijn en veel gemakkelijker te eten is dan een brok stuk vlees, mogen wij niet verwachten dat God als baby's blijft behandelen, terwijl wij al lang volwassen dienen te zijn in ons geloofsleven.

Blijf niet hangen in de baby-, peuter-, of kleutertijd broeders en zusters! Die tijd zijn wij al lang geleden ontgroeid. Wij moeten vast voedsel willen en kunnen eten, zonder dat wij als een peuter gevoerd moeten worden door een volwassen broeder of zuster. Jij bepaalt zelf de snelheid waarmee jij vast voedsel eet, maar dat neemt niet weg dat jij zelf verantwoordelijk bent om vast voedsel tot je te nemen. Open je mond! Open je hart! Happen, kauwen, slikken, zeg ik wel eens tegen mijn kindjes als ze moeite hebben om op te eten wat op hun bord ligt. Maar dat lust ik niet!!! Dat wil ik niet!!! Dan zeg ik meestal: je vind het misschien niet lekker of je hebt misschien liever iets anders, maar wij eten wat de pot schaft. Ik vind het ook niet altijd even lekker, maar het is gezond voedsel op ons bord. We willen groeien, dan moeten we ook goed en gezond blijven eten. Dit is niet alleen zo voor ons fysieke lichaam, maar ook voor ons geestelijk lichaam!

Niet alles is even gemakkelijk te begrijpen, te verteren, toe te passen en te accepteren! Toch wil ik de moeite doen en de tijd investeren om volle bak op de Here God te vertrouwen. God zal mij helpen om te leren verstaan wat Hij bedoeld.

Wanneer ik dat niet doe, laat ik ruimte open voor de satan om onrust, onvrede en een wig te drijven tussen God en mezelf. Geef de satan geen voet tussen de deur broeder en zuster. Geef God de touwtjes in handen en laat Hem de leiding in jouw leven! Wanneer jij de satan geen ruimte wil geven, is het noodzakelijk om God de controle te geven over en in jouw leven.

Indien jij resoluut voor God kiest moet jij ook zelf de nodige stappen zetten richting gehoorzaamheid en onderdanigheid aan God! Ieder mens moet die strijd en keuze "elke dag" in het leven zelf aan gaan en "elk moment" van de dag beslissen om te leven en te kiezen voor de Heer! Het is een keuze die niemand voor een ander kan/mag maken.

Het is altijd jouw eigen keuze om voor God te kiezen en Hem te volgen!

Hebr. 6:1-3 =>"Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat."

=>Laten wij elkaar constant aanmoedigen om door te gaan tot de volmaaktheid! Als God het toestaat, zoals de schrijver stelt. We moeten niet opnieuw beginnen met het leggen van een fundament. Het fundament is immers al gelegd! Het fundament verandert niet! God zelf heeft het fundament gelegd. Wij moeten vast houden aan ons geloof, ons blijvend bekeren van dode werken. Verankerd zijn in de doop en vallen onder de genade van onze God. De doden zullen opstaan broeders en zusters en ieder van ons komt tot het eeuwige oordeel van de Heer! Wees niet traag! Open je hart, je oren, je verstand, je ogen, je gevoel en boven alles je Bijbel! Laat Gods woord niet een roman zijn in je boekenkast, maar een werkboek op je bureau. Schrijf Gods woord op je hand, op je hart en pas het dagdagelijks toe in je leven. Gods onderwijs is voor iedereen hetzelfde. Jij hoeft niet opnieuw onderwezen te worden. Lees de Bijbel en ontdek en onderhoud wat God jou leert in Zijn woord! Jij weet toch wat God van jou verwacht? Leef er dan ook naar in jouw leven! Stop met het zoeken van excuses die geen steek houden. Je houdt alleen jezelf voor de gek.

Hebr. 6:4-6 =>"Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en die krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken."

=>Laten wij elkaar blijven aanmoedigen om vol te houden in ons geloof. Help elkaar! Zoek steun bij elkaar! Onder alle omstandigheden, verzoeking, falen en tekort schieten! Wij stellen anderen, elkaar, onszelf en God teleur, maar er is één weg terug broeders en zusters! Zet God niet aan de kant! Maak pas op de plaats en keer terug tot de Heer als je een afwijkend pad bent ingeslagen in jouw leven en/of aan het volgen bent. Verander jouw hart! Laat God jou louteren, terechtwijzen, troosten, omarmen, vergeven, genezen en helen! Kies vandaag! Stel niet uit tot morgen, waardoor je de duivel, de omstandigheden, je eigen opstandigheid en ongehoorzaamheid de kans geeft om jouw hart te verharderen en de terugkeer tot de Heer te bemoeilijken of zelfs onmogelijk te maken! Ga op je knieën broeder of zuster! God kan alles terug veranderen in jouw leven, maar dan moet jij jezelf daadwerkelijk openstellen voor de Heer.

Hebr. 6:10 =>"Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient."

=> God kent jou en mij door en door, van binnen en van buiten! God heeft ons immers gemaakt en kent ons al van uit de moederschoot. Niets is verborgen voor Zijn oor en oog! Geef jezelf aan God volkomen en vind rust voor jouw ziel. Laat het niet alleen de titel zijn van een lied dat wij zingen in onze samenkomst, maar laat het praktijk zijn in ons leven! Accepteer Gods leiding in jouw leven en pas jouw leven aan naar Gods wil en niet andersom. God is de Schepper en ik ben het schepsel. God

heeft de leiding en niet jij of ik! Het is niet te laat broeder of zuster om terug te keren naar God. Stop met toegang te geven aan de invloed van de satan in jouw leven. Keer je om naar de Heer! Op Zijn termen, die je kunt lezen in Zijn woord en niet op jouw termen of verlangens!

Hebr. 6:12 =>"opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven."

=>Ben jij traag? Of ben jij attent, snel, kneedbaar en volgbaar? Kijk naar de christenen die jij kent en let op hun geloofs-, levenswandel en zie hoe zij hun leven leiden, uitleven of al geëindigd zijn in het geloof, vertrouwen, volharden, geduld en verlangen naar, in en op God!

Ik hou mij vast aan de talloze voorbeelden die ik zelf gezien heb de afgelopen 50 jaar van mijn leven. Voorbeelden in standvastigheid, doorzetten, volhouden, falen, opstaan en doorgaan, terug recht krabbelen, gebed, genade, vergeving, terugkeren tot de Heer. Ik hou mij niet vast aan de voorbeelden van opgeven, afkeren en weglopen van God. Die wil ik graag vergeten. Gelukkig worden die voorbijgestoken door de vele voorbeelden van christenen die hun strijd gestreden hebben en tot het einde van hun levenswandel hun geloof en vertrouwen in en op de Heer hebben volgehouden!

Introspectie, kneedbaarheid, gehoorzaamheid, volgen, vertrouwen, geloven in de genade en genezing van de Heer. Troost vinden in Zijn liefde en wachten op Zijn uitkomst.

Elke dag probeer ik mijzelf te oefenen om zelf ook een voorbeeld te zijn voor mijn eigen gezin, de broeders en zusters in mijn omgeving en de mensen die deel uit maken van mijn leven.

Het is een keuze die ik bewust heb gemaakt en elke dag opnieuw maak. Het is leven voor, door en met God. In volle vertrouwen op Hem die mij gemaakt heeft en die mij elke dag roept. Heerlijk hoe de Heer mij aanraakt door de woorden die Hij mij openbaart in Zijn woord.

Ik moedig jullie allemaal aan om mee te doen en vast te houden aan het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd en dat nog steeds vast staat als een huis dat gebouwd is op de rots, namelijk Jezus Christus.

Een ander fundament hoeft niet gelegd te worden!

Jezus is en blijft de rots van mijn bestaan en ik daag ons allemaal uit om onze omgeving daarvan te laten delen.

Schrijf jouw eigen leven, jouw eigen verhaal, laat jouw omgeving zien wie jij bent en hoe God onlosmakelijk deel uitmaakt van wie jij bent en waar jij voor staat!

Heerlijk als onze kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, pleegkinderen en allen in onze invloedssfeer straks (maar ook al nu....) herinneringen mogen ophalen van het geloof dat nu en altijd in ons leeft!

Amen.