

Maak geen onverantwoorde beloftes!

Intro. =>

Iedereen heeft wel eens ondoordacht en te snel gesproken. Een loze belofte gemaakt, een belofte gedaan en die vervolgens niet na kunnen komen of niet na willen komen.

"Bezint eer gij begint."; "Wat je belooft hebt moet je ook nakomen."; "Hete lucht verkopen."; "Zoete broodjes bakken."

Let op met de beloftes die jij maakt. Overdenk eerst of je de belofte kunt en wilt nakomen.

Ongeacht de gelofte die jij maakt aan de HEER, dien jij jezelf de vraag te stellen of de HEER jouw gelofte op prijs stelt, van jou verlangt, van jou verwacht, van jou eist!

1. Een slechte en ondoordachte gelofte van "Jefta". =>

Richt.11:29-40 =>"Toen kwam de Geest van de HEERE op Jefta, en hij trok door Gilead en Manasse. Vervolgens trok hij door Mizpe in Gilead, en vanuit Mizpe in Gilead trok hij op naar de Ammonieten. En Jefta deed de HEERE een gelofte en zei: Als U de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoetkomt, als ik in vrede terugkeer van de Ammonieten, voor de HEERE zijn, en ik zal het als brandoffer offeren. Zo trok Jefta op naar de Ammonieten om tegen hen te strijden, en de HEERE gaf hen in zijn hand."

De HEERE geeft de Ammonieten in de hand van Jefta en hij verslaat hen.

=>Bij zijn thuiskomst komt Jefta's enige dochter naar buiten, hem tegemoet. Jefta scheurt zijn klederen en zegt tegen haar:

"ik heb namelijk mijn mond naar de HEERE opengedaan en ik kan er niet op terugkomen." (vers 35)

Zijn dochter stemt met haar vader in en zegt hem dat hij zich aan zijn belofte dient te houden en dan lezen wij dat Jefta dat dan ook doet en zijn dochter als een brandoffer geofferd heeft aan de HEERE.

Brandoffer =>

In Leviticus 1 wordt het brandoffer ingesteld, uitgelegd en uitgediept.=>

Lev.1:1-9 =>"De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer iemand

van u de HEERE een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee....een mannetje zonder enig gebrek aanbieden...om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de HEERE...de zonen van de priester Aäron....**Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE.** "

een mannetje! (vers 10) een aangename geur voor de HEERE. (vers 12)

=>**Jefta handelt fout, zondig, ongeacht zijn intentie!** Hij handelt naar eigen goeddunken en niet volgens de richtlijnen die God geeft. (denk ook aan het eigenzinnige voorbeeld van koning Saulus richting God.)

=>**God vraagt geen mensenoffers!** God is juist boos op de omringende en de verdreven volken omwille van hun handelswijze, hun afgoderij!

Lev.20:2 =>"De HEERE sprak tot Mozes: U moet vervolgens tegen de Israëlieten zeggen: Iedereen uit de Israëlieten en uit de vreemdelingen die in Israël verblijven, die iemand uit zijn nageslacht aan de Molech overgegeven heeft, moet zeker gedood worden: de bevolking van het land moet hem met stenen stenigen."

Lev.20:22-23 =>"U moet al Mijn **verordeningen** en al Mijn **bepalingen in acht nemen en ze houden**, zodat het land, waar Ik u heen breng om er te wonen, u niet zal uitspuwen. U mag niet wandelen overeenkomstig de verordeningen van het volk dat Ik vóór u uit ga verdrijven. Omdat zij al die dingen hebben gedaan, heb Ik een **afkeer** van hen."

Lev.20:26 =>"U moet heilig voor Mij zijn, **want Ik, de HEERE, ben heilig**. Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn."

Deut.12:30-32 =>"wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. **Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en dochters met vuur verbrand**. Dit alles wat ik u gebied, moet u **nauwlettend** in acht nemen. **U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen**."

=>**Een onbezonnen, ondoordachte gelofte en één niet door God opgelegd offer!**

De dochter stemt in met haar vaders gelofte. Zij houdt hem aan zijn gelofte die hij gemaakt heeft aan de HEERE. Lovenswaardig misschien, maar deze specifieke gelofte zou niet gemaakt moeten zijn.

2. Denk twee keer na voordat je een gelofte maakt aan de Heer! =>

=> **"Spreken is zilver en zwijgen is goud."**

Je kunt verschillende kanten op met dit spreekwoord:

1. Het is goed om eerst na te denken, voordat je iets zegt dat eigenlijk niet gepast, gewenst of gewild is. => "Beter voorkomen dan genezen."
2. Door op een juiste manier te spreken maak je het voor de ander mogelijk om op een goede manier de inhoud te verwerken en gepast te reageren.
3. Door een ander voldoende tijd te geven om na te denken over de gemaakte opmerking of ingenomen stelling, schep je ruimte voor de ander om goed te kunnen reageren.
4. Hou je mond. Jouw opmerking is misschien goed, maar niet nodig. Laat de ander de tijd om de gedachten zelf op een rijtje te zetten.
5. Een stilte kan helend, opbouwend, aanmoedigend, uitdagend, afwachtend en louterend werken. (plus nog vele andere mogelijkheden...)
6. Het is niet nodig dat jij verantwoordelijk bent om de tijd vol te praten...

=>

Spr.25:11 => "Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen."

Pred.3:7b => "een tijd om te **zwijgen** en een tijd om te **spreken**."

Matth.5:33-37 => "Verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden.

Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze."

1 Kor.14:18-19 => "Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal."

Jac.5:12 =>"Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt."

3. **De tong doet soms meer kwaad dan goed!** =>

Spreuken, Prediker en Jakobus (andere bijbelboeken ook...)staan vol met voorbeelden over het verkeerd en het goed gebruiken van onze tong.

Spr.12:18 =>"Er zijn er die als met **dolksteken** praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent **genezing**."

Spr.12:22 =>"**Valse lippen** zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig."

Spr.14:7 =>"Ga een dwaze man uit de weg: van zijn lippen zult u geen kennis opdoen."

Spr.15:4 =>"Het **medicijn** van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest."

Spr.16:24 =>"Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en **genezing** voor de beenderen."

Spr.15:23 =>"Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!"

Spr.18:7 =>"De mond van een dwaas is zijn ondergang, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf."

Pred.4:17 =>"Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om **te luisteren** dan om als dwazen een offer te geven, want die weten niet dat zij kwaad doen."

Pred.5:1 =>"Wees **niet te snel** met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God."

Pred.5:3-4 =>"Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want Hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft."

Pred.7:8-9 =>"Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Beter een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen."

Pred.10:12 =>"Woorden uit de mond van een wijze zijn aangenaam, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf."

Jac.3:2 =>"Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden."

Jac.3:5 =>"Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid."

Jac.3:9 =>"Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn."

=>**Christenen willen anders zijn. Hun tong wijs gebruiken!** =>

Jac.3:13 =>"Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid."

Jac.3:15 =>"**Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels.**

Jac.3:17 =>"**Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.** En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten."

Conclusie =>

Jefta had nooit de gelofte moeten maken om dat wat uit de deur van zijn huis naar buiten kwam en hem tegemoet zou komen als een brandoffer te offeren aan de Heer. God heeft Jefta voldoende manieren gegeven om Hem dankbaar te zijn. Ook via een brandoffer op de juiste wijze gebracht!

God heeft dit niet aan Jefta gevraagd!

God vraagt het vandaag niet aan jou!

Trots, koppigheid, hoogmoed, grootspraak, rechtlijnigheid, trouw aan zijn geloftes etc. hebben er voor gezorgd dat Jefta vond dat hij niet meer terug kon komen op zijn gemaakte gelofte.

=>Inderdaad! "Jefta's ja is ja gebleken". Tegen een hoge prijs, maar hij houdt zich aan zijn gemaakte gelofte.

=>**Een gelofte die hij nooit had moeten maken!**

=>Neem lering uit het voorbeeld van Jefta!

=>Het is goed om de Heer een gelofte te maken, maar zorg er voor dat het een gelofte is die uitvoerbaar is, die niet ten koste van een ander is.

=>Leg de verantwoordelijkheid niet bij de Heer, maar bij jezelf. Beheers jouw tong en laat jouw spreken zijn als zilver en jouw zwijgen als goud.

=>"Span de Heer, niet voor jouw karretje!"

=>Wij moeten ons voegen naar Gods bepalingen en verordeningen. God is de Schepper en wij zijn de schepselen. God is de boetseerder en wij zijn het leem!

=>God is geen gebruiksvoorwerp!

=>Volg God, pas jezelf aan naar Gods richtlijnen!

1 Petr.1:13-17 =>"Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam."

=>Toets jezelf en check of jouw woorden overeenstemmen met Gods woord, Gods gebod, Gods verbod, Gods beloften, Gods verwachtingen en Gods uitdagingen.

Spr.9:10 =>"Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht."

Lees zelf de Bijbel en ontdek wat God wel van jou vraagt.

=>Laten wij elkaar aanmoedigen om naar God te luisteren!

=>Praat niet voor jouw beurt!

=>Praat niet voor God! God heeft onze hulp niet nodig!

=>**God praat voor Zichzelf in de Bijbel!**

Uitdaging =>

Bezin eer jij begint en hou jouw tong in bedwang!

Maak geen onzinnige geloftes!

"Maak geen onverantwoorde beloftes" - februari 2018-Ruud Verheijen