

Koning Salomo (deel 2)

Intro. =>

In deel 1 hebben we gezien dat de coupoging van Adonia niet gelukt is. David zorgt er uiteindelijk voor dat Salomo als opvolger wordt aangeduid en op de troon gaat zitten.

Salomo begint zijn koningschap met het uitvoeren van de laatste raadgevingen/opdrachten van zijn vader David. Die heeft zelf niet direct kunnen optreden tegen Joab, de legerbevelhebber en Simeï, die David vervloekte en met stenen bekogelde, omdat Simeï een afstammeling was uit het geslacht van koning Saul en hij een hekel had aan David. (2 Sam. 16:1-11) David laat het aan Salomo over om te handelen:

1 Kon.2:5-6 =>"En ook jij weet wat Joab, de zoon van Zeruja, mij aangedaan heeft...Handel daarom naar je wijsheid, maar laat zijn grijze haar niet in vrede in het graf neerdalen."

1 Kon.2:8-9 =>"En zie, bij jou is ook Simeï,...Maar nu, houd hem niet voor onschuldig, want je bent een wijs man. Jij zult wel weten wat je met hem doen moet om zijn grijze haar met bloed in het graf te doen neerdalen."

=>**Bedankt papa!** Wat moet ik hier nu mee doen? =>

=>Lugubere opdracht van papa. Papa speelt het slim!

=>Interessant dat David de opdracht om af te rekenen met deze twee mannen doorschuift naar Salomo en het **aankleed** met de woorden:

"Handel naar je wijsheid, want je bent een wijs man. Jij zult wel weten wat je moet doen!"

=>**Schijnbaar heeft papa al gezien dat Salomo een wijze jongeman is of de potentie heeft om een wijs man te kunnen worden!**

Pas wanneer God zelf aan Salomo vraagt wat hij verlangt, lezen wij dat Salomo voor een opmerkzaam hart vraagt! God hem daarna toezegt een wijs en verstandig hart te geven! (1 Kon.3:12)

De priester Abjathar besluit Salomo zelf aan te pakken voor zijn aandeel in de opstand van zijn halfbroer Adonia, tegen koning David! (1 Kon.1:7)

Zo gebeurt het:

Joab =>

1 Kon.2:28-34 =>"...32-omdat hij **twee mannen**, rechtvaardiger en beter dan hij, neergestoken en hen met het zwaard gedood heeft, terwijl mijn vader **David er niet van wist**:...34-Benaja, de zoon van Jojada, ging op weg, stak hem neer en doodde hem. Hij werd begraven in zijn huis in de woestijn."

Simeï =>

1 Kon.2:36-46 =>"37-Want het zal gebeuren, op de dag dat u de stad uitgaat en de beek Kidron oversteekt, dat u zeker weten kunt dat u beslist zult sterven. Uw bloed zal op uw hoofd rusten..38-Dit woord is goed...46- En de koning gaf Benaja, de zoon van Jojada, bevel en hij ging naar buiten en stak hem neer, zodat hij stierf.." **Drie jaar na de afspraak!** Simeï zou niet gedood zijn als hij zich aan de overeenkomst met Salomo gehouden had. Hij was het eens met de gemaakte afspraak. Maar in zijn boosheid, arrogantie en geldingsdrang vergeet hij het echter en betaald er voor met zijn leven.

=>**Broer Adonia en priester Abjathar:**

Adonia =>

Ondanks de coup poging van Adonia is Salomo mild gestemd t.o.v. zijn halfbroer en geeft hem een kans. Adonia heeft echter nooit geleerd van zijn fouten! Hij zoekt schijnbaar altijd de grens op en gaat er dan net overheen, net als zijn broer Absalom voor hem al eerder heeft gedaan! (2 Sam.15) Je moet natuurlijk wel weten bij wie je dat kunt doen!

=>Salomo laat niet met zijn voeten spelen! Adonia gaat te ver en betaald er voor met zijn leven.

1 Kon.1:51-53 =>"Aan Salomo werd bekendgemaakt: Zie, Adonia is bevreesd voor koning Salomo, want zie, hij heeft de horens van het altaar vastgegrepen en gezegd: Laat koning Salomo mij heden zweren dat hij zijn dienaar niet met het zwaard zal doden. Salomo zei: Als hij zich een betrouwbaar man betoont, zal hem geen haar gekrenkt worden, maar als er kwaad in hem aangetroffen wordt, zal hij sterven....En Salomo zei tegen hem: **Ga naar je huis.**"

=>Salomo had al korte metten kunnen maken met Adonia, maar hij gunt hem als halfbroer nog een extra kans. Adonia had gewoon thuis kunnen blijven en zich aan de afgesproken regels kunnen houden, maar....

=>Adonia **slaat de raad** van Salomo in **de wind**. Hij probeert via Bathseba op slinkse wijze zijn eigen stempel op de situatie te drukken.

Let op wat hij zegt tegen Bathseba:=>(1 Kon.2:13-18)

1 Kon.2:15 =>"Toen zei hij: U weet dat het koningschap mij toekwam. Heel Israël had zich erop ingesteld dat ik koning zou worden. Maar het koningschap nam een wending: het is aan mijn broer gekomen, **want door de HEERE is het aan hem gekomen.**"

Het zit Adonia nog hoog! Hij klaagt erover bij de moeder van koning Salomo! **U weet dat het koningschap mij toekwam!** Heel Israël had zich er op ingesteld dat ik koning zou worden!

=>**Heel Israël** had zich er **op ingesteld** dat.....

Met andere woorden gezegd:

=>**Het is de schuld van de HEERE!** Die heeft het een wending gegeven!

=>Vervolgens probeert Adonia nog een slinkse strek uit te halen!

Hij vraagt Bathseba om aan haar zoon koning Salomo te vragen of Adonia niet **Abisag uit Sunem** tot vrouw kan krijgen!

=>Dit is doordacht en uitgekookt! Salomo snapt meteen dat Adonia hier meer mee bedoeld dan je misschien als buitenstaander zou denken! Adonia heeft alsnog kwade bedoelingen, ondanks de waarschuwing!

Wie is Abisag?

1 Kon.1:1-4 =>"Koning David nu was oud en op dagen gekomen. Men dekte hem met dekens toe, maar hij werd niet warm. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: Laat men voor mijn heer de koning een meisje zoeken, een maagd, om de koning bij te staan en een verzorgster voor hem te zijn. Laat haar in uw schoot liggen, zodat mijn heer de koning weer warm wordt. Zo zochten zij in heel het gebied van Israël naar een mooi meisje, en zij vonden **Abisag uit Sunem** en brachten haar bij de koning. Het meisje was buitengewoon mooi. Zij werd de verzorgster van de koning en diende hem, maar de koning had geen gemeenschap met haar."

Hoe reageert Salomo als hij het verzoek van Adonia hoort? =>

1 Kon.2:19-25 =>"Zo kwam Bathseba bij koning Salomo...20-Toen zei zij: Ik wil je één klein verzoek doen. Wijs mij niet af. De koning zei tegen haar: Vraag maar, mijn moeder, want ik zal u niet afwijzen...22-Waarom

vraagt u Abisag uit Sunem voor Adonia? Vraag dan ook maar het koningschap voor hem, want hij is mijn broer die ouder is dan ik. Ja, vraag het maar, voor hem, voor de priester Abjathar en voor Joab... 23-God mag zó en nog veel erger met mij doen! Voorzeker, ten koste van zijn leven heeft Adonia dit woord gesproken...25-En koning Salomo stuurde door de dienst van Benaja, de zoon van Jojada, een bevel, en deze stak hem neer, zodat hij stierf."

=>Ondoordacht gehandeld en listig misleid door Adonia, komt mama Bathseba er achter dat haar zoon haar **kleine verzoek** toch afwijst!

=>Grote misopvatting van Adonia die hij bekoopt met zijn leven! Hij toont zich niet betrouwbaar. Hij heeft duidelijk kwade bedoelingen en Salomo heeft dat feilloos door en handelt zoals hij beloofd heeft! (1 Kon.1:52)

priester Abjathar =>

1 Kon.2:26-27 =>"En tegen de priester Abjathar zei de koning: Ga naar Anathoth, naar uw akkers, want u bent een man des doods. Op deze dag zal ik u echter niet ter dood brengen, omdat u de ark van de Heere HEERE voor mijn vader David uit gedragen hebt, en omdat u in alles waarin mijn vader onderdrukt werd, ook onderdrukt werd. Zo verdreef Salomo Abjathar, zodat hij geen priester van de HEERE meer zou zijn, en zo liet hij **het woord van de HEERE in vervulling gaan** dat Hij over het huis van Eli in Silo gesproken had."

1 Kon.2:46b =>"Zo werd het koningschap in de hand van Salomo bevestigd."

1. Waar vraagt Salomo God om? =>

1 Kon. hfst. 3 =>

1 Kon.3:5-9 =>"In Gibeon verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo in een droom, en God zei: **Vraag wat Ik u geven zal**. Salomo zei: U hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij U. En U hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen dat U hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, HEERE, mijn God! U hebt Uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man: ik weet niet uit of in te gaan. En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, dat U verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan Uw dienaar een **opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht**

onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen **rechtspreken**?"

Salomo vraagt God: =>

=> "**Een opmerkelijk hart.**"

=> "**Recht te kunnen spreken over Gods volk.**"

=> "**Inzicht om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.**"

God reageert als volgt: =>

1 Kon.3:10 => "**Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo dit gevraagd had.**"

God antwoordt Salomo als volgt: =>

1 Kon.3:11-12 => "God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet zal opstaan."

1A. Eerste rechtszaak van Salomo. =>

1 Kon.3:16-28 =>

=> Wat een moeilijk, emotioneel beladen en beklijvende zaak om mee te beginnen "recht te spreken"!

=> Twee hoeren, die in hetzelfde huis wonen. Zij baren drie dagen apart van elkaar, allebei een zoon.

=> Een van de vrouwen is 's nachts op haar zoontje gaan liggen en die is gestorven!

=> Zij heeft vervolgens haar dode zoontje omgeruild voor het levende zoontje van haar huisgenote.

=> De vrouw van het levende zoontje merkte het de volgende ochtend op, omdat zij zag dat het niet haar zoontje was die dood in haar schoot lag.

=> Ik herinner mij goed, dat wij bij de geboorte van onze vier dochters, altijd goed keken hoe elk er uitzag en of er bepaalde opvallende kenmerken te zien waren. Gewoon voor het geval dat...

=> **NIET WAAR! WEL WAAR! NIET WAAR!**

=> Hoe kan de koning nu juist recht spreken? Hij was immers niet bij de bevalling en kende beide zoontjes niet!

Koning Salomo lost het trieste hartverscheurende raadsel op! =>

1 Kon.3:23-25 => "Toen zei de koning: Deze zegt: Dit is mijn zoon, de levende, en uw zoon is de dode, en die zegt: Niet waar, uw zoon is de dode en mijn zoon is de levende. Vervolgens zei de koning: Breng mij een zwaard; en zij brachten een zwaard bij de koning. En de koning zei: **Snijd dat levende kind in tweeën, en geef de helft aan de één en de helft aan de ander.**"

=> Gedurfde beslissing van Salomo! Wij weten niet of hij daadwerkelijk het bereikte doel voor ogen had bij zijn uitspraak, maar inzicht om recht te spreken, goed te luisteren naar de argumenten, en doortastend op te treden hoort thuis onder de noemer van een **verstandig hart!**(3:12)

=> **Dan wordt een tip van de sluier opgelicht:** =>

=> **Het moederhart spreekt en brengt duidelijkheid!**

1 Kon.3:26-27 => "Maar de vrouw van wie de levende zoon was - **want haar medelijden werd opgewekt vanwege haar zoon** - zei tegen de koning: Och, mijn heer! Geef haar het levende kind, en dood het in geen geval. Maar de ander zei: Het zal niet voor mij en ook niet voor u zijn, snijd het doormidden. Toen antwoordde de koning en zei: Geef haar het levende kind, en dood het in geen geval: zij is zijn moeder."

=> **Doel bereikt!** Rechtvaardig, verstandig rechtgesproken! Een blijde moeder en een levende zoon!

=> Deze uitspraak zet de toon voor Salomo's wijsheid die hij van God gekregen heeft.

1 Kon.3:28 => "En heel Israël hoorde het oordeel dat de koning geveld had, en men had **ontzag voor de koning**, want zij zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen."

1 Kon.4:29-34 => "**God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is.** De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het Oosten, en van alle wijsheid van de Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet, Heman, Chalcol en Darda, de zonen van Mahol, en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rond-

om. Ook sprak hij drieduizend spreuken uit en waren er van hem duizend en vijf liederen. Hij sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de Libanon groeit, tot de hysop, die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren en over de vissen. En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden."

=>'Michelangelo da Vincie' zou o.a. ook genoemd kunnen worden in dit rijtje van wijze, veelzijdige mannen, maar hij leefde toen nog niet.

=>Ongeacht wat historici beweren. Ongeacht alle Nobel prijswinnaars!

God zegt: Er is **niemand** voor en na Salomo die **gelijk** is aan hem!

=>**Een veelzijdig man! Door God gezegend met zeer veel inzicht, groot verstand, interesses, communicator, kunstzinnigheid, lesgever, bouwnijverheid, geduld, visie, alleskunner, vandaag een man met een groot aantal doctoraten op zak en een tomeloze portie energie, extreem hoogbegaafd!**

1 Kon.10:1;3;7;9 =>"1-Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo in verband met **de Naam van de HEERE** hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen.3-En Salomo verklaarde haar al haar vragen. **Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren.**7-Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen. 9-**Geloofd zij de HEERE, uw God**, Die behagen in u heeft gehad, door u op de troon van Israël te zetten! Omdat de HEERE Israël voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen."

2. Welke bijzondere dingen heeft Salomo gedaan? =>

=>Salomo **heerste** over alle koninkrijken van de rivier de Eufraat tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. (1 Kon.4:21)

=>Salomo had een grote hofhouding en stond bekend om zijn uitgebreide eettafel. (1 Kon.4:22-23)

=>Al de dagen van Salomo **woonden** de Israëlieten in Juda en Israël **veilig en onbezorgd**. (1 Kon.4:25)

=>Salomo had een enorme stoeterij. Veertigduizend paardenstallen, en twaalfduizend ruiters. (1 Kon.4:26)

2A. De tempelbouw. =>

David wilde eigenlijk zelf een tempel bouwen voor de HEERE, maar hij mocht het niet van God. Hij heeft wel veel voorbereidingen getroffen voor Salomo, zodat die later goed aan de slag kon gaan.

David wil de tempel bouwen. =>

2 Sam.7:1-17 =>

David zegt tegen de profeet Nathan: =>

2 Sam.7:2 => "Zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft."

Nathan zegt tegen David: =>

2 Sam.7:3 => "Ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de HEERE is met u."

De HEERE God zegt echter: =>

De HEERE roept in diezelfde nacht de profeet Nathan en stuurt hem terug naar David met de volgende boodschap: =>

2 Sam.7:5-7 => "Ga en zeg tegen Mijn dienaar, tegen David: Zo zegt de HEERE: Zou ú voor Mij een huis bouwen, voor Mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond, van de dag af dat Ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe, maar Ik ben in een **tent**, in een **tabernakel** rondgetrokken. **Heb Ik ooit**, overal waar Ik met al de Israëlieten rondtrok, **een woord gesproken** tot een van de stammen van Israël, die Ik bevolen had Mijn volk Israël te weiden: Waarom bouwt u voor Mij geen huis van cederhout?

2 Sam.7:12-13 => "Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaders ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen."

7:17 => "Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David."

David zegt tegen Salomo: =>

1 Kron.22:7-10 => "David zei tegen Salomo: Mijn zoon, ik zelf had het voornemen om voor de Naam van de HEERE, mijn God, een huis te

bouwen, maar het woord van de HEERE kwam tot mij: U hebt een grote hoeveelheid bloed vergoten en u hebt grote oorlogen gevoerd. U mag voor Mijn Naam geen huis bouwen, omdat u een grote hoeveelheid bloed op de aarde voor Mijn aangezicht vergoten hebt. Zie, een zoon zal u geboren worden; die zal een man van rust zijn, want Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn, want Ik zal in zijn dagen vrede en stilte over Israël geven. **Hij is het die voor Mijn Naam een huis zal bouwen,** en hij is het die Mij tot een zoon zal zijn, en Ik hem tot een Vader. En Ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in eeuwigheid over Israël bevestigen."

David maakt voorbereidingen om de tempel te laten bouwen. =>

1 Kron.22 =>

22:2 =>Hij laat **stenen uithakken** om het huis van God te bouwen.

22:3 =>Hij maakt een grote hoeveelheid **ijzer** gereed om **spijkers en verbindingstukken** te kunnen maken. Een grote hoeveelheid **koper.**

22:4 =>Hij laat **cederhout** brengen door de Sidoniërs en Tyriërs.

David maakt deze voorbereidingen om Salomo te ontlasten. =>

22:5-6 =>"David zei bij zichzelf: Mijn zoon Salomo is nog jong en onervaren; en het huis dat voor de HEERE gebouwd moet worden, moet men buitengewoon groot maken, zodat zijn naam en luister in alle landen bekend wordt. Ik zal daarom voor hem een voorraad gereedmaken. Zo maakte David vóór zijn dood een grote hoeveelheid voorraad gereed. Toen riep hij zijn zoon Salomo en gebod hem voor de HEERE, de God van Israël, een huis te bouwen."

Salomo bouwt de tempel. =>

1 Kon. 5-9 =>

5:4-5 =>"Maar de HEERE, mijn God, heeft mij nu rust gegeven van rondom. Er is geen tegenstander en geen dreiging van kwaad. Zie, ik ben van plan voor de Naam van de HEERE, mijn God, een huis te bouwen, zoals de HEERE tot mijn vader David gesproken heeft: Uw zoon die Ik in uw plaats op uw troon zal zetten, die zal dat huis voor Mijn Naam bouwen."

6:1 =>"Het gebeurde nu in het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Ziv (dat is de tweede maand), dat hij het huis van de HEERE bouwde."

6:2 => "En het huis, dat de koning Salomo voor de HEERE bouwde, was zestig el in zijn lengte, twintig el in zijn breedte en dertig el in zijn hoogte."

6:37-38 => "In het vierde jaar werd de fundering van het huis van de HEERE gelegd, in de maand Ziv. En in het elfde jaar, in de maand Bul, dat is de achtste maand, had hij de bouw van het huis voltooid, helemaal volgens de afspraken erover en helemaal volgens de bepaling daaromtrent. Dus bouwde hij het in **zeven jaar**."

8:10-11 => "En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want **de heerlijkheid van de HEERE** had het huis van de HEERE vervuld."

8:19-20 => "U echter zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon, die uit uw lichaam zal voortkomen, die zal voor Mijn Naam dat huis bouwen. Zo heeft de HEERE Zijn woord dat Hij gesproken had, gestand gedaan, want ik ben in de plaats van mijn vader David opgestaan, en ik heb op de troon van Israël plaatsgenomen, zoals de HEERE gesproken heeft, en ik heb voor de Naam van de HEERE, de God van Israël, dit huis gebouwd."

Salomo plaats een kanttekening bij de bouw van de tempel! =>

8:27 => "**Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te minder dit huis dat ik gebouwd heb!**"

Jezus zegt: =>

Marc.13:1-2 => "En toen Hij uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen! En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet **afgebroken** zal worden."

2B. Salomo sprak drieduizend spreuken en 1005 liederen. =>

(Spreuken, Prediker en Hooglied.) In de voetstappen van vader David, die ook een meester was in het schrijven van liederen en gedichten.

Spreuken =>

1:7 => "**De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.**"

16:25 => "Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van **de dood**."

17:22 => "Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren."

18:14 => "Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren?"

28:13 => "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen."

29:1 => "Wie na bestraffingen halsstarrig is, zal opeens gebroken worden, en er zal geen genezing meer zijn."

30:5-6 => "**Ieder woord van God is gelouterd**, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. **Voeg niets toe aan Zijn woorden**, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn."

Prediker =>

3:14 => "Ik weet dat **alles wat God doet**, voor eeuwig blijft; **niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen**, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht."

7:16 => "Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs."

7:20 => "Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goeddoet en niet zondigt."

10:12 => "Woorden uit de mond van een wijze zijn aangenaam, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf."

12:10 => "Prediker zocht aangename woorden te vinden: het geschrevene is oprecht, **woorden van waarheid**."

12:13 => "De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: **Vrees God, en houd u aan Zijn geboden**, want dit geldt voor alle mensen."

Hooglied =>

Een mooie bloemlezing op "**Bruidegom**".

Een tekst die herhaald en benadrukt wordt is bijvoorbeeld:

2:7 => "Ik bezweer u, dochter van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt."

3:5 => "Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt."

8:4 => "Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem: waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, voordat het haar behaagt?"

Zelfbeheersing; reinheid; trouw; gehoorzaamheid! =>

Is een belangrijk onderdeel binnen de ontwikkeling van een liefdesrelatie. Zowel bruid als bruidegom dienen **zichzelf en elkaar** in bedwang te houden en te wachten met de fysieke eenwording totdat het huwelijk daadwerkelijk is voltrokken. **Volg Gods richtlijnen!**

(Gert-Jan, heeft een mooie studie gemaakt over het boek Hooglied.)

3. Waardoor komt Salomo zelf in moeilijkheden? =>

=>Er is niemand gelijk aan Salomo. Toch komt hij in de problemen, omdat hij **zondigt** tegen God!

=>Zo verstandig als Salomo is! Zoveel goede raad hij aan anderen geeft! Hij verliest zichzelf op een gegeven moment. **Hoe kan dit nou?**

=>Niet van de ene op de ander dag! Langzaam aan laat hij zich verstricken, verstikken, afglijden en tot **zonde** aanzetten, door de afgoderij die zijn vele uitheemse vrouwen bij hem binnen brengen! **!?**

=>Is het zijn **nieuwsgierige, onderzoekende geest**, zoals hij zelf lijkt aan te geven in het boek Prediker?:

Pred.1:13;18 => 13- "Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren **alles** wat er onder de hemel plaatsvindt. Dat is een treurige bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien." 18- "Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed."

=>Het blijft een onbedwingbare speurtocht voor vele wetenschappers! Sommigen struikelen over elke nieuw ontdekte ster, anderen vallen letterlijk in een "zwart gat", iedereen "bijt de tanden stuk", op een heelaal dat voor mensen nooit volledig te begrijpen zal zijn! "**God sprak**" en...!!!

Pred.2:1-10 => ...10- "Al wat mijn ogen **verlangden**, onthield ik ze niet..."

Pred.4:17 =>"Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren dan om als dwazen een offer te geven, want die weten niet dat zij kwaad doen."

Salomo weet beter! Toch vervalt hij in zonde! =>

=>**Welke levensles ligt hier voor jou en mij?**

Hebr.13:7 =>"Denk aan uw voorgangers, **die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel**, en volg hun geloof na."

Jak.3:1-2 =>"U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. **Want wij struikelen allen in veel opzichten**. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden."

=>**Dit telt voor Salomo, maar ook voor hen die het Woord van God vandaag doorgeven aan anderen.**

=>**"Een zwaluw maakt nog geen zomer!"**

=>**"Een preek, les of bijbelstudie kan goed zijn, maar het gaat ook om de praktische daadwerkelijke invulling, uitvoering en prediking, doorheen jouw hele levenswandel!"** Voorbeeld **!!!???**

3A. Salomo's zondeval! =>

Salomo moet beter hebben geweten! God is 2 keer aan hem **verschenen** en heeft hem gewaarschuwd!!! God heeft hem gezegend met inzicht, wijsheid, kennis en verstand. **Toch laat Salomo zich vangen in afgoderij!!! Hoe bestaat het???**

God waarschuwt Salomo!: =>

1 Kon.9:1-9 =>"Het gebeurde nu, toen Salomo de bouw van het huis van de koning voltooid had, en toen Salomo al zijn wensen, die hij uit wilde voeren, ten uitvoer had gebracht, **dat de HEERE voor de tweede maal aan Salomo verscheen**, zoals Hij aan hem in Gibeon verschenen was. De HEERE zei tegen hem: Ik heb uw gebed en uw smeekbede gehoord, die u voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn. En u, wanneer u voor Mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David met **een volkomen hart** en in **oprechtheid** gewandeld heeft, door te handelen **overeenkomstig alles**

wat Ik u geboden heb, en u Mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, dan zal Ik de troon van uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen, zoals Ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb: Het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. **Maar als u en uw kinderen zich ooit van achter Mij afkeren en Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen,** dan zal Ik Israël uitroeien uit het land dat Ik hun gegeven heb, en zal Ik het huis, dat Ik voor Mijn Naam geheiligd heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen, en zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden. En dit huis zal een ruïne worden. Ieder die er voorbijgaat, zal zich ontzetten, sissen van afschuw en zeggen: Waarom heeft de HEERE zo gedaan met dit land en met dit huis? Dan zal men zeggen: **Omdat zij de HEERE, hun God, hebben verlaten.** Die hun vaders uit het land Egypte had geleid. **Zij klampten zich vast aan andere goden en gingen zich voor hen neerbuigen en hen dienen.** Daarom heeft de HEERE al dit kwaad over hen gebracht." !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jezus zegt =>

Lukas 21:5-6 =>"En toen sommigen over **de tempel** zeiden dat hij **met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was,** zei Hij: **Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt: Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden.**"

Waarom luistert Salomo niet? =>

Waarom is hij eigenwijs? =>

Waarom zijn Gods woorden aan "dovemansoren gericht"? =>

Want het gebeurt alsnog!!!!!! =>

1 Kon.11:1-8 =>"Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief, en dat naast de dochter van de farao: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, en Hethitische vrouwen, uit de volken waarvan de HEERE tegen de Israëlieten had gezegd: **U mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken, achter hun goden aan.** Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had zevenhonderd vrouwen - vorstinnen - en driehonderd bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. **Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan,** zodat zijn hart niet volkomen was met de HEERE, zijn

God, zoals het hart van zijn vader David. **Toen bouwde Salomo een offerhoogte** voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. **Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten.**"

=> "**Twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen.**"

Het is zeer onverstandig, af te raden en zondig om te huwen met een niet gelovige, een anders gelovige etc. Niet alleen omwille van de praktische uitwerking van je leven, maar boven alles omwille van het feit dat je langzaam aan weggetrokken wordt van de Heer. **Niet gepland, maar meestal onvermijdelijk, onverwachts en catastrofaal!**

Salomo ging in zijn ouderdom helemaal "over de schreef"! Hij luisterde naar zijn vrouwen en ging zelfs zover, dat hij **offerhoogten bouwde** voor al **de afgoden**. Juist de afgoden van de volkeren, waarvan God had gezegd om daar geen relatie mee aan te gaan!!!!!!!!!!

=> **De volken die in opdracht van God verdreven waren!!!**

De psalmist zegt:

1:1-2 => "Welzalig de man die **niet wandelt** in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die **zijn vreugde vindt** in de wet van de HEERE en Zijn wet **dag** en **nacht** overdenkt."

=> **Dat is Salomo precies vergeten in zijn ouderdom!!!!!!!!!!!!!! !**

Salomo zegt: =>

Pred.12:1 => "**Denk aan uw Schepper** in de dagen van uw jeugd, **voordat** de kwade dagen komen **en de jaren naderen** waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in;"

Pred.12:7 => "het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, **en de geest terugkeert tot God**, Die hem gegeven heeft."

Pred.12:13-14 => "De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: **Vrees God, en houd u aan Zijn geboden**, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verbor-gen is, hetzij goed, hetzij kwaad."

=> Dit telt voor jou, voor mij, voor ons!

=> **Dit telt voor koning Salomo!**

=> Wij weten niet wanneer Salomo exact deze woorden heeft geschreven!

=> Is hij op tijd tot inkeer gekomen?

=> Heeft hij zich bekeerd van zijn dwaalwegen, afgoderij?

=> God neemt deze zaak zelf met Salomo op!

=> Wat wij zeker weten is dat Salomo's zonde niet zonder consequenties is gebleven en dat velen er onder hebben geleden en lijden!

Conclusie =>

1 Kon.11:9-13 =>"

Daarom werd de HEERE toornig op Salomo, omdat zijn hart van de HEERE, de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de HEERE geboden had. Daarom zei de HEERE tegen Salomo: Omdat het bij u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. In uw dagen zal Ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren: één stam zal Ik aan uw zoon geven, omwille van Mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, dat Ik verkozen heb."

=> Welke les haal jij hier uit voor jezelf?

"Let op"! "Wees op je hoede"! "Pas op je tellen"! =>

=> Indien het al moeilijk is voor zo'n wijs man als koning Salomo, hoeveel moeite, inspanning, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en op God gerichtheid hebben wij dan nodig om vol te houden en altijd ons hart gericht te laten zijn op onze HEERE?

Rom.7:24-25 =>"Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere."

1 Tim.1:16-17 =>"Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzicht-

bare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Amen."

Luk.24:44-47 => "En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem."

=> **Blijf niet hangen in jouw fouten, zonden! Bekeer je tot de Heer!!**

=>Voordat de dag komt dat je niet meer zelfstandig kunt/wilt denken en handelen. Jij vast zit in het rusthuis en langzaam aan je hoofd in rondjes begint te malen misschien.

=> **Kies heden, kies vandaag, wie jij dienen zult!**

=> **Stel niet uit!**

=> **Ben jij in orde met de HEERE God?**

=> **Sta jij klaar? Wanneer de Heer jou roept?**

Hebr.10:22-27 =>"Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er **geen slachtoffer voor de zonden meer over,** maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzegend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden."

Desastreuze gevolgen voor het volk Israël. Lees 1 en 2 Koningen en Kronieken voor jezelf en zie welk een kwaad er ontstaat door de afvalligheid, de zondeval van koning Salomo en velen van zijn opvolgers. **Op een paar positieve uitzonderingen na, die wel God zoeken en volgen!**

1 Petr.2:1-10 => " **Leg dan af** alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. **En verlang vurig**, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste **geproefd hebt** dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar **een levende steen**, die wel door de mensen verworpen is, **maar bij God uitverkoren en kostbaar**, dan wordt u ook zelf, als **levende stenen**, gebouwd tot **een geestelijk huis**, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: **Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden**. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de **ongehoorzamen** geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoets en een struikelblok; **voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten**, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. **Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte**; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, **die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent**; u; **die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent**. "

=> **Wat een mooie verandering, aangebracht door onze God!**

=>Grijp de uitgestoken hand van de Heer, lieve mensen!

=>Val niet in dezelfde kuil als koning Salomo.

=>Begin als je jong bent!

=>Hou vol als je jong volwassen bent!

=>Hou vast als je volwassen bent!

=>Geef niet op wanneer je gehuwd bent!

=>Blijf volhouden als je in de kinderen zit!

=>Wees een voorbeeld voor je kleinkinderen!

=>Vecht tot je laatste ademtocht en sta pal voor de HEERE, jouw God!

=>Het is geen spel!10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 jaar!

=>Geloven in God is een werkwoord! Is een levenshouding!

Lukas 14:25-28 => "En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, **die kan Mijn discipel niet zijn**. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien."

Matth.22:35-37 => "En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod."

Uitdaging =>

=> Werk aan jezelf! Elke dag opnieuw!

=> God staat klaar! Hij wacht op jou!

=> Ben jij klaar?

=> Wat houdt jou weg van de Heere God?

=> Zet jij de stap?