

Klaagliederen

Intro. Het boek Klaagliederen zegt zelf niet wie het geschreven heeft. Over het algemeen gaat men er van uit dat het geschreven is door de profeet Jeremia. Bijvoorbeeld op basis van 2 Kron.35:25, waar staat geschreven dat Jeremia een klaaglied maakte over koning Josia, dat het volk Israël bleef zingen.

Een klaaglied is het overduidelijk. Er gebeurt precies wat door de profeten in opdracht van God geprofeteerd is geworden. Het volk is voldoende op voorhand gewaarschuwd, maar zij hebben de waarschuwingen telkens naast zich neergelegd en zijn blijven volharden in hun zonde, in de afgoderij, het nalopen van de stinkgoden, het ongehoorzaam zijn aan God. De profeet Jeremia heeft hen ook voldoende keren gewaarschuwd en nu is er eindelijk gebeurd waarvoor God gewaarschuwd heeft.

Afgebroken muren, gedode inwoners, verbanning, ellende, smart, honger, lijden, afzien, radeloos op de dool, slavernij, ellende en droefheid.

“De put dempen als het kalf verdronken is.”

“Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten.”

Wanneer je de profeten leest zie je o.a. deze spreekwoorden letterlijk tot leven komen voor het volk Israël.

Lees het boek voor je zelf en ontdek wat jij er uit leert voor jouw leven.

Maak komaf met de zonden en stop met ongehoorzaam zijn aan God, wees niet hardleers, eigenwijs, tegendraads.

Laat je raken door deze klaagzangen, gedichten en geïnspireerde woorden van de schrijver. Ik haal steeds maar een paar verzen aan per hoofdstuk.

Klaagliederen 1 =>

Jeruzalem, eens zo dichtbevolkt, groot en vorstelijk onder alle volken, is geworden als een weduwe en verplicht tot herendienst.

1:4=>“De wegen van Sion treuren, ze zijn zonder feestgangers. Al haar poorten zijn verwoest; haar priesters zuchten. Haar jonge vrouwen zijn bedroefd, en zijzelf – bitter is het haar.”

1:5b=>“Want de HEERE heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen.”

1:7c=>“toen haar volk in de hand van de tegenstander viel, en zij geen helper had.”

1:8=>“Zwaar heeft Jeruzalem gezondigd; daarom is zij tot een afgezonderde vrouw geworden.”

1:9=>“Haar onreinheid kleeft aan haar zomen; zij heeft niet gedacht aan haar einde. Wonderbaarlijk diep is zij gezonken, zij heeft geen trooster.

Zie, HEERE, mijn ellende, want de vijand maakt zich groot.”

1:12b-c=>”of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn.”

1:13d=>”Hij heeft mij tot verwoesting overgegeven, de hele dag ziek gemaakt.”

1:14a=>”Het juk van mijn overtredingen is aangebonden, door Zijn hand zijn zij samengevlochten.”

1:18=>”Rechtvaardig is Hij, de HEERE, want ik ben Zijn bevel ongehoorzaam geweest. Luister toch, alle volken, en zie mijn leed: mijn jonge vrouwen en mijn jongemannen zijn in gevangenschap gegaan.”

1:20=>”Zie, HEERE, hoe het mij bang te moede is; mijn ingewanden zijn vol onrust, mijn hart keert zich om in mijn binnenste, want ik ben zeer ongehoorzaam geweest; buiten heeft het zwaard mij van kinderen beroofd, binnenshuis is het als de dood.”

=>Wat een ellende en leed.

=>Het is terecht, omdat het volk Gods bevel ongehoorzaam is geweest.

=>De Heere is rechtvaardig en na talloze waarschuwingen moest Hij wel ingrijpen!

Klaagliederen 2 =>

2:2a-b=>”De Heere heeft verslonden, Hij heeft niet gespaard. Hij heeft in Zijn verbolgenheid de vestingen van de dochter van Juda met de grond gelijk gemaakt.”

2:3c=>”Hij is tegen Jakob ontbrand als een vlamvend vuur, dat naar alle kanten verteert.”

2:6b,d=>”Hij heeft Zijn plaats van samenkomst te gronde gericht. Hij heeft in Zijn grimmige toorn verworpen koning en priester.”

2:11=>”Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn binnenste is vol onrust. Mijn ingewanden zijn ter aarde uitgestort, vanwege de breuk van de dochter van mijn volk, om het bezwijken van kind en zuigeling op de pleinen van de stad.”

2:13d=>”Want groot als de zee is uw breuk! Wie kan u genezen?”

2:14=>”Uw profeten hebben voor u gezien valse visioenen en dwaasheid; uw ongerechtigheid hebben zij niet bekendgemaakt om uw gevangenschap te keren, maar zij hebben lasten voor u gezien van valsheid en misleidingen.

2:16c=>”Ja, dit is de dag die wij verwacht hebben, wij hebben hem gevonden en hebben hem gezien!”

2:17=>”De HEEERE heeft gedaan wat Hij Zich had voorgenomen, Hij heeft Zijn woord vervuld, dat Hij in de dagen van weleer geboden had. Hij heeft afgebroken, en niet gespaard, en Hij heeft de vijand over u verblijd;

Hij heeft de hoorn van uw tegenstanders opgeheven.”

2:20c=>”Moeten dan in het heiligdom van de Heere gedood worden priester en profeet?”

2:21c=>”U hebt hen gedood op de dag van Uw toorn, U hebt hen afgeslacht, en niet gespaard.”

2:22b=>”En niemand is op de dag van de toorn van de HEERE ontkomen of ontvlucht!”

Klaagliederen 3 =>

=>Kun jij je voorstellen wat deze man doormaakt, doorgemaakt heeft?

=>Snap jij hoe hij dit allemaal in dichtvorm, in een lied kan gieten?

=>Lees zelf 3:1-13 =>

Pak zijn doorleefde emotie dan vast in vers 14! =>

3:14=>”Ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk, het onderwerp van hun spotlied, de hele dag.”

=>Zou jij het zo lang hebben volgehouden? Lees mee!

=>Blijven waarschuwen, praten als brugman, maar niemand die ooit naar jou wil luisteren. **Niemand die zich bekeert tot de Heer!**

3:17-18=>”Van vrede verstoten is mijn ziel, ik ben het goede vergeten. En ik zei: Mijn kracht is vergaan, en wat ik van de Heer verwachtte.”

=>Zie je hoe zwaar hij het heeft! Hoe hij woorden aan zijn emotie geeft!

3:19-21=>”Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding, aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan, zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen:”

Lees de conclusie die de schrijver zelf trekt! =>

3:22-24 =>”Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.”

Lied 132 uit ons zangboek! (Klaagliederen 3:22-24)

Kijk naar de barmhartigheid van onze Heer. =>

3:31-33 =>”Want niet voor eeuwig verstoot de Heere! Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid. Want niet van harte verdrukt Hij en bedroeft Hij mensenkinderen.”

3:39=> "Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonden."

=> Zo wil ik in het leven staan!

=> **Mag ik ons uitdagen om samen te stoppen met klagen en onze energie te stoppen in het wegdoen van onze zonden?**

=> Doe jij mee? Daag mij elke keer uit als je mij ziet!

=> Let op de grandioze woorden uit de volgende verzen!

3:40-41=> "Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij terugkeren tot de HEERE! Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen, tot God in de hemel!"

3:49=> "Mijn oog vloeit van tranen en kan niet ophouden, omdat er geen rust is; totdat de HEERE neerkijkt en ziet uit de hemel."

=> **"In de put zitten!"**

=> **Heb jij er Ervaring mee?**

=> Heb jij dat punt ook ooit bereikt in jouw leven?

=> **Ben jij diep in jouw hart geraakt**, net zoals de toehoorders op Pinksterdag, de gevangenisbewaker van Filippi, ikzelf en vele anderen?

3:55=> "Ik heb Uw Naam aangeroepen, HEERE, vanuit het diepste van de put."

=> **Hoe diep moet jij in de put zitten, voordat jij roept tot de Heer?**

=> **Weet jij dan wat je moet roepen?**

Lees wat de schrijver van Klaagliederen zegt! =>

3:57-58=> "U bent nabij geweest op de dag dat ik U aanriep; U hebt gezegd: **Wees niet bevreesd!** U, Heere, hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd. U hebt mijn leven verlost."

Klaagliederen 4 =>

4:6=> "Groter is de ongerechtigheid van de dochter van mijn volk dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik ondersteboven werd gekeerd, zonder toedoen van mensenhanden."

=> De schrijver weet precies "**waar de schoen wringt!**"

4:13=> "Het is vanwege de zonden van haar profeten, vanwege de ongerechtigheden van haar priesters, die in haar midden vergoten hebben het bloed van de rechtvaardigen."

4:16=> "Het aangezicht van de HEERE heeft hen verstrooid. Hij zal hen voortaan niet meer aanzien. Zij hebben geen ontzag gehad voor de priesters, de oudsten hebben zij geen genade bewezen."

Klaagliederen 5 =>

5:1 => "Denk, HEERE, aan wat er met ons gebeurd is, aanschouw en zie onze smaad!"

5:7 => "Onze vaderen hebben gezondigd; zij zijn er niet meer, en wij dragen hun ongerechtigheden."

5:15 => "De vreugde van ons hart is opgehouden, onze reidans is in rouw veranderd."

5:16 => "Gevallen is de kroon van ons hoofd! Wee toch ons, **dat wij zo gezondigd hebben!**"

5:17 => "Hierom is ons hart ziek, om deze dingen zijn onze ogen verduisterd:"

5:19 => "U, HEERE, zetelt voor eeuwig! Uw troon is van generatie op generatie!"

Conclusie =>

5:21 => "HEERE, **bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn!**
Vernieuw onze dagen als vanouds."

=> Wanneer God Zijn hand naar mij uitstrekt. Hij mij omarmt met Zijn alles overtreffende liefde, Zijn barmhartigheid, Zijn genade, Zijn geopenbaarde Schriftwoord.

=> **Dan** wordt alles terug mogelijk in mijn leven. Kan ik terug in actie schieten en werken aan mijn levenshouding, mijn geloof, mijn volharden om te kiezen voor een leven samen met God!

=> **Wanneer** God mij aanpakt, zoals ik verdien! Hij mij blootstelt aan Zijn toorn en straf als ik volhard in ongehoorzaamheid en zonde. Ik hardnekkig mijn eigen weg vervolg en mijn visies hoger acht dan Gods visie!

=> **Dan** wordt mijn leven, precies zoals omschreven door de schrijver in Klaagliederen, werkelijkheid!

=> In Christus ben ik **een verlicht mens** en maakt de rust die Hij mij geeft alles terug mogelijk in mijn leven. Dan worden de lasten die ik moet dragen **vederlicht!**

=> Want **Christus is Gods zoenoffer** voor mijn leven.

=> Door Zijn dood aan het kruis op Golgotha.

=> Door mijn acceptatie van **Gods genade, in het bloed van het Lam,** worden mijn zonden **weggewassen.**

=> Ik ben een **wedergeboren** mens. Ik heb mij **bekeerd** van mijn zonden en ben **gedoopt tot vergeving van mijn zonden** en wandel nu als **een kind van God.**

=> Jezus heeft mijn zonden **gelicht!** Mijn strafdossier is weg, vernietigd!

Hand.2:38 => "En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de

zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

Hand.4:12=>”En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”

Hand.22:16=>”En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

1 Tim.2:5=>”Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”

Ezech.18:23=>”Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? Spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?”

Rom.6:12=>”Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.”

=>**Hou je zelf niet voor de gek!**

=>**Alleen in Christus en op Zijn manier** kun jij jezelf terug in orde stellen met God en het Koninkrijk der hemelen binnen gaan.

=>**Er is geen andere manier dan Gods manier!**

=>Opgeschreven en doorgegeven in het Nieuwe Testament.

=>**Pas op voor valse leerstellingen. Zij schotelen jou een ander reddingsplan voor!**

=>Een plan dat misleidt en je wegtrekt van de redding door Christus.

=>**Een vals reddingsplan**, dat afwijkt van Gods plan, welke Jezus en de apostelen hebben uitgelegd in het Nieuwe Testament!

Rom.10:17=>”Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”

1 Thess.4:13-14=>”Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.”

Gal.3:26-27=>”Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.”

=>**Gods manier om gered te worden staat duidelijk in de Bijbel!**

=>Laat je niet voor de gek houden! Kies voor de zekerheid en de garantie die de Heer jou persoonlijk aanbiedt in de Bijbel!

Uitdaging => Ben jij in orde met God? Ben jij gered? Nog niet? Wat houdt jou tegen?

