

KENNIS

Intro. =>

Hoe was jouw worsteling afgelopen week? Heb je een beetje "grip gekregen op en inzicht in": "deugen" waar ik ons toe heb uitgedaagd?

=> **Hoeveel inzet heeft het gekost?** (2 Petr.1:5)

"Deugd die toegevoegd wordt aan ons geloof." Vervolgens worden wij door Petrus uitgedaagd en aangemoedigd om aan de deugd kennis toe te voegen.

2 Petr.1:5-7=>"En daarom moet u zich er **met alle inzet** op toeleggen om **aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis,** aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen."

We hebben vorige week gezien, dat iedereen bepaalde normen hanteert in het leven.

=> **Welke normen zijn prioritair in jouw leven?**

=>Die van de maatschappij?

=>Die van jou zelf?

=>Die van God?

=> **Welke maatstaf gebruik jij in jouw leven?**

=>Wereldse maatstaf?

=>Gods maatstaf?

1. **Kennis** =>

2 Petr.1:8=>"**Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.**"

=> **Deugd jouw kennis van de Heere Jezus Christus?**

=>Wat is kennis?

=>Welke kennis?

=>Waar haal ik die kennis?

=>Waarom kennis?

=>Wat doe ik met die kennis?

=>Kennisgeving!

=>Ik heb "**kennissen**" die mij vertellen dat ik het niet zo serieus moet nemen met "**mijn geloof**", dat ik het allemaal wat **ruimer** moet bekijken en niet zo **vast moet houden aan** wat er in "**die Bijbel**" geschreven staat!

=>**Aan mezelf om vast te houden aan mijn geloofsovertuiging!**

=>**Ik ervaar Gods steun wanneer ik lees in het door Hem geïnspireerde woord en mijn leven daarop afstem!**

=>Precies zoals we vorige week bekeken hebben.

=>**Het deugt niet wat sommige (christenen) mensen leren!**

=>Aan mij om te kiezen **welke maatstaf en norm ik hanteer in mijn eigen geloofsleven**, waardoor de keuzes bepaald worden die ik maak!

2 Petr.3:17-18=>"**U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.**"

=>Zoals we vorige week hebben aangestipt om zelf te lezen.

=>Lees 2 Petrus 2 en kijk naar de voorbeelden die worden aangehaald over:

=>**Valse profeten.**

=>**Engelen die gezondigd hebben.**

=>**Noach en de zijnen.**

=>**Lot.**(de rechtvaardige)

=>**Onreine begeerte.**

=>**Roekeloos.**

=>**Lasteraars.**

=>**Verdorven.**

=>**Bedriegers.**

=>**Onstandvastig.**

=>**Hoogdravend.**

=>**Losbandig.**

=>**Valse leraars.**

=>**De oude wereld.**

=>**Sodom en Gomorra.**

=>**Normloze mensen.**

=>**Verachters van gezag.**

=>**Eigenzinnig.**

=>**Godslasteraars.**

=>**Zwelgeraars.**

=>**Overspelers.**

=>**Hebzuchtig.**

=>**Onzin verkopers.**

=>**Verlokkers.**

=>**Kennisgeving** :=>**Pas op! Besef wat je doet, beslist en kiest!**

2. **Ontvlucht!** =>

2 Petr.2:20=> "Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwickeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste."

Terug naar AF! =>

=> **Twijfel niet aan de keuze die jij gemaakt hebt om Jezus Christus jouw Heer en Leidsman te laten zijn in jouw leven!**

=> Hou vast aan **de normen en waarden** die jij hanteert in jouw leven!

=> **Gebaseerd op en onderricht door God via Zijn Woord!**

=> **Je bent en blijft niet doelloos en onvruchtbaar, als aan jouw geloof, de deugd en kennis van Jezus Christus wordt toegevoegd!**

=> **Laat je niet in de war brengen door valse leraars!**

=> **Laat je niet afleiden door normloze mensen!**

=> Hou vast aan **de kennis**, die jij hebt **van Jezus Christus!**

=> **Veranker en vermeerder jouw kennis van Jezus Christus!**

=> **Keer terug naar jouw Zaligmaker, Jezus Christus!**

Conclusie =>

=> Besef wat je weggooit, op het spel zet, wanneer jij jouw oren open zet voor de valse leer van die zogenaamde leraars met hun verzonnen woorden. (2 Petr.2:1-3)

=> **Vlucht!**

=> **Luister niet!**

=> **Neem afstand!**

=> **Zoek steun!**

=> **Omring je met hen die geen valse leer brengen!**

De apostel Petrus waarschuwt ons:

2 Petr.2:21-22=> "Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder."

2 Petr.3:1-2=>“Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden **herinnert** die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.”

2 Tim.1:4-5=>Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.”

1 Kor.10:11-13=>“Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. **Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.** Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.”

Uitdaging =>

Herinner het begin van jouw reis toen jij Christus aannam als Heer en Heiland in jouw leven. Houdt jouw oog op de Bijbelse richtlijnen gericht en wijk niet af van Gods signalen! Stem af op Gods frequentie! Dan blijf je op de juiste koers en volg je de juiste route in het leven en kun je nooit VERDWALEN of AFDWALEN!!!

Amen.