

Kaleb de zoon van Jefunne

Wie is Kaleb? Waarom rinkelt er een belletje als je zijn naam hoort?
Misschien bewaar je jeugdherinneringen aan dit liedje uit de kinderklas?

"Twaalf verspieters gingen naar Kanaän

tien waren slecht, twee waren goed.

Wat gingen zij daar zien in Kanaän?

tien waren slecht, twee waren goed.

Tien zagen reuzen van die forse,

anderen zagen druiventrossen.

Twee die zagen God in Kanaän,

tien waren slecht, twee waren goed."

Of ben je hem misschien tegen gekomen als hij wordt aangehaald in andere Bijbelboeken?

Het is niet verbazend dat 'Kaleb' net als 'Jozua' wordt aangehaald. Hij heeft een bepalende rol gespeeld in de geschiedenis van het volk Israël. Hij geeft samen met Jozua het juiste voorbeeld. Een voorbeeld waar wij ons aan kunnen spiegelen en dat ons helpt om de juiste focus te vinden!

Num.13:1-6; 17-29;30 =>

=>Hier zie je de afkomst van Kaleb en lees je over de opdracht die hij samen met de andere verspieters krijgt van God, doorgegeven door Mozes.

=>Het zijn geen simpele willekeurig gekozen mannen! Elke stam moest één man afvaardigen. Een leider uit elke stam!(13:2)

=>Schijnbaar is het vertrouwen van alle verspieters op God niet even groot. Je zou dat eigenlijk wel mogen verwachten, gezien hun leiderspositie binnen hun respectievelijke stammen. Daarom is het ook begrijpelijk, ofschoon het geen excuus is, dat het volk in de war raakt van de opruiende en negatieve taal van de 10 verspieters! Dan stapt Kaleb op de voorgrond (13:30) "Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overheersen."

=>De rest van de verspieders brengen echter een kwaad gerucht onder het volk.

Num.13:31-33 =>

=>We zien gelijk hoe dit gerucht een voedingsbodem vindt bij het volk!

=>Wat een verantwoordelijkheid nemen die tien leiders op hun schouders en hoe misleidend zijn hun woorden! Kijk hoe het volk reageert. =>

Num.14:1-10 =>

=>Klagen en weeklagen! Het volk was daar zeer bedreven in! In opstand komen tegen God, tegen Mozes en tegen de twee verspieders die niet meegingen in het verhaal van de andere tien verspieders.

=> Kijk naar de reactie van Mozes, Aäron, Jozua, Kaleb en de Heere God. Dan zou je toch verwachten dat het volk pas op de plaats maakt? Maar nee hoor! Er volgt opnieuw een opstandige reactie van het volk Israël met alle gevolgen van dien.

=>Mozes en Aäron gooien zich vervolgens op de grond. Jozua en Kaleb scheuren hun klederen. (14:5-6)

=>Jozua en Kaleb spreken op tegen het opstandige volk en waarschuwen het volk nogmaals om niet in opstand te komen tegen God, maar God volledig te gehoorzamen en te vertrouwen. (14:7-10)

Num.14:11-45 =>

=>**Lees hoe God zelf reageert!**

=>**Hoelang zal Ik dit volk verdragen? Hoelang zullen zij in Mij niet geloven? Ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb?** (14:11)

Reageer jij op sommige dagen net als de Israëlieten? Ik weet dat ik vaak genoeg opstandig, ongehoorzaam en halsstarrig ben geweest.

=>**Mor niet tegen God**, broeders en zusters! Klagen kunnen wij allemaal, juist daar kunnen wij kiezen om anders te zijn!

=>**God accepteert geen** "gemor, opstandigheid en ongehoorzaamheid!"

=>Maak niet dezelfde fout als het volk Israël!

=>"**Ga niet op weg**" zei Mozes, "want de Heere zal dan niet met u zijn!" (14:42)

=> God vraagt mij Hem volledig te gehoorzamen en te vertrouwen!

=> Help mij om dat ook te doen en laat mij jou helpen om dat te doen in jouw leven, opdat wij elkaar kunnen helpen om samen volledig op God te vertrouwen!

=> Ondanks al hun opstandigheid tegen God en tegen Mozes, vraagt Mozes nogmaals aan God om vergevingsgezind te zijn. (14:13-19)

God reageert op Mozes verzoek als volgt =>

Num.14:20 => "De HEERE zei: Op uw woord heb ik hun vergeven."

=> Vergis je echter niet! De HEERE is nog niet volledig uitgesproken!

Num.14:21-23 => "Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden! Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, **en die Mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem hebben geluisterd**. Zij zullen het land dat Ik hun vaders gezwoeren heb, niet zien! **Ja, geen van allen die Mij verworpen hebben, zullen het zien.**"

=> **Hoe vaak stel jij de Heer op de proef?**

=> **Let op jezelf! Minder op een ander!**

Num.14:29-31 => "In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te weten allen van u die geteld zijn, naar hun volledige aantal, van twintig jaar oud en daarboven, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Uw kleine kinderen, van wie u zei: zij zullen tot prooi worden van de vijand! hen zal Ik erin brengen; zij zullen dat land, dat u verworpen hebt, leren kennen."

=> Vanaf twintig jaar legt de Heer de grens van de eigen verantwoordelijkheid. Schuif het niet af op je ouders, maar kies zelf wat jij doet!

Num.14:33-35 => "Uw kinderen zullen veertig jaar in deze woestijn rondzwerven, en zij zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, veertig jaar lang, en u zult van Mij tegenstand ondervinden. Ik, de HEERE, heb gesproken: Voorwaar, **Ik zal dit doen met heel deze boosaardige gemeenschap, die tegen Mij**

samenspant. Zij zullen in deze woestijn omkomen, ja, zij zullen er sterven!"

=>Krachtige woorden van de Heer. Je zou verwachten dat het volk de boodschap van God eindelijk begrijpt! Hebben ze dan niet opgelet tijdens de tien plagen? Tijdens de uittocht uit Egypte? Het volk blijft eigenwijs en dan lezen wij hoe zij in hun opstandigheid gelijk afgestraft worden door de Amalekieten en Kanaänieten. In hun hoogmoed, in hun overmoed hebben zij zich afgekeerd van God. Trekken zij toch op tegen het advies van Mozes in en worden zij verpletterd tot Horna toe. (14:39-45)

=>**Hoe eigenwijs en opstandig ben jij? Ben ik? Zijn wij?**

=>**Span niet samen tegen God!**

=>**Hoeveel voorbeelden hebben jij en ik nodig om volledig op God te vertrouwen en Hem te gehoorzamen?**

Num. 32:1-15 =>

Nog een kleine opsomming van wat wij al hebben zien gebeuren. Let op de samenvatting: (32:11-15)

Num.32:11c =>"...Want zij hebben er niet in volhard Mij na te volgen."

Kies vandaag! Volg God na en volhard in jouw keuze! Hoeveel tegenslag jij ook ondervindt in jouw leven.

Num.32:13- "Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij liet hen veertig jaar in de woestijn rondzwerven, totdat de hele generatie die gedaan had wat slecht was in de ogen van de HEERE, omgekomen was."

=>**De Heer accepteert veel, de Heer vergeeft veel, maar Hij laat niet met zich spotten of sollen!**

=>**Maak alstublieft niet dezelfde fouten die het volk Israël gemaakt heeft!**

=>Hoe zou jij gereageerd hebben als jij een verspieder was? Hoor jij bij de twee of de tien verspieders?

=>Hoe zou jij gereageerd hebben als je het verslag van de verspieders te horen kreeg als je bij het volk Israël hoorde?

=>Niet vergeten, het zijn wel de leiders van de stammen die tegen jou spreken!

=>Vertaald naar vandaag:

=> **Het zijn de wetenschappers, de leerkrachten, de politiciers, de vrienden, collega's, klasgenoten en familie die jou proberen weg te trekken van jouw geloof in God!**

=> Dan moet je stevig in je schoenen staan om het advies van de leiders naast je neer te leggen en **toch het vertrouwen op God te stellen**, op Mozes en de twee leiders die wel op de Heer vertrouwden.

=> Wat een impact kan een slecht voorbeeld en advies hebben in het leven van anderen?

=> Welk voorbeeld geef ik zelf? Welk een voorbeeld geef jij? Welk een voorbeeld geven wij?

=> Laten wij elkaar aanmoedigen om goede voorbeelden te zijn en Godgericht advies te geven wanneer ons om advies gevraagd wordt.

=> Natuurlijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor het eigen denken, voelen en handelen. Het leven wordt wel eenvoudiger als je goede voorbeelden krijgt en hebt binnen jouw omgeving.

=> **Heb je er wel eens bij stil gestaan hoe oud Kaleb was?**

Jozua 14:6-15

Kaleb zegt dat hij **veertig jaar** oud was toen Mozes hem uitstuurde om het land te verspieden. (14:7) Nu zijn wij 45 jaar verder (14:10-11) wanneer Kaleb eindelijk het hem toebedeelde land kan gaan innemen en bewonen.

Kaleb (en ook Jozua) heeft al die jaren mee rondgezworven met de ongehoorzame generatie Israëlieten die door God gestraft werden omwille van hun opstandigheid, halsstarrigheid en gebrek aan Godsvertrouwen.

Kaleb is nu 85 jaar oud en begint vol vertrouwen aan een nieuw avontuur en vestigt zijn hoop op de Heere God. (14:12-13)

=> **Ben jij er klaar voor?**

=> **Ben ik er klaar voor?**

=> **Zijn wij er klaar voor?**

God te dienen, God te gehoorzamen, God te geloven en God te volgen ondanks tegenstand, tegenslag en ons eigen gedachtegoed!

Conclusie =>

Hoe oud ben jij? Hoe vaak heb jij jouw leeftijd als een excuus gebruikt om niet te kunnen of te hoeven vertrouwen op God?

Durf jij op God te vertrouwen om net als Jozua en Kaleb het gemor, het gezeur, de opstandigheid, de afvalligheid en ga nog maar even door, van de mensen om jou heen te verdragen, te weerstaan en naast je neer te leggen?

=> **Laat je niet afleiden en wegtrekken van jouw relatie met God!**

=> **Leeftijd en tegenslag hoeft geen barrière te zijn!**

=> Hoe hou jij het vol om op God te blijven vertrouwen, ondanks alle tegenwerking en rampspoed die jou overvalt in het leven?

Fil.1:27-30 => laten wij elkaar aanmoedigen om waardig het evangelie te wandelen en volledig afhankelijk te blijven zijn van Gods genade.

Fil.3:7-11 => Alles acht ik vuilnis, opdat ik Christus mag winnen.

Laten wij elkaar blijvend aanmoedigen broeders en zusters. Precies zoals Kaleb en Jozua het volk Israël hebben proberen aan te moedigen.

Stel je vertrouwen op de HEERE, jouw God!

Bouw je leven op Jezus, de Rots!

Denk aan de schat in de akker en de parel van grote waarde!

Uitdaging => **Is leven met God alles in jouw leven waard?**

Leef er dan ook naar!