

## Johannes hoofdstuk 6

**5-6** => "Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? (Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen.)"

**8-9** => "Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen?"

**12** => "En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat."

**14-15** => "Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Hij is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen."

De eerste wonderbaarlijke spijziging is een bekend teken in Johannes. Het is een mooie inleiding tot de kern van Jezus toespraak in dit hoofdstuk. 5000 mannen en dan nog de vrouwen en kinderen worden van brood en vis voorzien, terwijl er om te beginnen maar vijf broden en twee visjes aanwezig waren. Het is een bijzonder teken om te zien dat iedereen verzadigd is en dat er nog veel overblijft. Jezus zorgt er voor dat het overgeblevene verzameld wordt, opdat er niets verloren zou gaan! Mooie levensles voor jou en mij in onze hedendaagse westerse consumptie maatschappij! Wij verspillen veel, terwijl het niet nodig is, maar gewoon onnadenkend. God vraagt ons op een verantwoordelijke manier om te gaan met de natuur en de grondstoffen die Hij geschapen heeft. Waarom was er maar zo weinig eten aanwezig terwijl er misschien wel 10.000 volwassenen waren? Bovendien moest het eten ook nog komen van een klein jongetje? Het kan zijn dat anderen ook nog eten mee hadden, daar wordt niets over gezegd. Andreas komt aanzetten met het eten van een klein jongentje. Jezus had niet meer nodig om iedereen van voldoende eten te voorzien. Ik snap dat iedereen zo één man best als koning zou willen hebben. Dan hoef jij je nooit meer zorgen te maken om voldoende voedsel in huis. De koning kan immers zelf voedsel vermenigvuldigen! Wat een leven zou dat zijn. Het volk ziet het wel zitten. Dit was echter duidelijk niet het idee van de Heer zelf. Hij trok Zich opnieuw terug op de berg, Hij zelf alleen.

**19-20** => "En toen zij ongeveer vijftientig of dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen, en

zij werden bevreesd. Maar Hij zei tegen hen: Ik ben het, wees niet bevreesd."

Ongeveer 4,5-5 km de zee op en dan komt Jezus de zee opeens tevoorschijn terwijl Hij op het water loopt. De discipelen schrikken zich een hoedje! Ik kan het me voorstellen. Ik zou misschien meer schrikken dan enkel een hoedje! Hoe zou jij reageren?

**26-29**=>"Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft".

"Wringt daar vaak de schoen" niet, in het leven van elke mens? Wij zoeken naar tekenen, wij verwachten wonderen, oplossingen, uitkomst, verandering, hulp, troost, begrip, kracht, respect, liefde, toekomst etc. De Heer maakt op vele plaatsen in de Bijbel duidelijk dat dit het werk van God is: "wij moeten geloven in Hem die God gezonden heeft". Precies zoals de God de Vader zegt op de berg der verheerlijking: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!" (Matth.17:5)

**35-37**=>"En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen."

Geloof jij in Jezus? Luister dan ook naar Jezus! Ga niet alleen af op je gevoel of op een combinatie van gevoel en verstand!

Geloven=gehoorzamen! Hij is het Brood des levens. Als jij naar Hem gaat zal Hij jou beslist niet uitwerpen. Als jij in Hem blijft kun jij elke storm in het leven doorstaan en kun jij, samen met de Heer, elk struikelblok op jouw pad voorbijsteken, overleven en overwinnen, omdat de Heer jou optilt en veilig overzet. De Heer helpt jou om elke zonde uit te bannen, wat de satan elke dag in jouw leven ook maar naar voren probeert te brengen. Geloof jij dit? Luister dan ook! Handel en leef er vervolgens naar!

**40**=>"En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag."

**46-47**=>"Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Hij heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven."

**51**=>"Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld."

**53-57**=>"Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij."

Dit wordt o.a. mooi praktisch uitgewerkt in 1 Kor. 11 opdat er geen verkeerde gedachten ontstaan over de woorden van Jezus in Joh. 6:

**1 Kor. 11:23-26**=>"Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, Doe dat , zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, tot Hij komt".

**Hand.20:7**=>"En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht."

Geloven, samenkomen en op de eerste dag van de week het brood breken en de beker drinken zijn onlosmakelijk verbonden met discipelschap aan Jezus! Christenen wereldwijd houden zich vast aan deze opdracht die de Heere Jezus zelf heeft ingesteld om onderhouden te worden. Dit maakt het vieren van de wekelijkse maaltijd des Heren zo mooi en cruciaal in het leven van elke christen. Wat een heerlijk ankerpunt in de week!

**65-66**=>"En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is. Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee."

Het is aan jou gegeven, het is aan mij gegeven! Wij moeten accepteren dat er consequenties zijn verbonden aan het volgen van Jezus. Discipel zijn: "vraagt inspanning, verandering, opoffering, een attitude die Gods goedkeuring wegdraagt". Niet iedereen kan, wil en gaat de kostprijs betalen om christen te zijn. Het is geen spelletje! Het is een weloverwogen keuze in het leven als je kiest "een kind van God te worden, te zijn en te blijven"!

Dit betekent ook dat jij jezelf ondergeschikt maakt aan Gods plan en Gods gebod. Mijn gevoel is niet bepalend. Mijn verstand is ontoereikend. Mijn verlangen is menselijk gekleurd. Er zijn nu eenmaal mensen die meer denken met hun buik dan met hun verstand of precies andersom of een combinatie van de twee. Het hart, de oren, de ogen en de tong horen er ook nog bij! Als compleet volledig mens dien ik mij ondergeschikt te maken aan Gods plan! Alles draait om God en Zijn genade. God roept jou! God roept mij! God roept ons!

Luister jij? Luister ik? Luisteren wij? Naar wie luisteren wij?

**67-69**=>"Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God."

Ik heb persoonlijk veel christen zien afhaken in de laatste 50 jaar van mijn leven. Er is altijd wel een reden om niet meer te willen luisteren!

Ik ben voor mijzelf tot dezelfde conclusie gekomen zoals Petrus schitterend verwoord in de verzen 67-69.

Naar wie en naar wat zou ik dan moeten gaan? Voor mij is een leven zonder Christus niet mogelijk! Maakt niet uit wat ik mee maak, doorworstel en onmogelijk te dragen vind. Een leven als christen is niet gemakkelijk en is geen vrijkaartje van zorgen, lasten, lijden en tegenslag.

De Heer spreekt mij altijd aan. Door een tekst, een gebeurtenis, een andere persoon, een situatie, een samenkomst, een overpeinzing in de nacht en op vele andere manieren. Wat mooi verwoord door de Heer in vers 35-37: De Heer zal mij beslist niet uitwerpen. Ik blijf naar Hem gaan en Hij reikt naar mij uit!

**Voor mij is alles wat de klok slaat: Jezus Christus en dien gekruisigd?** precies zoals Paulus zo mooi zegt:

**1 Korinthe 2:1-5**=>"En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God."

Ik ben verre van perfect. Ik sla vaak genoeg de plank mis. De satan stopt niet om dagelijks struikelblokken op mijn pad te leggen. Maar de Heer heeft mij nooit losgelaten en zal mij ook nooit loslaten tot aan mijn laatste ademsnik. Ik hou vast aan mijn keuze voor Jezus Christus als Heer, Heiland, Verlosser en Leidraad in mijn leven.

Ik wil dit delen met jou en ik wil ons allemaal aanmoedigen om niet op een wereldse manier tegen het leven aan te kijken, maar op de manier die God ons geeft.

Psalm 37:3-5;7=>"Vertrouw op de Heere en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen. vs7=>Zwijg voor de Heere en verwacht Hem."

**Hoe staat het met jou? Wat slaat jouw klok? Leef jij voor Jezus? Leef jij met Jezus? Leef jij om Jezus?**

**Niet gekozen is ook gekozen!**

Amen.