

Onbevleete godsdienst, omzien naar de weduwen en wezen en jezelf onbesmet van de wereld bewaren! Deel 1→

Deut.10:17-18→"Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven."

Jak.1:27→"De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld." (herziene Staten Vertaling)

Ps.68:6→"Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dat is God in Zijn heilige woning."

Job 29:12-13→"Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep, en de wees die geen helper had. De zegen van hem die verloren ging, kwam over mij; en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen."

Job 31:16-18→"Als ik de armen iets van hun wens onthouden heb, of de ogen van de weduwe heb laten versmachten; als ik mijn stuk brood alleen gegeten heb, zodat de wees daarvan niet gegeten heeft, ja, hij is vanaf mijn jeugd bij mij opgegroeid, als bij een vader, en de weduwe heb ik vanaf de buik van mijn moeder geleid."

Zijn deze teksten nog steeds van toepassing vandaag? Indien dit een opdracht is van God om door alle christenen in de praktijk gebracht te worden, hoe breng je het dan in de praktijk? →

Wie is een weduwe? →

1 Tim.5:3-16→

1. Haar man is overleden. In de eerste plaats dient een weduwe verzorgd te worden door haar kinderen of kleinkinderen. Of door gelovige familieleden dienen te worden opgevangen. (5:4,16)
2. Jonge weduwen dienen te hertrouwen. (5:14)
3. De gemeente dient zorg te dragen voor de weduwen die niet kunnen worden opgevangen door hun familieleden of andere gelovigen en die boven de 60 jaar oud zijn en aan bepaalde criteria hebben voldaan. (5:9,10,16)

Wie is een wees? →

Een **wees** is een kind van wie één of beide ouders zijn overleden. Is slechts één ouder overleden, dan is men een halve wees. Zijn beide overleden spreekt men van een "volle wees".

Als een van de ouders is overleden, wordt in de plaats hiervan een [voogd](#) aangesteld, die medeverantwoordelijk is. Het kind kan zo bij de overgebleven ouder blijven. Voor volle minderjarige wezen moet een andere oplossing worden gekozen. Zij kunnen worden opgevangen in een [weeshuis](#), bij een [pleeggezin](#) of worden [geadopteerd](#).

Er is ook nog het begrip "verlaten wees". Dit is een wees waarvan de overlevende ouder geen financiële bijdrage levert in de onderhoudskosten, omdat die ouder met het kind geen affectieve relatie (meer) onderhoudt.

Wij zijn soms teveel gefocussed op volwassenen. Jezus maakt de discipelen heel duidelijk dat kinderen belangrijk zijn. →

Matth.18:1-5→"Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij."

Mark.10:13-16→"En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestrafden degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen."

Conclusie→

Vandaag de dag wordt de zorg voor weduwen en wezen meestal gedragen door de overheid! Er zijn nog landen, plaatsen, personen en geloofsgemeenschappen die deze taak niet overlaten aan de overheid maar zelf in handen nemen. Het is niet altijd realistisch om deze taak uit handen van de overheid te houden. In België en Nederland wordt je financieel bestraft als je een weduwe opneemt in je huis, terwijl de kostwinnaar in het huisgezin een uitkering geniet en/of een hypothecaire lening heeft lopen.

Dit ontslaat ons echter niet om voor een deel onze verantwoordelijkheid te nemen en mee in te staan voor het onderhoud en de verzorging van weduwen en wezen. Dit hoeft niet per se financieel te zijn. Je kunt ook emotioneel, fysiek, biddend en op allerlei andere manieren mee in staan voor de zorg van de weduwen en wezen in onze gemeente. Wanneer alle

leden op hun manier een steentje bijdragen, ontstaat er een mooie zorgverlening die uitgroeit tot een serieus netwerk en buffer in, het omzien naar en het bezoeken van, de weduwen en wezen.

Ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid te dragen en de Heer kan elk van ons helpen om op een gepaste wijze deel uit te maken van de zorg die noodzakelijk is in het leven van onze weduwen en wezen. Er dienen geen richtlijnen uitgeschreven te worden! Het is een natuurlijk gegeven om uit te voeren wat de Heer alle christenen heeft opgedragen.

Matth.25:31-46 → vers 37: "Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?" Vers 40: "En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan."

2 Kor.5:14a → "Want de liefde van Christus dringt ons,"

2 Kor. 2:14-17 → "En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zo velen, die handeldrijven met het Woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus."

Hoe bewaar jij jezelf onbesmet van deze wereld? Dat werk ik uit in deel 2 →