

Jethro bij Mozes

Intro: Jethro is de schoonvader van Mozes. Nadat Mozes op de vlucht is geslagen, omdat hij een Egyptenaar had doodgeslagen. In Exo.2:1-15 vinden we het begin terug. Vers 16-22 lezen we hoe de relatie tussen Jethro, Zippora en Mozes ontstaat en dat Mozes en Zippora samen twee zonen krijgen. In Exo.18:2-4 lezen we dat de ene Gersom wordt genoemd, omdat Mozes een vreemdeling is geweest in een vreemd land, Midian, zoals we zien in Exo.2:15. De andere zoon wordt Eliëzer genoemd, want Mozes had gezegd, de God van mijn vader is mij tot hulp geweest en heeft mij gered van het zwaard van de farao.

Mozes komt op de vlucht voor de Farao in Midian terecht. Verbazend hoe hij tussen komt en de dochters van Jethro te hulp schiet. Mozes laat zich niet gemakkelijk doen en dat blijkt nu ook. Hij zorgt er voor dat de herders de dochters van Jethro met rust laten en verzorgt vervolgens ook nog eens hun kudde. Jethro is verbaasd dat zijn dochters al zo vroeg terug zijn. Schijnbaar gebeurde het vaker dat zij moesten wachten tot de andere herders klaar waren en kwamen ze dan laat thuis. Jethro weet gelijk dat er iets gebeurd moet zijn.

In vers 18 vraagt hij zijn dochters waarom zij zo vroeg thuis zijn.

In vers 19 leggen de dochters uit hoe Mozes hen te hulp is geschoten.

In vers 20 laat Jethro zien wat een slimme vader hij is. Hij heeft alleen dochters en ruikt misschien een kans om hier verandering in aan te brengen. Waar is hij? zegt Jethro? Waarom hebben jullie hem achtergelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken!

Wij weten niet wat er allemaal besproken wordt bij de maaltijd, maar in ieder geval weten we wel dat Jethro schijnbaar een specifieke vraag stelt aan Mozes. Mozes stemt toe om bij Jethro te blijven wonen! In één keer heeft Jethro niet alleen 7 dochters, maar ook een schoonzoon om hem te helpen met al het werk en de bescherming van de dochters. Dit laat zien dat Jethro een slimme vader is. Hij gebruikt deze kans goed en weet Mozes te overtuigen om bij hun te blijven als vreemdeling in een vreemd land. Vervolgens krijgt Mozes één van de dochters van Jethro tot vrouw, Zippora en worden er twee zonen geboren. We weten niet precies hoeveel tijd er allemaal over heen gaat. We weten wel dat Mozes 80 jaar oud was toen hij door God geroepen werd om het volk Israël uit Egypte te gaan leiden. (Exo.7:8) We weten ook dat Mozes 120 jaar oud was toen hij stierf. Alles gebeurde schijnbaar in stukken van 40 jaar in Mozes zijn leven.

1. Jethro komt naar Mozes, in de woestijn bij de berg van God.=>

Exo.18:1-12 =>

In Exo.4:18-21 lezen we dat Mozes, met toestemming van Jethro, zijn vrouw en zonen mee had genomen naar Egypte om zijn broeders terug te kunnen zien. In Exo.18:2 lezen we dat ergens op weg met het volk Israël, Mozes heeft besloten zijn vrouw en zonen terug naar Jethro te sturen.

We lezen in Exo.18:5 dat Jethro hen terug naar Mozes brengt, na de overwinning

van Israël op de Amalekieten. (Exo.17) We weten niet waarom Mozes zijn vrouw en zonen terug stuurt naar zijn schoonvader. Misschien om hun te beschermen, te ontzien en zelf zonder beïnvloeding en familiezorg, zich te weiden aan zijn opdracht om het volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land. De reden is niet van belang.

Mozes toont duidelijk dat hij respect heeft voor zijn schoonvader.(5-7) Hij loopt naar buiten, buigt zich neer en kust zijn schoonvader. Samen gaan ze terug de tent binnen. We lezen niets over het eerste kopje koffie of thee. We lezen wel dat Mozes het nodige te vertellen heeft aan zijn schoonvader. Wat nog maar eens laat zien hoe hecht hun relatie is.

Mozes verteld Jethro alles wat de Heer voor het volk gedaan heeft.(8)

Jethro leeft duidelijk mee met het volk Israël en zijn schoonzoon. (9-11)

Jethro verheugt zich over al het goede dat de Heere voor het volk Israël gedaan heeft! Jethro erkent dat de Heere het volk gered heeft uit de hand van de Egyptenaren. Jethro looft de Heere! Jethro erkent de grootheid van de Heer! Jethro brengt een brand- en slachtoffer aan de Heer en neemt samen met alle oudsten deel aan een maaltijd voor het aangezicht van God. Mozes betreft de oudsten in zijn relatie met Jethro en God. (12)

Het is fijn om te zien dat Mozes een goede relatie heeft met zijn schoonvader en dat de familie een hechte band heeft en samen eer brengt aan God.

2. Jethro geeft Mozes advies. =>

Exo.18:13-27 =>

14: Wat betekent dit dat wat je voor het volk doet? Waarom houdt je alleen zitting van de morgen tot de avond?

Mozes heeft (toch!) een goede reden om alleen zitting te houden! Hij is (toch immers) met een goede reden zo druk bezig! vers 15-16. Het volk komt toch (zeker) naar hem toe voor raad en samenspraak met God!

17: Wat je doet is niet goed! => Boude uitspraak! van Jethro tegenover de gezant en spreekbuis van God. God heeft Mozes immers persoonlijk aangesproken en aangesteld. Mozes is met een rechtstreekse opdracht van God bezig!

18: Je gaat bezwijken Mozes als je zo door gaat! => Lijkt dit misschien op een huidige "Burn Out"? Onze huidige psychologen en specialisten schrijven boeken vol, maar de mosterd kon al gehaald worden uit Gods woord! De Bijbel staat vol met adviezen, observaties en oplossingen voor emotionele, relationele, sociale, maatschappelijke, juridische, familiale, psychische, politieke en godsdienstige issues.

19: Luister naar mijn stem zegt Jethro! En God zal met je zijn.

Jij moet inderdaad Gods verordeningen en wetten doorgeven aan het volk en hun wijzen hoe zij moeten wandelen.

Jethro doet helemaal niets af aan de aanstelling en taakomschrijving van Mozes!

Daarnaast moet je ook nog iets anders doen Mozes!

20-23: Kijk uit naar betrouwbare mannen die God vrezen, die een afkeer hebben van winstbejag.

Stel mannen aan over duizend, honderd, vijftig en tien.

Behandel alleen de grote zaken zelf!

Deel samen met de mannen die je hebt aangesteld de last om het volk te leiden! Maak jouw last lichter Mozes. Dit telt ook voor jou en mij vandaag! Dit telt ook voor voorgangers, broeders in kleine gemeenten! De gemeente is geen eenmanszaak! God laat een duidelijke orde zien in de gemeente en de taakverdeling.

23: Zo kun je het volhouden, staande blijven en het hele volk in vrede naar zijn woonplaats laten gaan! Vergeet niet waar de zin mee begint! Als je dit doet en God het je gebiedt!

Dit is een belangrijk gegeven! Het is goed als je advies krijgt van je schoonvader en/of van anderen, maar het dient wel getoetst te worden aan Gods woord, aan Gods wil. Dit staat natuurlijk los van advies over niet Bijbels gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van je auto of het indraaien van een schroef, etc. Te gemakkelijk wordt de taakomschrijving, de taakuitvoering ongemerkt uit de context gehaald, waarin God deze heeft geplaatst.

24: Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader!

26: De theorie wordt in praktijk gebracht. Deze opdeling kun je tegenwoordig in meer of mindere mate ook terug vinden in alle lagen en geledingen van onze huidige maatschappij, justitie, rechtspraak etc.

27: Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan!

Ik vind het super hoe dit stukje eindigt. Mozes laat zijn schoonvader gaan! Meer had de schoonvader niet op zijn lever schijnbaar. Hij heeft gezegd wat hij wilde zeggen en gaat terug naar zijn eigen land, gezin en taken. Hij laat het verder helemaal aan Mozes over wat er gebeurt met het advies dat hij gegeven heeft aan zijn schoonzoon. Ditzelfde principe zie je terug in het Nieuwe Testament.

Conclusie: =>

2 Tim.2:1-2; Fil.3:17; 1 Kor.13:4-7

Betrouwbare mannen, die ook nog eens bekwaam zijn om anderen te onderwijzen; het oog gericht houden op de goede voorbeelden van de broeders die wandelen naar Gods richtlijnen! Laat alle charlatans maar los! Volg niet het slechte voorbeeld dat wij allemaal af en toe vertonen, wanneer wij in de grip zijn van onze emoties, in plaats van afgestemd te zijn op Gods richtlijnen; de liefde die God voor staat heeft een grote rationele impact op ons leven. Houden van is luisteren naar; zorgen voor; geven om; rekening houden met; en vul maar aan wat wij terug kunnen lezen in de Bijbel en o.a. in 1 Kor.13

Hoe staat het in jouw leven? Luister jij naar advies? Hoe is de relatie met jouw schoonvader?

Hou jij graag alle touwtjes in eigen handen? Kun je delegeren en loslaten? Wanneer je iets aan een ander overlaat, laat het dan ook los en bemoei je er niet mee. Elk mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en dat is ook zo in de gemeente en onder de christenen onderling. Dit is soms een lastig thema binnen de kleine gemeenten waar maar enkele broeders in staan voor het reilen en zeilen van de gemeente. Laten wij elkaar aanmoedigen om theorie en praktijk te toetsen aan de Bijbelse richtlijnen. De gemeente dienen, leiden, voor gaan, is absoluut geen eenmanszaak, bedrijf, stichting of instelling.

Uitdaging: =>

Hou Gods doelstellingen voor ogen. Luister naar Zijn stem en zoek samen met God en de andere plaatselijke christenen jouw (en onze/jullie) weg in dit leven.