

Hoe nauw is God betrokken bij jouw leven?

Intro. Het is interessant om vanaf het boek Genesis te lezen over het ontstaan van Gods volk. Hoe Hij Abraham roept en hem op reis stuurt en verteld over het beloofde land. Uiteindelijk zien we Gods belofte gestalte krijgen. Hoe gaat het volk dan verder? We hebben al stil gestaan bij een aantal voorbeelden vanaf Abraham. Nu gaan we verder met het voorbeeld dat Jozua ons geeft. Jozua was op leeftijd gekomen en hij voelde dat hij bijna de weg zou gaan die iedereen in het leven moet gaan. Daarom wilde hij nog een laatste raadgeving meegeven aan het volk.

Sprookjes beginnen altijd met: "Er was eens" en eindigen met: "En zij leefden nog lang en gelukkig."

Het verhaal van Gods volk is echter geen sprookje en juist de kale feiten van de gebeurtenissen van Gods volk maken het veel realistischer dan een mooi sprookje of een verhaal uit een roman. Helaas zetten veel mensen de Bijbel in het verkeerde literaire genre. In plaats van het te zien als een verzameling van boeken, een bibliotheek, die opgebouwd is uit verschillende genres, zoals geschiedenis, poëzie, profetisch etc. De Bijbel is een getrouwe weergave van Gods handelen in de wereld, vanaf de schepping in Genesis tot het ontstaan en het leven van het volk Israël, de voorspelling van de komst van de Messias, de daadwerkelijke geboorte van de Christus, het lijden, sterven en de het opstaan van Jezus. Het ontstaan van de gemeente vanaf pinksterdag, het leven van de gemeenteleden in de verschillende steden en landen. Een vooruitblik op de terugkomst van de Heere Jezus om alle christenen op te halen en te brengen naar Gods Koninkrijk.

Door het af te doen als een sprookje is het mogelijk om de Bijbel enkel als literatuur te lezen en hoef je de toepassingen, raadgevingen, voorbeelden en verordeningen niet in praktijk te brengen of te toetsen.

Wanneer je een sprookje gelezen hebt zal het blijven hangen ergens in je achterhoofd, maar is het niet bindend en bepalend voor de koers die jij volgt in jouw leven.

De Bijbel is echter geen sprookje. Daar kom je gelijk achter wanneer je zelf begint te lezen.

2 Petr. 1:20-21 => "Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken."

2 Tim.3:14-17 =>"Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust."

Wanneer je de Bijbel leest zul je merken dat het jou niet onberoerd laat en dat je door God voor de keuze gesteld wordt om serieus na te denken over de impact van de voorbeelden, instellingen, bepalingen, gedachtegoed, richtlijnen en uitdagingen die je tegenkomt. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. God zal jou aanspreken in jouw hart door Zijn Geest.

We zijn aan het einde gekomen van de uittocht uit Egypte en de laatste bepalende persoon die mee de toon heeft gezet namens God komt aan het woord: Jozua, die samen met Kaleb, één van de twee verspieters was, die getrouw bleven aan Gods opdracht en die verder in praktijk bracht wat Mozes al die tijd namens God heeft voorgeleefd en doorgegeven.

Joz.21:43-45 =>"Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat Hij gezworen had hun vaders te geven. Zij namen het in bezit en woonden erin. En de HEERE gaf hun rondom rust, overeenkomstig alles wat Hij hun vaders gezworen had. Niemand van al hun vijanden kon tegenover hen standhouden. Al hun vijanden gaf de HEERE in hun hand. Van al de goede woorden die de HEERE tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven: alles is uitgekomen."

=>Eindelijk is de belofte die de HEERE aan Abraham, Isaak en Jakob gemaakt heeft uitgekomen. Het volk is gearriveerd in het beloofde land. Het volk heeft het land in bezit genomen. Het volk woont in het land. Het volk heeft rust rondom hen gekregen. De HEERE heeft er voor gezorgd dat zij rust hebben!

Joz.23:1-3 =>"Het gebeurde na vele dagen, nadat de HEERE Israël rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, en Jozua oud en op dagen gekomen was, dat Jozua heel Israël, zijn oudsten, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten bijeenriep. Hij zei tegen hen: Ik ben oud geworden en op dagen gekomen, en u hebt alles gezien wat de HEERE, uw God, voor uw ogen gedaan heeft aan al deze volken, want de HEERE, uw God Zelf is het Die voor u gestreden heeft.

=>Op het einde van zijn leven roept Jozua alle belangrijke leiders van het volk bijeen om hen te herinneren aan de hand van God in de rust die zij gevonden hebben in het beloofde land.

Joz.23:6-8 =>"Wees daarom zeer sterk door alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, in acht te nemen en na te leven, zodat u daarvan niet afwijkt, naar rechts of naar links, en zodat u zich niet inlaat met deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn. U mag niet aan de naam van hun goden denken en er niet bij laten zweren. U mag ze niet dienen en u er niet voor neerbuigen. Maar u moet zich aan de HEERE, uw God, vasthouden, zoals u tot op deze dag gedaan hebt."

=> Wat een verantwoordelijkheid. Wat een opdracht en waarschuwing.

Natuurlijk was deze opdracht voor het Joodse volk bedoeld. God wilde het volk zuiver houden en wist welke afgoden er binnen gebracht zouden worden als het volk zich zou laten verleiden. Denk maar aan de talloze voorbeelden die terug te vinden zijn in het OT.

=>Hoe zetten wij Gods opdracht om in onze huidige situatie?

=>Hoe brengen wij dit in praktijk als christenen?

=>Hoe sluipen er ongemerkt valse leerstellingen binnen in de gemeente?

=>Hoe doen wij bewust en onbewust af van Gods richtlijnen?

=>Hoe eenvoudig is het om weggetrokken te worden van God door relaties die aangegaan worden met niet christenen?

Joz.23:12-13 =>"Wees daarom, omwille van uw leven, zeer op uw hoede dat u de HEERE, uw God, liefhebt. Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met hen zult inlaten en zij met u, weet dan zeker dat de HEERE, uw God, niet zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft."

Joz.23:14b =>"Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven."

Joz.23:16 =>"Als u het verbond van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, overtreedt, en andere goden gaat dienen en u daarvoor

neerbuigt, dan zal de toorn van de HEERE over u ontbranden en zult u spoedig verdwenen zijn uit het goede land dat Hij u gegeven heeft."

=>Je mag verwachten dat God voldoende waarschuwingen heeft gegeven! Niets is echter minder waar. De mensen zijn hardleers en dat hebben wij al gezien van ver voor de uittocht van Egypte.

Joz.24:14-16 =>"Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaders gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE. Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaders, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!"

Kijk hoe het volk reageert:

Joz.24:18-28 =>

"want Hij is een heilig God"

"Als u de HEERE zult verlaten en vreemde goden gaat dienen"

"Doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn, en richt uw hart op de HEERE, de God van Israël."

=>De satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan.

Niet alleen vandaag voor de christenen, maar ook ten tijde van het ontstaan van het volk Israël!

Joz.24:31 =>"Israël diende de HEERE al de dagen van Jozua, en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die wisten van al de daden van de HEERE, die Hij voor Israël verricht had."

Sterke leiders, zoals in het ontstaan van Gods volk, maken het een haalbare kaart om op de juiste koers te blijven. Met voorbeelden van Mozes, Aäron, Jozua en Kaleb vers in het achterhoofd en nog steeds levend herhaald bij de open haard en het avondeten is het aannemelijk dat het volk de uitgestippelde koers blijft gaan en zich weet te houden aan Gods geboden die doorgegeven zijn in de wetgeving van Mozes en de voordrachten van Jozua, de oudsten, de priesters en de beambten.

Vertaal dit naar vandaag: => Hoe brengen wij christenen dit in de praktijk?

Hebr.13:7 =>"Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na."

Dit vers is voor mij altijd een aanmoediging, een waarschuwing, een "wake-up call", een "reality check" geweest. Dit vers stimuleert mij om niet laks met mijn eigen verantwoordelijkheid om te gaan!

=>Waar ligt de nadruk bij het denken aan uw voorgangers?

Er is geen sprake van een koele, super begaafde, emotioneel geladen, charismatische spreker! Er wordt niet gesproken over een talent om goed te kunnen voorzingen! Er wordt niet gesproken over een schoon uiterlijk! Er wordt niet gesproken over het dragen van de juiste kledij, conform de verwachtingen van het land of de heersende kledingcode!

=>Kijk niet naar de persoon! Luister naar de woorden die gesproken worden! **Zijn de woorden een afspiegeling, een blauwdruk van Gods Woord?**

De nadruk ligt op:

=>"Die het Woord van God tot u gesproken hebben."

=>"Let op de uitkomst van hun levenswandel"

=>"Volg hun geloof na"

1 Tim.4:16 =>"Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen."

=>Wat een verantwoordelijkheid! Wat een levensstijl! Wat een toekomstvisie! Wat een op God gericht voorbeeld! Wat een volharding!

=>Zo wil ik ook in het leven staan broeders en zusters! Help mij om het juiste voorbeeld te geven en het juiste voorbeeld te blijven!

=>Elkaar aanmoedigen om de nadruk te leggen op het doorgeven van Gods Woord! Het uitleven en in praktijk brengen van Gods Woord en dat vol te houden tot onze laatste ademtocht!

=>Dat is het levensdoel en voorbeeld dat wij al gezien hebben in het leven van de voorbeelden die zijn aangehaald de laatste weken.

=>Ga op reis broeders en zusters en neem Gods Woord en de voorbeelden die Hij ons geeft in Zijn Woord met je mee.

Hebr.4:12-13 =>"Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen."

Conclusie =>

Het is goed wanneer jij voorbeelden krijgt en hebt om jou te stimuleren om God te blijven volgen.

Het is goed als jij de getuigenissen van de ouden kunt lezen in bijvoorbeeld Hebr.11 en de andere Bijbelboeken.

2 Petr.3:1-7 =>

"Herinner de woorden die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is" (3:2)

=>Het is noodzakelijk dat jij heden beslist wie jij volgt! Uiteindelijk moet jij het zelf doen en moet je niet afgaan op wat anderen zeggen of uitleven.

Beslis zelf hoe jij leeft!

=>Met God! =>Voor God! =>Samen met God!

=>Hou vol als christen en wees zelf een voorbeeld voor anderen!

=>Ben je nog geen christen? Kies dan vandaag om jouw leven in Gods handen te leggen en Hem te dienen.

Hand.2:36-38 =>"Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."

Uitdaging => **Niet gekozen is ook gekozen!**

Kies vandaag!