

## **HOE KAN IK WETEN DAT GOD BESTAAT?**

**Introductie** → Hebr. 11:1-3 → "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, **en het bewijs der dingen, die men niet ziet**. Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven. **Door het geloof verstaan wij**, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, **zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.**"

Daar kan toch geen enkele wetenschap tegen op! Het vraagt inderdaad geloof om te accepteren dat het zichtbare heelal en alles wat daar onder valt niet ontstaan is uit het waarneembare. Voor elke rechtgeaarde scepticus, "**die eerst wil zien en dan pas kan geloven**", is dit een bijna onmogelijke opgave! Daar wringt de schoen!

Durf jij los te laten wat je op een doorsnee school geleerd hebt en met God mee te denken in Gods model voor het ontstaan van het heelal, de wereld, het mensbeeld en jouw functioneren binnen dat geheel?

Rom. 1:18-20 → "Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, **want God heeft het hun geopenbaard**. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben."

**Voilla**, ik ben nu eigenlijk al klaar met mijn les! Deze 2 bijbelteksten spreken voor zichzelf. Toen de Here God mij raakte met deze woorden, verstomde de twijfel, ontkenning en opstandigheid in mij! Wie zou gedacht hebben dat dit mogelijk was? Ik was immers geen makkelijk heerschap als puber! Ik had vervolgens geen behoefte, om zoals een puber normaal gesproken doet, met andere gelovigen, met God en met mezelf, in discussie te treden **en Gods bestaan te ontkennen**.

Precies zoals Paulus dat zo mooi verwoord in:

Rom.10:16-18 → "Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: **Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?** Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag: **hebben zij het dan niet gehoord?** Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden."

*Hoe heb jij het eerst gehoord van God?* \_\_\_\_\_

*Wat heeft jou overtuigd dat God bestaat?* \_\_\_\_\_

Ik geloof in Gods scheppingskracht. Ik geloof dat God de autoriteit heeft over de werking van het heelal en het ontstaan van het leven. **Elke bouwsteen is van God!** Hebr. 3:4 → "Want elk huis wordt door iemand gebouwd, **maar de bouwmeester van alles is God.**"

Jes. 45:18-19 → “Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God- die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: **Ik ben de HERE en er is geen ander.** Ik heb niet in het verborgene gesproken noch ergens in het land der duisternis; Ik heb tot het nakroost van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. Ik, de HERE, spreek wat recht is, verkondig wat rechtmatig is”.

Ps. 33:6-9 → “Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. Hij verzamelt het water der zee als een dam, Hij legt watervloeden in schatkamers op. De ganse aarde vreze voor de HERE, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebod en het stond er.” (zie ook: Gen.1:1; Ps.94:8-11;139:13-18; Spr.3:19; Jer.10:10-12)

Het is voor mij interessant om te horen dat er op vele manieren bewijskracht kan worden aangevoerd dat **“God bestaat” en altijd bestaan heeft.** Door de natuur, de wetenschap, de archeologie, het ontstaan van het leven, het universum, het ontstaan van de Bijbel, via de aartsvaderen, de geschiedenis van het volk Israël, door Jezus Christus, de apostelen en de gemeente.

Voor mij persoonlijk is deze extra bewijskracht niet noodzakelijk! **Ik kan niet anders dan erkennen dat God bestaat!** Maar ik ben mij er heel goed van bewust dat dit voor de meeste mensen niet zo is, precies zoals Paulus dat zegt in:

Rom. 1:28 → “En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:”

**Ik persoonlijk kan niet anders dan erkennen dat God bestaat!** Dit impliceert, dat ik mijn leven anders wil en moet leven, omdat ik rekening wil en moet houden met de HERE God! Deze conclusie heb ik getrokken in mijn tienerjaren en die staat nu, zoveel jaar later, nog steeds als een rots in mijn hart en geheugen gegrift.

Ps .139:13-14 → “Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; **mijn ziel weet dat zeer wel.**” (zing: Loof de Here, mijn ziel.)

Hoe staat het met jouw ziel? Weet jouw ziel dat God bestaat? Erken jij God ? Of vind jij het verwerpelijk om te erkennen, dat God bestaat?

---

Ik accepteer steeds meer, dat ik als mens, beperkt ben in mijn fysieke mogelijkheden en dat ik niet kan doen wat mijn hoofd voelt en mijn hart verlangt van mijn lichaam. Maar ook verstandelijk en emotioneel accepteer ik dat ik beperkt ben door mijn i.q., mijn e.q. en alle aanpassingen die ik de laatste 15 jaar heb moeten maken omwille van mijn gezondheid. Uiteraard is er altijd hoop op verbetering en het uitdiepen van mijn fysieke kunnen, kwaliteit, kennis, emotioneel welzijn, inzicht en verstand. De Prediker maakt het mooi begrijpbaar voor mij:

Pred. 3:11 → "Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd, ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, **zonder dat de mens van het werk dat God doet**, van het begin tot het einde, **iets kan ontdekken.**"

Sommige mensen hebben er inderdaad 100 jaar voor nodig om tot het inzicht te komen dat God bestaat! Anderen willen God hun hele leven lang niet erkennen. Zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken! Hoeveel boeken er ook worden geschreven, hoeveel lessen er ook worden gebracht. Ik erken dat ik beperkt ben en blijf. Ik accepteer dat ik het schepsel ben en dat God de Schepper is en dat ik misschien nooit verder kom dan een miljoenste procent begrip en inzicht van alles dat God doet. Ik kan natuurlijk niet spreken over jouw inzicht in deze materie, maar ik hoop dat ik mezelf niet overschat met een miljoenste procent begrip!

Ps. 100:3 → "**Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt**, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt." (zingen Ps 100)

Weest stil en weet, dat Ik ben uw God. (zingen) Wringt hier niet de schoen in ons leven? Erkennen dat de HERE God is, dat Hij jou heeft gemaakt en dan ook nog eens stil zijn om God aan het woord te laten in jouw leven!

Kun jij dat? Hoe ervaar jij dit in jouw leven? \_\_\_\_\_

Ps. 19:1-7 → "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen; toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. – Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed."

Hebr. 11:6 → "maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. **Want wie tot God komt moet geloven, dat Hij bestaat** en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken."

## **Hoe kan ik weten dat God bestaat? →**

### **1. God zegt het →**

Ps.46:11 → "**Laat af en weet, dat Ik God ben**; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde." Kun jij aflaten? \_\_\_\_\_

Jes.44:6-8 → "Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en **buiten Mij is er geen God**. En wie is als Ik – hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor – daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. Weest niet verschrikt en vreest niet. **Heb Ik het u niet van**

**oudsher doen horen en verkondigd?** Gij zijt mijn getuigen: **Is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.**”

Mich. 6:1a;8 → “Hoort toch wat de HERE zegt:; **Hij heeft u bekendgemaakt**, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”

Deut.5:22-33 → “...(24,32)Zie, de HERE, onze God, heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond, **en zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur**; op deze dag hebben wij gezien, **dat God spreekt met een mens**, en dat deze toch in leven blijft.....Onderhoudt ze naarstig, zoals de HERE, uw God, u geboden heeft; wijkt niet af, naar rechts noch naar links. Heel de weg, die de HERE, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan,...”

Ps. 50:1 → “De God der goden, de HERE, **spreekt en roept de aarde** vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat.”

Matth. 3:13-17 → “Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, **een stem uit de hemelen** zeide: **Deze is mijn Zoon, de geliefde**, in wie Ik mijn welbehagen heb.”

Matth. 17:5-8 → “Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, **een stem uit de wolk** zeide: **Deze is mijn Zoon, de geliefde in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!** Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en weest niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.”

Ken jij een andere tekst waarin God zegt dat Hij bestaat? Laat het straks maar weten.

## **2. Jezus Christus zegt het →**

Matth. 7:21 → “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.”

Joh.1:1;14;18 → “In den beginne was **het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God**. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.;Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.”

Joh.8:54-59 → “Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets: mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt: Hij is onze God, en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem. En indien Ik zeide: Ik ken Hem niet, dan zou Ik u gelijk zijn, een

leugenaar; doch Ik ken Hem en zijn woord bewaar Ik. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Eer Abraham was, ben Ik**. Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel." De Here Jezus refereert naar de grondtekst in Exo.3:14, waar God precies dezelfde benaming aan het volk Israël geeft om Hem te kennen. "**Ik ben, die Ik ben**" moest Mozes God benoemen naar het volk Israël toe. De Joden vonden het een godslastering van de Here Jezus en daarom wilden zij Hem stenigen. Zij konden niet accepteren dat **Jezus gelijk zou zijn aan God de Vader, de "Ik ben"** uit de tijd van Mozes.

Joh.14:5-7;24 → "En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kent, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien; **en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.**"

Joh.20:27-29 → "Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide tot Hem: **Mijn Here en mijn God!** Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? **Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.**"

Ik heb niet gezien! Maar ik geloof zeker en vast dat God bestaat. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het zou zijn als ik in de tijd van Jezus op aarde geleefd zou hebben. Wat is het verschil tussen nu en toen denk jij? \_\_\_\_\_

Hebr. 1:1-2 → "Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, **heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon**, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft." (zie ook Col.1:15-23)

1 Petr.1:13 → "Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door **de openbaring** van Jezus Christus."

1 Joh.5:10-12 → "**Wie in de Zoon van God gelooft**, heeft het getuigenis in zich; **wie God niet gelooft**, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, **dat God getuigd heeft van zijn Zoon**. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet."

2 Joh. Vs 9 → "Een ieder, die verder gaat en niet blijft in **de leer van Christus**, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon."

Dit impliceert dat je de leer van Christus aangeleerd kunt krijgen. Wat je vervolgens met deze leer doet is helemaal de verantwoordelijkheid van de ontvanger, van jou en mij! Denk aan de opdracht die het volk Israel kreeg. Denk aan Timotheus en Paulus.

Deut.6:4-7 → "Hoor, Israël: De HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, **gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken**, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat."

2 Tim.1:5 → "en dan komt mij voor de geest **uw ongeveinsd geloof**, zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en uw moeder Eunike, en ook – daarvan ben ik overtuigd – (woont) in u."

Hand.22:3 → "En hij zeide: Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicië geboren, doch in deze stad opgevoed, aan de voeten van Gamaliël opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet onzer vaders, een ijveraar voor God evenals gij allen heden zijt."

Wie heeft jou het eerste onderricht over God gegeven? \_\_\_\_\_

### **3. De aartsvaders zeggen het →**

Gen.18:17-19 → "En de HERE dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden; **want Ik heb hem gekend**, opdat hij gebieden zou, dat alle zonen en zijn huis na hem **de weg des Heren zouden bewaren** door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HERE aan Abraham vervulle wat Hij over hem gesproken heeft."

Exo.3:6 → "Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen."

Exo. 3:13-16 → "Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaders heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam – wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes: **Ik ben, die Ik ben**. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: **Ik ben** heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: de HERE, de God uwer vaders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeropen worden van geslacht tot geslacht. Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen: De HERE, de God uwer vaders, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan."

Exo.6:1-2;5-7 → "Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem: **Ik ben de HERE**. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als **God de Almachtige**, maar met **mijn naam HERE** ben Ik hun niet bekend geweest". "Zeg derhalve tot de Israëlieten: **Ik ben de HERE**, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten.

Ik zal Mij u tot een volk aannemen en **Ik zal u tot een God zijn**, opdat gij weet, dat **Ik, de HERE, uw God, het ben**, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid. En Ik zal u brengen naar het land, waarvan ik gezworen heb het aan Abraham, Isaak en Jakob te zullen geven en Ik zal het u geven tot een bezitting, **Ik, de HERE.**"  
Gal. 3:7-9 → "Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham."

#### 4. De profeten zeggen het →

1 Sam.12:14 → "Als gij maar de HERE vreest, Hem dient, **naar Hem luistert** en tegen het bevel des HEREN niet weerspanning zijt, en zowel gij als de koning die over u regeren zal, de HERE, uw God volgt." (Samuël zegt het....)

Is deze opdracht nog steeds courant vandaag? Hoe maak jij het praktisch? \_\_\_\_\_

Jes.21:10 → "O, mijn gedorst en geslagen volk, wat ik van de HERE der heerscharen, de God van Israël, **gehoord heb, heb ik u verkondigd.**" (Jesaja zegt het...)

Jer. 31:33-34 → "Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, **luit het woord des HEREN**: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: **kent de HERE**: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luit het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken." (Jeremia zegt het....)

Jer.7:23-24 → "maar dit gebod heb Ik hun gegeven: **Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn**, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga. Doch zij hoorden niet, noch neigden hun oor..."

Herken jij de attitude van het volk dat niet wilde horen? \_\_\_\_\_

Hoe staat het met jouw oren? Luister jij naar alle bewijskracht, dat Gods bestaan bewijst? Of wil jij niet horen dat God bestaat? \_\_\_\_\_

Hand.2:25-28 → "Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hope, omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. **Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen**; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht."

Hebr.1:1 → "Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen **gesproken had in de profeten**,.... De profeten zeggen allemaal dat God bestaat!

## 5. Johannes de Doper zegt het →

Lucas 1:68-80 → "...(76-80)En gij, kind, **zult een profeet des Allerhoogsten heten**; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de Geest. En hij vertoefde in de woestijnen tot op de dag, dat hij zich aan Israël vertoonde."

Joh.1:6-8 → "Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld."

Joh.1:29-34 → "De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: **Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt**. Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die vóór mij geweest is, want Hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. En Johannes getuigde en zeide: **Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem**. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. **En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.**"

## 6. De apostelen zeggen het →

Matth.16:15-16 → "Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: **Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.**"

Hand.2:22;32-33;36 → "Mannen van Israël, **hoort deze woorden**: Jezus, de Nazoreeër, een man, u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, ; Deze Jezus heeft God opgewekt, **waarvan wij allen getuigen zijn**. Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, **wat gij en ziet en hoort**. ; Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt."

Hand.17:22-27 → "En Paulus, voor de Areopagus staande zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan,



zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. **De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is**, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, **daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft**. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, **opdat zij God zouden zoeken**, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.”

Rom.1:16-17 → “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud **voor een ieder die gelooft**, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.”

1 Kor.1:18-25 → “Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, **heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven**. Immers, Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.”

1 Kor.2:12-14 → “Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid **maar door de Geest geleerd zijn**, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. **Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan**, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.”

*Heb jij dit wel eens mee gemaakt?* \_\_\_\_\_

1 Kor.14:36-37 → “Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wèl weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is.”

Col.1:15-18,23 → “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; **en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem**; en Hij is het hoofd van het

lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is; indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, **dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel**, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.”

2 Petr.1:16-21 → “Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtfels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. **En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen**, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wel, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, **hebben mensen van Godswege gesproken.**”

1 Joh.1:1-4 → “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – het leven toch is geopenbaard en **wij hebben gezien en getuigen en verkondigen** u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is – hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En **deze dingen schrijven wij**, opdat onze blijdschap volkomen zij.”

1 Joh.1:5-7 → “En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

1 Joh.4:9;13-14 → “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.; Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. **En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld.**”

## 7. Het woord zegt het →

Gen.1:1 → “In den beginne **schiep God** de hemel en de aarde”.

Geloof jij dit? Door te accepteren dat God de schepper is, verandert de kijk op het ontstaan van leven, de biologie, de natuur, het heelal, het godsbeeld.

*Heb jij een praktisch voorbeeld?* \_\_\_\_\_

Gen.1:3;6;9;11;14;20;24;26;29 → “**En God zeide...; God zag...; God maakte...**”

*Wat zie jij? Wat ervaar jij?* \_\_\_\_\_

Opb.3:14 → “En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods;”

Opb.21:5-6 → “En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alpha en de omega, het begin en het einde.”

Joh.1:1-3 → “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.”

Gen.2:4 → “Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, **toen zij geschapen werden.** Ten tijde, **dat de HERE God aarde en hemel maakte,**”

## 8. De mensen zeggen het →

In het algemeen zijn de mensen mondig genoeg om over eender welk thema te kunnen praten, maar wanneer het aankomt op het geloof in God valt er helaas regelmatig een stilte of krijg je te maken met doodoeners, zoals: “Ik geloof wel in God, maar verder boeit het mij niet zo”. “Ik leef maar eenmaal en nu moet ik er van genieten en wat er na dit leven gebeurt zie ik straks wel.”

Geloven dat God bestaat is hier in west Europa misschien nog haalbaar, aanvaardbaar en maatschappelijk mogelijk, maar je moet niet beginnen over de consequenties die voortvloeien uit het geloof. Want dan ben je snel te extreem en moet je het niet zo nauw nemen en meer naar het gevoel leven dan naar de letter van de Bijbel.

*Kun jij een ervaring met ons delen?* \_\_\_\_\_

Geloven in God is dan misschien individueel nog bespreekbaar, maar politiek, economisch, pedagogisch, sociaal en ethisch wordt het veel moeilijker, omdat wij leven in een maatschappij die niet langer gestoeld is op principes die in beginsel voortvloeien uit Gods richtlijnen. Denk maar eens aan moeilijke thema’s zoals bijvoorbeeld: euthanasie, geboortebeperving, IVF, abortus, homofolie, het rollenpatroon van man en

vrouw, scheiding, legerdienst, belasting betalen, evolutieer die wordt aangeleerd op school... *Ken jij nog een ander thema, zonder in discussie te gaan?*

---

De wetgevende, onderrichtende en uitvoerende macht van onze landen zijn nu voornamelijk gestoeld op menselijke instellingen en richtlijnen. Deze komen vaak niet overeen met de zogenaamd "oubollige" richtlijnen van God! Elke christen wordt vaker dan hem lief is geconfronteerd met de afwijkende maatschappelijke principes. Ik ben regelmatig voor gek verklaard als ik er op stond om wel belasting te betalen, niet achter abortus en euthanasie kan staan en noem maar op.

*Wat zijn jouw ervaringen in het kort?*

---

## **Conclusie →**

**Ik geloof in God en ik ben er voor 100% van overtuigd dat Hij bestaat.** Ik vind dat er voldoende bewijs is geleverd voor mijn geloof in God. Ik vind het in de natuur, in de wetenschap, in de Bijbel, in de archeologie, in de getuigenissen van andere mensen, in mijn eigen geweten, c.q. verstand en in de vele voorvallen in mijn leven waarin ik Gods aanwezigheid ervaren heb, waardoor ik na ging denken over mijn eigen bestaan. Mijn geloof wordt alleen maar sterker door de jaren heen en **ik kan me geen leven zonder mijn geloof in het bestaan van God voorstellen.**

Hebr.3:7-8,19 → "Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, **indien gij zijn stem hoort**, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering.; Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun **ongeloof.**"

Laten wij onze harten ook niet verharderen, zoals het volk Israël deed bij de uittocht van Egypte, maar laten wij **luisteren naar de stem van God, de Vader.** Hij heeft in de eerste plaats, zelf gesproken. Hij heeft zich op veel manieren kenbaar gemaakt aan de mensheid en in het laatst der dagen heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon.

**Open je oren, zodat je God hoort! Open je ogen, opdat je Gods majesteit ziet!**

Laten wij elkaar, elke dag opnieuw aanmoedigen in ons geloof in het bestaan van onze God. **De Ik ben, die Ik ben, de enige, de eeuwige God, onze HERE!** Ik hoop dat ik vandaag een mooie aanzet geef voor "**het geloof in God**" dat in jou en mij leeft!

**Uitdaging →** Ik wil elke persoon aanmoedigen om op zoek te gaan naar een bevredigend antwoord over het bestaan van God. Laat je niet overtuigen door mijn woorden, maar laat je overtuigen door Gods woorden in de Bijbel, de wetenschap, de natuur, jouw eigen geweten en door de gebeurtenissen en voorbeelden van mensen die jou raken in het leven.