

Het gezin in het oude verbond. Één man en één vrouw en kinderen.

Genesis 2: 24 → “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.”

Het gezin wordt vaak gezien als de hoeksteen van de maatschappij. Vandaag de dag weegt deze gedachte minder door in de westerse wereld. Omwille van de echtscheidingen, omwille van de veranderende gezinssamenstellingen.

Is het als christen noodzakelijk om mee te gaan in het denkpatroon van het maatschappelijke denken? Uiteraard niet! Wat niet wil zeggen, dat we niet op de hoogte moeten zijn van wat leeft en waarom de samenstelling van het gemiddelde gezin niet hetzelfde is als bijvoorbeeld 25 jaar geleden.

Voor een christen is het belangrijk om Gods richtlijnen te kennen m.b.t. het gezin.

Het gezin, het huwelijk, is een Goddelijke instelling, die gebaseerd is op Gods doel met de schepping van de mens.

God heeft de eerste stap gezet en de richtlijnen gegeven. Er wordt soms vanuit een maatschappelijk of humaan denken vertrokken, terwijl God de vereiste bouwstenen en methoden heeft gecreëerd en uitgewerkt, in plaats van de mens en/of de maatschappij.

Genesis 1: 26-28 → “En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevolgelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide to hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk;...”

Genesis 2: 18 → “En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.”

Genesis 2: 21-23 → “Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal “mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.”

Spreeken 2: 17 → "die de echtvriend van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet."

Deuteronomium 22 → Uit de huwelijks wetten blijkt duidelijk dat er geen sprake van overspel mag zijn. God stelt de doodstraf door steniging in. **Één man en één vrouw is een duidelijke richtlijn. God maakt geen geintje in het O.T.**

Maleachi 2: 13-16 → "In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des Heren, onder geweent en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig. En dan zegt gij: Waarom? **Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Niet één doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene?** Het zaad Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd. Want ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw."

Het onderwerp van de les is duidelijk omschreven. Er is enkel plaats voor één man en voor één vrouw in het gezin. Uiteraard is er ook plaats voor kinderen, indien het gezin gezegend wordt met de geboorte van kinderen. Adoptie van kinderen of voogdij van kinderen kan een gezin ook uitbreiden uiteraard.

Dit is de bedoeling van de Heer doorheen de ganse bijbel. Helaas wordt er vanaf het begin niet altijd geluisterd naar de richtlijnen van de Here God. Mannen nemen meer dan één vrouw. Mannen en vrouwen zijn ontrouw aan hun vrouw/man van hun jeugd. Andere vormen van relaties ontstaan, die niet door God zijn ingesteld. (denk aan de aartsvaders en hun bijvrouwen. Abraham ligt bij de slavin van zijn vrouw Sarai. Ondanks de beloften van de Heer om Abraham te zegenen met een nageslacht vallen Sarai en Abraham in de val van ongeduld, hoogmoed en beter weten. Het gekke is dat Abrahams vader 70 jaar oud was toen het eerste kind geboren werd. Dus kan de leeftijd geen rol hebben mogen spelen. Zeker niet als je beseft dat Sem en zijn directe afstammelingen nog leefde toen Abraham geboren werd. Sem werd verwekt toen zijn vader reeds 500 jaar oud was... Abraham ligt bij Hagar en zij wordt zwanger van Ismaël. (Genesis 16: 1-15) Denk aan Sodom en Gomorra waar de mannen van de stad volkomen losgeslagen waren op seksueel vlak, God ingrijpt en de steden volkomen verwoest. (Genesis 19:1-29))

Waarom is het gezin zo belangrijk in het Oude Testament?

De relatie van God met de mens is steeds terug te voeren op de familielijn. Begin bij Adam en maak dan een reis door de tijd naar Noach toe. Noach wordt door de Heer geroepen. Alle nakomelingen van Adam en Eva maken er een potje van. Het berouwde de Heer, dat Hij de mens gemaakt had. (Genesis 6: 5-8) Noach vond echter genade in de ogen van de Here. De geschiedenis van Noach kun je lezen in Genesis hfst 6-10. Noach luisterde naar de Heer. De Heer brengt de zondvloed over de aarde, maar Noach en zijn gezin worden door de Heer gered in de ark. (Genesis 7: 1)

De relatie van God met de mens wordt voortgezet via Noach en zijn zonen: Sem, Cham en Jafet. Vervolgens zie je dat de mensen zich weer afkeren van de Heer en Hij ingrijpt in Babel. (Genesis 11) Dan begint het tijdperk van de Aardvaders.

De Heer roept Abraham op om uit zijn maagschap te vertrekken en te gaan naar het land dat de Heer hem zal wijzen. (Genesis 12: 1vv)

De relatie van God met het volk loopt via de aardsvaders. Het gaat van vader op zoon en uiteindelijk ontstaat het volk Israël. Er is sprake van een relatie tussen God en het gezin en vervolgens tussen God en zijn volk. God werkt nadrukkelijk via de lijn van de geslachten in het Oude Testament.

De Heer geeft Zijn zegen aan Abram bij zijn roeping.

Genesis 12: 2-3 → "Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden."

Genesis 17: 7-8 → "Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn."

De Heer geeft Zijn zegen aan Isaak.

Genesis 26: 2-6 → " Toen verscheen hem de Here en zeide: Trek niet naar Egypte, woon in het land, dat ik u zeggen zal, vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal Ik al die landen geven, en Ik zal de eed gestand doen, die Ik uw vader Abraham gezworen heb..."

De Heer geeft Zijn zegen aan Jacob.

Genesis 28: 10-22 → "...En zie, de Here stond bovenaan en zeide: Ik ben de Here, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven...."

De gezinnen die geboren werden uit Abraham en uit zijn directe nakomelingen worden uiteindelijk het volk Gods, waarvan God de Koning, Vader en Heer is. Voor God is het gezin telkens weer de bouwsteen van het volk. De Heer is enkele malen opnieuw begonnen met één gezin. Denk aan Adam en Eva. Denk aan Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen. Denk aan Abraham, Isaak en Jacob en hun nageslacht.

Er zijn legio voorbeelden in het Oude Testament van gezinnen. Gespiegeld in het beeld van een godvruchtige opvoeding. Kijk eens naar de leerpunten in de gezinnen **van Mozes, Aäron, Simson, Elia, Jeremia, David, Salomo, Hosea, Jozua, Debora, Gideon, Ruth en Boaz en Noömi, Hanna, Eli, Samuël, Saul, Hizkia, Manasse, Josia, Elisa, Jesaja, Jona, Daniël, Hosea, Joël** en zoek alle andere gezinnen maar eens op.

Je zult zien dat er heel sterk rekening werd gehouden met de richtlijnen van de Heer in een groot aantal gezinnen en/of de kinderen uit het gezin. Toch zul je ook zien dat er veel gezinnen zijn waar geen rekening werd gehouden met de Heer en dat zij kwaad doen in de ogen van de Here God.

Konklusie: De Bijbel is onze informatiebron. De Heer heeft ons een eerlijke geschiedschrijving gegeven. We kunnen de pogingen van de Heer om de individuele mens te roepen helemaal volgen vanaf het begin. We zien hoe de Heer de bouwstenen legt van een eigen volk bij de uitverkiezing van een gezin. We zien hoe de Heer telkens opnieuw godvrezenden aanroept om zijn boodschap voor de mens door te geven aan het volk.

De Heer werkt met, door en in de mensen, die Hij geschapen heeft.

In de volgende les die gaat over het gezin in het Nieuwe Testament zullen we een verandering zien. God werkt dan niet meer via de geslachtslijnen, via een fysieke familie. God werkt dan via een geestelijke familie. Toetreding tot Gods volk gebeurt niet via een fysieke geboorte, maar door een geestelijke wedergeboorte.