

Heb jij het gehoord? Heb jij het gezien?

Intro. =>

Heb jij het ook gehoord? Ons melkwegstelsel is groter geworden door het opslorpen van een deel van een ander melkwegstelsel. Niet recent hoor! Een miljoentje meer of minder is moeilijk in te schatten! Hoeveel jaar geleden is alleen interessant voor de theorie, omdat zelfs met alle nauwkeurige berekeningen en steeds sterker wordende computer-technologie er later toch weer een ander tijdstip opgeplakt moet worden. Wij lopen altijd achter de feiten aan, omdat wij er zelf uiteraard niet bij waren toen het allemaal plaats vond! Men kijkt als het ware terug in de tijd door de geavanceerde telescopen en ruimtesondes die ronddraaien in het heelal. Er zijn nog tientallen jaren gegevens beschikbaar die geanalyseerd moeten worden, nadat elke sonde uitgewerkt is en rustig rondjes blijft draaien in het heelal.

Wetenschappers, astronomen, sterrenkijkers zijn laaiend enthousiast over de laatste ontdekkingen. Weer een aantal nieuwe sterren ontdekt en die blijken allemaal uit één ander melkwegstelsel afkomstig te zijn dan het ons bekende melkwegstelsel waar wij aardbewoners in thuis horen. Blijf kijken, blijf onderzoeken en waarnemen. Noteer alles precies zoals het ontdekt wordt wil ik zeggen tegen al die serieuze wetenschappers die het heelal, de melkwegstelsels en alles wat daar mee samenvalt, proberen te ontrafelen, te begrijpen, beschikbaar en bereikbaar te maken.

=> Weet je!, het kan gewoon niet anders! Uiteindelijk zullen alle ogen geopend worden voor de wonderbaarlijke schepping die God gemaakt heeft en aan ons gegeven heeft om te ontdekken.

De Bijbel wordt niet door iedereen geaccepteerd als wetenschappelijk werk, maar het blijft toch verbazend, hoeveel van de ontdekkingen die recent gedaan werden, reeds duizenden jaren geleden al beschreven werden in de Bijbel. **Hebben de wetenschappers het dan niet gelezen? Hebben zij het niet gehoord?**

Gen.1:1 => "**In het begin schiep God de hemel en de aarde.**"

Kijk naar de 5 sleutelwoorden => **Alles opgelost in 1 enkele zin!**

=> Zeer lastig om deze stelling te aanvaarden misschien?!

Hebr.11:1=> "**Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.**"

=> Wringt daar niet de schoen voor ieder mens, wetenschapper!

Bekijk de vijf sleutelwoorden. =>

"IN HET BEGIN"

"SCHIEP"

"GOD"

"DE HEMEL"

"DE AARDE"

=> **Aan jou om hier mee "aan de slag" te gaan in jouw leven!**

Ps.104:19=> "**Hij heeft** de maan **gemaakt** voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat."

Ps.104:24=> "Hoe groot zijn **Uw werken**, HEERE, **U hebt** alles met wijsheid **gemaakt**, de aarde is vol van **Uw** rijkdommen."

Ps.104:26=> "Daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan, die **U gevormd hebt** om hem erin te laten **spelen**."

Ps.113:5-6=> "Wie is als de HEERE, onze God? **Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde;**"

Ps.121:2=> "Mijn hulp is van de HEERE, **Die hemel en aarde gemaakt heeft**."

Jes.40:21 => "Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet **bekendgemaakt**? Hebt u niet gelet op **de fundamenten** van de **aarde**?"

Wat bedoeld Jesaja? Wat probeert hij duidelijk te maken? =>

1. **God is de Schepper van hemel en aarde! God is Almachtig! Hij brengt verlossing!** =>

Jes.40:1 => "Troost, troost Mijn volk, **zal Uw God zeggen**,"

Jes.40:3-5 => "Een stem van iemand die roept in de woestijn: **Bereid de weg van de HEERE**, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. **De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden**, en alle vlees tezamen zal het zien, **want de mond van de HEERE heeft gesproken**."

GOD ZEI!;God sprak!: => Gen.1:3,6,9,11,14,20,24,26,28,29.

Jes.40:8-11 => "Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, **maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.** Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap; verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: **Zie, uw God! Zie, de Heere HEERE!** Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. **Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden**: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden."

Jes.40:18 => "**Met wie zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen?**" (wetenschapper!...)

Jes.40:21-23 => "**Weet u het niet? Hoort u het niet?** Is het u **vanaf het begin** niet **bekendgemaakt?** Hebt u niet gelet op **de fundamenten van de aarde?** **Hij** is het **Die** zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. **Hij** is het **Die** de hemel uitspant als een dunnen doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. **Hij** is het **Die** vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leefheid."

Jes.40:25 => "**Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk?** zegt **de Heilige.**"

2. **Draai de zaken niet om!** =>

Jes.29:13-16 => "**De Heere zei**: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en **hun vrees voor Mij** slechts **een aangeleerd** gebod van mensen is, daarom, zie, **ga Ik** verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; **want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan** en **het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen**. Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE om hun voornemen te verbergen; hun daden vinden in het duister plaats, zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? U draait de zaken om! **Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt: Hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in.**"

Kijk naar de 4 sleutelwoorden =>

Pottenbakker

Leem

Maaksel

Maker

=> **Draai de zaken niet om broeders en zusters!**

Wij, mensen, zijn het leem! Wij zijn zelf gemaakt, geschapen, ontworpen door de Heer. De Heer is de pottenbakker.

Is het voor jou mogelijk om dit principe te aanvaarden voor je eigen leven?

Past God als Schepper, als Almachtige, in jouw denkbeeld en belevingswereld?

Gen.1:26-27=> "**En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.**"

Conclusie =>

Ps.19:1=> "**De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.**"

Jes.40:27-31=> "Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? **Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?** De eeuwige God, de HEERE, **de Schepper van de einden der aarde**, wordt niet moe en niet afgemat. **Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.** Hij geeft de vermoeide kracht, en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; **maar wie de HEERE verwachten**, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden."

=> **Deze belofte is ook voor jou!**

=> **Heb jij de teksten gehoord, die ik voorgelezen heb?**

=> **Heb je de beloften gehoord, die God jou maakt?**

=> **Verwacht jij de HEERE?**

Rom.1:19-20=> "**omdat wat van God gekend kan worden**, hun bekend is. **God Zelf heeft het hun immers geopenbaard**. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds **de schepping van de wereld uit Zijn werken** gekend en voorzien, **namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid**, zodat zij niet te verontschuldigen zijn."

Je hoeft geen wetenschapper te zijn om Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid te zien! Kijk naar de natuur en trek je eigen conclusie!

Lees het boek 'Jesaja' voor je zelf, lees alle profetieën die Jesaja gezegd heeft, in opdracht van God, en ontdek de uitkomst van de profetiën in de Bijbel zelf.

Ontdek zelf hoe God de profeet Jesaja op pad stuurt en het volk via Jesaja bekend maakt wat God wil dat zij weten.

'Science fiction' is een populair 'genre' binnen de literatuur. Hoewel veel mensen dit 'genre' niet als echte literatuur zien. Vergis je echter niet tussen 'fictie' en 'non-fictie'.

Gebruik je zintuigen, jouw verstand en zet op een rijtje wat jij ontdekt door zelf een kijkje te nemen in de natuur, op aarde, in het heelal.

Onderzoek zelf de Bijbel en leg het naast de wetenschappelijke onderzoeken en wees dan niet verbaasd over wat jij ontdekt!

Joh.1:23=>"Hij zei: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: **Maak de weg van de Heere recht**, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft."

Joh.1:29=>"De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!"

Joh.8:30-32 =>"Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. **Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.**"

Joh.8:47 =>"Wie uit God is, **hoort de woorden van God**; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent."

Joh.14:6=>"Jezus zei tegen hem: **Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand** komt tot de Vader dan door Mij."

=>Één ruimtesonde meer of minder. Ruimtereizigers in het heelal. Nieuwe melkwegstelsels ontdekken.

=>**Het zal enkel en alleen nog meer bewijs opleveren voor de Almacht van God als Schepper van het universum.**

=>Verwarring voor hen die zich vastbijten in de wetenschap, maar geconfronteerd worden met een bewijslast die zij niet zochten!

=>Verlies je zelf niet in hoogdravende woorden, in zogenaamde wijsheid en kennis. Onderzoek alles, maar maak onderscheid tussen 'fictie' en 'non- fictie'.

Pred.1:13=>"Ik legde mij met heel mijn hart erop toe **met wijsheid te onderzoeken**, en na te speuren **alles wat er onder de hemel plaatsvindt**. Dat is een treurige bezigheid, **die God** aan de mensenkinderen **gegeven heeft** om zich ermee te vermoeien."

Ps.19:15=>"Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser."

Pred.12:1=>"Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in."

Ps.117:1-2=>"Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want **Zijn goedertierenheid** is machtig over ons; **de trouw van de HEERE is voor eeuwig.**"

Ps.34:9=>"**Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalgig de man die tot Hem de toevlucht neemt.**"

Uitdaging =>

Zet alle feiten voor je zelf op een rijtje en trek jouw eigen conclusie over wat jij hebt gehoord, gezien, geproefd, ontdekt en ervaart.