

GODSVRUCHT

2 petr.1:5-7=>"En daarom moet u zich er **met alle inzet op toeleggen** om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding **godsvrucht**, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen."

Intro. =>

God (s) **vrucht** =>

=>De eerste **vrucht**(en) die bij mij naar boven komt is (zijn) de vrucht(en) aan de bo(o)m(en) in "het hof van Eden". (gen.2:4-25; 3:1-24)

Gen.2:8-9=>"Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, **die Hij gevormd had**. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad."

Gen.2:16-17=>" **En de HEERE God gebod de mens**: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van **de boom** van de *kennis* van goed en *kwaad*, **daarvan mag u niet eten**, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven."

Gen.3:2-3=>"En de vrouw zei tegen de slang: Van **de vrucht** van de bomen in de hof **mogen wij eten**, maar van **de vrucht** van de boom die in het midden van de hof staat, **heeft God gezegd**: U mag **daarvan niet eten** en hem niet aanraken, anders sterft u."

Gen.3:11=>"**En Hij zei**: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom **gegeten** waarvan **Ik u geboden had** daar **niet van te eten**?"

Gen.3:17a=>"**En tegen Adam zei Hij**: Omdat **u geluisterd hebt naar** de stem van UW VROUW en **van die boom gegeten hebt** waarvan Ik u gebod: U mag daarvan niet eten,"

Gen.3:22-24=>"Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden **als één van Ons**, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. **Hij verdreef de mens**, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlamvend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken."

=>**De Heere God heeft het duidelijk uitgelegd aan Adam en Eva!!!** Er stonden weliswaar nog geen waarschuwingen op de vrucht van de boom waarvan niet gegeten mocht worden, zoals op de hedendaagse verpakkingen van etenswaren in

de winkelrekken, maar **dat was niet nodig**, omdat God het in niet mis te verstane woorden aan Adam en Eva had uitgelegd. (Geen valse foutieve reclame)

=>Je mag alle vruchten eten van de bomen in de tuin, **behalve de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat!!!**

=>Is dat niet de ultieme verleiding? Een onvermijdbare fout! Het is niet eerlijk!

=>Want de mens is toch zeker niet sterk genoeg om zo'n verleiding te weerstaan?

=>In deze "**gangbare redenatie**" schuilt echter **een grote "denkfout"**!

=>Adam en Eva snappen (nu) precies wat er fout is gegaan. Zij kennen (*immers het verschil tussen*) "**goed en kwaad**"!

Gen.1:27=>"En **God schiep** de mens naar Zijn beeld; **naar het beeld van God schiep Hij hem**; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen."

Gen.1:31=>"**En God zag al wat Hij gemaakt had**, en zie, **het was zeer goed**."

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag."

=>De mens is **naar het beeld van God geschapen!**

=>God zag dat het **allemaal zeer goed was**, wat Hij geschapen had!

=>Adam en Eva hadden **de vrijheid van keuze** gekregen van God!

=>**Wij hebben de vrijheid van keuze! "Eigen wilsbeschikking"!**

De Heere God zei tegen Adam en Eva: =>

=>Je mag van alle vruchten eten!

=>De bomen zijn begerenswaardig om te zien!

=>Keuze en voedsel in overvloed!

=>Maar eet(**alleen**) **niet van de boom van de kennis van goed en kwaad!**

=>Waarom "**trappen** zij (*alsnog*) **in de val**" van de Satan, de listige slang?

=>Zij moe(s)ten toch **beter weten**?

=>Hebben zij **God** dan **niet (goed) gehoord**?

=>Hebben zij misschien **onderschat hoe serieus God is/was**?

=>Of zijn zij er gewoon listig **ingeluisd**?, zoals gebeurt met "phishing praktijken".

=>**Hoeveel zet je "op het spel"** door **te begeren** wat niet voor, niet van jou is?

=>Laat je **niet verleiden** door de sluwe misleidingen van de Satan!

=>Houd je oog, je oor, je gevoel, je verstand, je acties etc. **op God gericht!**

=>**Stem je leven af op Gods Woord!**

=>**De consequenties voor Adam en Eva waren enorm!** =>

=>Moeilijke en pijnlijke **zwangerschappen** voor de vrouw.

=>**Begeerte** van Eva gaat uit naar haar man.

=>De man zal over zijn vrouw **heersen**.

=>De aardbodem is **vervloekt**, omdat Adam naar zijn vrouw geluisterd heeft tegen de richtlijnen van God in.

=>**Verdreven** uit het hof van Eden.

=>**Zwoegen** in 't "zweet (des aanschijns") door **de aardbodem** te gaan bewerken.

=>"**Spijt als haren op je hoofd!**"(hebben) (*Achteraf!*)

=>"**Bezint eer gij begint!**" (*Vooraf!*)

=>Beiden, **zowel Adam als Eva**, hebben apart en samen, **niet geluisterd naar** wat **God** hen gezegd had.

=>**Beiden hebben daar de consequenties van moeten dragen!**

1. **Godsvrucht is een keuze!** =>

=>Godsvrucht is een **levensstijl!**

=>Godsvrucht is een **bewuste keuze!**

Hand.3:12=>"Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij **door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd** dat deze man nu loopt?"

1 Tim.2:1-3=>"**Ik roep** er dan vóór alles toe **op** dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, **opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid**. Want **dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker.**"

1 Tim.3:16=>"En buiten alle twijfel , groot is **het geheimenis** van de **godsvrucht**: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid."

1 Tim.4:7-9=>"Maar **verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels** en **oefen uzelf in de godsvrucht**. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar **de godsvrucht is nuttig voor alle dingen**, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven heeft. Dit is **een betrouwbaar woord** en **alle aanneming waard.**"

1 Tim.6:3-6=>"Als iemand een andere leer brengt en **zich niet houdt** aan de **gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht**, dan is hij verwaand, weet niets, **maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd**. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. **Wend u af van dit soort mensen**. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, **vergezeld van tevredenheid.**"

1 Tim.6:11=>"**U** echter, **o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen**. **Jaag** daarentegen gerechtigheid, **godsvrucht**, geloof, liefde, volharding en

zachtmoedigheid na."

2 Tim.3:5=>"Zij hebben **een schijn van godsvrucht**, maar hebben de kracht ervan verloochend. **Keer u ook van hen af**."

Tit.1:1=>"Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig **het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid**, die in overeenstemming met de **godsvrucht** is."

2 Petr.3:11=>"Als deze dingen dus allemaal vergaan, **hoedanig behoort u dan te zijn** in **heilige levenswandel** en in **godsvrucht**."

2. **Godsvrucht** ↔ **Duivelsvrucht**

=>Vruchten van de Geest versus werken van het vlees.

Gal.5:22=>

- LIEFDE
- BLIJDSCHAP
- VREDE
- GEDULD
- VRIENDELIJK-HEID
- GOEDHEID
- GELOOF (TROUW)
- ZACHTMOEDIGHEID
- ZELFBEHEERSING

Rom.12:1-2=>

"IK **ROEP U** ER DAN TOE **OP**, BROEDERS, DOOR **DE ONTFERMINGEN VAN GOD**, OM UW LICHAMEN **AAN GOD TE WIJDEN** ALS **EEN LEVEND OFFER**, **HEILIG** EN **VOOR GOD WELBEHAAGLIJK**: DAT IS UW **REDELIJKE GODSDIENST**. EN **WORD NIET AAN DEZE WERELD GELIJKVORMIG**, **MAAR WORD INNERLIJK VERANDERD** DOOR DE **VERNIEUWING** VAN UW **GEZINDHEID OM TE KUNNEN ONDERSCHIEDEN** WAT DE **GOEDE**, WELBEHAAGLIJKE EN VOLMAAKTE WIL **VAN GOD IS**."

Gal.5:19-21=>

- OVERSPEL
- HOERERIJ
- ONREINHEID
- LOS BANDIGHEID
- AFGODERIJ
- TOVERIJ
- VIJANDSCHAPPEN
- RUZIE
- AFGUNST
- WOEDE-UITBARSTINGEN
- EGOISME
- ONENIGHEID
- AFWIJKINGEN IN DE LEER
- JALOERSHEID
- MOORD

WAT KIES JIJ ALS CHRISTEN?

WAAR STA JIJ VOOR ALS CHRISTEN?

Gal.5:17 =>

“Want **het vlees** begeert **tegen de Geest in**, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, **zodat u niet doet wat u zou willen.**”

Gal.5:16=>

“Maar ik zeg: **Wandel door de Geest** en u zult **zeker** de begeerte van **het vlees** niet volbrengen.”

Efe.5:8 =>

“Want u was voorheen duisternis, maar **nu bent u licht** in de Heere; **wandel** als kinderen van het licht.”

Spr.4:27=>

“**Wijk niet af** naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!”

Rom.13:10-14=>

“**De liefde doet de naaste geen kwaad.** Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichterbij ons dan toen wij tot geloof kwamen. **De nacht is vergevorderd en de dag is nabij gekomen.** Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, **als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen**, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. **Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus**, en **verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.**”

CONCLUSIE => **Werken van het VLEES** =>

AFGUNST; RUZIE; TWEEDRACHT. (1 KOR.3:3)

ONTUCHTPLEGERS; AFGODENDIENAARS; OVERSPELERS;

SCHANDKNAPEN; MANNEN DIE MET MANNEN SLAPEN; DIEVEN;

HEBZUCHTIGEN; DRONKAARDS; LASTERAARS; ROVERS.

(1 KOR.6:9-11)

ZWELGPARTIJEN; DRONKENSCHAP; SLAAPKAMERS; LOSBANDIGHEID;

RUZIE; AFGUNST. (ROM.13:13)

ONTUCHT; ONREINHEID; HARTSTOCHT; KWAVE BEGEERTE;

HEBZUCHT; AFGODERIJ; TOORN; WOEDE; SLECHTHEID; LASTER;

SCHANDELIJKE TAAL; LIEGEN. (KOL.3:5-9)

ONTUCHTPLEGERS; ONREINEN; HEBZUCHTIGEN; AFGODENDIENAARS;

INHOUDSLOZE WOORDEN; DUISTERNIS. (EFE.5:5-8)

TOVENAARS; ONTUCHTPLEGERS; MOORDENAARS;

AFGODENDIENAARS; LEUGENAARS. (OPB.22:15)

=> **Vruchten van de Geest=>**

GOEDHEID; RECHTVAARDIGHEID; WAARHEID;
WELBEHAAGLIJK VOOR DE HEERE; ONTMASKER DE
ONVRUCHTBARE WERKEN VAN DE DUISTERNIS; VERTEL
GEEN DINGEN DIE SCHANDELIJK ZIJN; ONTWAAK IN PLAATS
VAN TE SLAPEN; LAAT CHRISTUS OVER JOU LICHTEN;
WANDEL NAUWGEZET ALS WIJZEN; BEGRIJP WAT DE WIL
VAN DE HEERE IS; WORD NIET DRONKEN; WEES NIET
LOS BANDIG; WORD VERVULD VAN DE GEEST; SPREEK IN
PSALMEN, LOFZANGEN EN GEESTELIJKE LIEDEREN; ZING
VOOR DE HEERE; LOOF HEM MET HEEL JE HART; DANK
GOD VOOR ALLE DINGEN, DE VADER EN JOUW HEER JEZUS
CHRISTUS; WEES ELKAAR ONDERDANIG. (EFE.5:9-21)
LIEFDE; BLIJDSCHAP; VREDE; GEDULD; VRIENDELIJKHEID;
GOEDHEID; GELOOF; ZACHTMOEDIGHEID; ZELFBEHEER-
SING. (GAL.5:22)

Gal.5:24=>“Maar **wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.**”

Godsvrucht: =>Devotie => Vroomheid => Godvrezendheid => Trouw
=>Eerbiedigheid =>Met veel liefde voor God!

=>**Laat jouw leven (bewust) niet VRUCHTELOOS zijn!**

=>**Laat jouw leven in Christus juist VRUCHTBAAR zijn!**

Joh.15:1-2=>“**Ik ben** de ware **Wijnstok** en **Mijn Vader** is de **Wijngaardenier**. **Elke rank** die in Mij **geen vrucht draagt**, **neemt Hij weg**; en **elke rank die vrucht draagt**, reinigt Hij, **opdat zij meer vrucht draagt.**”

Joh.15:3-4=> “**Blijf in Mij, en Ik in u.** Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, **als u niet in Mij blijft.** Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, **want zonder Mij kunt u niets doen.**”

=> **In God draagt jouw leven (juist wel) vrucht!**

=> “**Eusebia**”: (Griekse grondwoord: Strong G2150)=> **Is en blijft een keuze die elke mens zelf heeft (moet/mag/wil) te maken!**

=> We begonnen met een verwijzing naar het hof van Eden en we eindigen deze les met een verwijzing naar het hof van Eden!

Opb.22:12-14=> “En zie, **Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.** Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. **Zalig zijn zij die Zijn geboden doen,** zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.”

Uitdaging =>

Vruchtbaar of vruch(te)loos!?

=> **Kies nu!**

=> **God gericht of werelds gericht!?**

=> **Het is (en blijft) jouw keuze!**