

GODS RUST

Intro. =>

"Voldoende rust is geen behoefte, maar een noodzaak!" wordt wel eens gezegd in de medische wereld. Rusten of uitrusten staat niet synoniem voor luiheid, laksheid, desinteresse, saai, traag of non-actief en nog meer uitdrukkingen die een negatieve connotatie dragen.

=>"Wanneer je niet goed (genoeg) uitgerust bent", kun je niet meer helder denken, wordt je reactietijd vertraagd en maak je misschien fouten die je normaal gesproken niet zou maken. Je humeur komt onder spanning te staan wanneer je hoofd, lichaam en emoties niet uitgerust zijn en dat werkt dan weer door in jouw relaties met anderen en in jouw "presteren naar vermogen".

=>"Een rusthuis."; "op rust zijn," klinkt misschien ouderwets, maar omschrijft een mooie onderliggende doelstelling. Je hebt de leeftijd bereikt dat je de drukte, het werk en de snelheid van de maatschappij, los mag laten en kunt gaan uitrusten van al die jaren die jij op een positieve en actieve wijze hebt bijgedragen aan de maatschappij.

Ken je het gevoel? =>"Dat je geleefd wordt"? Dat de dagelijkse drukte zo groot is, dat je geen "rust" in jouw hoofd en lijf kunt vinden?

=>"Rusten"; "uitrusten", is niet negatief, hoeft niet negatief te zijn. Het toont juist aan dat er een prestatie is geleverd en dat er na gedane arbeid genoten wordt van een welverdiende "rust."

=>(uit)Rusten, kun je op veel plaatsen in de Bijbel terug vinden:

Gen.2:1-3 =>"Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken."

=>De HEERE God, rustte van al het scheppingswerk dat Hij gemaakt had in 6 dagen.

God geeft het volk van Israël in het "Oude Testament", rust in hun leven, rust van de volken rondom hen, rust van de strijd die geleverd is, rust van de vervolgingen waaronder zij gebukt gingen. Dezelfde rust zien we ook verschillende keren terug komen in het "Nieuwe Testament".

Het volk Israël ging niet vanzelfsprekend op zoek naar de rust die God hen aanbood. We kunnen het opstandige, ontrouwe en zondige gedrag van het volk als een rode draad door de geschiedenis volgen. Het begon al voor de uittocht in Egypte en het flakkert aan en uit tijdens de uittocht en vestiging in het beloofde land. Ondanks de belofte die God gemaakt heeft aan de aartsvaders, blijft het volk soms serieus in opstand komen tegen God en lijkt het erop dat zij totaal geen lering trekken uit Gods advies, richtlijnen en ingrijpen. God maakt het duidelijk aan het volk wanneer zij zijn toegekomen in het beloofde land.

Richt.2:1-3 => "En een Engel van de HEERE ging van Gilgal naar Bochim en zei: Ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat Ik aan uw vaders gezwoeren heb. En Ik heb gezegd: Ik zal Mijn verbond met u niet verbreken, voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent Mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb Ik ook gezegd: Ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun goden zullen u tot een valstrik zijn."

Richt.2:7-12 => "En het volk diende de HEERE al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en die alle grote daden van de HEERE gezien hadden, die Hij voor Israël verricht had. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, gestorven was, honderdtien jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnath-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaäs, en ook heel die generatie met zijn vaders verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de HEERE en zij dienden de Baäls. Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaders, Die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de HEERE tot toorn. "

=> Zolang als Jozua leefde was het volk goed bezig en hadden zij hun prioriteiten juist staan. Zelfs nog tijdens de oudsten die Jozua veroverleefden, maar dan komt een volgende generatie en gaat het volk steeds meer de eigen koers varen en lopen de afgoden achterna die aanbeden worden door de volken rondom hen en onder hun.

=> Niet verstandig! Hoe halen zij het in hun hoofd? Hoeveel goede en slechte voorbeelden hebben zij niet gekregen? Waren zij niet voldoende gewaarschuwd? Zij kenden de consequenties, maar gingen toch hun eigen weg, hun eigen gang!

=>Hoe zwaar drukt de invloed van de buitenstaanders op het volk Israël?

=>Zonder sterke leiders, die de weg, "**Gods weg**", tonen, aanwijzen, lijkt het een bijna onmogelijke taak om juist te handelen en wandelen.

=>Onderzoek zelf de parallel die Jezus toont in het N.T.

Joh.3:10 =>"Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?"

Joh.3:34-35 =>"Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem."

Joh.14:6 =>"Jezus zei tegen hem: **Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.** Niemand komt tot de Vader dan door Mij."

=>Lijken wij niet vaak genoeg op het volk Israël? Luisteren wij naar God?

=>Wij christenen weten precies wat God van ons verwacht!

=>Wij christenen kennen de valstrikken van de maatschappij om ons heen!

1. Voorbeelden van "de rust" die God geeft in het "O.T." : =>

Richt.3:1 =>"Dit zijn de volken die de HEERE liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen, dat wil zeggen alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaän."

Richt.3:4 =>"Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij naar de geboden van de HEERE zouden luisteren, die Hij hun vaders door de dienst van Mozes geboden had."

Richt.3:6 =>"namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden."

=>Precies zoals de HEERE God het volk verteld had door de Engel van de HEERE in Richt.2:1-3

=>Het gevolg kan niet uitblijven!

Richt.3:7-8 =>"En de Israëlieten deden wat **slecht** was in de ogen van de HEERE, en zij **vergaten** de HEERE, hun God, en **dienden** de Baäls en de gewijde palen. Toen **ontbrandde de toorn van de HEERE** tegen Israël en Hij leverde hen over in de hand van Cusjan Risjataïm, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Cusjan Risjataïm acht jaar."

=>God heeft het volk gewaarschuwd. Toch doen zij precies waarvan God had gezegd dat zij het niet moesten doen! Ze laten zich in met de vrouwen van de volken rondom hen. Zij dwalen weg van God en lopen de afgoden achterna, de Baäls en de gewijde palen.

=>De Heer reageert door hen over te leveren in de hand van de koning van Mesopotamië. Zonder Gods toestemming zou dit niet mogelijk zijn geweest, maar door hun zonde trekt de Heer Zijn bescherming van Israël weg.

=>Het volk heeft haar vingers gebrand en moet nu op de blaren zitten omwille van hun zonde.

Richt.3:9-10 =>"Toen **riepen** de Israëlieten tot de HEERE. En de HEERE deed voor de Israëlieten **een verlosser opstaan**, die hen verlostte: Othniël, de zoon van Kenaz, de broer van Kaleb, die jonger was dan hij. En de Geest van de HEERE was op hem en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de HEERE gaf Cusjan Risjataïm, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Cusjan Risjataïm."

=>**Acht jaar!**

Zo lang heeft het ogenschijnlijk geduurd, voordat het volk eindelijk toegeeft fout gehandeld te hebben en zij het te zwaar hebben gekregen onder de verdrukking van koning Cusjan.

=>Koppig, eigenwijs, hardleers.

=>Wat was er allemaal nodig, voordat zij God om hulp vragen?

=>Waarom heeft het acht jaar geduurd?

=>God reageert door een verlosser te doen opstaan. God zorgt er voor dat Othniël Israël verlost uit de hand van Cusjan. De oudere broer van Othniël zijn wij al eerder tegen gekomen. Kaleb heeft altijd een juiste koers gevaren en het volk samen met Jozua onder hun hoede genomen na het verscheiden van Mozes.

Nu komt zijn jongere broer op de voorgrond, **Othniël**. Hij verlost het volk van de onderdrukking door koning Cusjan.

=>Vervolgens heeft het volk **rust**.

=>Daarna sterft Othniël.

Richt.3:11=>"Toen had het land veertig jaar **rust**. En Othniël, de zoon van Kenaz, stierf."

=>**Heeft het volk Israël haar lesje geleerd?** "Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen", waarmee gezegd wordt dat men meestal niet tweemaal dezelfde fout maakt. Toch zijn velen hardleers en vervalt men vaak in de oude fouten. Het gebeurt ook dat er generatie op generatie dezelfde fouten worden gemaakt en dat men schijnbaar geen lering trekt uit de geschiedenis en de voorbeelden van familie en generatiegenoten.

Richt.3:12-14=>"Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de HEERE. **Toen maakte de HEERE** Eglon, de koning van Moab, **sterk tegen Israël**, omdat zij deden wat slecht was in de ogen van de HEERE. En Hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij versloeg Israël en zij namen de Palmstad in bezit. En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, achttien jaar."

=>Opnieuw hervalt het volk. Zij komen weer in opstand tegen God. Zij doen terug opnieuw wat slecht was in Gods ogen.

God heeft hen door de hand van Othniël verlost, maar na zijn dood, moeten zij het zelf doen, zonder Othniëls voorbeeld en leiding en hervallen zij in opstandigheid, in zonde tegen God.

=>God maakt Eglon sterk en laat het volk zien wat er gebeurt als zij zo handelen als hun voorouders dat voor hen ook gedaan hebben.

Richt.3:15-29 =>"Toen **riepen** de Israëlieten tot de HEERE, en de HEERE deed voor hen **een verlosser opstaan**: Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminit, een man die linkshandig was.....

Achttien jaar! =>

Deze keer duurt het tien jaar langer, voordat het volk tot haar zinnen komt en terug roept tot de HEER voor hulp!

=>God reageert op de hulproep van de Israëlieten door **Ehud** te sturen om het volk te verlossen uit de hand van Eglon, de koning van Moab.

Richt.3:30 =>"Zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd. En het land had tachtig jaar rust."

=>Kijk verder in het boek Richteren en ontdek zelf hoe vaak God tussen moet komen om het volk Israël te verlossen door een richter die God hen stuurt om te verlossen van de onderdrukker die gekomen is omwille van hun opstand tegen God en het achterna lopen van de afgoden.

God houdt van Zijn volk en komt hen te hulp, stuurt hen de juiste kant op, maar geeft ook duidelijke grenzen aan.

Richt.10:6-17 =>"...10-16 -Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE en zeiden: Wij hebben tegen U gezondigd, zowel omdat wij onze God hebben verlaten, alsook omdat wij de Baals hebben gediend. Maar de HEERE zei tegen de Israëlieten: Heb Ik u niet van de Egyptenaars verlost, en van de Amoriëten, de Ammonieten en de Filistijnen, en van de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten, toen zij u onderdrukten en u tot Mij riep en **Ik u uit hun hand verlost**? En toch hebt u Mij verlaten en andere goden gediend. **Daarom zal Ik u niet meer verlossen.** Ga weg en roep tot de goden die u verkozen hebt. Laten die u verlossen ten tijde dat u in nood verkeert! Maar de Israëlieten zeiden tegen de HEERE: **Wij hebben gezondigd.** Doet u maar met ons naar alles wat goed is in Uw ogen; alleen, red ons toch op deze dag! En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden de HEERE. Toen kon Zijn ziel de moeite van Israël niet langer verdragen."

=>**God zorgt voor uitkomst! God verlost! God redt! God stuurt** sterke leiders, richters, om het volk bij te staan en richting te geven.

=>Los van de richters, kun je in het O.T. kennis maken met profeten, leraars, oudsten, hogepriesters, koningen, leiders en ga maar door.

=>Liefde voor God, gehoorzaamheid aan God, een open hart richting God en een luisterend oor zijn een paar van de overeenkomsten die je in al die voorbeeldfiguren terug kunt vinden. **Mannen naar Gods hart!**

=>Lijk jij op sommige dagen op het volk Israël?

=>Hoe vaak gebeurt het in jouw leven dat jij besluit om een andere koers te varen, in plaats van Gods weg te bewandelen?

=>**Hoe lang heeft het de laatste keer geduurd, voordat jij tot bezinning kwam en jij je bekeerde tot de HEERE?**

=>**Wacht er geen achttien jaar mee, broeders en zusters!**

=>**Kom vandaag tot inkeer en bekeer je,** indien dat nodig is!

2.Voorbeelden van "de rust" die God geeft in het "N.T.": =>

Precies zoals God de Vader tot het volk Israël gesproken heeft in het Oude Testament, zo spreekt Hij tot de Joden en de heidenen in het Nieuwe Testament. Hij spreekt door de Heere Jezus en verkondigt via Jezus het goede nieuws: "verlossing van zonden"; "redding van de uitzichtloosheid van het bestaan"; "een keerpunt in het leven".

De boodschap van Jezus viel vaak niet in goede aarde. De Joden wilden eigenlijk niet naar Hem luisteren, maar konden ook niet langs Jezus heen!

Velen uit de scharen begonnen Jezus te volgen en luisterden wel naar "het evangelie", "het goede nieuws", de reddingsboodschap die Jezus bracht.

Na de kruisdood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus stopte de verkondiging van het goede nieuws niet! Onder leiding van de apostelen werd de reddingsboodschap verder uitgedragen. Precies zoals Jezus zijn apostelen opgedragen had.

Hand.1:6-8 =>"Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde."

=>De uitvoering en uitwerking van Jezus opdracht door zijn discipelen kun je lezen in het boek Handelingen en de rest van het N.T.

Hebr.1:1-3 =>"Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij, in deze laatste dagen tot ons gesproken door **de Zoon**, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en **de afdruk** van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij **de reiniging van onze zonden** door **Zichzelf tot stand had gebracht**, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen."

1 Tim.2:5 =>"Want er is **één God**. Er is ook **één Middelaar** tussen God en mensen, **de mens Christus Jezus**."

Hand.4:10-12 =>"Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem

deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel **geen andere Naam** onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden."

3. Loop "de rust" die God geeft, niet mis in jouw leven! =>

Hebr.3:1-3 =>"Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God."

Hebr.3:6 =>"Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. **Zijn huis zijn wij**, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop **tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.**"

=>Kies om de Heer trouw te blijven broeders en zusters! Laat je niet ontmoedigen door de omstandigheden die jouw leven bezwaren en de verleidingen waar jij door overvallen wordt.

=>**Elke keer weer opnieuw wordt je geconfronteerd door verscheurende keuzes in jouw leven!**

Hebr.3:12-15 =>"Zie erop toen broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, **om daardoor afvallig te worden van de levende God**; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. **Want wij hebben deel aan Christus gekregen**, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof **tot het einde toe onwrikbaar vasthouden**, terwijl er wordt gezegd: **Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.**"

Hebr.3:19 =>"**Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.**"

=>Help mij, opdat ik sterk blijf staan in mijn geloof en volledig op de Heer blijf vertrouwen en onwrikbaar vasthoudt tot het einde van mijn leven.

=>Laat mij jou aanmoedigen en helpen om hetzelfde te doen.

=>Kijk naar de legio voorbeelden van de gelovigen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament die ons het juiste voorbeeld gegeven hebben!

=>Wordt niet verbitterd door de drukte van het bestaan!

=>Wordt niet ontmoedigd door de omstandigheden die tegenvallen!

=>Vestig jouw hoop op **Jezus de Rots** en vindt "**de rust**" voor jouw ziel, geest en lichaam, **die God jou aanbiedt!**

Hebr.4:6-7 =>"Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet."

Hebr.4:11=>"Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen."

Hebr.4:12-13 =>"Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen."

=>Gods woord raakt mij tot in het diepst van mijn hart en ziel. Gods woord heeft mij nooit onberoerd en losgelaten in mijn leven!

=>Waar zou ik anders heen willen en moeten gaan? Dan naar de Heer?

Ik zoek "**Gods rust**" in mijn leven! Elke dag is Hij degene die mij bij staat en helpt om Zijn rust te ervaren en het leven op die wijze leefbaar te houden!

=>Zoek jij "Gods rust" in jouw leven?

=>God belooft jou "rust" te geven!

=>God geeft jou "rust", als jij naar Hem luistert!

Hebr.11:6 =>"Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat **Hij beloont** wie Hem zoeken."

Conclusie =>

Matth.11:28-30=>"**Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.** Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat **Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.**"

=>**We begonnen met rust en we eindigen met rust!**

=>Gods rust geeft een grotere impact in jouw leven en ziel dan een nachtrust kan doen.

=>Samen met God, is het lekker slapen op twee oren!

=>Jezus is niet alleen een meerwaarde in mijn leven. **Hij is de allesbepalende factor** in mijn leven!

=>Jezus is "de jus", "de diesel", "de zuurstof" die ik adem, "de krachtbron" die mij leidt en overeind houdt.

=>Ben jij toe aan een rustpauze in jouw leven?

=>Ben jij moegestreden en hard op zoek naar rust?

Denk dan niet in eerste instantie aan een inschrijving in het rusthuis!

=>Zoek rust bij de Heer en je zult niet weten wat jou overkomt in jouw leven!

=>**Jezus verandert mensen!**

=>**Jezus verandert jou!**

=>Jezus geeftl jou rust! En jij zult rust vinden voor jouw ziel!

In het leger wordt wel eens gezegd: "**op de plaats rust!**"

=>**De Heer zegt:**

=>"**Kom naar Mij en Ik zal jou "rust" geven voor jouw ziel!**"

=>**De profeet Jesaja heeft een boodschap voor jou!:**

Jes.9:5 =>"**Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.**"

=>**God de Vader heeft een boodschap voor jou!:**

Matth.17:5 =>"Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: **Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!**"

=> **De ongelovige Thomas heeft een boodschap voor jou!**

Joh.20:28 =>"En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: **Mijn Heere en mijn God!**

=> **Petrus heeft een boodschap voor jou!**

Hand.2:38 =>"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."

2 Petr.3:14-15 =>"Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,"

2 Petr.3:17 =>"U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid."

=> **Paulus heeft een boodschap voor jou!**

Rom.15:21 =>"Maar zoals geschreven staat: Zij aan wie niets over Hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen."

Gal.2:20-21 =>"Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, **leef ik door het geloof in de Zoon van God**, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven."

Gal.3:26-27 =>"Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed

=>Wat houdt jou tegen? Zorg dat jij **Gods rust** niet misloopt!

Uitdaging =>

Ben jij op zoek naar "rust"? Zoek dan op de juiste plaats!

Ga naar Jezus! =>Hij redt jou! =>Hij geeft jou rust!

