

God verwerpt koning Saul.

Introductie =>

1 Sam.12:12-15 =>"Toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij: Nee, maar een koning moet over ons regeren - **terwijl toch de HEERE, uw God, uw Koning is.** Welnu, zie hier de koning die u gekozen hebt, die u verlangd hebt. Zie, de HEERE heeft een koning over u aangesteld. **Als u dan maar de HEERE vreest, Hem dient, naar Zijn stem luistert en het bevel van de HEERE niet ongehoorzaam bent!** Dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal, veilig zijn, **achter de HEERE uw God.** Maar wanneer u **niet** naar de stem van de HEERE **luistert**, en het bevel van de HEERE **ongehoorzaam bent**, **dan zal de hand van de HEERE tegen u zijn**, zoals tegen uw vaders."

=>De HEERE **vrezen!**

=>Hem **dienen!**

=>Naar Zijn stem **luisteren!**

=>Het **bevel** van de HEERE niet **ongehoorzaam** zijn.

=>Achter de HEERE **veilig** zijn!

"De vreze des Heren is mijn kracht!"

Ps.111:10 =>"De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid..."

Spr.2:5 =>"dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden."

Pred.12:13b =>"Vrees God en houd u aan Zijn geboden,.."

=>Precies daar **"knijpt de schoen!"** Keer op keer is het volk **opnieuw eigenwijs** en zijn zij ongehoorzaam aan God. **"Hardleersheid troef!"**

Saul wordt uitgekozen als koning: =>

1 Sam.10:23-24 =>"Zij snelden erheen en namen hem vandaar mee. Hij ging midden tussen het volk staan, en van zijn schouders en hoger was hij langer dan heel het volk. Toen zei Samuel tegen heel het volk: Ziet u wie de HEERE uitgekozen heeft? Want zoals hij is er niemand onder het hele volk. Toen juichte het hele volk, en zij zeiden: **Leve de koning!**

1 Sam.11:14-15 =>"En Samuel zei tegen het volk: Kom, laten wij naar Gilgal gaan en het koningschap daar vernieuwen. Toen ging heel het volk naar Gilgal en stelde **Saul** daar in Gilgal aan tot koning, voor het aangezicht van de HEERE; en zij brachten daar dankoffers voor het aangezicht van de HEERE. En Saul verheugde zich daar buitengewoon, met al de mannen van Israël."

1 Sam.12:20 =>"Toen zei Samuel tegen het volk: Wees niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, **maar wijk niet langer van achter de HEERE af**, en dien de HEERE met uw hele hart.

=>Hoeveel keer is het volk al **opstandig** en **ongehoorzaam** geweest en zijn ze alsnog door God vergeven?

=>**Samuel blijft steeds opnieuw dezelfde boodschap doorgeven aan het volk en haar koning!**

=>**Een boodschap van keuze, hoop en bekering!**

1 Sam.12:21,24 =>21"Wijk niet af door de **nietige afgoden** na te volgen, die niet van nut zijn en **niet kunnen redden**, want zij zijn nietigheden. 24 **Vrees alleen de HEERE**, en dien Hem trouw met uw **hele** hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft."

=>**Een waarschuwing voor de gevolgen van zonde en koppigheid!**

1 Sam.12:25 =>"Maar indien u **het kwade blijft doen**, dan zult u **weggevaagd** worden, zowel u als uw koning."

=>**Samuel zelf blijft standvastig in zijn bediening als profeet!**

1 Sam.12:22=>"Want de HEERE zal Zijn volk **niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam**, omdat het de HEERE behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken.

1 Sam.12:23 =>"En wat mij betreft, er is bij mij **geen sprake van** dat ik **tegen de HEERE zou zondigen** door op te houden voor u te bidden; maar **ik zal u de goede en juiste weg leren.**"

=>**Precies dat heeft Samuel zijn hele leven** keer op keer **gedaan!**

=>**Ongeacht de hardleersheid, de koppigheid en ongehoorzaamheid van het volk Israël, van zijn eigen zonen!**

1 Sam.12:1-2 =>"Toen zei Samuel tegen heel Israël: Zie, ik heb naar uw stem geluisterd in alles wat u mij gezegd hebt, en ik heb een koning over u aangesteld. En nu, zie, de koning gaat u voor; **ik ben oud en grijs geworden**, en mijn zonen, zie, zij zijn onder u. **Ik ben u van mijn jeugd af tot op deze dag voorgegaan.**"

1 Sam.1:24 =>"Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met een driejarige jonge stier, een efa meel en een kruik wijn. Zij bracht hem in het huis van de HEERE in Silo, toen de jongen nog heel jong was."

1 Sam.2:18 =>"Maar Samuel diende voor het aangezicht van de HEERE. Hij was een jongen, gekleed in een linnen priesterkleed.

1 Sam.3:20 =>"En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de HEERE."

=>**Daarom heeft het volk en haar koning Saul geen enkel excuus!**

=> Koning Saul zou beter moeten weten, maar ook hij valt in "**dezelfde kuil**" als zijn volksgenoten. Van een 'timide jongeman', die met Gods kracht en Samuels steun, uitgroeit tot een koning over het volk Israël, wordt hij een opstandige man, die zijn eigen gang denkt te kunnen gaan.

=>**Saul rekent af met de tegenstanders:**

1 Sam.11:5-7 =>"En zie, Saul kwam van achter de runderen van de akker, en Saul zei: **Wat is er met het volk, dat zij huilen?** Toen maakten zij hem de woorden van de mannen van Jabes bekend. (11:1-4) **De Geest van God werd vaardig over Saul** toen hij deze woorden hoorde, en hij ontstak in hevige woede. Hij nam een span runderen, hakte ze in stukken, en stuurde ze naar alle gebieden van Israël door de hand van de boden, die zeiden: Wie niet uittrekt achter Saul en achter Samuel aan, met diens runderen zal net zo gedaan worden. **Toen viel grote vrees voor de HEERE op het volk, en zij trokken als één man uit.**"

1. De ongehoorzaamheid, zonde van Saul (1 Sam 13): =>

=>**Wijk niet langer van achter de HEERE af!** (12:20)

=>**Dien de HEERE met uw hele hart!** (12:20)

=>Waarom Saul, kon je niet wachten tot Samuel naar jou toe kwam?

=>Waarom voer jij de taak van Samuel uit?

1 Sam.13:8-10 =>"En Saul wachtte zeven dagen, tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden, bij hem vandaan. Toen zei Saul: Breng een brandoffer bij mij, en dankoffers; en hij offerde het brandoffer. En het gebeurde, toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat **zie, Samuel kwam**. Saul ging het kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen."

=>Het lijkt wel de omgekeerde wereld! Saul treedt in de plaats van Samuel.

=>Let op Samuels reactie!:

1 Sam.13:11a => "**En Samuel zei: Wat hebt u gedaan?**"

=> "**JA MAAR**", "**OMDAT**":

=>Hoe vaak betrap jij, jezelf op "**JA MAAR**"! Op "**OMDAT**" ?

=>"Omdat ik zag...omdat zij bij mij vandaan gingen...omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam...omdat de Filistijnen verzameld zijn..."(13:11)

=>Adam en Eva zijn begonnen met de schuld te leggen bij een ander. Het is helaas nooit meer gestopt in de geschiedenis van de mensheid.

=>**Wijs niet naar een ander, wijs naar jezelf!**

=>**Wees niet eigengereid, hardleers, koppig en ongehoorzaam!**

=>"**Zei ik bij mijzelf**" (13:12) zegt Saul!

...."Heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen."

=>Let op Samuels reactie: (13:13-14)

=>"U hebt **dwaas** gehandeld".

=>"U hebt **het gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen.**"

=>Je bent de koning van Israël en dan krijg je dit te horen!

=>Omdat jij **niet geluisterd hebt naar de HEERE God** gaat het volgende gebeuren Saul:

1 Sam.13:13b-14 =>"Anders zou de HEERE uw koningschap over Israel voor eeuwig bevestigd hebben, maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de HEERE heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de HEERE u geboden had."

2. Saul wordt door God verworpen als koning! =>

1 Sam.15:1-3 =>"Toen zei Samuel tegen Saul: De HEERE heeft mij gezonden om u tot koning te zalven over Zijn volk, over Israël. Luister daarom nu **naar de woorden, van de HEERE**. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg, toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen, en versla Amalek, **en sla alles wat hij heeft met de ban**. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel."

=> **De HEERE God beslist** om Amalek te straffen om wat zij Israël hebben aangedaan toen zij uit Egypte kwamen.

=> **Wat doet koning Saul?**

=> **Saul kent de instructies** die hem zijn doorgegeven door Samuel, maar **hij beslist** om **daar toch van af te wijken**.

=> **Met verregaande gevolgen voor hemzelf!**

=> Saul waarschuwt de Kenieten om uit de weg te gaan, zodat hij hen niet mee wegvaagt als hij de Amalekieten met de ban gaat slaan. De Kenieten zijn goed geweest voor de Israëlieten. Daarom worden zij gewaarschuwd.

=> Saul verslaat de Amalekieten, maar grijpt hun koning Agag, levend. De rest van het volk slaat hij wel met de ban, met de scherpste van het zwaard. (15:8)

=> De opdracht van de HEERE was overduidelijk (15:3) maar Saul en het volk spaarden de beste schapen, runderen, lammeren en alles wat goed was! (15:9)

=> **Waarom deden zij niet wat God hen geboden had?**

=> **"Zij wilden die niet met de ban slaan."**

=> **Wat waardeloos en vergaan was sloegen zij wel met de ban!**

=> **Waarom grijpt Saul niet in?**

=> **Kijk naar de reactie van de HEERE God!**

1 Sam.15:10-11 => "Toen kwam het woord van de HEERE tot Samuel: **Ik heb er berouw over dat Ik Saul tot koning aangesteld heb**, omdat **hij zich van achter Mij afgekeerd** heeft en **Mijn woorden niet uitgevoerd heeft**. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de HEERE."

=> **"Ik heb er berouw over dat Ik Saul tot koning aangesteld heb!"**

=> **Ondertussen heeft Saul het hoog in bol gekregen!**

1 Sam.15:12 => "Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld: Saul is in Karmel gekomen, en zie, **hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht**. Daarna is hij omgekeerd en is hij doorgereisd en naar Gilgal gegaan."

1 Sam.15:13 => "Toen kwam Samuel bij Saul, en Saul zei tegen hem: Wees gezegend door de HEERE! **Ik heb het woord van de HEERE uitgevoerd.**"

=>Saul houdt zichzelf voor de gek en is supertrots op zichzelf, maar:

=>Samuel "**wind er geen doekjes om!**"

1 Sam.15:14 =>"Toen zei Samuel: **Wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren, en een geluid van runderen, dat ik hoor?**"

=>**Hoe leg je dit dan uit Saul?**

=>Precies zoals eerder al voorgedaan is door Adam en Eva!

1 Sam.15:15 =>"Saul zei: Die heeft **men** van de Amalekieten meegebracht, **want het volk heeft** de beste schapen en runderen **gespaard** om de HEERE, **uw God, te offeren**, maar het overige hebben wij met de ban geslagen."

=>Stemt dit overeen met Gods specifieke opdracht Saul? (15:3)

=>**Houd op!!! SSSSSSSStttttt!!**

=>Dan ben je misschien wel de koning, Saul, de hoogstgeplaatste in het land, maar nog steeds **ondergeschikt aan de HEERE** en de profeet die namens de HEERE spreekt!

1 Sam.15:16 =>"Toen zei Samuel tegen Saul: Houd op, **dan zal ik u vertellen wat de HEERE vannacht tot mij gesproken heeft**. En Saul zei tegen hem: Spreek."

=>Tot wie heeft de HEERE de afgelopen nacht gesproken Saul?

=>Ben je vergeten Saul, dat Samuel door de HEERE is uitverkoren en aangesteld als profeet, ziener en richter over Israël?

=>Ben je vergeten Saul, dat Samuel jou in opdracht van God tot koning over Israël heeft aangesteld?

=>**"Spreek"**: Inderdaad Saul. En Samuel spreekt!

1 Sam.15:17-19 =>"En Samuel zei: Is het niet zo, dat u, hoewel klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent, en dat de HEERE u tot koning over Israël gezalfd heeft? De HEERE heeft u op weg gezonden en gezegd: **Ga heen, sla de zondaars met de ban**, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u **niet geluisterd** naar de stem van de HEERE, maar bent u op de buit aangevallen en **hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de HEERE?**"

=> En dan begint de zelfverdediging en het wijzen naar de ander opnieuw!

=> "**Ik heb toch geluisterd naar de stem van de HEERE?**" (15:20)

=> "**Ik ben toch de weg gegaan waarop de HEERE mij gezonden heeft?**" (15:20)

=> "Wie hou je voor de gek?"? Saul? Jezelf misschien, **maar God niet!**

=> "Ik heb Agag meegebracht, **maar** de Amalekieten heb ik met de ban geslagen." (15:20)

=> "**Het volk** heeft van de buit genomen." (15:21)

=> "om de HEERE, **uw God**, te offeren in Gilgal." (15:21)

=> MAAR; Het VOLK; UW GOD!!!

=> **AFSCHUIVEN heet dat, Saul!**

=> Let op de respons van Samuel! **Telt nog steeds** vandaag voor ons!

1 Sam.15:22-23=>"Maar Samuel zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het **gehoorzamen aan de stem van de HEERE?** Zie, **gehoorzamen is beter** dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want **opstandigheid is een zonde** van waarzeggerij, en **tegenstreven** is afgoderij en beeldendienst. Omdat **u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen**, zodat u geen koning meer zult zijn."

=> Wat een toespraak van Samuel!

=> **Wat een consequenties?**

=> Bang voor het volk? Misschien?!; Het volk het juiste voorbeeld geven en de juiste richting opsturen, ondanks tegenwerping? Neen!

=> **God vindt gehoorzamen aan Zijn stem belangrijker dan brandoffers en slachtoffers!**

=> **Opstandigheid is een zonde!** (van waarzeggerij)

=> **Tegenstreven** is afgoderij en beeldendienst!

=> **Resultaat!:**

=> **Door God verworpen als koning van Israël!**

3. Saul komt tot de kern van het probleem. =>

1 Sam.15:24-25 =>"Toen zei Saul tegen Samuel: **Ik heb gezondigd**, omdat ik het bevel van de HEERE en uw woorden overtreden heb, **want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd.** Nu

dan, vergeef mij toch mijn zonde, en keer met mij terug, dan zal ik mij voor de HEERE neerbuigen."

=>Saul erkent dat hij gezondigd heeft tegen het bevel van God en niet geluisterd heeft naar de woorden van Samuel.

=>Ik was bang voor het volk en heb geluisterd naar hun stem!

=>Je moest leiding geven Saul!

=>Je moest het goede voorbeeld geven Saul!

=>Je moest vertrouwen op de HEERE Saul!

=>Bekeren is goed en noodzakelijk! Vergeving kan worden gegeven, maar de consequentie die voortvloeit uit de zonde moet gedragen en geaccepteerd worden.

=>Door koning Saul!

=>Door jou, mij en ons!

=>Sterke woorden van Samuel. Nu heeft Saul "zijn lesje geleerd" zou je denken! Helaas niet:

=>Waar is de timide Saul gebleven?

4. Saul probeert Samuel te dwingen! =>

1 Sam.15:26-27 =>"Maar Samuel zei tegen Saul: Ik zal niet met u terugkeren. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft de HEERE u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn. Toen Samuel zich omkeerde om weg te gaan, greep hij een punt van zijn mantel, maar deze scheurde."

=> "Wat haalt Saul in zijn kop!"

=> "Denkt hij wel na?" ; "Is hij wel helder?"; "Hoe durft hij!"

1 Sam.15:28-29 =>"Toen zei Samuel tegen hem: De HEERE heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u. Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet, en Hij heeft er geen berouw over; want Hij is geen mens, dat Hij ergens berouw over hebben zou."

WOW!

=>De Onveranderlijke van Israël liegt niet!

=>Hij is geen mens!

=>Speel geen spelletjes met de HEERE God, broeders en zusters!

Let op Sauls reactie! =>

1 Sam.15:30 =>"Hij zei **ik heb gezondigd**; eer mij nu toch voor de oudsten van mijn volk en voor Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij **voor de HEERE, uw God**, zal neerbuigen."

=>"**Ik heb gezondigd**" : Inderdaad!

=>Wiens God, Saul?

Conclusie =>

Samuel keert alsnog met Saul terug naar Gilgal, maar let dan op hoe hij handelt =>

1 Sam.15:31-33 =>"Toen keerde Samuel met Saul terug, en Saul boog zich voor de HEERE neer. Toen zei Samuel: Breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe, en Agag zei: De bitterheid van de dood is beslist geweken! (wat een misrekening!) Maar Samuel zei: Zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. **Toen hakte Samuel Agag in stukken, voor het aangezicht van de HEERE in Gilgal.**"

=>Laten wij **een les leren** uit het voorbeeld van koning Saul!

=>Uit **het voorbeeld** van koning Agag!

=>God laat **niet** met Zich spotten en sollen.

=>God **verwacht** vastberadenheid, gehoorzaamheid en trouw!

=>Niet enkel van Zijn kinderen, Zijn volk, maar ook van ieder die **door God persoonlijk is geroepen** tot een belangrijke taak!

=>Saul heeft dit gevoeld tot het einde van zijn leven!:

1 Sam.15:35 =>"Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe, maar Samuel rouwde over Saul. De HEERE had er berouw over dat Hij Saul tot koning over Israël aangesteld had."

Hebr.3:7-8 =>"Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, **indien u Zijn stem hoort**, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn."

Uitdaging =>

=>**Stel jouw vertrouwen op de HEERE, jouw God. Dien Hem trouw, luister alleen en volledig naar Hem!**

=>**Vrees de HEERE, jouw God!**