

God onze Schepper, Kunstenaar!

Introductie =>

Het is maar hoe je het bekijkt. Voor de een is de winter het seizoen om naar uit te kijken. Ravotten in de sneeuw, sneeuwpop, slee, koud en schaatsen. Feesten en gezellig samen zijn met je familie. Voor de ander is de winter donker, guur, glad, gevaarlijk, somber, eenzaam, slechte herinneringen en kan het niet snel genoeg voorbij zijn.

God heeft de wereld, het heelal, de dieren en de mens precies geschapen zoals Hij dat voor ogen had. God is machtig, krachtig, creatief en heeft visie. God wist wat Hij wilde toen Hij sprak tijdens de 6 scheppingsdagen. Er gebeurde precies wat Hij bedoelde! Juist daar hebben velen moeite mee, omdat ons verstand tekort schiet en vol onbegrip en ongeloof zit.

Geef mij een leeg blad papier en vraag mij om een huis te ontwerpen en ik zal niet verder komen dan een paar lijnen die uit het lood staan. Geef datzelfde papier aan een architect of kunstschilder en er komt een mooi huis op schaal tevoorschijn getekend door de architect op het papier of een diepteschildering in perspectief van de kunstschilder geschilderd met olieverf door de kunstschilder.

De een verfoeit de schilderijen van "Pablo Picasso", maar is helemaal weg van de schilderijen van "Vincent van Gogh", de ander verfoeit een modern ontworpen huis, maar is helemaal weg van een gebouw ontworpen in de "gotische stijl".

Smaken verschillen en dat zal altijd zo blijven zijn. Niets mis mee!

Niemand kan ontkennen dat de werldebol vol staat met wonderschone natuur in al haar facetten. De meesten snappen ook dat onze consumptie maatschappij te weinig bezig is met het behoud en herstel van onze natuur. Veel mensen beginnen tot het besef te komen dat we onze eigen consumerende levensstijl een halt toe moeten roepen en dat wij terug meer respect moeten gaan opbrengen voor het behoud van natuur, diversiteit en leven. Dat wil nog niet zeggen dat veel natuurliefhebbers daardoor ook meer kennis, begrip en respect opbrengen voor God, die toch de Schepper is van de wereld en het heelal waarin wij mensen vertoeven.

Kijk je door "Gods bril" of door "de bril van de maatschappij" naar de natuur, de wereld, het heelal en de omgang met je mede werldebewoners?

Laten wij als christenen oog hebben voor de wonderschone natuur, het universum, de dieren en "de wetenschap" die God gemaakt heeft en aan ons gegeven heeft om daar op een correcte wijze mee om te gaan. (wanbeleid, wanbeheer, zorgt voor chaos, uitsterven van natuur en leven.) Laten wij elkaar aanmoedigen om ook op die wijze respect te hebben voor God en zo door te geven dat wij leven op een wijze die God behaagt.

Onze God is een Kunstig en Creatief ingesteld God, met oog voor detail en levenskwaliteit!

God heeft ons alles in erfpacht gegeven. God heeft alles gemaakt en daar mogen wij christenen, mensen, deel van uit maken!

Nooit vergeten! God heeft Creativiteit en kunstzinnigheid tot werkwoord gemaakt!

Lang voor er sprake was van de eerste kunstacademie heeft God er voor gezorgd dat kunstenaars kunnen worden opgeleid en ingesteld dat godgegeven talenten doorgegeven kunnen worden. (Exo.35:34)

Gen.1:1-3 =>"In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht."

Gen.1:31-2:1 =>"En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht."

Wat een machtig God! Kijk om je heen en zie wat Hij geschapen heeft in zes dagen! **God sprak en het ontstond!**

Ps.8:1-5 =>"HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?"

Ps.19:1-7=>"De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een

tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn zonnegloed."

Wie van ons kan in de buurt van de zon komen, zonder zich te verbranden of opgebrand te worden? God zet een tent op voor de zon, zoals wij een tent opzetten om te kamperen of te schuilen voor het weer.

Lees o.a. ook psalm 104 voor een mooi beeld van Gods scheppingskracht.

Ondanks de vele bewijzen in de natuur, de archeologie, de mondelinge en schriftelijke overleveringen, de Bijbel en het verstand van de mens zelf, zijn er nog velen die twifelen aan Gods bestaan en/of aan Gods schepping! Zelfs christenen grijpen soms terug naar de evolutietheorie van bijvoorbeeld Darwin, in plaats van te vertrouwen en te bouwen op God de schepper van hemel en aarde.

1. God is specifiek, origineel en authentiek. =>

Exo.31:1-11 =>

Vanaf hoofdstuk 19 krijg je een goed beeld van de gedetailleerdheid van Gods opdrachten die Hij doorgeeft via Mozes aan het volk Israël. Hier in hoofdstuk 31 en 35 krijg je een mooi beeld van hoe gedetailleerd God ook kunst naar voren brengt, toe laat passen en de juiste kunstenaars aanwijst.

"Bezaleël" is niet zomaar iemand. God heeft hem bij zijn naam geroepen en met Gods Geest vervuld, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Wanneer je de kunde van "Bezaleël" bekijkt, zet hij waarschijnlijk "Michelangelo" in de schaduw, terwijl de hele wereld diens kunnen aanprijst als architect, beeldhouwer, schilder, dichter, avonturier en wetenschapper en omschrijft men hem als ver vooruitstrevend in zijn tijd.

"Oholiab" wordt toegevoegd aan "Bezaleël". Hij is vakkundig en heeft ook van God de wijsheid gekregen die nodig is, **zodat zij alles kunnen maken wat God geboden heeft.** (vers 6)

Exo.31:11 => "Overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, moeten zij het maken."

Exo.31:18 => "En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God."

Ik ken niemand die het God na kan doen. God is niet alleen zelf een kunstenaar in Zijn schepping, Hij gebruikt Zijn vingers ook om Zelf dingen op te schrijven in steen.

Mooi contrast met onze kunstenaars vandaag de dag, of met Michelangelo, die mooie kunst hebben gemaakt of kunnen maken. Zij gebruiken hamer, beitel en andere gereedschappen om kunst vorm te geven. De Heer gebruikte Zijn vinger om duidelijk te maken wat Hij wilde doorgeven via de stenen tafelen.

Exo.35:30-35 => Wat een kunstenaars die mannen!, wat een talent hebben zij van God gekregen. Zij hebben hun kennis en handvaardigheid vervolgens doorgegeven aan vakmensen van de volgende generaties.

2. Paulus is ook een uitlegger, cq. bouwmeester van Gods fundament.

1 Cor.3:10-23 =>

Een mooi contrast, aanvulling en verbinding tussen het OT en het NT.

Paulus was tentenmaker van beroep, schriftgeleerde, onderwijzer, wereldreiziger, niet bang voor grote massa's, redenaar in kleine en grote groepen, doorzetter en avonturier. Boven alles was hij een volgeling van Jezus Christus en bouwde hij verder op het fundament dat God heeft gelegd in Jezus Christus. Paulus was in staat om in woord, beeld en gebaar het verband te leggen tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond.

Gods architectuur is dezelfde. Gods plan is onveranderd.

Hoe kunstzinnig, wijs, technisch en handvaardig jij ook bent gezegend door de Heer. Vandaag de dag wil God dat je op de juiste wijze op het fundament bouwt dat God heeft gelegd in Jezus Christus.

Wij zijn Gods tempel als christen, omdat Gods Geest in ons woont. Ga op een juiste wijze met jezelf en met andere christenen om.

God toetst ons werk en Hij weet precies welk werk wij hebben gedaan, welke materialen wij hebben gebruikt, op welk fundament wij hebben gebouwd.

Efez.3:14-19 =>

Laat ons hart open staan, ons geloof in ons hart wonen, opdat wij in Christus liefde geworteld en gefundeerd zijn en blijven.

Conclusie =>

Rom.1:18-25 =>

Wat een mooi beeld. Vanaf het begin is het duidelijk. Gebruik je ogen en verstand en zie Gods grootheid, Gods schepping en Gods creativiteit en kunstzinnigheid.

Kies vandaag op wiens fundament jij jouw leven bouwt! Kijk om je heen en zie Gods kracht, Gods kunst in de schepping en trek jouw conclusies.

Ps 47:8 => "Want God is Koning over de hele aarde; zing psalmen met een onderwijzing." (Herziene Staten Vertaling)

"Want God is de Koning der ganse aarde, psalmzingt met een kunstig lied." (NBG vertaling)

Uitdaging =>

Vertrouw niet op jouw eigen kunsten! Vertrouw op God. Juich, zing voor God met een kunstig lied! Gebruik de door God aan jou gegeven talenten om Hem te eren. Wees creatief en laat de Heer jou gebruiken op het pad dat jij bewandelt op Zijn wereldbol.