

Gideon wordt wakker!!!

Intro. => Wat is het mogelijke verband tussen een geroosterd gerstebrood en Jerubbaäl? (=Gideon) => Wat is een mogelijke tegenstelling? (Richt.6:11-7:35)

Roeping van Gideon: =>

Richt.6:11-16=> "**Toen kwam een Engel van de HEERE.** Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon **Gideon** klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. **Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem:** De HEERE is met u, **strijdbare held!** Maar Gideon zei tegen Hem: **Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen?** En waar zijn al **Zijn wonderen,** waarover onze vaders ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte **doen optrekken?** Maar nu heeft de HEERE ons **verlaten** en ons in de hand van Midian gegeven! **Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei:** **Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?** Maar hij zei tegen Hem: **Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen?** Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. **Maar de HEERE zei tegen hem:** **Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was.**"

- ⇒ Verplaats je eens in "**de voeten**" van Gideon? (Aktie)
- ⇒ Verplaats je eens in "**het hoofd**" van Gideon, de jongste telg uit het gezin? (verstand)
- ⇒ Verplaats je eens in "**het buikgevoel**" van Gideon, die **verhalen heeft gehoord** over de HEERE, die het volk verlaten zou hebben en het volk overgeleverd heeft in de handen van Midian! (terwijl het volk juist God verlaten heeft!)
- ⇒ **Hoe zou jij reageren als je werd aangesproken door een Engel van de HEERE?**
- ⇒ **Zou jij (niet) twijfelen aan de haalbaarheid van Gods plan?**
- ⇒ **Ik ben immers toch geen held, lijkt Gideon, de jongste telg, te denken!**
- ⇒ **Toch zegt de HEERE tegen Gideon: "Heb Ik u niet gezonden"?**
- ⇒ **De HEER zegt: "Ik ben met u en daarom zult u Midian verslaan alsof het maar één man was."**
- ⇒ **Snap je een heel klein beetje, dat Gideon twijfelt en bevestiging zoekt?**
- ⇒ **Trek het eens door naar je eigen leven!** (Wat ontdek je? Introspectie!?)
- ⇒ **Hoeveel excuses heb jij ooit gemaakt in jouw leven om niet te hoeven gehoorzamen aan de HEER?** (Kijk eens o.a. naar Mozes, Aäron, Jakob, Jona, Demas, Ezau, Judas,...)
- ⇒ **Hoeveel excuses heb jij al aangehoord (aangereikt gekregen) van anderen, die jou probeerden te overtuigen om niet in God te (blijven) geloven?**
- ⇒ **"Een ongeluk(je) (verleiding) zit in een klein hoekje!"**

- ⇒ **Wat heeft jou overeind gehouden? Deel** het met je broeders en zusters!
- ⇒ **Wat heeft jou terug gebracht naar de Heer? Deel** het met anderen!
- ⇒ **Welke negatieve invloed**, proberen o.a. wetenschappers, generatiegenoten, vrienden, collega's, familieleden, sportgenoten, lotgenoten, buren, dokters en klasgenoten, **op jou uit te oefenen**, om je op een "subtiële wijze" duidelijk te maken, **dat jij "niet spoort" en het niet meer van deze moderne tijd is, om in God te geloven en Hem te gehoorzamen?** (Niets nieuws onder de zon!)
- ⇒ Hoeveel **fouten** worden "**in de schoenen geschoven**" van **God** of **christenen?**
- ⇒ Wat er ook maar mis kan lopen, is toch zeker **te wijten aan** God en christenen!
- ⇒ Het is makkelijker om "**de schuld af te schuiven**" dan die bij jezelf te leggen!
- ⇒ **God beperkt de mens** toch zeker in "**zijn mogelijkheden**"!? (niet waar!?)
- ⇒ **God en de Bijbel** stoppen jou immers in "**een keurslijf**"! (Snap dat dan toch!?)
- ⇒ **Elke christen** wordt gebombardeerd met wereldse argumenten, die proberen "het geloof", "**onderuit te halen**"!
- ⇒ "**Geef het kwaad geen kans**, overwin het door het goede te doen." (Rom.12:21)
- ⇒ Kijk eens **objectief** naar alle beslissingen en keuzes die gemaakt zijn **zonder God erin te betrekken!** ("**los**(geslagen) **van God en gebod.**" Ook bij jezelf!)
- ⇒ Maak eens een eerlijke objectieve **vergelijking** tussen "**oprechte, Bijbelvaste christenen**", die daadwerkelijk leven volgens Gods richtlijnen en tussen hen die totaal **geen rekening** (hoeven te) **houden met God!**
- ⇒ Let op de uitkomst aan het einde van de "totale **levenswandel** van de christen"!
- ⇒ Wees als "**christen**" bereid om **altijd** verantwoording af te leggen van het geloof dat in jou leeft. (1 Petr.3:13-18)
- ⇒ Wees een "**open boek**" en toon "**jouw strijd**" tegen de kwade bedoelingen, waarmee de duivel, **elke christen**, inclusief jij en ik, probeert **te misleiden**. (1 Petr.5:5-9)
- ⇒ Net als Gideon en de andere richters, "**strijdt**" **elke christen**, tegen een grote overmacht!
- ⇒ **Zonder Gods hulp** kan het "**een brug te ver**" lijken te zijn!
- ⇒ **Met Gods hulp** is het een "**haalbare kaart**"!

Opdracht aan Gideon: => Israël verlossen uit de hand van Midian. (6:14)

Verband =>

=> **God roept en stelt de richter aan.**

=> **God bevestigt** de benoeming van Gideon, door gehoor te geven aan de twijfels, die Gideon nog heeft. Gideon vraagt voor een teken. **God geeft** hem meerdere **tekens!**

=> **Het vlees en de ongezuurde broden**, die Gideon klaar heeft gemaakt en vervolgens met het kookvocht overgoten heeft, worden door de Engel van de HEERE met het

uiteinde van zijn staf aangeraakt en het verteerd voor de ogen van Gideon en dan is de Engel van de HEERE opeens verdwenen.

=> Gideon denkt dat hij nu gaat sterven, maar de HEERE spreekt hem aan en Gideon bouwt daar een altaar voor de HEERE. Hij breekt het altaar van de Baäl vervolgens af en hakt de gewijde paal om. Vervolgens vraagt Gideon nogmaals om een teken en de HEERE laat hem zien dat Hij echt gekomen is om met Gideon te spreken en **Hij hem daadwerkelijk uitgekozen heeft** om te strijden tegen de Midianieten.

=> **Een wollen vacht die nat wordt van de dauw**, terwijl heel het land er om heen droog is.

=> **Vervolgens een vacht die droog is**, terwijl heel het land er om heen nat is van de dauw.

=> **Hoe bang Gideon ook is**, de HEER is al aan het werk om het vijandelijke kamp te verzwakken!

=> **God bevestigt** Gideons roeping door **een droom te sturen** naar **een soldaat** van de vijandelijke strijdmacht van de Midianieten. **De metgezel verklaart**, de soldaat **zijn droom**, over het geroosterde gerstebrood, die het kamp binnengerold kwam. **God moest** wel eerst **Gideon** in de nacht **uitsturen** naar het kamp om **naar de uitleg van de droom te gaan luisteren**, precies zoals God het bedoeld had, **zodat Gideon zijn vrees zou overwinnen!** (7:7-14)

=> Zou jij nu ondertussen overtuigd zijn als jij in de schoenen van Gideon stond?

=> Hoeveel tekens heb jij nodig? (Vergeet jij soms ook waar je voor gebeden hebt?)

=> De HEER haalt "**nog een troef tevoorschijn**" om Gideon te laten zien, dat Hij daadwerkelijk met hem is!

=> "**Een geroosterd gerstebrood dat kan rollen!**"

- ⇒ Verplaats je eens in de "**kistjes**" (soldatenjargon voor legerschoenen) van de soldaat die de droom ontvangt.
- ⇒ Verplaats je eens in **de metgezel** van de soldaat die de droom uitlegt.
- ⇒ **Zou jij** (geen) schrik krijgen, als je de uitleg van de droom, te horen kreeg?
- ⇒ Of zou jij gewoon denken: wat een "**praatjesmaker**" is mijn metgezel!
- ⇒ Kun jij je een voorstelling maken van een "**geroosterd gerstebrood**", dat het legerkamp binnen komt rollen en dan gewoon jouw tent, waarin jij bivakkeert, omver kegelt! (geen stripverhaal kan het zo goed uitbeelden.)
- ⇒ Gezien het verloop van de strijd, wordt er door het Midianitische leger rekening gehouden met onverklaarbare zaken, met **angst** etc. Zij weten ondertussen genoeg over **de kracht van de God van Israël, Die** met het volk **meestrijdt**.
- ⇒ Niet voor niets, dat zij "**eieren voor hun geld kiezen**"! (7:21)
- ⇒ Het is **een regelrecht wonder!**
- ⇒ Er ligt daar immers een enorm grote **strijdmacht** in het kamp. De strijders waren zo talrijk als sprinkhanen. De kamelen in het kamp waren ontelbaar. (7:12)

- ⇒ Toch slaat die grote legermacht op de vlucht voor de **300** mannen, **die door God persoonlijk zijn uitgekozen voor de strijd.** (7:6-7)
- ⇒ Met een bazuin in de hand. (7:15-18)
- ⇒ Met een fakkel in de lege kruik! (7:16)
- ⇒ Met een kreet uit de mond: Voor de HEERE en voor Gideon! (7:18)
- ⇒ Blazen op de bazuin, kruiken stuk slaan in de hand, fakkel in de hand en een strijdkreet uit de mond. (7:19-20)
- ⇒ **Heel het kamp** ging **op de loop!** **Ze schreeuwden het uit** en **vluchtten weg!** (7:21) (Hoe zag dat er uit voor Gideon en zijn mannen?)
- ⇒ **Driehonderd mannen**, die uitgekozen zijn, uit het Israëlitische, voor de strijd beschikbare volk van 32.000 man. (7:1-4; 22.000 + 10.000)
- ⇒ Waarom maar zo weinig mannen gebruiken als je er 32.000 tot je beschikking hebt?
- ⇒ God heeft het volk uitgezuiverd door de manier van water drinken. (7:4-7)
- ⇒ **God legt het zelf zo uit aan Gideon:**
- ⇒ Richt.7:1-2=>“Toen stond Jerubbaäl (dat is Gideon) vroeg op, met **al het volk dat bij hem was.** Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel More, in het dal. En **de HEERE zei tegen Gideon: Het volk dat bij u is, is voor Mij te talrijk** om Midian in hun hand te geven. **Anders** zou Israël zich tegen Mij kunnen beroemen en zeggen: **Mijn eigen hand heeft mij verlost!**”
- ⇒ God maakt waar wat hij eerder tegen Gideon heeft gezegd, niet waar?
- ⇒ **Maar de HEERE zei tegen hem: “Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was”.** (6:16)
- ⇒ **VERTROUW MIJ zegt de HEER** tegen Gideon. Het kostte overredingskracht, maar uiteindelijk **voert Gideon uit wat de HEER in petto had** voor Midian. De HEER, deed dat op een wijze, die naar menselijke maatstaf gerekend, niet mogelijk was! Maar **bij God is het zeker wel mogelijk!**
- ⇒ **Gideon** verslaat de grote vijandelijke legermacht, **alsof het één man was!**

Welke mogelijke les(sen) haal ik hier o.a. uit voor mijn leven? =>

- ⇒ **Vertrouw op de HEER!** (precies zoals de HEER telkens weer tegen mij zegt!)
- ⇒ **Mijn trots!**
- ⇒ **Mijn hoogmoed!**
- ⇒ **Mijn koppigheid!**
- ⇒ **Mijn zelfbepaling!**
- ⇒ **Mijn harde werk!**
- ⇒ **Mijn opleiding!**
- ⇒ **Mijn achtergrond!**
- ⇒ **Mijn buikgevoel!**
- ⇒ **Mijn kracht!**

- ⇒ **Mijn verlangen(s)!**
- ⇒ **Moeten niet tussen mij en de HEER in komen te staan!**
- ⇒ **Mijn persoonlijke verantwoordelijkheid!**
- ⇒ **Jouw persoonlijke verantwoordelijkheid!**
- ⇒ **Gideons persoonlijke verantwoordelijkheid!**

Tegenstelling =>

God redt het volk Israël op de manier, zoals Hij heeft gezegd tegen Gideon. **Hij** is het volk te hulp geschoten en **heeft geluisterd naar hun hulpkreten**.

Baäl spreekt niet! Baäl schiet het volk niet te hulp! Het volk kan enkel blindelings geloven in het afgodsbeeld, maar het beeld geeft (natuurlijk) geen antwoord.

- ⇒ Joas, de vader van Gideon, maakt het heel duidelijk aan zijn stadsgenoten.
- ⇒ Alhoewel Joas zelf een altaar en een gewijde paal voor de Baäl had! (Welke heimelijk in de nacht door Gideon en tien knechten werden omgehakt.) (6:25-29)
- ⇒ Nam hij het bewonderenswaardig op voor zijn zoon Gideon! (6:30-32)
- ⇒ Mooi "**inkoppertje**"!
- ⇒ Laat de Baäl het **zelf maar oplossen** zegt Joas!
- ⇒ Moet u de Baäl **verlossen**, vraagt hij aan zijn stadsgenoten?
- ⇒ Wie van jullie mijn zoon aanraakt wordt zelf gedood!
- ⇒ Als de Baäl inderdaad een god is, laat hij dat dan maar tonen. Laat hij het voor zichzelf opnemen! (Inderdaad! Een beeld, een altaar, een gewijde paal, die komen echt niet uit zichzelf van hun plaats en spreken zelf niet.)
- ⇒ Vanaf die tijd kreeg Gideon ook de naam: "Jerubbaäl".

Konklusie =>

- ⇒ **Persoonlijke verantwoordelijkheid** telt ook voor "**de richter**" die door God is uitgekozen, aangesteld en bijgestaan in het verlossen van de vijand(en) en het eventueel leiden van het volk Israël.
- ⇒ **Eens de strijd gestreden is en het volk rust krijgt van zijn vijand(en), is het **nog steeds noodzakelijk om God te gehoorzamen, te dienen en trouw te blijven!****
- ⇒ **Daar "wringt de schoen"!**
- ⇒ **Israël, lijkt deze "**les maar niet te willen leren**"!** (Snap jij er iets van?)
- ⇒ **De HEER** brengt "**rust in de tent**"! Maar vervolgens vergeet het volk, **dat God hen bevrijdt heeft** van hun vijanden en **gaan zij toch opnieuw weer stinkgoden achterna lopen!** (Dom, dommer, domst. Hardleers!)
- ⇒ **Hoe hardnekkig, halsstarrig, koppig, eigenwijs en dom** kun je zijn!
- ⇒ Helaas "**schort het hier ook nog wel eens**" aan bij de geroepen richter(s)!

- ⇒ Helaas schort het hier nog wel eens aan bij de aangestelde koning(en), die word(t)(en) aangesteld in de periode van de laatste richter, Samuël. (zie bv. in Samuël, Koningen, Kronieken en de profeten.)
- ⇒ Kijk naar **Gideon**!
- ⇒ **De gevolgen** zijn desastreus!
- ⇒ Zowel binnen zijn **eigen gezin**, maar ook voor **het volk**!
- ⇒ **“Jong geleerd oud gedaan”**! (Kan positief, maar ook negatief uitvallen!)
- ⇒ **“Slechte gewoontes zijn soms moeilijk af te leren”**!
- ⇒ Wanneer de strijd gestreden is en de rust teruggekeerd is in het land, geeft het je nog geen **“vrijbrief”** om **“op je lauweren te gaan rusten”**!
- ⇒ **Gideon heeft onder leiding van de HEER het volk verlost!** (7:19-8:21)
- ⇒ Gideon brengt het in eerste instantie zeer goed onder woorden wanneer hem door het volk gevraagd wordt om over hen te heersen.
- ⇒ Richt.8:22-23=>**“Maar Gideon zei tegen hen: Ik zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen: de HEERE zal over u heersen.”**
- ⇒ Deze boodschap **“dringt schijnbaar niet door”** bij het volk, maar ook niet bij Gideon zelf!
- ⇒ **“De HEERE zal over u heersen”**!
- ⇒ **Hoe ziet dat er in de praktijk uit Gideon? Israël? Christen?**

Foute boel => Hoe is het toch mogelijk dat Gideon alsnog in de val trapt?

- ⇒ In welke **“val trapt hij”** volgens jou?
- ⇒ Denk eens terug aan **“het volk Israël”** tijdens **“de uittocht”** en hoe zij samen met Aäron een **“gouden kalf”** in de plaats gingen stellen van **de HEERE GOD!**
- ⇒ God had het volk zoveel tekenen gegeven, zo vaak gered en in handen van de bekwame leiding van Mozes gesteld, maar alsnog zijn zij constant halstarrig, hardnekkig, opstandig, eigenwijs, “klagen steen en been” en denken het altijd beter te weten dan **de HEER**. (Exo.32)
- ⇒ Gideon **wat doe je nou?**
- ⇒ Gideon **waarom vraag je om gouden ringen?**
- ⇒ Gideon zou er niet **“een belletje bij je moeten gaan rinkelen”**?
- ⇒ Wat ga je doen met al die gouden ringen Gideon?
- ⇒ Zeventienhonderd sikkel goud. Plus nog maantjes, oorhangers, kettingen en purperen kleding. (8:26)
- ⇒ **Het kwaad is geschied**. Gideon maakt er een efod van en stelt die op in zijn stad Ofra, waar zijn vader Joas woont en waar Gideon het altaar en de gewijde paal van de Baäl omver heeft gehakt. (6:1-32)
- ⇒ Richt.8:27=>**“Gideon maakte daar een efod van en stelde die op in zijn stad, in Ofra. En heel Israël ging er als in hoererij achteraan, zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd.”**
- ⇒ Hoeveel duidelijker moet het uitgelegd worden?

- ⇒ **Niet alleen een valstrik voor Gideon, maar voor zijn hele huis!**
- ⇒ **Gideon, je hebt toch zelf met de HEER gesproken!**
- ⇒ **Gideon, je hebt toch gezien hoe de HEER het volk Israël op een wonderbaarlijke wijze verlost heeft van de vijand!**
- ⇒ **Gideon, jij moet toch weten dat, de afgod Baäl, gewoon een stom stuk hout is!**
- ⇒ **Gideon, jij hebt toch zelf het altaar en de gewijde paal omgehakt?**
- ⇒ **Gideon, ben jij vergeten dat de HEERE het "stinkgoden" noemt? (Ezech.14:3)**
- ⇒ **Gideon, herinner jij de belofte niet, die het volk maakte aan God en aan Jozua?: "Nee, wij zullen voorzeker de HEERE dienen, onze God dienen, Hem gehoorzamen. Wij zullen de HEERE dienen, er is geen sprake van, dat wij de HEERE zouden verlaten om andere goden te gaan dienen...(Joz.24:14-33)**
- ⇒ **Israël en Gideon, weten toch al dat het de HEERE is die bevrijdt van de vijand! Door wonderen, door horzels, door hagelstenen en dat het niet daadwerkelijk het zwaard, het aantal manschappen, de eigen kracht van Israëls legermacht is! (Joz.24:11-13)**
- ⇒ **Gideon, heb jij de uitleg van de droom over een rollend geroosterd gerstebrood dan niet gehoord? (Er zat toch geen peterselie in je oor?)**
- ⇒ **Gideon, hoe is het mogelijk dat jij terug in "de valstrik valt", waarin je opgegroeid bent en waaruit de HEER, jou persoonlijk geroepen en getrokken heeft!**
- ⇒ **Israël, hoe bestaat het dat jullie voor de zoveelste keer in "de valstrik" van afgoderij, hoererij, trappen?**
- ⇒ **Gelukkig, komt de profeet Elia er achter, dat er ook mensen zijn, die de stinkgod Baäl niet met hun mond hebben gekust en zich niet voor het stuk hout hebben neergebogen. God kent ze alle 7000! (1 Kon.19:18)**
- ⇒ **Richters, profeten, koningen, apostelen, christenen, zij allen dienen een voorbeeld te zijn en een voorbeeld te blijven voor hun omgeving!**
- ⇒ **Een voorbeeld dat wijst naar Christus! (1Kor.15:1-11; Gal.3:15-21; Efe.2:13-22)**
- ⇒ **Een voorbeeld dat, "geen valstrik vormt" voor onze gezinnen en omgeving!**
- ⇒ **Een voorbeeld, vanaf het moment van onze keus om bekleed te worden met Christus, tot aan het einde van ons christenleven op aarde, overeind staat!**

Welke lessen liggen hier o.a. voor jou en mij? =>

- ⇒ **Wijk niet af** naar rechts of links!
- ⇒ Ik en mijn huis **wij zullen de HEERE dienen!**
- ⇒ Ik wil op de **valkuilen** letten, zodat **ik er niet intrap!**
- ⇒ Ik wil en ik moet **volhouden tot aan** mijn **laatste ademtocht!**
- ⇒ Ik moet het **niet** als **vanzelfsprekend** nemen dat ik **vast sta in mijn geloof!**
- ⇒ Ik wil, hoop en moet **dagelijks de Schriften blijven onderzoeken**. Precies zoals de mensen in de stad **Berea** deden. Precies zoals wij door God de Vader, door de HEER en Heiland Jezus Christus, de apostelen en de briefschrijvers, in

het door **de Heilige Geest geïnspireerde Woord** worden verteld.

(Hand.2:42;17:10-11)

- ⇒ Joh.1:1=>“In het begin was **het Woord** en **het Woord was bij God** en **het Woord was God.**”
- ⇒ Joh.1:14=>“En **het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond** (en wij hebben zijn heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”
- ⇒ Joh.1:18=>“**Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.**”
- ⇒ Hand.2:42=>“**En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.**”
- ⇒ Gal.1:8=>“Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, **anders dan wat wij u verkondigd hebben**, die zij vervloekt.”
- ⇒ 1 Tim.3:16=>“En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: **God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is** verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, **is opgenomen in heerlijkheid.**”
- ⇒ 2 Tim.3:16=>“**Heel de Schrift is door God ingegeven** en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, **opdat de mens die God toebehoort**, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”
- ⇒ 2 Tim.4:7=>“Ik heb **de goede strijd gestreden**. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb **het geloof behouden.**”
- ⇒ Rom.1:16-17=>“**Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus**, want het is **een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft**, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin **geopenbaard uit geloof tot geloof**, zoals geschreven is: **Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.**”
- ⇒ Efez.6:16-17=>“Neem bovenal **het schild van het geloof** op, **waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen**. En neem **de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord**, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent **met alle volharding en smeking voor alle heiligen.**”
- ⇒ Efez.2:8-10=>“Want **uit genade bent u zalig geworden, door het geloof**, en dat niet uit u, **het is de gave van God**; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn **Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus** om goede werken te doen, **die God van tevoren bereid heeft**, opdat wij daarin zouden wandelen.”
- ⇒ Judas vers 3=>“Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over **de gemeenschappelijke zaligheid**, werd ik genoodzaakt u te schrijven

met de aansporing om **te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.**"

- ⇒ **Neem een voorbeeld aan Gideon!** Val niet in **dezelfde "valstrik"** broeders en zusters! Laten wij elkaar blijven **aansporen.**
- ⇒ **De stinkgoden en de valstrikken "schuilen achter iedere hoek"!**
- ⇒ **1 Joh.1:5-7=>"En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."**

- ⇒ **God is licht!**
- ⇒ **Bij God is geen duisternis!**
- ⇒ **Dit is de boodschap!**
- ⇒ **De boodschap die wij ontvangen hebben!**
- ⇒ **De boodschap die wij doorgeven!**
- ⇒ **De boodschap die wij uitleven!**
- ⇒ **Dit is het leven, dat wij najagen!**
- ⇒ **Dit is de wedloop die wij lopen!**
- ⇒ **Samen wandelen in het licht van Jezus!**
- ⇒ **Jezus Christus redt ons!**
- ⇒ **Jezus Christus, Zijn vergoten bloed, reinigt ons, van alle zonden!**
- ⇒ **Uit genade ben ik een kind van God!**

Uitdaging =>

- ⇒ **Laten wij elke dag, individueel en samen, Gods betrouwbare Woord onderzoeken en ontdekken hoe bruikbaar, toepasbaar en noodzakelijk het is, in ons leven, als christen en als gemeente!**
- ⇒ **De Bijbel is meer dan alleen noodzakelijk gereedschap!**
- ⇒ **Een christen en zijn/haar Bijbel gaan altijd "hand in hand" door het leven! Onlosmakelijk met elkaar verbonden!**
- ⇒ **De Bijbel maakt onlosmakelijk deel uit van de geestelijke wapenrusting, die elke christen nodig heeft om staande te blijven in een vijandelijke omgeving! (Efez.6:10-20; 2 Tim.4:1-5; 1 Petr.5:8-9; 2 Petr.2:19 etc.)**
- ⇒ **De Bijbel is de handleiding, de leidraad, voor een leven samen met God!**
- ⇒ **Elkaar aanmoedigen om vast te houden aan ons geloof! (Hebr.10:22-25)**
- ⇒ **Dankjewel voor jullie voorbeeld broeders en zusters! (1 Thess.1:1-10)**