

**1 Timoteüs 3: 15** → “Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.”

### **Gemeente als gezin** →

Je wordt in een gezin geboren. Meestal krijg je dan ook de achternaam van het gezinshoofd. Daarom is mijn achternaam ook dezelfde als die van mijn vader. We hebben in het Oude Testament ongeveer hetzelfde principe terug gezien. Je werd geboren in het gezin van de God van Abraham, Isaak en Jacob. Er zijn voldoende voorbeelden van mensen die zich aansloten bij het volk van God, maar niet geboren werden als een kind uit het gezin van God.

In het Nieuwe Testament zien we echter een grote verandering. De Joden hadden het daar uitermate moeilijk mee. Wat een vanzelfsprekendheid was. Wat een voorrecht was. Wat een uitzonderingspositie was. Werd door de komst van de Here Jezus helemaal omver gegooid.

Je treedt toe tot de familie, waarvan God de Vader is. Je wordt er niet fysiek in geboren door je afkomst en door je voorouders.

We weten dat de Here Jezus 4 broers en minstens 2 zussen had.

**Mattheüs 13: 55-56** → “Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons?”

Let op wat de Here Jezus zegt:

**Mattheüs 12: 46-50** → “Terwijl Hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten en trachtten Hem te spreken te krijgen. [en iemand zeide tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders staan buiten en trachten u te spreken te krijgen.] Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En Hij strekte zijn hand uit over zijn **discipelen** en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders. Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, **die is mijn broeder en zuster en moeder.**”

**Johannes 20: 17** → “Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn **broeders** en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de **discipelen**, dat zij de Here had gezien en dat Hij haar dit gezegd had.”

## 1. Hoe wordt je kind van het gezin van de Here Jezus? →

Je wordt een kind van God door het bad der wedergeboorte. Wanneer je bekleed bent met Christus. Dan ga je deel uit maken van het gezin van Christus en dan zal je een geestelijke achternaam krijgen. "christen"

Galaten 3: 26,27; Romeinen 6: 1-4; Handelingen 2: 38; Johannes 1: 12...

Paulus maakt het duidelijk in 1 Korinthiërs 4: 14-15. Paulus was niet hun letterlijke vader. Hij heeft hun het evangelie gebracht en sommigen hebben gehoor gegeven aan de boodschap en zijn christen geworden.

## 2. Gods gezin bestaat uit alle christenen, wereldwijd. →

Op pinksterdag gebeurt de uitstorting van de Heilige Geest. Petrus geeft vervolgens een toespraak. De mensen die het woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden er ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Vervolgens kunnen we lezen hoe de eerste gemeente samenleefde.

**Handelingen 2: 41-47** → "...bijeengegaderd; alles gemeenschappelijk; uitdelen aan de mensen in nood; voortdurend elke dag eendrachtig in de tempel; braken het brood aan huis, aten samen de maaltijden in blijdschap; loofden God; stonden in de gunst bij het gehele volk..."

**Handelingen 4: 32-37** → "En de menigte van hen, die tot geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijke eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk..." Het slutelwoord is: "**samen**". De noemer is: "**gemeenschappelijk**"...

**Handelingen 12: 1-19** → "...En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek, en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide: Sta snel op! En de ketenen vielen van zijn handen....vs12...En na een ogenblik van overleg, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed...vs17b...Bericht dit aan Jakobus en de broeders..." Petrus wordt bevrijd door de engel. Hij gaat naar de plaats waarvan hij weet dat er christenen samen zullen zijn. De christenen zijn samen aan het bidden. Hij verteld zijn verhaal en neemt afscheid om naar een andere plaats te gaan om het verhaal opnieuw te kunnen vertellen. Slutelwoord is "**samen bidden**". De gemeenschappelijke noemer is: "**vertel het door aan de andere broeders en zusters**".

**Handelingen 15: 1-21** → "...En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende..." Sleutelwoord is: "**zonder onderscheid**". De gemeenschappelijke noemer is "**door het geloof**".

Je wordt christen door een geestelijke wedergeboorte en niet door de fysieke geboorte in een aards gezin, familie, koninkrijk of natie.

### 3. Gods gezin staat bekend om zijn geloof en om zijn daden →

Het boek Handelingen staat vol van de gebeurtenissen van de eerste christenen en van de verkondiging van het evangelie buiten Jeruzalem.

**Handelingen 1: 8** → "maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde."

De brieven aan de Romeinen, de Korinthiërs, de Galaten, de Efezen, de Fillipenzen, de Kolossenzen, de Thessalonicenzen, de Hebreeën en noem maar op, laten zien hoe het evangelie is uitgedragen en hoe er op talloze plaatsen "**gemeenten = gezinnen**" werden gesticht.

Een gezin wil niet bekend staan om haar misdaden, haar wandaden, haar onvriendelijkheid, haar bekvechten, haar ongehoorzaamheid, haar oorlogen etc. Een gezin wil goed bekend staan in haar straat, haar wijk, haar dorp, haar stad, haar land, in de wereld in het totaal.

**Galaten 5: 15** → "Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt."

De eerste christenen stonden gunstig bekend, maar helaas is dat niet altijd het geval geweest. De gemeente dient zich te houden aan de richtlijnen van de Heer. Dit brengt soms spanning in de plaats waar je woont. Daarom heeft de Heer ook voor geïnspireerde richtlijnen gezorgd. De brieven aan de verschillende gemeenten zijn voor ons bewaard, opdat wij daaruit kunnen leren.

**Opdracht** → Hoe sta jij goed bekend in jouw omgeving?

Hoe kunnen wij als plaatselijke gemeente goed doen?

Weet je wat er in andere gemeenten gebeurt? Hoe kunnen wij elkaar helpen?

