

## **GELEERD!**

### **Intro.** =>

Leren is nooit een stilstaand proces. Er is altijd actie! Voor de een gaat het te langzaam, voor de ander te snel, voor weer een ander precies op het juiste tempo, weer een ander leert praktijkgericht of door een theoretisch model. Er zijn vele manieren om deel te zijn, deel uit te maken, van het leerproces. Wat voor de een stimulerend is, is voor de ander misschien demotiverend, of frustrerend.

### **Men zegt soms:**

=> "**Stilstaan is achteruitgaan**"! Klopt deze stelling wel? **Ja en nee!**

=> Afhankelijk door welke bril je kijkt, wie je aan het woord laat of onder welke omstandigheden je deze stelling gebruikt.

### **Men zegt soms:**

=> "**Met vallen en opstaan**"! Kan soms de beste leer methode zijn, die op vele terreinen opgaat. Er kan zowel sprake zijn van een positieve groeicurve als van een negatieve curve. Geleerd wordt er wel!

### **Men zegt soms:**

=> "**Door schade en schande**"! Moet men de eigen neus kunnen stoten! Zelf geconfronteerd worden met de uitkomst, voordat, "**het kwartje**", daadwerkelijk valt.

### **Men zegt soms:**

=> "**Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen.**"! Mooi spreekwoord, maar of het daadwerkelijk voor iedereen telt is maar de vraag!

### **Men zegt soms:**

=> "**Jong geleerd, (is) oud gedaan**"! Gaat op voor veel mensen, maar de uitzonderingen bevestigen de regel!

#### 1. **Ik heb geleerd!** =>

=> **Ik leer!**

**Ik heb geleerd!**

**Wij zouden!**

=> **Jij leert!**

**Jij hebt geleerd!**

**Geleerd!**

=> **Wij leren!**

**Wij hebben geleerd!**

**Moeten hebben!**

Inderdaad! Dat kun je stellen en hard maken in je eigen leven, in het leven van de ander en in ons leven dat wij samen delen.

Kijk eens terug in het leven. Ontdek en deel wat er "wel of juist niet" "**geleerd is geworden**"! **Durf jij het aan?** =>

Introspectie, zelfreflectie! Willen snappen wat er is gebeurd! Wat daar uit is voortgekomen of welke gevolgen er gekoppeld kunnen worden aan de gebeurtenissen, die het leerproces beïnvloed (zouden kunnen) hebben.

**Men zegt soms:**

=> **Sommige mensen leren echter nooit!** (statistieken nodig?)

**Men zegt soms:**

=> **"Het leven is een leerproces!"**

Wat niet wil zeggen dat ik gewoon een ballon ben, die onder invloed van het weer meedrijft, heen en weer gesmeten wordt door de weersomstandigheden van het moment!

=> **"het leven!"** als het ware op een boomblaadje weergegeven!

=> **Het is (soms):**

=> **"Een momentopname!"**

2 Kor.4:16 => "Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd."

=> De Bijbel staat vol over **"LEREN"**! **"het Leerproces"**!

=> De Bijbel staat vol met voorbeelden uit **"het dagelijkse leven"**!

=> Het kan heel opbeurend, troostend, confronterend en leerzaam zijn om naar het LEREN, de levenservaringen, de waarschuwingen, de aanmoedigingen, de oproepen en de raad van personen uit de Bijbel te kijken. Wat je ontdekt vervolgens te spiegelen en te gebruiken in je eigen **"leerproces!"**

=> Het is geen fictie! Broeders en zusters.

=> Het zijn de historische feiten van echte mensen.

=> Opgeschreven voor jou, voor mij, voor iedereen!

**Oftewel =>**

**Men zegt soms:**

=> **"Uit het leven gegrepen"**!

**2. Kijk zelf in het leven van enkele Bijbelfiguren o.a.: =>**

Adam =>

Mozes =>

Eva =>

De hogepriesters =>

Abel =>

De richters =>

Kaïn =>

De profeten =>

Abraham =>

De apostelen =>

Sara =>

De evangelisten =>

Jacob =>

De eerste christenen =>

=> Lees Hebrëeën 11 voor een kleine opsomming, een doorsnede van de vele voorbeelden, **die voor ons zijn opgeschreven ter lering.**

=> Kijk ook eens naar voorbeelden uit het leven van de apostel Paulus.

Fil.4:11 => "Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, **want ik heb geleerd tevreden te zijn** in de omstandigheden waarin ik verkeer."

Fil.4:9 => "**Wat u ook geleerd** en ontvangen en gehoord en in mij gezien **hebt, doe dat**; en de God van de vrede zal met u zijn."

### 3. **"Een broodje tevredenheid"**! =>

Paulus heeft dagen gekend met voldoende eten, maar ook dagen zonder eten.

=> Als ik klaagde over het eten op tafel als kind, kreeg ik meestal te horen van mijn moeder: eet dan maar een "broodje tevredenheid"!

Oftewel een boterham alleen met boter. (zonder ander beleg...)

=> **Paulus heeft geleerd tevreden te zijn onder alle omstandigheden!**

In slagen, in gevangenissen, onder geselingen, stenigingen, schipbreuken, in gevaar in rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door landgenoten, in gevaar in de stad, in de woestijn, op de zee, onder broeders, onder inspanningen, gebrek aan kleren, slaap, in tijden van honger en dorst, in koude, in vasten.

De zorg voor de broeders en zusters. De zorg voor de verschillende gemeenten. (bijvoorbeeld: 2 Kor.11:16-33)

Teveel om op te noemen!

=> Een mens zou van minder gek worden, maar Paulus bewijst het tegenovergestelde. Zijn kracht en uithouding komen **van de Heer**...!

=> **Wat een levenslessen! Wat een leermomenten!**

=> Onder alle omstandigheden Christus altijd voor ogen houden!

=> Wat een voorbeeld is o.a. Paulus voor elke christen!

1 Kor.11:1 => "Wees navolgers van mij, zoals ik **navolger van Christus** ben."

Fil.3:7-11 => "Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege **de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere**, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, **opdat ik Christus mag winnen**, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, **maar die door het geloof in Christus is**, namelijk **de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof**; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van

de doden.”

Fil.3:17-20 => “Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.”

#### 4. Is jouw leven voor anderen een zegen? =>

Is jouw leven voor anderen een zegen? Ben je vol van de liefde van God? Merkt de wereld aan daden en woord, dat er kracht in het bloed is van Jezus?

“Maak mij ‘t kanaal van Uw zegen, o Heer”! (nr.81 uit het zangboek.)

=> Natuurlijk zijn er legio voorbeelden van personen uit de Bijbel. Zowel positief, negatief, leerzaam, confronterend, ontvullend, vermanend, sturend, bemoedigend, aansporend....

=> Trek het eens door naar jezelf, naar onszelf!

=> Is mijn leven een voorbeeld voor anderen?

=> Heb ik geleerd van mijn fouten?

=> Ben ik veranderd?

=> Verander ik nog steeds?

=> Laat ik anderen mee kijken over mijn schouder?

=> Is mijn leven een open boek?

=> Hoever sta ik in mijn leerproces als christen?

=> Kijk ik soms eens door een andere bril naar mijn eigen ontwikkeling?

Conclusie =>

Hebr.12:1-4 => “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft

verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde."

=> De bal ligt volledig bij mezelf, bij jou, bij ons!

=> **Stop niet met leren** broeders en zusters!

=> Kijk naar de voorbeelden van de Bijbelse figuren en neem die mee in jouw eigen ontwikkeling als christen!

=> Kijk ook eens naar de voorbeelden van de Bijbelse figuren **die God afgewezen hebben** en wat dat betekent heeft voor hun leven!

=> **Wat zie ik?**

=> **Wat leer ik?**

=> **Wat zou ik moeten/mogen leren?**

=> **Wat heb ik geleerd uit de voorbeelden?**

=> **Kijk eens terug in je eigen leven!**

=> **Kijk eens in de spiegel van jouw hart!**

Fil.1:19-26 => "Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, **Christus** ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u."

Wat een uitdaging! Wat een strijd! Wat een voorbeeld! Wat een aanmoediging! Wat een geruststelling! Wat een mooie familieband!

=> Wat een **LEERPROCES** is het leven van o.a. Paulus geweest!

=> Wat een zegening, dat wij die voorbeelden hebben!

Hebr.13:7 => "Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. **Let op de uitkomst van hun levenswandel**, en volg hun geloof na."

=> **Wat een verantwoordelijkheid!**

=> **Wat een voorrecht om een voorbeeld te kunnen/mogen/moeten/willen zijn!**

=> Wat een zegening als jij die voorbeelden mag zien.

Hebr.13:18 => "Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen."

=> **Keuze!**

=> **Kiezen!?**

=> **Ik heb gekozen!**

**Uitdaging** =>

=> **Besef goed wat het betekent in jouw leven om voor of tegen Jezus Christus te kiezen!** (Luk.14:25-35; Joh.12:37-50)

=> **Wees zelf een voorbeeld voor jouw omgeving!**

=> **Blijf leren, voordat de tijd komt dat jouw hoofd niet meer kan of wil leren!**

=> **Niet gekozen is ook gekozen!**

=> **Welk voorbeeld ben (geef) ik?**

=> **Welk voorbeeld ben (geef) jij?**