

Elkana en Hanna

Introductie =>

Wat haalden de mannen in het OT zichzelf "**op de hals**" door meerdere vrouwen te nemen? Van o.a. Abraham, Jakob, Saul, David, Salomo tot noem maar op. Velen hebben onderschat dat er met de lusten ook lasten en gezinsproblemen komen!

Het turbulente leven van de vrouwen, (uit de aangehaalde voorbeelden) laat vaak veel te wensen over. Onverwerkte, overwerkte, opgekropte en opgeklopte gevoelens doen "**het vat vaak overlopen**". De vrede in hetzelfde huisgezin is soms ver te zoeken. Eersterangs, tweederangs en nog lagere rangen kregen de vrouwen (bijvrouwen) toebedeeld. De onderlinge verhouding tussen de verschillende vrouwen, behorend tot dezelfde man, stond vaak op een heel laag peil.

=> Gelukkig zien wij een kentering in het NT. Het voorbeeld dat de ouderlingen en diakenen dienen te geven is toonaangevend voor de andere mannen. De man van één vrouw is voor hen een specifieke vereiste. (1 Tim.3:2,12)

=> We mogen niet onderschatten dat de vrouwen vaak zeer weinig rechten hadden in de tijd van het OT. (uitzonderingen daargelaten)

=> Het zwagerhuwelijk kon de uitkomst zijn voor de achtergebleven weduwe om haar hoofd boven water te kunnen houden.

1. => Kijk naar het voorbeeld van Elkana =>

1 Sam.1:2 => "Er was een man uit Ramathaïm-Zofim, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efrathiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen."

=> Twee vrouwen heeft Elkana.

=> Hanna is kinderloos.

=> Peninna heeft verschillende zonen en dochters.

Kinderloos =>

=> Kinderloosheid is meestal (soms wel) geen keuze! Het **overkomt** je in jouw leven, in jouw huwelijk!

Tegenwoordig zoekt men op medisch vlak uit waarom een echtpaar geen kinderen (kan) krijgt.(en)

Het ligt soms medisch gezien aan de man en soms aan de vrouw. Soms is er medisch gezien geen verklaring!

=>Moet men per se een medische verklaring en/of oplossing zoeken? Krijgen aangeboden en/of opgelegd?

=>Er zijn ook christenen die vrede vinden in de wijze waarop God in hun leven werkzaam is. Ook op het gebied van zwangerschap. (zonder hierbij te stellen dat christenen geen medische verklaring mogen zoeken.)

Jes. 66:9 =>"Zou Ik ontsluiting geven en niet doen baren? zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? zegt uw God." (los van het feit hoe je deze tekst uitlegt en toepast.)

Spr.30:15-16 =>"De bloedzuiger heeft twee dochters: Geef, Geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd, vier zeggen niet: Het is genoeg. Het graf, **een gesloten baarmoeder**, een land dat niet van water verzadigd is, en het vuur, zeggen niet: Het is genoeg."

=>Besef hoe gevoelig het ligt wanneer iemand niet zwanger wordt! Hoe onbegrijpelijk, onaanvaardbaar, onverwerkbaar! Bitterheid, verdriet, falen, incompleetheid, ontroostbaar, beschamend, rouw, woede, afgunst, jaloezie, wrok, onmacht, een onvervulde kindervens... en ga maar door kan worden opgewekt door niet zwanger te (kunnen) worden, terwijl tegelijkertijd de andere vrouwen in jouw omgeving wel zwanger worden en kinderen baren! Waarom ik niet en zij wel?

=>Woorden, uitleg, gevoelens, verklaringen schieten altijd te kort en slaan altijd "**de plank mis**" om een gesloten baarmoeder te aanvaarden.

=>Het vraagt respect, liefde en verdraagzaamheid. Het vraagt geduld en begrip om te accepteren, dat **een gesloten baarmoeder**, sterke gevoelens naar boven brengt en dat elke persoon daar anders mee omgaat. (mag gaan!)

=>Enkel en alleen de HEERE kan helpen om het enorme gemis en de gevoelens die opkomen te laten bezinken en te verwerken. Uiteindelijk misschien een plaats te geven in het geheel van het bestaan als vrouw, echtgenote, echtpaar. Woorden en steun van mensen (hoe goed bedoeld en uitgelegd) schieten altijd te kort!

=>Het vraagt mededogen, zachtmoedigheid, openheid, terughoudendheid, liefde, geduld en legio andere vruchten van de geest om op gepaste wijze om te gaan met de vrouw(en) wiens baarmoeder gesloten is!

1 Sam.1:6b => "omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had."

=> In de Bijbel zie je verschillende keren dat de baarmoeder van de vrouw door de Heer gesloten is. Maar ook dat de Heer de baarmoeder ontsluit!

Gen.16:1-2 => "Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abram: Zie toch, de HEERE heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai."

(Wat een problemen vloeien voort uit het verlangen van Sarai en het luisteren van Abram naar zijn vrouw. Uiteindelijk resulterend in het wegsturen van Ismaël en Hagar, omdat Sara niet wilde dat Isaäk die zij op zeer late leeftijd alsnog kreeg, benadeeld zou worden door de zoon van de slavin. Gen.21:9vv)

Uiteindelijk baart Sara alsnog een zoon, zoals de HEERE beloofd had:

Gen.21:1-2 => "De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had."

Gen.20:16-18 => "En tegen Sara zei hij: Zie, ik heb uw broer duizend zilverstukken gegeven. Zie, laat dat mogen dienen als sluier voor de ogen, voor u én voor allen die bij u zijn. U bent vrijgepleit. Abraham bad tot God, en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. Want de HEERE had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham."

=> Kijk wat voor gevoelens er allemaal naar boven komen borrelen en spuiten wanneer de ene vrouw wel zwanger wordt en de andere vrouw (van dezelfde man) niet. Er woedt een grote strijd, rivaliteit tussen Lea en Rachel, waar zelfs de slavinnen ingezet worden en andere trucjes worden uitgehaald. (Gen29-31)

=> Jakob heeft het niet gemakkelijk gehad!

Gen.29:31 => "Toen de HEERE zag dat Lea minder geliefd was, opende Hij haar baarmoeder; Rachel daarentegen was onvruchtbaar."

Gen.30:1-2 =>"Toen Rachel merkte dat zij Jakob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen Jakob: Geef mij kinderen, en zo niet, **dan sterf ik**. Toen ontstak Jakob in woede tegen Rachel en hij zei: Neem ik soms de plaats in van God, Die jou de vrucht van de schoot **onthouden** heeft?"

Gen.30:22-24 =>"God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei ze: God heeft mijn schande weggenomen! Zij gaf hem de naam Jozef en zei: Moge de HEERE mij nog een zoon geven!"

=>Hoe lang heeft Rachel moeten wachten op de verhooring van haar gebed? (Hoe lang heeft Sara moeten wachten? Elisabet?, Hanna?)

=>Vandaag zijn er vele vrouwen die **hetzelfde lijden** doorstaan! Elke vrouw (en haar echtgenoot) verwerkt dat op eigen wijze. De kracht om het te kunnen dragen, vol te houden, ligt bij de HEERE.

=>De HEERE heeft Rachel nog een zoon gegeven. Tijdens de bevalling is Rachel zelf overleden.

Gen.35:16-19 =>"Zij braken op uit Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrath te komen, **baarde Rachel**, en zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde, toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: Wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon! En het gebeurde, **toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf**, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar Efrath, dat is het tegenwoordige Bethlehem."

Lukas1:6-7 =>"Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren."

=>Zij waren rechtvaardig voor God.

=>Zij wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.

=>Elisabeth was onvruchtbaar.

=>Ondertussen zijn zij beiden op hoge leeftijd gekomen.

=>Geen wanklank van beiden!

De engel van de Heere, Gabriël, kondigt via Zacharias aan dat zij alsnog een zoon gaan krijgen. Precies zo gebeurt het ook. (Luc 1:5-25)

=> **Kijk naar de reactie van Elizabet:**

Lucas 1:24-25 =>"en na die dagen werd zijn vrouw Elisabet zwanger. En zij verborg zich vijf maanden en zei: Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin **Hij** acht op mij geslagen heeft om **mijn smaad onder de mensen** weg te nemen."

Lucas1:57-58 =>"De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En haar burenen en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had, en verheugden zich met haar."

=>Wat een impact in het leven van Zacharias, Elisabeth en omgeving!

2. => Wat leren wij van Elkana, Hanna en Peninna?

1 Sam.1:4-5 =>"Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief; maar de HEERE had haar **baarmoeder toegesloten**."

=>Al haar zonen en haar dochters. Peninna had in ieder geval twee zonen en twee dochters, maar misschien had zij wel meer zonen, omdat 'al' dit lijkt te suggereren.

=>Zij kregen delen van het vlees dat bestemd was voor het offer.

=>*Hanna kreeg een speciaal deel, omdat Elkana haar lief had!*

=>Dit zal niet mee geholpen hebben in de goede verstandhouding en onderlinge rivaliteit tussen de beide echtgenotes van Elkana.

1 Sam.1:6-7 =>"Haar **tegenpartij treiterde haar** telkens weer **om haar kwaad te maken**, omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de HEERE ging, treiterde zij haar zo; **dan huilde zij en at niet.**"

=>Wat een **psychologische oorlogsvoering** uitgelegd in twee verzen!

=>Wat een **trauma** veroorzaakt door een treiteraar!

=>Peninna weet het spel wel te spelen!

=>Hanna hapt elke keer opnieuw als zij getreitert wordt in haar zwakheid!

=>Hoeveel jaren heeft Hanna dit moeten verdragen van Peninna?

Peninna is niet aan het plagen! Zij is doelbewust oorlog aan het voeren. Zij **treitert** om Hanna kwaad te maken, haar te **kwetsen** met de gesloten baarmoeder. Haar in te wrijven dat zij gestraft is door de HEERE, dat zij tekort schiet tegenover haar man! Dat zij faalt in vergelijking met Peninna die Elkana al zoveel kinderen heeft gebaard.

=>En dan te bedenken dat je samen in één huis moet wonen en één man moet delen!

=>Dan te bedenken dat je altijd het lawaai van je neefjes en nichtjes moet aanhoren. Hun spel, plezier, ruzies.

=>Elke keer dat Hanna zo getreitert wordt begint zij **te huilen en eet zij niet!** Wordt zij **kwaad** en weet niet om te gaan met **haar gekwetste gevoelens.**

=>Dan komt haar man Elkana met zijn sublieme 'mannelijke' eenvoudige pasklare en duidelijke oplossing aanzetten!

=>Toen bestond er misschien nog geen besef en openheid om de gevoelens van mannen en vrouwen veelzijdiger en genuanceerder aan te pakken. ("mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus"...)

1 Sam.1:8 =>"Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je, waarom eet je niet, en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?"

=>Voer voor pschotherapeuten!

"Vragen naar de bekende weg" =>

Elkana weet toch waarom Hanna huilt, niet eet en verdrietig is?

Sublieme gesloten oplossing! Ben ik je niet meer waard dan...?

=>Hanna's droom ligt in duigen, blijft onbeantwoord!

=>Hanna faalt t.o.v. God, Peninna, de rest van de familie en de wereld!

Hanna's gevoelens worden elke keer opnieuw enorm onder druk gezet, waardoor zij alleen nog kan huilen en niet meer kan genieten en eten!

=>Elkana brengt door zijn optreden toch "de bal aan het rollen"!

=>Direct na de woorden van Elkana schiet Hanna in actie:

1 Sam.1:9-10 =>"**Toen stond Hanna op**, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de HEERE. **Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg.**"

=>Dit is misschien niet wat Elkana beoogde met zijn (in zijn ogen misschien troostende, opbeurende en bezorgd bedoelde) woorden. (een hokjesman...)

=>**Hanna is bitter van gemoed! Zij huilt tranen met tuiten!**

=>Waar gaat Hanna naar toe?

=>**Hanna gaat naar de tempel en zij bidt tot de HEERE!**

De volgende woorden van Hanna, had Elkana misschien niet beoogd of verwacht!

=>Maar later komen de liefde, het respect, het geloof, de weerbaarheid, het vertrouwen, de kracht en de toekomstvisie van Elkana naar boven.
(1:23)

1 Sam.1:11 =>"Zij legde een gelofte af; zij zei: HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienaress aanziet, aan mij denkt en Uw dienaress niet vergeet, maar aan Uw dienaress een mannelijke nakomeling geeft, **dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de HEERE geven**, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen."

=>**Wat een gelofte!**

=>**Wat een impact, vertrouwen, geloof, inblik op haar gevoelsleven, openheid, overtuiging en toekomstperspectief!**

=>Wanneer licht Hanna haar man in? Was hij vooraf geconsulteerd? Het lijkt er eerder op dat '**zijn basishouding**' mee aan de basis heeft gelegen, waardoor Hanna tot haar belofte gekomen is.

=>Eli, de priester, krijgt een verkeerd beeld van Hanna's intense bidden en uiten van haar gevoelens. Gelukkig kan Hanna het uitleggen aan Eli.

1 Sam.1:15-16 =>"Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, **ik ben een diepbedroefde vrouw**; ik heb geen wijn of sterkedrank gedronken, **maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE**. Houd uw dienaress toch niet voor een verdorven vrouw, want **vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet** heb ik tot nu toe gesproken."

=>Hanna sprak in haar hart tot de HEERE! Haar lippen bewogen niet!

Wij weten niet waarom Eli de verkeerde conclusie trekt. Misschien door opgedane ervaringen in het verleden.

Gelukkig krijgt Hanna de kans van Eli om haar gedrag, haar smeekbede aan de Heer, te verklaren.

=>Het kenmerkt de priester Eli, hoe hij reageert op Hanna's woorden!

1 Sam.1:17 =>"Toen antwoordde Eli en zei: **Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt.**"

We lezen hoe Hanna reageert:

1 Sam.1:18 =>"Zij zei: Laat uw dienaar genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. **Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen.**"

=>Hanna is blij met de reactie van de priester Eli.

=>Hanna gaat terug op weg. Wat een mooie metamorfose!

=>Duidelijk aantoonbaar =>:

=>Hanna eet weer!

=>Hanna's gezichtsuitdrukking verandert!

=>Hanna's gezicht stond niet meer als voorheen!

=>Voor haar nabije familieleden en omgeving moet dit als een duidelijke gedaanteverandering te zien zijn geweest.

=>**Wat doet innerlijke turbulente emotie met ons uiterlijke gelaat?**

1 Sam.1:19 =>"Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de HEERE, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna, en de HEERE dacht aan haar."

=>De HEERE denkt aan Hanna en Hij opent haar baarmoeder, zodat zij inderdaad zwanger wordt en vervolgens een zoon krijgt!

1 Sam.1:20 =>"Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam **Samuel**, want , zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden."

=>Hoe zit het met je gelofte Hanna?

=>Hoe reageert jouw man op jouw gelofte Hanna?

=>Hoe ga jij er emotioneel mee om Hanna?

=>Hoe staat jouw gelaat?

=>Eindelijk ben je zwanger geworden, heb je een zoon gebaard en dan moet je hem na de borstvoedingsperiode terug afstaan!

=>Hoe reageert Samuel, op de doelstelling en de richting die voor hem gekozen is, voor de conceptie, de zwangerschap, de geboorte?

(mooi voorbeeld is het leven van Samuel. Kijk naar de tegenstelling tussen Samuel en Simson. Je levensloop is misschien al gekozen, maar uiteindelijk moet je het zelf nog uitleven, uitvoeren en volhouden!)

1 Sam.1:21 =>"Die man Elkana ging **met zijn hele gezin** op weg om de HEERE het jaarlijkse offer en ook zijn gelofteoffer te brengen."

=>We kennen de exacte tijdsaanduiding niet. Maar Hanna werd na verloop van dagen (niet weken, maanden of jaren.) zwanger. Het lijkt er op dat we nu precies 1 jaar verder zijn, sinds haar smeekbede aan de HEERE in Silo.

=>Elkana gaat elk jaar en zijn hele gezin gaat met hem mee!

=>Deze keer komt daar echter verandering in:

1 Sam.1:22=>"Hanna ging echter niet mee maar zei tegen haar man: **Als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de HEERE verschijnt en daar voor eeuwig blijft.**"

=>**Wat een godlievende, godvrezende en godvruchtige vrouw!**

=>Mooie, krachtige, machtige en waarheidsgetrouwe woorden van Hanna!

=>Was Elkana al op de hoogte van Hanna's gelofte?

=>Elkana reageert 'inlevend' en spreekt op 'God gericht' tot zijn vrouw!

1 Sam.1:23 =>"En Elkana, haar man, zei tegen haar: **Doe wat goed is in jouw ogen; blijf hier totdat hij van de borst af is; moge de HEERE Zijn woord gestand doen.** Zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon, totdat hij van de borst af was."

=>Opmerkelijke reactie van Elkana!

=>**Wat een godvrezende, liefhebbende en gevoelige man!**

=>Elkana geeft zijn vrouw de ruimte om haar gelofte na te komen aan de Heer. Hij stemt in met haar oordeel, dat de jongen eerst van de borst af moet zijn alvorens hij naar de priester Eli gebracht kan worden.

=>"Wat heb je nu gedaan"! Geen wanklank komt er over zijn lippen!

=>Elkana laat Hanna thuis blijven met Samuel, terwijl hij met de rest van het gezin naar Silo vertrekt om het jaarlijkse offer te brengen aan de Heer.

=>Niet vergelijken met vandaag de dag, waar vrouwen in onze westerse cultuur, recht hebben op een eigen mening en inspraak. Elkana had zijn vrouw kunnen dwingen om mee te gaan, maar hij toont zijn inlevingsvermogen en laat Hanna thuis blijven.

=>We weten niet precies hoe oud Samuel was toen hij van de borst af kwam. We weten alleen dat hij nog erg jong was toen Hanna hem naar de priester Eli toebracht.

1 Sam.1:24-25=>"Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met een driejarige jonge stier, een efa meel en een kruik wijn.

Zij bracht hem in het huis van de HEERE in Silo, **toen de jongen nog heel jong was**. Zij slachten de stier en brachten de jongen bij Eli."

=>Hoe reageert de priester Eli? Dat zien we hier niet expliciet terug. We zien wel hoe Samuel zelf reageert!:

1 Sam.1:26-28 =>"En zij zei: Och, mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de HEERE te bidden. **Ik bad om deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb**. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, **aan de HEERE overgegeven; hij is van de HEERE gebeden. En hij boog zich daar voor de HEERE neer.**"

=>Samuel begrijpt schijnbaar de overeenkomst tussen zijn moeder en God. Hij buigt zich daar in Silo voor de HEERE neer en blijft achter bij Eli.

1 Sam.2:11 =>"Daarna ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, **terwijl de jongen de HEERE bleef dienen** onder toezicht van de priester Eli."

Conclusie =>

1 Sam.2:1-10 =>"Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE,...Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God....want de HEERE is een alwetend God, en Zijn daden zijn recht...."

=>Weet wat je **bidt** tot de Heer!

=>Besef wat je **vraagt** aan de Heer!

=>Besef de **impact** van jouw **gelofte(s)** aan de Heer!

=>**Kom** je gelofte **na** aan de Heer!

Neem een voorbeeld aan Hanna! Indien jouw hart zwaar beladen is, wanneer jouw leven overstroomt van diepe ellende en jij moe getreitert wordt door anderen of door de omstandigheden die jou overkomen.

=>God is **Groot, Machtig en Krachtig!**

=>God werkt op Zijn **wijze** en Zijn **tijd**.

=>God is **Almachtig** en **Alwetend!**

=>God **hoort** jouw gebed!

=>Laat je **troosten** door het voorbeeld van Hanna!

=>Lees zelf Gods woord en ontdek de waardevolle voorbeelden die de Heer voor jou heeft opgetekend!

=>Laat je verrassen door God! Hij weet hoe Hij jou raakt, steunt en verhoort!

=>Een woord van aanmoediging en troost!

=>Een waarschuwing voor ongepast gedrag en een verkeerde houding!

=>Een opwekking tot trouw, volharding en bekering!

Kijk naar het verloop van Hanna's leven. Hoe zij het meest kostbare wat zij (uit)eindelijk kreeg, waar zij voor gebeden had, terug gegeven heeft aan de Heer.

=>Ik heb van de HEERE gekregen waar ik voor gebeden heb en ik geef Hem nu terug aan de HEERE, zoals ik Hem beloofd heb!

1 Sam.2:20-21 =>"Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw, en zei: Moge de HEERE u nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de HEERE gebeden heeft. Vervolgens gingen zij weer terug naar zijn woonplaats. En inderdaad zag de HEERE naar Hanna om. Zij werd zwanger en baarde drie zonen en twee dochters, en **de jonge Samuel werd groot bij de HEERE;**"

=>God is goed!

=>Er is geen rotssteen als onze God.

(1Sam.2:2;Ps18:3;Rom.9:33;1Ptr2:5-10)

Spr.3:5 =>"**Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.**"

Uitdaging => Vraag, maar besef wat je vraagt aan de Heer!