

"ÉÉN STERKE FAMILIE"

Introductie→Wat betekent één? Wat betekent sterk? Wat betekent familie?

Mooie uitdaging moet ik toegeven. Om deze drie vragen recht te doen hebben wij volgens mij verschillende weken tot maanden nodig om een begin te maken met het ontdekken, wat "één sterke familie", betekent! Ik heb 20 minuten gekregen. Dan begrijp je dat het water, figuurlijk gesproken, diep in mijn schoenen staat.

→Is de titel wel legitiem? Zet de titel mij niet direct op het verkeerde spoor? Stuur de titel mij in één bepaalde richting? Aan welke criteria moet/mag/kan ik mij houden om recht te doen aan de verwachtingen die gewekt worden door deze titel, deze stelling?

→Vraag aan verschillende christenen, om in één zin, de betekenis van "één sterke familie" te omschrijven en je moet niet verbaasd zijn over de grote variatie in de gegeven betekenis(sen). We hoeven niet ver te kijken! Enkel binnen de gekende gemeenten van Christus in Nederland en België zijn er verschillen terug te vinden. Iedere christen, c.q. gemeente, kan/moet de hand in eigen boezem steken! Elk van ons heeft uitspraken gedaan, die niet doordacht waren en toch gebaseerd waren op het inzicht van de Schrift van "het moment". Objectiviteit en subjectiviteit liggen soms dicht bij elkaar, maar liggen voor hetzelfde geld ver uiteen!(Jes.59:1-4;2Kor.2:14-17)

→**Joh.10:33-38**→"De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, **en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden**, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: **Ik ben Gods Zoon**? Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet, maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, **opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem.**"

Joh.14:6→"Jezus zei tegen hem: **Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.** Niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Joh.15:22→"Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde."

Joh.17:6-8→"Ik heb in Uw naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, **en zij hebben Uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt.** Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, **en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.**"

Joh.17:17-20→"Heilig hen door Uw waarheid; **Uw woord is de waarheid.** Zoals U

Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven."

Joh.20:30-31→"Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam."

Rom10:8-10;14-17;20→"Maar wat zegt zij? **Dicht bij u is het Woord**, in uw mond en in uw hart. Dit is **het Woord van het geloof**, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid." "Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen wij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? **Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.**" "En Jesaja durft het aan te zeggen:Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen."

1 Kor.15:1→"Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt, **dat Christus gestorven is voor onze zonden**, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf."

→**Één**→is een hoofdtelwoord; een lidwoord; een bijvoeglijk naamwoord; nauw verbonden zijn met elkaar; dezelfde visie delen, bewerkstelligen, nastreven en uitleven; ondeelbaar, eensluidend, hetzelfde...

→ Één wordt meestal als positief ervaren door hen die op één lijn zitten. De tegenstanders ervaren het juist negatief, beperkt, bekrompen, gedwongen in een stramien, keurslijf, visie, levensstijl, geloofsovertuiging.

→Is er (nog) ruimte voor andere visies, denkpatronen, overtuigingen, uitwerkingen, doelstellingen etc. Kun je één zijn en dan alsnog niet in alles eensluidend zijn van gedachten, beleving, leer, hoop, tucht, en uitvoering?

→Maak onderscheid tussen één gezin, één plaatselijke gemeente en één familie van God, de universele gemeente. Het is niet realistisch om (enkel) bezig te zijn met wat er op lokaal vlak gebeurt. De kerntaak ligt binnen het plaatselijke gezin, de plaatselijke gemeente! Wat uiteraard moeilijk wordt, indien er in dezelfde plaats en soms zelfs, op één locatie, meerdere gemeenten zijn.

→Kijk voor een dieptestudie o.a. in het boek van broeder Roy H. Lanier → "**God: zijn bestaan, definitie en eigenschappen.**" Oorspronkelijke titel: "**The timeless Trinity for the Ceaseless centuries.**" Vertaald door broeder Paul Huyghebaert en uitgegeven door Boyd Williams. In mijn tienerjaren heb ik dit boek samen bekeken met broeder Cor van Ewijk. Broeders die actief zijn geweest in het gemeentelven in België en Nederland.

Gen.1:1,26→"In het begin schiep God de hemel en de aarde." "En God zei: Laten Wij mensen maken naar **Ons** beeld, naar **Onze** gelijkenis;.."

Gen.3:22→"Toen zei de Heere God: Zie, de mens is geworden als **één van Ons**, omdat hij goed en kwaad kent."

Gen.11:7→"Kom, laten **Wij** neerdalen en laten **Wij** hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen."

Deut.4:35,39→"Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat **de Heere God is, niemand anders dan Hij alleen!**" "Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat **de Heere God is**, boven in de hemel en beneden op de aarde, **niemand anders!**"

Deut.6:4→"Luister, Israël! **De Heere, onze God, de Heere is één!** Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht." (Matth.22:36-40;Marc.12:29)

Ps.45:7-8→"Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft **Uw God U gezalfd, o God**, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen."

Jes.6:8→"Daarna hoorde ik **de stem van de Heere**. Hij zei: Wie zal Ik zenden. **Wie zal er voor Ons gaan?** Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij."

Jes.9:5→"Want **een Kind** is ons geboren, **een Zoon** is ons gegeven, en **de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.**"

Jes.43:10-11→"U bent Mijn getuigen, spreekt de Heere, en Mijn dienaar die Ik verkoren heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik **Dezelfde** ben; **vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn.**"

Jes.44:6→"Zo zegt de Heere, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de Heere van de legermachten: **Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatst, en buiten Mij is er geen God.**"

Opb.22:12-14→"...**Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste....**"

Matth.3:16-17→"En nadat **Jezus** gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag **de Geest van God** als een duif neerdalen en **op Zich** komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is **Mijn geliefde Zoon**, in Wie **Ik** Mijn welbehagen heb!"

Joh.1:1→"In het begin was het **Woord** en het **Woord** was bij **God** en het **Woord** was **God.**"

Joh.12:48-50→ "Wie **Mij** verwerpt en **Mijn woorden** niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat **Ik** gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar **de Vader**, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, **spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.**"

Rom.3:30→ "Het is toch immers **één en dezelfde God**, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof."

1 Kor.8:4→ ".....**en dat er geen andere God is dan Één.**"

2 Kor.13:13→ "De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Gal.1:1→ "Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, **maar door Jezus Christus en God de Vader**, Die Hem uit de doden opgewekt heeft."

1Tim.2:5→ "Want er is **één God**. Er is ook **één Middelaar** tussen God en mensen, **de mens Christus Jezus.**"

Hebr.1:8-9→ maar tegen de Zoon zegt Hij: **Uw troon, o God**, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. **Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God**, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen."

1 Joh.5:9-13→ "Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. **Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.** En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; **en deze drie zijn één.**

Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf, wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven **aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God**, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat **u gelooft in de Naam van de Zoon van God.**"

1 Joh.5:20→ "Maar wij weten dat **de Zoon van God** gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus, Die is de waarachtige God en het eeuwige leven."

→ **God is één!** "De Vader, de Zoon (het vleesgeworden Woord!) en de Heilige Geest".

→Er wordt regelmatig in lessen verwezen naar bepaalde "**sterke, grote, belangrijke, bepalende families" in de Bijbel**. Wanneer je deze families gaat bekijken zul je ontdekken dat er in elke familie wel eens trammelant, onenigheid, disputen, zienswijzen, geloofsbeleving, etc. terug te vinden is. Denk aan de families van Adam en Eva, Abraham en Sara, Isaak en Rebekka, Jacob, Mozes, Job, Elkana en Hannah, Hosea, Jozef en Maria, Jezus en Zijn apostelen, elke gemeente die aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. etc. (Hebr.11 toont mooie voorbeelden)

→Elke sterke familie heeft ook wel eens een "zwart schaap" rond lopen. Je snapt dat een "zwart schaap" in de familie, een mooie verkapte en eenvoudige manier is, om alle schuld en verantwoordelijkheid voor "falen", te ontkennen en af te schuiven is op dat "zwarte schaap".

→Wanneer er sprake is van "sterk" is er soms ook sprake van "zwak", "gemiddeld", "onvervuld", "onvolledig", "niet bereikt". Dit loopt niet noodzakelijk chronologisch. Het kan allemaal binnen hetzelfde tijdsbestek van bijvoorbeeld één generatie of één eeuwen plaats vinden. Het kan lokaal, maar ook interlokaal gebeuren.

→Waar "wringt de schoen", als jouw gezin, c.q. familie, niet zo sterk is als wordt verwacht of verondersteld? Is het wel mogelijk, verstandig, Bijbels, om plaatselijke gemeenten van Christus met elkaar te vergelijken? Mag/moet ik vergelijken?

→**De Here God heeft zowel de aardse als de geestelijke familie ingesteld!**

1. **Aardse familie**→

Een familie ontstaat altijd op dezelfde manier! Noodzakelijke ingrediënten zijn twee aparte individuën. God begon met de schepping van één man, Adam genaamd. Één man kon geen gezin vormen. Eva, één vrouw, werd door God geschapen als helper van de man. Samen vormen zij het begin van **één gezin** en toen werden Kaïn en Abel geboren. Daaruit ontstond uiteindelijk **één familie** met vele vertakkingen. Dat zie je ontwikkelen in de Bijbel. →Gods doelstelling en opdracht is duidelijk. → Gen1 en 2.

Gen.1:26-28→"En God zei: **Laten Wij mensen maken naar Ons beeld**, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: **Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar**, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!"

Gen.2:24→"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; **en zij zullen tot één vlees zijn.**"

→ Één gezin is de basis voor het ontstaan van één familie. **Één gezin is nog geen familie!** Er ontstaat pas een familie als er meerdere vertakkingen bijkomen. Kleinkinderen, neefjes, nichtjes, ooms, tantes, opa's, oma's en noem maar op. Kijk naar de belofte die God Abraham maakt:

Gen.15:5-6→ "Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. **En hij geloofde in de Heere**, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid."

Dit zegt nog helemaal niets over "**sterk**". Je kunt deze stelling ook niet hard maken op basis van Gods opdracht tot eenwording van de man en vrouw en de vermenigvuldigingsfactor die God uitdrukkelijk meegeeft aan Adam en Eva.

→ Een aardse familie, bestaat uit Bijbels oogpunt bekeken, uit één man, één vrouw, kinderen, kleinkinderen en aangetrouwden. Daar kunnen dan nog adoptiekinderen, pleegkinderen, neefjes, nichtjes etc. bij komen. De samenstelling van het ouderpaar blijft onveranderd. Elk echtpaar trouwt **éénmalig**, ongeacht hoe groot of klein het gezin en de daaruit ontstane familie wordt.

→ Wij moeten ons goed bewust zijn van de maatschappelijke visie op één familie. Die kan er in tegenstelling tot Gods plan, helemaal anders uit zien! Los van allerlei andere soorten verbintenissen zijn er ook nog verschillende vormen van nieuw samengestelde gezinnen, die afwijken van het oorspronkelijke plan van God. Deze samenstellingen zijn maatschappelijk gezien, volledig aanvaard en legitiem, **maar niet Bijbels!**

2. **Christen familie**→

In tegenstelling tot de aardse gezinnen, c.q. families, ontstaat de "christen familie" niet door fysieke samensmelting, maar door de "**verkondiging van het evangelie**". Op het moment dat de luisteraar begrijpt dat Christus gestorven en opgestaan is voor de zondaar, dat hij gehoor kan geven aan het goede nieuws, het reddingsplan van God. Wordt het mogelijk voor de zondaar om zich te bekeren van de zonde.

Vervolgens kunnen de zonden afgewassen worden in de doop. God voegt toe aan de gemeente en allen die gedoopt zijn worden deel van de familie van Christus!

1 Tim.1:12-16→ "En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening, mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongelof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. **Dit is een betrouwbaar woord en alle aaneming waard dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken**, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven."

Matth.28:18-19→"En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, **onderwijs al de volken**, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, **hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.**"

Joh.17:12-23→"Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. **Ik heb hun Uw woord gegeven**, en de wereld heeft hun gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; **Uw woord is de waarheid**. **Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden**. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid."

Hand.1:8→"maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; **en u zult Mijn getuigen zijn**, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde."

Hand.2:41-42,47→"Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. **En zij bleven volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.**" "en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe."

Hand.8:36-40→"En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, **verkondigde hij het Evangelie** in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam."

Hand.11:26-27→"En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte **onderwezen** en dat de **discipelen** voor het eerst in Antiochië **christenen** genoemd werden."

1 Kor.1:10-17→"Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heer Jezus Christus, **dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen**. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van

u zegt: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt.? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, **maar om het evangelie te verkondigen**, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest."

Kol.4:12-13→"Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, **vaststaat in heel de wil van God**. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor hen die in Hiërapolis zijn."

→In tegenstelling tot de aardse families wordt je niet door een gewone geboorte deel van de "christen familie". **Je moet wederom geboren worden en dan wordt je door God toegevoegd aan de christen familie**. Dit staat dus helemaal los van de familieband door bloedgeboorte of door huwelijk. Het is een bewuste keus om wederom geboren te worden en die dient altijd persoonlijk genomen en uitgevoerd te worden. Er zijn geen kinderen, kleinkinderen... Er zijn enkel en alleen broeders en zusters in de "christen gemeente". Iedereen staat op dezelfde horizontale lijn. **Christus, als hoofd van de gemeente**, staat op de verticale lijn. In de gemeente van Christus zijn alle christenen gelijkwaardig. Hoewel er verschillende rollen en taken zijn binnen de gemeente.

2A. Plaatselijke gemeente→

Vanaf het ontstaan van de gemeente, in Jeruzalem, op Pinksteren, is het evangelie meegenomen door de eerste christenen. Overal waar het evangelie werd verkondigd ontstonden plaatselijke gemeenten. Er waren ook evangelisten die specifiek rondtrokken om het evangelie te verkondigen. Zij bleven soms een korte of lange tijd, maar trokken dan weer verder om het evangelie in andere plaatsen en andere landen te verkondigen. (Denk bijvoorbeeld aan Filippus, de kamerling, Timotheüs, Titus, Paulus, Barnabas, Petrus, de andere apostelen.) Jaren later gingen zij soms nog terug op bezoek bij de gemeenten. Er zijn een aantal brieven geschreven aan de gestichte plaatselijke gemeenten en in die brieven kunnen wij lezen wat er speelde binnen de gemeenten. Het is klaar en duidelijk dat het niet altijd koek en ei was in elke plaatselijke gemeente. God heeft op verschillende manieren, die gemeenten weer terug op het juiste spoor gezet! Ondanks dat er in elke gemeente, **dezelfde leer gebracht werd**, is er niet in elke gemeente op dezelfde wijze geluisterd, gehandeld!

Spr.30:5-6→"Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. **Voeg niets toe aan Zijn woorden**, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn."

Rom.16:17-19→"Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, **in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen**, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, **dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade.**" (Jac.1:27)

1 Kor.4:17→"Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde in trouwe zoon is in de Heere. **Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs.**"

1 Kor.12:12-27→"Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, **zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt**, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? **Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.** Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. **Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk.** En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. **Maar God heeft het lichaam zo samengesteld**, dat Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. **Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.**"

1 Kor.14:26→"Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw."

2 Kor.8:22-23→"Ook hebben wij onze broeder met hen meegestuurd, van wie wij in veel opzichten vaak onderkend hebben dat hij ijverig is, en nu is hij nog veel ijveriger door het grote vertrouwen dat hij in u heeft. Wat Titus betreft: hij is mijn metgezel en medearbeider bij u; wat onze broeders betreft: **zij zijn gezanten van de gemeenten**, tot eer van Christus."

1 Thes.5:14→"En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met zijn allen

geduld te hebben."

1 Tim.6:3-5→"Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan **de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus** en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen."

1 Tim.6:11-14→"U echter, o mens die God toebehoort, **ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven**, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, **dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus.**"

1 Tim.6:20-21→"O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u, Amen."

2 Tim.1:11-14→"Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag. **Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn.** Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is."

2 Tim.2:1-2→"U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan **trouwe mensen die bekwaam zijn** om ook anderen te onderwijzen."

2 Tim.2:14-16→"Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en **die het Woord van de waarheid recht snijdt.** Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen."

2 Tim.3:13-17→"Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. **Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingege-**

ven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust."

Tit.1:1-5→ "Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven, dat God, **Die niet liegen kan**, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. **En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard, door de prediking, die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker**. Aan Titus, mijn oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijke geloof: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb."

1 Petr.3:13-16→ "En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; **en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.**"

1 Petr.4:11→ "**Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt**; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid, amen."

1 Petr.4:17-18→ "Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij **het huis van God**; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die **het Evangelie van God ongehoorzaam zijn**? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede."

1 Petr.5:1-4→ "De ouderlingen onder u roep ik er toe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: **Hoed de kudde van God** die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, **maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn**. En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen."

1 Petr.5:5-9→ "Evenzo, jongeren, **wees aan de ouderen onderdanig**; en **wees allen elkaar onderdanig**. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de

duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden **ook aan al uw broeders in de wereld** opgelegd wordt."

2 Petr.1:16-21→"Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: **Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie ik Mijn welbehagen heb**. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; **want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.**"

Matth.17:5-6→"Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: **Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar hem!**"

1 Joh.1:1-4→"Wat er was vanaf het begin, **wat wij gehoord hebben**, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en **wij getuigen en verkondigen** u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt."

→Er zijn genoeg voorbeelden van plaatselijke **gemeenten** in het NT. "**Ekklesia**". Denk aan alle brieven die aan plaatselijke gemeenten zijn geschreven. Denk aan de huisgemeenten die worden aangehaald in Handelingen, in de brieven, in de afscheidswaarden aan het eind van sommige brieven. Denk aan het boek Openbaring.

→**Matth.16:18**→"Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra **zal Ik Mijn gemeente bouwen**, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij Jezus, de Christus, was."

→ In het boek Handelingen zien wij de uitvoering van het grote zendingsbevel van de Here Jezus beginnen. Het evangelie bleef niet beperkt tot Jeruzalem. Uiteindelijk is het evangelie over de hele wereld verkondigd en zijn er overal plaatselijke gemeenten ontstaan. Ondanks alle tegenstand door de Joodse overheden, de heidense overheden, is het evangelie verspreid geworden. Ondanks alle vervolgingen en het vele lijden dat de Christenen moesten ondergaan is de boodschap nooit verstild.

→ **Hand.** 2:46-47; 4:32-37; 5:38-42; 6:1-4,17; 8:1-4,12,25,26-39,40; 9:10-11,12-19,22,25-28,30,31,32,35,36,38-43; 10:36-48; 11:16-18,19-21,25-26; 12:1-2,11-17,24-25; 13:1-3,4-5,6-12,47-49,51; 14:6-7,20-22,23,24-28; 15:2-4,22-23,30,33-34,35,39,41; 16:1-2,4-5,6-8,14-15,30-34,40; 17:1,4,10-12,14,34; 18:1-5,7-10,18-21,22,23,24-28; 19:1,5-7,9-10,20-22,30,35-37; 20:1-2,3-6,7-8,11,14-16,28-31; 21:1-4,7,8,15,.....

Rom.16:1 → "En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienaar is van **de gemeente die in Kenchreeën is.**"

Rom.16:3-5a → "Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook **alle gemeenten van de heidenen.** Groet ook **de gemeente bij hen aan huis.**"

Rom.16:16 → "Groet elkaar met een heilige kus. **De gemeenten van Christus** groeten u."

Rom.16:23 → "Gajus, de gastheer van mij en van **de hele gemeente,** groet u..."

→ Kijk naar alle broeders en zusters die in dit hoofdstuk apart genoemd en gegroet worden. Kwamen zij thuis samen of misschien op een andere locatie!!?

1 Kor.16:19 → "U groeten **de gemeenten van Asia.** In de Heere groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met **de gemeente in hun huis.**"

Kol.1:18 → "En **Hij is het hoofd van het lichaam,** namelijk van **de gemeente,** Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn."

Kol.4:15 → "Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymfas en **de gemeente** in zijn huis."

2 Tim.4:19-22 → "Groet Prisca en Aquila, en het huis van Onesiforus..."

Fil.2 → "en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan **de gemeente, die bij u thuis samenkomt:**"

Hebr.4:2-3,12 → "Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft:..." "Want **het Woord van God** is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart."

Judas vers 3 → "Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat **eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.**"

Opb.1:1-3→Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. **Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.** Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij."

→De evangelieverkondiging blijft hetzelfde. De methode van verkondiging kan verschillen. De tijdsgeest kan verschillen. Uiteindelijk draait het om de persoonlijke harts ingesteldheid van elk mens. Sta je open voor het goede nieuws of niet? Wordt je overtuigd van Gods goede bedoelingen en ben jij bereid om schoon gewassen te worden door het bloed van Christus, in de doop tot bekering van jouw zonden? Vervolgens wordt je deel van de familie van Christus en ga je naar de bijeenkomsten van een plaatselijke gemeente om samen de dood en opstanding van Jezus te vieren.

2B. Provinciale, nationale en universele gemeente→

We zien in het NT voldoende voorbeelden van uitgezonden apostelen en evangelisten, die terugkoppelen naar de uitsturende gemeente of naar de apostel die de evangelisten onder zijn hoede had genomen. We zien ook de christenen, die tijdens vervolgingen, weliswaar moesten vluchten, maar tegelijkertijd "**het goede nieuws**" verder verspreiden.

→Er is sprake van apostolisch gezag in sommige gevallen. De apostelen zijn rechtstreeks door de Here Jezus aangesteld en zij zijn ook degenen die direct betrokken zijn in het uitvoeren van het zendingsbevel, het ontstaan van de eerste gemeente op pinksterdag, het oplossen van de eerste conflicten tussen Joden en heidenen. We zien direct een autoriteit qua handelen in de plaatselijke gemeente in Jeruzalem en Antiochië.

1 Kor.12:27-29→"Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven; ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei taken. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten?" →Sommigen hebben een taak gekregen!

→2 Kor.13:11-13→"Ten slotte, broeders, verblijd u, **laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede.** En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heiligen groeten u. De genade van de Heere Jezus Christus, **de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.** Amen."

→Denk aan alle medewerkers van Paulus. Kijk hoe zij in contact bleven met Paulus en hoe hij hun bepaalde taken geeft. Deze taken hebben niet alleen direct te maken met

de evangelieprediking van "het goede nieuws". Paulus geeft ook directe opdrachten m.b.t. het oplossen van problemen, het omgaan met broeders die niet juist handelen, zusters die in onmin leven, het omzien naar wezen en weduwen, het aansturen van jonge vrouwen, oudere vrouwen, jonge weduwen, oude weduwen, jonge broeders, oudere broeders, het aanstellen van diakenen en ouderlingen. Kijk hoe ouderlingen bepaalde taken hebben gekregen en hoe die uitgevoerd dienen te worden. Paulus is door God persoonlijk uitgekozen en aangesteld. Hij heeft apostolisch gezag! (Hand.9)

→Kijk hoe de brieven die Paulus heeft geschreven tussen de verschillende plaatselijke gemeenten worden uitgewisseld.

→Kijk hoe sommige broeders in een andere plaatselijke gemeente gaan uithelpen.

→Kijk hoe sommige gemeenten elkaar financieel ondersteunen in een noodsituatie. (Hand.11:27-30; 2 Kor.9:1-15)

→Kijk hoe Paulus ondersteunt wordt door verschillende plaatselijke gemeenten, door zijn eigen medewerkers en door eigen handarbeid. Zo was hij in staat het evangelie te verkondigen en soms voor een langere tijd in één plaats te blijven om in de gemeente, aan huis, in de synagoge of in een school les te geven en wekelijkse samenkomsten te houden. Paulus werd ondersteund, maar zorgde ook zelf voor een inkomen.

1 Tim.3:15-16→"Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, **dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid**. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid."

1 Tim.4:16→"**Geef acht op uzelf en op de leer**. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen."

2 Tim.2:1-2→"U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, **vertrouw dat toe aan trouwe mensen** die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen."

2 Tim.4:1-5→"Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk; **predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht**. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle."

Tit.2:1→"Maar u, **spreek wat bij de gezonde leer past**."

Fil.17-19→"Als u mij dus houdt voor een **medegelovige**, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is,

breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal u betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent."

→ We zien hoe de apostel Petrus zijn optreden in de bekering van Cornelius uitlegt. Hij verklaart dat God hem duidelijk heeft gemaakt dat het evangelie niet beperkt is tot de Joden, maar ook open staat voor de heidenen. (Hand.11-12)

→ De gemeente in Jeruzalem hoorde dat het evangelie ook in Antiochië werd gepredikt en dat een groot aantal tot geloof was gekomen. Vervolgens sturen zij Barnabas er op uit om de situatie ter plekke te gaan bekijken en hij schakelt Paulus in en vervolgens verblijven zij een heel jaar met de gemeente in Antiochië. (Hand.11:21-26)

→ De gemeente in Antiochië stuurt zelf Paulus en Barnabas uit op een zendingsreis. **Dit in opdracht van de Heilige Geest.** (Hand.13:1-4) Paulus en Barnabas brengen ook weer terug verslag uit van hun zendingsreis aan de gemeente in Antiochië. (Han.14)

1 Kor.5:9-13→ "Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. **Met zo iemand moet u zelfs niet eten.** Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg."

Tit.3:8-11→ "Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt."

2 Joh.1:7-11→ "Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken."

→ De Heer geeft duidelijke richtlijnen om de zuiverheid binnen de plaatselijke gemeente, te bewaren. Zonde, valse leer, onruststokers en ga maar door, dient niet getoleerd te worden in de gemeente. Dit is geen vrijbrief om de taak van de plaatselijke

broeders over te nemen. God oordeelt de personen die buiten de (plaatselijke) gemeente zijn. Elke gemeente moet zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen. Het blijft steeds een moeilijke balansoefening om niet te bemoeien, te adviseren, over te nemen etc. God heeft geen "hoofdopziener/ouderling aangesteld, die meer dan één plaatselijke gemeente moet hoeden! Er is maar één Opperherder en die zal verschijnen op de tijd die God voorziet.

1 Petr.5:1-4→De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op,.....En als de Opperherder verschijnt,..."

2 Petr.3:8-18→"...Maar **de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht**...Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in **heilige levenswandel en in godsvrucht**;...Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, **beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede**...U dan, geliefden, **omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.** Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen"

→Is het mogelijk dat er op basis van "**één en dezelfde Bijbel, Gods Woord, Gods Waarheid, die niet gebroken kan worden**," alsnog verschillen bestaan tussen gemeenten onderling? Er zal altijd meer contact zijn tussen gemeenten uit dezelfde provincie, hetzelfde taalgebied en misschien de omringende landen. Het zal moeilijker worden buiten de landsgrenzen of intercontinentaal. Moeten wij diepere contacten zelfs nastreven? De kerntaak: "**Het goede nieuws uitdragen**", brengt contacten voort die soms grensoverschrijdend zijn.

→**Elke christen wordt deel van Gods familie, elke plaatselijke gemeente is deel van Gods familie. Er is één lichaam en Christus is het hoofd van dat ene lichaam. (Efez.3-5)**

Efez.3:4-12→"waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen **mede-erfgenamen** zijn en **tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus**, door het Evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van Zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te verlichten, **opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt**, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door

Jezus Christus, **opdat nu door de gemeente** aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.

Efez.3:17-19→"opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God."

Efez.4:1-6→"Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, **door elkander in liefde te verdragen**, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot **één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen**, Die boven allen en door allen en in u allen is."

Efez.4:14-15→"opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in **liefde aan de waarheid te houden**, in alles toe zouden **groeien** naar **Hem die het Hoofd is, namelijk Christus.**"

Efez.4:17-25→"Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. **Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk wat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid.** Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; **wij zijn immers leden van elkaar.**"

Efez.5:6-10→"Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. **Wees dan hun metgezellen niet.** Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; **wandel als kinderen van het licht** – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – **en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.**"

Efez.5:15-18→ "Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u **nauwgezet wandelt**, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar **begrijp wat de wil van de Heere is.**"

Gal.6:1-10→ "Broeders, ook als iemand **onverhoeds** tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in **een geest van zachtmoedigheid**. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. **Draag elkaars lasten**, en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder **zijn eigen werk beproeven**; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander. **Want ieder zal zijn eigen pak dragen**. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet: **God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten**. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. **En laten wij niet moe worden goed te doen**, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, **maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.**"

Fil.2:2,5,15→ "maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u **eensgezind** bent, dezelfde liefde hebt, **één van ziel** bent en **één van gevoelen**." Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, "opdat u **onberispelijk en oprecht** zult zijn, **kinderen van God, smetteloos** te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, **waaronder u schijnt als lichten in de wereld.**"

Kol.1:24-2:3→ "Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, **ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente**. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheers-taak van God, die mij met het oog op u gegeven is om **het Woord van God** te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekend-maken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: **Christus** onder u, de hoop op de heerlijkheid. **Hem verkondigen wij**, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. **Daarvoor span ik me ook in en strijd ik**, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is. Want ik wil dat u weet **hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen** die in Lao-dicea zijn, **alsook voor zo velen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien**, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en wij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het **inzicht** mogen komen, om **het geheimenis** te leren kennen **van God, en van de Vader en van Christus**, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn."

Kol.2:4-12→ "En dit zeg ik, **opdat niemand u misleidt met mooiklinkende re-deneringen**. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie

met blijdschap **de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.** Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, **Die het hoofd is** van iedere overheid en macht. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. **U bent immers met Hem begraven in de doop,** waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt."

Kol.3:1-4→"Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. **Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.** Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid."

Kol.4:2-6,15-16→"Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren **zoals ik erover moet spreken.** Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. **Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.**" "Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymfas en de gemeente in zijn huis. **En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicensen gelezen wordt, en dat ook u die uit Laodicea leest.**"

1 Tim.2:8→"Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, **zonder toorn en meningsverschil.**"

Opb.2-3→**De gemeente** in Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. "Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."

→Plaatselijke gemeente(n), landelijk, anderstalig, (inter)continentaal,

→Er is één hoofd van de gemeente en dat is Christus Jezus!

Matth.17:5→"Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is **Mijn geliefde Zoon,** in Wie Ik Mijn welbehagen heb; **luister naar Hem.**"

Joh.3:15-16→"opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon

gegeven heeft, opdat ieder **die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.**"

Hand.4:11-12→"Deze **Jezus** is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die **de hoeksteen** is geworden. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel **geen andere Naam** onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden."

Hand.5:29-32→"Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan **God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen**. De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot **een Vorst en Zaligmaker**, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft **aan hen die Hem gehoorzaam zijn.**"

1 Kor.15:1,3-4,11→"Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, **dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,**" "Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat **Christus gestorven is voor onze zonden**, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij **opgewekt is op de derde dag**, overeenkomstig de Schriften," "Of ik het dan ben of zij, **zó prediken wij en zó hebt u geloofd.**"

Kol.1:18-20→"En Hij is **het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente**, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. **Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.**"

1 Tim.2:5→"Want er is **één God**. Er is ook **één Middelaar** tussen God en mensen, de mens **Christus Jezus**.

Hebr.1:1-3→"Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door **de Zoon**, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, **Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid**, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig Woord, heeft, **nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht**, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen."

1 Petr.1:13,25→"Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in **de openbaring van Jezus Christus.**" "**Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.**"

1 Joh.1:3,7→"wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u **gemeenschap met ons hebt**; en **deze gemeenschap** van ons is er ook met **de Vader** en met **Zijn Zoon Jezus Christus.**" " Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij

in het licht is, hebben wij **gemeenschap** met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."

1 Joh.2:2,5-6→"En **Hij is een verzoening voor onze zonden**; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van **de hele wereld**." "Maar ieder **die Zijn Woord in acht neemt**, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook **zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft**."

Opb.1:8→"Ik ben de **Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige**."

Opb.22:12-14→"En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. **Ik ben de Alfa, en de Omega, het begin en het Einde, de Eerste en de Laatste**. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan."

→Er is één geïnspireerd woord, dat God aan alle christenen heeft gegeven!

Joh.1:1,14,18→"In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." "En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid." "Niemand heeft ooit God gezien: de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, **Die heeft Hem ons verklaard**."

1 Thes.2:13→"Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons **het gepredikte Woord van God hebt ontvangen**, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft."

2 Tim.3:14-17→"Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, **en u van jongs af de heilige Schriften kent**, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weer leggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust."

→Er is één reddingsplan in Christus Jezus. Er is geen enkele andere manier waardoor zondaars hun zonden kunnen worden afgewassen.

→**Overal in elke gemeente dient hetzelfde geleerd te worden!** Dat is Gods plan en dient ook als dusdanig uitgevoerd te worden. Vanaf de eerste gemeenten zien we de problemen waar plaatselijke gemeenten mee moeten worstelen, afrekenen, omgaan en werken. Wolven komen soms van buiten, maar ook van binnenuit aanzetten met valse leerstellingen, die niet in overeenstemming zijn met Gods Woord. Elke

plaatselijke gemeente heeft haar eigenheid.

→ **Er is maar één Hoofd, Christus.**

→ **Er is maar één maatstaf, de Bijbel.**

→ De structuur van elke gemeente is duidelijk beschreven in de Bijbel.

→ Ouderlingen, (aangesteld door de evangelist, apostelen, door handopsteken van de gemeenteleden...) Diakenen, leraars, evangelisten.

→ De vrouwen moeten zwijgen tijdens de samenkomsten. (telt dit ook voor de Bijbelstudies, de zang, thuisontmoetingen, studies met niet christenen, thuis in een gezin met meerdere broeders....?)

→ Afwijkende leerstelling maakt samenwerking zeer moeilijk, tot onmogelijk.

→ Afwijkende uitvoering maakt samenwerking zeer moeilijk, tot onmogelijk.

→ Is samenwerking, met andere gemeenten, wel mogelijk? Is samenwerking een verplichting? Is samenwerking noodzakelijk? Is de gemeente levensvatbaar als er niet wordt samengewerkt? Heeft God samenwerking tussen verschillende gemeenten bepaald? Wat zijn de criteria? Waar ligt de grens?

→ Wie, wat, bepaalt de criteria, die samenwerking wel/niet mogelijk maakt?

→ Elke christen, elke plaatselijke gemeente legt ergens een grens die niet overschreden mag/kan worden! Deze grens hypothekeert, terecht of onterecht, de samenwerking met andere plaatselijke gemeenten.

→ Gods woord is bepalend, objectief en sturend, maar dat kan niet worden gezegd van de broeders, de plaatselijke gemeenten.

Psalm 119→

: **1-2**→ "Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken,"

: **5-6**→ "Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen! Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden."

: **8**→ "Ik zal Uw verordeningen in acht nemen, verlaat mij niet geheel en al."

: **9-11**→ "Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig."

: **16**→ "Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet."

: **60**→ "Ik heb mij gehaast en niet gearzeld Uw geboden in acht te nemen."

: **89**→ "Voor eeuwig, Heere, staat Uw woord vast in de hemel."

: **92**→ "Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan."

: **103-105**→ "Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

: **112**→ "Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig Uw verordeningen te handelen, voor eeuwig, tot het einde toe."

: **137**→ "U bent rechtvaardig, Heere, en al Uw oordelen zijn juist."

: **160**→ "Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig."

: **176**→ "Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb Ik niet vergeten."

Rom.16:25-26→ "Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, **overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus**, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekend-gemaakt is, **overeenkomstig het bevel van de eeuwige God**, om hen tot geloofs-gehoorzaamheid te brengen,"

1 Kor.3:11→ "Want niemand kan een **ander fundament** leggen dan wat gelegd is, dat is **Jezus Christus**."

Efe.2:17-22→ "En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden **door één Geest de toegang tot de Vader**. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en **huisgenoten van God**, gebouwd op **het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is**, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest."

Conclusie→

Gal.6:1-10→ Een overtreding komt altijd onverhoeds, ongelegen. Een overtreding mag niet getolereerd worden. Moet terug in orde gebracht worden in een geest van zachtmoedigheid. Let daarbij vooral op jezelf. Iedereen is afhankelijk van Gods genade. **Iedereen is een zondaar en faalt**. Iedereen is deel van de huisgenoten van de plaatselijke gemeente en samen vormen zij één gezin. → God laat niet met zich spotten. Niets gebeurt in het verborgene voor God. Iedereen moet rekenschap afleggen van de eigen daden. Word niet moe om goed te doen, ongeacht het niveau van samenwerking. Iedere christen is verantwoordelijk voor de eigen daden.

→ Één sterk gezin is niet per se hetzelfde als één sterke familie! Binnen het gezin, kunnen/moeten/willen, de gezinsleden werken aan de saamhorigheid, eensgezindheid, verdraagzaamheid, de band des vredes, het overwinnen van de moeilijkheden, de zonden, het aanscherpen van elkaar om God altijd nummer één te laten zijn in het persoonlijke en in het gezins-/gemeentelven! Sterk, zwak, lauw, warm, heet, en alle schakeringen daar tussen in, zijn moeilijk vast te stellen, op te leggen, af te dwingen! God zal een ieder naar zijn eigen werk beoordelen. God zal elk huisgezin, plaatselijke gemeente, familieverband, zelf onder de loep nemen. God heeft geen enkele mens nodig om dat voor Hem te doen. Sterker nog! God heeft geen enkele mens in de

positie geplaatst om dat voor Hem te moeten/mogen/willen doen! Los van de verantwoordelijkheden die Hij op de schouders van de broeders in elke plaatselijke gemeente of huisgezin legt! (1 Kor.12:24-31; 2 Tim.2:14-26; Tit.2)

1 Kor.2:2→"En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voor-treffelijkheid van woorden of van wijsheid het **getuigenis van God te verkondigen**, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd is."

1 Kor.9:27→"Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en **maak het dienstbaar**, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word."

2 Kor.5:8-10→"Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om **Hem welbehaaglijk** te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergeling ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."

2 Kor.5:14-18→"Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: **als Één voor allen gestorven is**, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, **maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is**. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, **Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus**, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft."

2 Kor.7:1→"Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, **laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest**, en de heiliging volbrengen in het **vrenen van God**."

2 Kor.7:9-11→"Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat in u teweeggebracht! **Ja, wat een verdediging, ja, wat een ijver, ja, wat een bestraf-fing!** In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak."

2 Kor.13:5→"Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, **beproof uzelf**. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent."

Gal.2:20-21→"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de

genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven."

Gal.6:14-15→"Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, **maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.**"

Efe.2:8-10→"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, **het is de gave van God**; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. **Want wij zijn Zijn maaksel**, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, **opdat wij daarin zouden wandelen.**"

Fil.1:21→"Want het **leven** is voor mij **Christus** en het **sterven** is voor mij **winst.**"

2 Tim.2:14-16→"**Breng deze dingen voortdurend in herinnering** en bezweer hun, ten overstaan van de Heere, dat zij **geen woordenstrijd voeren**, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en **die het Woord van de waarheid recht snijdt**. Maar **ontwijk** onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen."

1 Petr.3:15→"maar heilig God, de Heere, in uw hart; **en wees altijd bereid tot verantwoording** aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, **met zachtmoedigheid en eerbied.**"

→ Leg hier de nadruk voor jezelf, voor de plaatselijke gemeente. Houd je bezig met de kerntaak van het evangelie. Onderzoek jezelf, beproef jezelf en trek rechte sporen bij het brengen van het woord der waarheid. Wijs op het goede nieuws: "Jezus Christus is gekruisigd voor de zonden van alle mensen", Hem willen wij verkondigen en Zijn boodschap en zoenoffer willen wij uitleven!

2 Kor.13:9-11→"Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. En wij bidden ook hierom, **namelijk om uw volledig herstel**. Daarom schrijf ik u dit terwijl ik afwezig ben, opdat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet streng hoef op te treden, overeenkomstig de volmacht die de Heere mij gegeven heeft tot opbouw en niet tot afbraak. Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn."

→Één sterk (lokaal) gezin is nooit uitgepraat, uitgeleerd, staat open voor correctie(s), laat plaats voor zwakke(re) broeders en helpt elkaar in zachtmoedigheid terug naar het pad van Christus. "De tijd heelt alle wonden" luid het spreekwoord. Daar zit een kern van waarheid in. In Christus speelt tijd geen rol en is er geen noodzaak om tijdsdruk op te leggen. In Christus kunnen wonden zelfs snel geheeld worden. Samen op de knieën in een helend gebed naar de Heer. Daar begint **de heling van Christus!** Sterkte wordt niet afgemeten in spiermassa, maar in onze onderdanigheid, afhankelijkheid, gehoorzaamheid aan en vertrouwen, geloof in God!

Hebr.3:12-13→ "Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u **verhard** zal worden door **de verleiding van de zonde.**"

Hebr.10:23-24→ "Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, **want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.** En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken."

Hebr.12:1,4,12→ Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, **afleggen alle last en de zonde**, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt." "**U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.**" "**Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën.**"

→ In oprechtheid van hart. In eer en geweten. Gebaseerd op de "eigen" interpretatie, begrip en uitvoering van de Bijbel. Dit kan leiden tot onmogelijke, onhoudbare, moeilijke, zware en beklijvende gezinssituaties, gemeentesituaties! Waar ligt jouw draagkracht? Hoe kun jij de lasten van de ander (ver)dragen, plaatsen, accepteren en met een zachtmoedige geest duiden, dulden? Samen door één deur! Samen in één samenkomst! Samen in dezelfde evangelieboodschap! En toch krijgen wij allemaal te maken met "haren in de boter".....

→ De gemeente is geen bedrijf! Er is geen vergelijking mogelijk met de maatschappelijke structuren die gebruikt worden om sterk, zwak, matig, hanteerbaar etc. aan te geven. Conglomeraties, fusies, syndicaten, organisaties etc. zijn niet van toepassing op de gemeente. Een CEO is een menselijke in-, aanstelling, een raad van bestuur heeft niets van doen in de gemeente.

→ De structuur is vanaf het begin altijd hetzelfde geweest en zal onveranderd hetzelfde blijven. Jezus Christus is het hoofd van de gemeente en alle plaatselijke gemeenten vallen onder hetzelfde Hoofd!

Efe.2:13-22→ "Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede

gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest."

Efe.3:17-19→"opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u **in de liefde geworteld en gefundeerd bent**, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, **die de kennis te boven gaat**, opdat u vervuld zou worden tot heel de **volheid van God**."

Efe.4:1-3→"Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, **in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede**."

Efe.5:17,21→"Wees daarom niet onverstandig, **maar begrijp wat de wil van de Heere is**."

Efe.5:21→"**Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods**."

Efe.6:18→"terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor **alle heiligen**."

Fil.2:1-3→"Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u **eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen**. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf."

1 Thess.5:8-11→"Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. **Bemoedig elkaar daarom**, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet."

→Laat verschillende broeders de thematiek van "één sterke familie" behandelen of bewoorden en je zult zien dat er overeenkomsten naar voren komen, maar ook meningsverschillen worden bloot gelegd. Mensen zijn nu eenmaal faalbaar en ieder van ons slaat "bij tijd en wijle" "de plank mis"! Een open houding, maakt één gezin sterk! Een gesloten houding kan één gezin uithollen en verzwakken. Moeilijke balansoefening! Net als in een modaal gezin, kan het gebeuren dat de broeder/vader, zijn verantwoordelijkheid minimaliseert, ontloopt, niet opneemt! Dit zal altijd nefast zijn voor de instandhouding en verdieping van de gezinsband.

Het is de Heere God die toevoegt aan de kring, die behouden wordt. Aan de gemeente. (zie NBG, HSV) Het zijn de apostelen, evangelisten, de christenen die de boodschap uitdragen. Het is de Heilige Geest die de mensen overtuigd van zonde en elk mens, die in het hart geraakt wordt, tot inkeer brengt. Er is maar één kring, één gemeente, maar er zijn vele plaatsen, regio's, landen, continenten, waar christenen

met dezelfde doelstelling samen komen. Er is maar één leer, één doop, één Heere, één geloof, één God en Vader van ons allemaal, die in ons allen is. Wij zijn allemaal afhankelijk van de genade die ons gegeven wordt naar de maat van de gave van Christus. Het is gevaarlijk om onderscheid te maken tussen sterk en zwak. Let op jezelf en loop jouw wedloop, vecht tot bloedens toe in jouw strijd tegen de zonde. Elk gezin is opgemaakt uit verschillende leden en die **horen bij elkaar**, maar zijn niet altijd hetzelfde en kunnen/hoeven/moeten ook niet altijd met elkaar vergeleken worden!

→Eensgezindheid, vrede, de band des liefdes en de vreze des Heren, de wapenrusting Gods en de vruchten van de Geest helpen elke individuele christen om nederig te zijn, godvruchtig en gefocussed op het uitvoeren van de kerntaak. Elke plaatselijke gemeente, kring, huisgemeente, dient bezig te zijn met haar kerntaken en gericht te zijn op het uitdragen van Gods heilsboodschap. Tegelijkertijd dient elke plaatselijke gemeente zich te houden aan Gods richtlijnen voor de orde in de plaatselijke gemeente. Laat alles op een gepaste wijze gebeuren en focus op de dood en opstanding van onze Heere Jezus Christus. (1Kor.14-15)

Samenwerking→ Tussen plaatselijke gemeenten staat open voor verschillende mogelijke valkuilen! Er zijn verlangens, verwachtingen, verplichtingen, noodzakelijkheden, afwijkende leerstellingen, die zowel intern als extern spanningen kunnen veroorzaken. Elke individuele christen en plaatselijke gemeente gaat daar op zijn/haar eigen manier positief/negatief/onverschillig mee om. Dit wordt soms plaatselijk, lokaal en intercontinentaal gevoed, in stand gehouden en op de agenda's geplaatst. Ondersteunende gemeenten moeien zich soms met de werking. Evangelisten en leidinggevende plaatselijke broeders uit hetzelfde taalgebied, die apart en samen soms de nood(zakelijkheid) zien, voelen en ervaren om buiten de grenzen van de plaatselijke gemeente (stad, dorp) om, bezig te zijn. Soms kan het echte doel voorbij geschoten worden. De intentie is juist, goed en geprezen, maar loop jezelf niet voorbij.

→**De urgentie:** Christus geboren, uitverkoren, verkondigd, gekruisigd, opgestaan en opgevaren voor alle zondaars is/blijft topprioriteit en dringt tot actie! Deze actie moet niet per se "**georchestreerd**" worden "lokaal" of "wereldwijd/universeel"!

→Natuurlijk heeft de Heer Zijn apostelen een gestructureerd zendingsbevel gegeven om het evangelie uit te dragen.

Matth.28:19→"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen."

Hand.1:7-8→"En Hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde."

Hand.9:15-16→"Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitver-

koren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen van de Israëlieten."

→ Is dit ook jouw taak? Als jij geroepen bent/wordt! Voer die taak dan ook volmondig en vrijwillig uit. Wees doordrongen van jouw verantwoordelijkheid om het "goede nieuws" verder te brengen dan jouw eigen woonomgeving. (gelegen of ongelegen...)

→ Verontachtzaam/verzaak echter niet aan de noodzakelijkheid om een vast fundament, "in Christus", te leggen, te onderhouden, uit te bouwen, als prioriteit in de plaatselijke gemeente! Ga pas verder op jouw "roepingspad" als jij de jouw toevertrouwde boodschap hebt doorgegeven aan betrouwbare broeders in de plaatselijke gemeente die op hun beurt weer bekwaam zijn om de boodschap vast te houden en door te geven. (2Tim.2:1-2) Spreidt jezelf niet te dun! Loop niet (alleen) je eigen verlangens, behoeften, talenten....achterna. Verzuim je eigen (plaatselijke) bijeenkomsten niet. (Hebr.10:25) Verwaarloos je eigen gezin niet! Altijd bezig zijn met de opbouw, uitbouw en het onderhoud van anderen, kan soms schadelijk zijn voor de groei, in standhouden van het eigen gezin. (niet alleen schadelijk, maar zelfs dodelijk....)

→ Houd rekening met de activiteiten die andere plaatselijke gemeenten organiseren. Snoep hun tijd of opkomst niet weg. (natuurlijk onbedoeld en ongewild, maar soms niet al te doordacht. Tegelijkertijd dient de focus te liggen op het plaatselijke gebeuren en dient dat prioritair te zijn op het nationale gebeuren. Je kunt maar op één plaats tegelijkertijd aanwezig zijn. God overziet alles en Hij is in staat om landelijk, wereldlijk en door alle eeuwen heen, tegelijkertijd bezig te zijn. Wij zijn beperkt in ons kunnen en dan vraagt het inzicht, moed, kracht, gevoel, om zaken los te laten. Ik hoef mijn neus niet overal in te (hebben) steken.

→ Samenwerken is kunnen loslaten! Anderen hun ding op eigen wijze laten doen, invullen! Zonder dat jij als individu of als plaatselijke gemeente denkt dat het absoluut noodzakelijk is om de regie in handen te nemen, te houden, te moeten hebben. Het is gevaarlijk, onverstandig, onbijbels, als jij jezelf of jouw plaatselijke gemeente verantwoordelijk voelt voor de rest van de provincie, land, continent, wereld.....!

→ "Schoenmaker hou je bij je leest"! Niet iedereen is een spreker, leraar, zangleider, samenbrenger, uitnodiger, uitreiker, zachtmoedig, doortastend, vlot, snel, vurig, genadevol, even getalenteerd.....Dat is ook helemaal niet nodig. God heeft ieder van ons perfect gemaakt! **Twijfel jij aan Gods inzichten? Is jouw nek soms te dik? Loop je naast je schoenen?** Er is **één lichaam** en dat ene lichaam bestaat uit verschillende leden. Misschien niet allemaal van goud, zilver, metaal, hout, waardevol of minder waardevol, maar samen absoluut noodzakelijk om "**één lichaam**" te vormen! **Elk lid is geroepen en toegevoegd door God!!! God is de maker en wij zijn het leem. Christus is de hoeksteen!** Let op dat jij jezelf niet hoger inschat dan je bent toebedeeld! (geroepen...) Neem de achterste plaats in de rij/zaal en voel je niet geneigd om per se op de voorgrond te moeten staan....**God maakt het ene lichaam compleet en**

werkzaam en Hij kan zelfs de minder edele delen gebruiken tot Zijn eer en glorie!

Jac.3:1-2→"U moet niet allemaal **leermeesters willen zijn**, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden."

Jac.3:13-18→"Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, **in zachtmoedige wijsheid**. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten."

Jac.4:1→"Vanwaar al die strijd en **al die conflicten in uw midden**? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren?"

Jac.4:6-12→"Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: **God keert Zich** tegen **de hoogmoedigen**, maar aan **de nederigen** geeft Hij **genade**. **Onderwerp u dan aan God**. **Bied weerstand aan de duivel** en hij zal van u wegvlugten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is **één Wetgever**, namelijk Hij Die kan zalig maken en te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?"

Jac.4:17→"Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde."

Jac.5:8-10→"U moet ook **geduldig** zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. **Zucht niet tegen elkaar, broeders**, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben."

Jac.5:19-20→"Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, **weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren**, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken."

"Samen uit, samen thuis", "samen één in Christus"! "Één sterk gezin in de Heer"!

Hebr.5:12-6:3→ "Want hoewel u, gelet op de tijd, **leraars zou moeten zijn**, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in **de grondbeginselen van de woorden van God**. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, **is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind**. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen **door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen** van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. **En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat."**

Matth.22:37→ "Jezus zei tegen hem: **U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw ziel en met heel uw verstand."**

1 Kor.15:10-11;22-23;34→ "Maar door de genade van God **ben ik wat ik ben**, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó hebt u geloofd." "Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst." "Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, **want sommigen hebben geen kennis van God**. Tot beschaming zeg ik u dit."

Efe.4:14-16→ "opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, **door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus**. Van Hem uit wordt **het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden** door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde."

Hand.6:1-7→ "In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord. En dit woord behaagde heel de menigte;.....En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam."

→ Waar wilden de apostelen zich mee bezig houden als hun kerntaak?

→ Wie waren aan het morren?

→ menigte van discipelen=één gezin!?

→ Wie kozen de zeven mannen uit?

→ Wie stelde de zeven mannen aan?

→ Plaatselijk → plaatselijk → plaatselijk... één gezin → één gezin → één gezin...

→ Wees actief plaatselijk in jouw gezin, waar jij deel van uit maakt en waartoe jij bent geroepen! Daar begint de samenwerking en daar situeert de samenwerking.

→ Stuur evangelie verkondigers uit (evangelisten) als er geroepenen zijn tot die mooie taak.

→ Kijk naar de manier waarop het evangelie zich verplaatste in het boek Handelingen na Pinksteren. Kijk in de brieven.

Hand.11:21-23 → "En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was, ter ore; en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en **de genade van God** zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven."

Hand.17:10-12 → "En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, **want zij ontvingen het Woord met grote bereidheidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.** Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen."

1 Thess.1:2-8 → "Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan **het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader.** Wij weten immers, geliefde broeders, **van uw verkiezing door God.** Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. **Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam** temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u **voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.** Want van u uit heeft het Woord van de Heere luid geklonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen."

→ Neem het evangelie mee als je verhuist, van baan verandert, de wijde wereld intrekt op ontdekkingsreis. Overal waar je gaat, staat en terecht komt is er een plaatselijke gemeente of ontstaat er een plaatselijke (huis)gemeente.

→Onderhoud contact, steun elkaar, bemoedig, scherp elkaar aan, maar besef dat PLAATSELIJK, de opdracht en het uitgangspunt is. Één gezin, totaal onafhankelijk van andere plaatselijke gezinnen, verantwoordelijk voor het eigen "reilen en zeilen" binnen het gezin. "Houdt het eigen schip schoon"! Wandel in Gods licht! Draag elkaars lasten en bemoedig elkaar om Gods wil uit te leven, uit te dragen en door te geven! Elke christen, elk gezin, elke plaatselijke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het gedrag, de levensstijl en de leerstellingen die worden uitgedragen, voor geleefd en toegepast!

Hand.8:36-40→"En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle streken, totdat hij in Caesarea kwam."

→Wie zorgde er voor dat Filippus de kamerheer (kamerling) tegen kwam?

→Waarom is er geen vervolgerslag (nodig) van het leven van de kamerling?

→Wat ging Filippus doen, nadat hij de kamerling de Schrift had uitgelegd en hem had gedoopt?

Deut.6:4-7→"Luister, Israël! **De Heere, onze God, de Heere is één!** Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. **Deze woorden, die Ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat."**

1 Petr.1:14-16→"Word als **gehoorzame kinderen** niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: **Wees heilig, want Ik ben heilig.**"

→Fusies, samensmeltingen van verschillende plaatselijke gemeenten, (om gemeenten leefbaar te houden, het aantal leden op een hoger niveau te brengen, financieel rond te kunnen komen etc.) horen thuis in de bedrijfswereld en niet in de gemeente, de geloofswereld! Één gezin is beperkt tot de plaatselijke gemeente, maar tegelijkertijd zie je de superioriteit, doordachtheid, schepping, visie en de hand van de Heere God, in het geheel! Één lichaam bestaat uit verschillende leden. Één lichaam bestaat uit verschillende autonome (zelfstandige, onafhankelijke, losstaande....) plaatselijke gemeenten, wereldwijd! Zonder dat het noodzakelijk is om één hoofdbestuur, één CEO, onderdirecteuren, afdelingshoofden, hoofdouderlingen, bisschoppen, te bevatten, in dienst te nemen/houden om de zaken te behartigen, waar te nemen, te sturen, in opdracht van de Heere God!

→Er is een groot verschil tussen losse, incidentele, occasionele samenwerking (familiedagen, zangmiddagen etc.) en een georganiseerde, structurele samenwerking onder leiding van een overkoepelend machts- (bestuurs)orgaan.

Bij de ene behoudt elke plaatselijke gemeente haar eigen(heid) autonomie, terwijl zij toch allemaal onder hetzelfde Hoofd, namelijk “Christus Jezus” vallen, resideren!

Bij de andere verliest elke plaatselijke gemeente haar eigen(heid) autonomie, omdat zij dan allemaal aangestuurd worden door een menselijk gecreëerde machtsstructuur, zoals een synode, een parochie, organisatie, provincie, staat, land, continent etc; , die absoluut, Bijbels gezien, niet correct is, maar helaas wel ingeburgerd is in de loop van de eeuwen, volgend op Pinksterdag.

Uitdaging→ Wees (blijf...!,) plaatselijk, maar verspreid het evangelie overal waar je gaat, komt en staat en laat Gods Geest werkzaam zijn in jezelf, in anderen. Plaatselijk, provinciaal, landelijk, continentaal en intercontinentaal. Wees nuchter en bedachtzaam, laat “de Opperherder”, in staan voor alle gemeenten, en individuele christenen wereldwijd!

→Klim in de pen en laat anderen weten wat “één sterke familie” voor jou betekent! Er is nog veel te zeggen, schrijven, delen, door te geven....Het is fijn om elkaar op te bouwen met de liefde, die God in ons hart nestelt. Het is leerzaam om verschillende inzichten te delen, elkaar op te bouwen en aan te moedigen, om de Heere God te dienen, op een Hem welbehaglijke wijze: met eerbied en ontzag! (Hebr.12:28-29)

Alle aanhalingen komen uit de HSV vertaling van 2010.