

“ÉÉN STERKE FAMILIE”

Introductie→Wat betekent één? Wat betekent sterk? Wat betekent familie? Mooie uitdaging moet ik toegeven. Om deze drie vragen recht te doen hebben wij volgens mij verschillende weken tot maanden nodig om een begin te maken met het ontdekken, wat **“één sterke familie”**, betekent! Ik heb 30 minuten gekregen. Dan begrijp je dat **“het water, figuurlijk gesproken, diep in mijn schoenen staat”**. Ik wil verwijzen naar een uitgebreidere studie die ik gemaakt heb en die op de website staat. Andere broeders hebben over hetzelfde onderwerp geschreven en ik raad je aan om het voor jezelf dieper onder de loep te nemen. Kijk naar de studie van Roy Lanier, die door broeder Paul Huyghebaert in het Nederlands is vertaald: “God: Zijn bestaan, definitie en eigenschappen.”

→Is de titel wel legitiem? Zet de titel mij niet direct op het verkeerde spoor? Stuur de titel mij in één bepaalde richting? Aan welke criteria moet/mag/kan ik mij houden om recht te doen aan de verwachtingen die gewekt worden door deze titel, deze stelling?

→**“ÉÉN STERKE FAMILIE”**

→Vraag aan verschillende christenen, om in één zin, de betekenis van “**één sterke familie**” te omschrijven en je moet niet verbaasd zijn over de grote variatie in de gegeven betekenis(sen). We hoeven niet ver te kijken! Enkel binnen de gekende gemeenten van Christus in Nederland en België zijn er verschillen terug te vinden. We hoeven niet eens te gaan praten over alle variaties en kleuren binnen het “christendom”. Iedere christen, c.q. gemeente, kan/moet **“de hand in eigen boezem steken”**! Elk van ons heeft uitspraken gedaan, die niet doordacht waren en toch gebaseerd waren op het inzicht van de Schrift van dat “moment”. Objectiviteit en subjectiviteit liggen soms dicht bij elkaar, maar liggen voor **“hetzelfde geld”** ver uit elkaar! **En toch staat ongeschokt het fundament dat door Christus is gelegd!**

1Kor.3:9-11,16,23→⁹“Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.”¹⁶ “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?”²³ “U echter bent van Christus en Christus is van God.”

Matth.17:5-7→“God zegt tegen de apostelen op de berg: **“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!”**”

Joh.14:6→“Jezus zegt: **Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven...**”

Joh.20:30-31→“Er zijn veel tekenen van Jezus opgeschreven, opdat u tot geloof komt!

→Over de basisprincipes is er meestal overeenstemming te vinden. Er zijn misschien hier en daar wat kleine **“nuance verschillen”**, maar die zijn meestal niet onoverkomelijk en staan niet in de weg om tot dezelfde **“ene familie”** te behoren.

→Ik ben opgegroeid in de gemeente van Christus. Ik zal niet beweren dat ik alles heb gezien, gehoord en heb meegemaakt. Ik heb de meeste meningsverschillen, interpretaties, splitsingen, scheuringen, ruzies en "dikke nekken" gedoe, wel de revue zien passeren in de laatste 50 jaar. Er zijn weinig leeftijdsgenoten overgeschoten in de loop der jaren. Sommigen zijn in de Heere ontslapen, anderen zijn verhuisd naar het buitenland, maar velen hebben de gemeente verlaten, of zijn buiten gezet.

→Afhankelijk van de vertaling waar je mee opgegroeid bent kunnen er al verschillen ontstaan in de leer. Een simpel voorbeeld is → het gebruik van muziekinstrumenten of enkel zingen met onze stembanden!?

Rom.15:9→ "... Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam **lofzingen**". HSV. Een aanhaling uit 2 Sam 22:50 en Psalm 18:50. Het kan heel verwarrend zijn, omdat er in de NBG staat geschreven: "...Daarom zal ik U loven onder de heidenen en Uw naam met **snarenspeel** prijzen." Wat vreemd vertaald is, omdat in de aangehaalde verzen in 2 Samuël 22 en in Psalm 18 het woord "psalmzingen" staat in plaats van "snarenspeel". Dit kan verwarring, controversie, ruzies, spanningen en splitsingen veroorzaken in de plaatselijke gemeente.

Dan ben je als christen, integer en oprecht. Trouw aan het woord, Bijbelvast en kunnen er alsnog verschillen ontstaan. Niet iedereen is de Hebreeuwse en Griekse grondtaal van de Bijbel machtig. We hebben allemaal verschillende leraren en voorgangers gehad.

1 Cor.4:17→"Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs."

2 Tim.2:1-2→" U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen."

→Evangelisten en leraars zijn gekomen en gegaan! Maar dat mag nooit de reden zijn om de "eigen verantwoordelijkheid" als christen te ontlopen! **Je kunt je niet verschuilen achter het gedrag of de leerstelling van anderen!** Ik ben in mijn eigen jeugd, persoonlijk geconfronteerd geweest, met het ontspoord gedrag van voorgangers in de eigen plaatselijke gemeente of in andere gemeenten. Tevens door het zondige gedrag van christenen binnen de eigen familie! Dat is echt niet om te lachen hoor! Gemeenten zijn kapot gemaakt door en uit elkaar gevallen omwille van, het zondige gedrag, van hun voorgangers, leidinggevende broeders en/of leraars.

→"Zondig gedrag" kan nooit getolereerd, gedoogd of onbehandeld blijven! Het wordt meestal niet in dank afgenomen als "**de klokkenluider aan de bel hangt**". Soms wordt de "klokkenluider" niet geloofd omwille van de reputatie van de aangeklaagde. Soms wordt de zondaar het hoofd boven water gehouden en is de aanklager maar lastig en niet zachtmoedig. Eigenlijk is de broeder/zuster die de zonde aanspreekt te prijzen en dient de plaatselijke gemeente af te rekenen met de zonde, in plaats van die zonde te voeden, te gedogen, dood te zwigen! Met alle gevolgen van dien, voor de levensvatbaarheid van de plaatselijke gemeente.

→ Het is soms "zwaar te moede" en "zwaar te dragen" als er binnen de plaatselijke gemeente, binnen je eigen gezin, afgeweken wordt van de "zuivere leer van Christus"! Helaas worden dan soms leerstellingen aangepast, veranderd, conform de ontstane situatie. Dat is niet de bedoeling en dient altijd vermeden en bestreden te worden! Het neemt niet weg dat er tegelijkertijd in een geest van zachtmoedigheid met de ontstane problematiek dient omgegaan te worden. De leerstellingen, die zijn overgeleverd door de Heilige Geest, dienen echter onaangetast te blijven staan en doorgegeven te worden aan de bestaande leden en de toekomstige leden van de plaatselijke gemeente.

→ Dit kan liefdeloos lijken, maar is juist liefdevol. De persoon, de zondaar, wordt geliefd, maar de zonde niet! "God is licht en bij Hem is totaal geen spoor van duisternis". (1 Joh.1)

→ Laat de bekwame broeders opstaan om op een gepaste wijze met de ontstane situatie om te gaan! Er is een nultolerantie in de verkeerswet van de Nederlandse overheid. Zij hebben de mosterd niet bij Abraham gehaald, maar bij de Heere God. **Er is een nul tolerantie voor de zonde! Laten wij elkaar aanmoedigen om dit toe te passen!**

We zijn allemaal op de hoogte van Jes.59:1-2; Rom.3:23, Rom6:1-4 en Rom 6:23; 7:19

→ Zonde brengt de dood en jij wilt de zonde niet toelaten in jouw leven! Doe de zonde weg!!!

→ De doelstelling staat vast. "Elke gemeente is gebouwd op het fundament van Christus" en dient **onbesmet** van de wereld te blijven. Wij moeten niet alleen binnenshuis goed bekend staan, maar ook buitenshuis! **Er mag zelfs geen geur van zonde aanwezig zijn!** Dit maakt het leven voor elke individuele christen en voor elke plaatselijke gemeente niet eenvoudig! → 2 simpele voorbeeldjes: Hou jij jezelf aan de verkeerswet-ten?, terwijl jij anderen wijst op hun zondige gedrag! Soms "verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet", niet waar?! Een broeder mag niet zogenaamd een platonische relatie hebben met de vrouw waar hij mee samen woont. Neem je verantwoordelijkheid en trouw, zoals God van je vraagt. De burens kunnen niet door jouw muren heen kijken of jouw relatie inderdaad enkel en alleen platonisch is!

1Petr.3:15-16→ "maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Laat uw goede levenswandel in Christus aan iedereen duidelijk zijn!

Rom.6:14→ "**Want de zonde zal over u niet heersen....**"

Rom.6:17-18→ "..., maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid."

Rom.12:9-21→⁹"Laat de liefde ongeveinsd zijn. **Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede...**¹⁶**Wees eensgezind onder elkaar.** Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog...²¹Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."

Rom.16:16-20→ "... En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u

hebt ontvangen, **en keer u van hen af.**, en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. **Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen.** Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u, amen."

1. **Wat betekent één?** →

"**Één**" wordt meestal positief ervaren, door hen, die, zo wie zo, al op "één lijn", "dezelfde golflengte", zitten. De tegenstanders ervaren het meestal als negatief. Zij vinden "**één**" vaak beperkt, bekrompen, afdgedwongen, in een keurslijf geduwd, een nauwe visie, een eenzijdige levensstijl of geloofsovertuiging!

→ Is er ruimte voor andere visies, denkpatronen, overtuigingen, uitwerkingen, of doelstellingen? Kun je wel één zijn als je niet in alles eensgezind bent? Hoe werkt het als je verschilt van gedachten, beleving en uitvoering? Hoe ga je om met "de druk" die dan ontstaat op "het eigen geweten"? Hoe reageer jij, als je wordt geconfronteerd, met de uitwerking van een andere interpretatie, op basis van dezelfde Bijbel, dezelfde Bijbeltekst?

→ Laten wij elkaar niet voor de gek houden broeders en zusters! Laten wij er "geen doekjes om winden"! Iedereen die lang genoeg meeloopt in de gemeente van Christus, is op de hoogte van de verschillen, in theorie, uitvoering en praktijk!

→ Er wordt wel eens verwezen naar de grote splitsing binnen de gemeente toen er door een aantal gemeenten muziekinstrumenten werden ingevoerd in de samenkomst. Dat is natuurlijk niet het eerste punt waardoor gemeenten zijn gesplitst. Het zal ook niet het laatste geschilpunt zijn, waardoor gemeenten, spijtig genoeg splitsen.

→ "De discipelen van Christus enerzijds en de gemeente van Christus anderzijds". Er was een geschil over de rol van de vrouwen binnen de gemeente, het gebruik van muziekinstrumenten, ouderlingen. Er ontstond verschil in de toepassing van de Schrift. Enerzijds de stelling dat je mag doen wat niet expliciet wordt verboden in het NT en anderzijds de stelling dat je niet mag doen wat niet expliciet wordt geboden in het NT. Je kunt informatie hierover terugvinden tot voor 1883. Kijk maar eens naar een aantal van de leidinggevende broeders uit die periode, zoals Vader en zoon Campbell, Barton Stone en Walter Scott bijvoorbeeld. Ook vandaag speelt dit nog altijd een rol!

→ "**Één,**" draagt een grote lading! "**Één,**" dient nagestreefd te worden, maar is niet altijd haalbaar, "**één,**" is niet afdwingbaar, maar kan op vrijwillige basis wel bereikt worden. **Deut.4:35,39**→³⁵"Aan ú is dat getoond, **opdat u zou weten dat de Heere God is, niemand anders dan Hij alleen!**"³⁹ "Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat **de Heere God is**, boven in de hemel en beneden op de aarde, **niemand anders!**" **Jes.43:10-11**→ "..., opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik **Dezelfde** ben;.." **1 Kor.8:4**→ "...en dat er **geen andere God is dan Één.**"

1 Joh.5:20→“Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus, Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.”

→God is één! Er is geen vergelijking mogelijk!

Alle christenen worden opgeroepen om “één” te zijn in de Heer. Ondanks onze eigenheid, eigenwijsheid, karakterverschillen, taalbarrières en de samenstelling van de plaatselijke gemeente.

Voor mij persoonlijk, staat het “buiten kijf”!, dat elke christen en elke plaatselijke gemeente, volledig afhankelijk is, van de ene Waarachtige God! **Zoek niet naar de verschillen, de overeenkomsten!** Maak geen haalbaarheidstudies over mogelijke samenwerkingsverbanden! Houdt je bezig met de kerntaak: De Heere God, gehoorzaam en dienstbaar te zijn, onder alle omstandigheden. Geef Hem, “het roer in handen”, in jouw leven als christen en in de plaatselijke gemeente waar jij deel van uitmaakt!

2. Wat betekent sterk? →

“Zo sterk als staal”, “zo sterk als een paard”. We kennen allemaal voldoende spreekwoorden en uitdrukkingen om “STERK” uit te drukken.

→“Onbuigzaam, onbreekbaar” is handig voor bepaalde producten, die absoluut betrouwbaar moeten zijn, voor de functie waar zij voor ontworpen zijn. Onbuigzaamheid bij mensen wordt echter niet altijd als positief ervaren. Afhankelijk van de functie die je bekleed in het bedrijfsleven misschien. Een controlearts, een belastinginspecteur!

Joh.10:35→ Jezus zegt: “**en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden.**”

Rom.15:4-7→“Alles is reeds eerder geschreven, opdat wij onderling eensgezind zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.”

1 Kor.11:2→“Laten wij aan de overleveringen vasthouden, zoals Paulus die aan u heeft overgeleverd.”

1 Kor.15:58→“... wees **standvastig, onwankelbaar**, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”

Fil.2:14-16→“Doe alles zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, door vast te houden aan het Woord van het leven,...”

Hebr.10: 36-39→“Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, ..., maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel.”

Hebr.11→Kijk naar alle mensen die als voorbeeld worden aangehaald. Kijk wat zij gedaan hebben in naam van de Heer en wat zij hebben moeten verdragen en hoe zij volhard hebben in het geloof...”

→Sterk, onberispelijk, smetteloos, oprecht, volhardend, standvastig en andere synoniemen die hetzelfde idee uitdrukken, wijzen op een bepaalde houding die elke christen zich eigen dient te maken met de hulp van de Heere God. Dit is alleen mogelijk als de

oude mens met al zijn tekortkomingen is afgelegd en de nieuwe mens is aangedaan, in totale afhankelijkheid van Gods liefde, genade, steun, troost en leiding!

→ Je bent sterker als je erkent dat je zwakheden niet ver weg zijn en dat de satan altijd op de loer ligt om elke kans te grijpen die jij hem geeft. **"86.400 seconden per dag"**!

→ Je bent sterker als je in staat bent om elkaars lasten te (ver)dragen en niet neer te kijken op elkaar. Elkaar aan te sporen om de zonde de deur uit te doen, Gods wapenrusting te dragen en de vruchten van de geest te omarmen, toe te laten werkzaam te zijn in jouw persoonlijke leven en binnen de plaatselijke gemeente!

2 Petr.3:14,17→¹⁴"Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om **onbevlekt en smetteloos** door Hem bevonden te worden in vrede." ¹⁷"U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, **wees op uw hoede**, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en **afvalt van uw eigen vastheid**." "Een gewaarschuwd mens, telt voor twee"!, niet waar?

→ Kijk niet neer op elkaars zwakheden! Draag elkaars lasten en moedig elkaar aan om Gods wil te volbrengen tot aan de "laatste ademtocht, snik". Let niet alleen op het moment van de zwakte! Let op het einde van ieders levenswandel. Laten wij een voorbeeld zijn voor elkaar in het volhouden en vasthouden aan Gods genade in een volledige afhankelijkheid van de Heere God! In een eerbiedige onderdanigheid, naar elkaar en voor elkaar, als familie, van **hetzelfde gezin**, in ons gemeenschappelijke geloof!

2 Petr.3:1-2→ "... opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten vooreen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons apostelen, verkondigd is."

→ Ik vind het **"STERK** en machtig mooi", dat er zoveel toespraken van verschillende broeders uit de gemeente bewaard zijn gebleven! Het is gewoon verbazend wat je soms op het internet tegen komt in toespraken van reeds overleden broeders, wanneer je bijvoorbeeld een bepaald trefwoord intoetst!

→ De Bijbel is ons **eenmaal overgeleverd** en hoeft niet opnieuw herschreven te worden. Daar ben ik zelf rotsvast van overtuigd! "Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden!" Het is fijn om te weten dat gegeven lessen van verschillende broeders rondzwerven op het internet, op de sites van plaatselijke gemeenten. Wij hoeven niet te weten wat God allemaal kan doen met de lessen die eenmalig gegeven worden. God kent de harten van de zoekende mensen. Hij zal de mens raken in het diepste van zijn hart! **"God is de boetseerder en wij zijn het leem"**! Wordt niet moe om "het goede nieuws" uit te leven en door te geven! Wij hoeven niet "overall met onze neus boven op te zitten!" "Wij moeten Gods woord zaaien". Hij zal zelf voor de wasdom zorgen, zonder dat Hij ons advies nodig heeft. Laat God maar rustig doen broeders en zusters. God laat Zich vinden en Hij doet dat op manieren die wij nooit voor ogen hebben. Misschien zelfs 3 generaties verder, als ons lichaam allang tot stof is vergaan. Het draait niet om ons! Dit jaar is niet belangrijker dan een ander jaar. **Het draait volledig om God!**

→ Sterk zijn, "stevig in je schoenen staan", is durven loslaten! Wij zijn soms zo gericht op resultaat, dat wij onze kerntaak uit het oog verliezen.

Ps;34:5,7,9→⁵"**Ik heb de Heere gezocht en Hij heeft mij geantwoord**, en mij gered uit al wat ik vrees." ⁷"**Deze ellendige riep en de Heere hoorde**; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden." ⁹" **Proef en zie dat de Heere goed is**; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt."

Hand.17:27→"opdat zij de Heere zouden zoeken..,"

Hebr.11:6→"Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. **Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.**"

3. Wat betekent familie? →

Er is een verschil tussen onze "aardse familie", met al haar vertakkingen en onze "geestelijke familie". De Heere Jezus heeft dit mooi voor ons verwoord: →

Marc.3:31-33→" En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers? En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: **Zie, Mijn moeder en Mijn broeders**; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder."

Uiteraard hebben wij allemaal ouders en andere familiebanden. In Christus hebben wij echter te maken met "één gezinssituatie"! **God voegt elke persoon, die Hem gehoorzaamt in de doop, toe aan Zijn gezin.**

Hand.2:47→"en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. **En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe**".

Rom.6:4-5→"Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijk-gemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding."

1 Kor.12:12,13a,14,20→¹²"Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt," ¹⁴"Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele." ²⁰"Nu echter zijn er wel veel leden, **maar is er slechts één lichaam.**"

Efe.2:18-20→"Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is."

→ Het staat vast dat elke "christen", familie is van de andere "christenen". Stambomen zijn er genoeg in de maatschappij. Die gaan ver terug in de geschiedenis, maar geen enkele stamboom kan tippen aan de stamboom die de Heere God in de hemel bijhoudt.

→ "Één familie", "één gezin", vele plaatselijke gemeenten, die allemaal deel uitmaken

van het "**ene lichaam van Christus**"!

→ "**Het lichaam**" bestaat inderdaad uit vele "verschillende leden", eervol, minder eervol, het maakt niet uit, het is niet belangrijk!

→ **Belangrijk is** dat je deel uitmaakt van het "**ene lichaam van Christus**"!

→ Stop met het vergelijken van "appelen met peren"! Er zijn schapjes die voorop lopen en schapjes die in het midden lopen en schapjes die achteraan lopen en dan heb je ook nog schapjes die een Tom Tom gebruiken, in plaats van de Bijbel en dan verdwalen en terecht komen op de brede weg in plaats van op de smalle weg!

→ God heeft de leiding! God stelt het ene lichaam samen! Jij wordt niet gevraagd om jouw mening. God is de Schepper en Hij heeft alle touwtjes in handen. Jij hoeft jouw dikke neus echt niet in Gods zaken te steken! Jij bent de arbeider, de uitvoerder.

Vergeet alstublieft jouw plaats niet in het geheel, want dat kan rap gebeuren en dan begint het erg te stinken, ga je met je neus in de lucht lopen of wordt je "nek zó dik", dat je geen fatsoenlijk overhemd meer kan dragen. Laten wij elkaar aanmoedigen om nederig te blijven. Niet alleen naar God toe, maar ook naar elkaar!

→ Wees blij in de Heer en doe jouw deel van het werk met vreugde. Wees tevreden met de talenten die God jou gegeven heeft en gebruik de talenten ter ere van Zin Heilige Naam en ter opbouw van de gemeenteleden. Wees blij voor de ander, wees bedroefd met de ander, ondersteun waar nodig en "cijfer jezelf weg" waar mogelijk!

→ Zoek geen roem! Het is helemaal niet nodig en het staat helemaal niet mooi. God heeft jou perfect geschapen, precies zoals het Zijn bedoeling was!

Exo.32:32-34→ "Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt. Toen zei de Heere tegen Mozes: Wie tegen Mij zondigt, zal Ik uit Mijn boek schrappen. Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan Ik u gesproken heb. Zie, Mijn engel zal voor u uit gaan. Maar op de dag van Mijn vergelding zal Ik aan hen hun zonde vergelden."

Opb.20:12→ "En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk **het boek des levens**. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken."

Matth.10:28-32→ ".... Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is."

1 Cor.12:22-27→ "Ja, meer nog, **de leden van het lichaam** die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf, **opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen**. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer

ontvangt, verblijden alle leden zich mee. **Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.**"

1 Cor.3:16-17→ "Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u."

Conclusie→

→**Elke christen is lid van het lichaam!** Gedraag je dan ook als lid van het lichaam van Christus! Besef dat je deel uit maakt van de heilige tempel van God. Wees doordrongen van het feit dat → "jijzelf dan ook heilig dient te zijn"!

1 Petr.1:14-16→ "Omgord daarom de lendenen van uw verstand, **wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.** Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: **Wees heilig, want Ik ben heilig.**" (zegt de Heer!)

→ Wij moeten waakzaam zijn voor de invloed die de satan heeft. Voor de wiggen die hij probeert te drijven, tussen christenen onderling, en tussen plaatselijke gemeenten! 86.400 seconden per dag! Jouw hele leven lang! Sta klaar broeders en zuster om de satan te weerstaan in samenwerking met de Heere God!

→ Ik heb persoonlijk, oprechte gewetensbezwaren, tegen het gebruik van muziekinstrumenten, het nabootsen van muziekinstrumenten, in onze gemeentezang. Ik ben bezorgd over de wijze waarop soms wordt omgegaan met samenwonen, trouwen, scheiden, hertrouwen, nieuw samengestelde gezinnen en noem maar op. Ik ben het niet eens met hoe de rol van de vrouw in de samenkomst soms wordt ingevuld. Ik ben het niet eens met de wijze waarop er soms wordt omgegaan met de weduwen, de wezen in de gemeente. Ik ben het niet eens met hoe er soms wordt omgegaan met IVF, het gebruik van voorbehoedsmiddelen, euthanasie. Ik ben het niet eens met hoe er soms wordt omgegaan met het aanstellen van ouderlingen, het gebruik van alcohol, de overconsumptie van voedsel. Ik ben het niet eens met de redenen die soms worden aangehaald om de eigen bijeenkomst te verzuimen. Ik kan de lijst van onderwerpen nog wel een beetje langer en gecompliceerder maken als je dat wenst, maar dan wel samen aan tafel en niet vanaf de kansel, via facebook, twitter of per e-mail!

→ **WEET JE WAT!** → Jij kunt deze lijst zelf invullen, verbeteren, toelichten, en "nuanceren"! Het is heel goed mogelijk dat wij er samen niet helemaal uit kunnen komen!

→ Toch gebruiken we allemaal dezelfde Bijbel. Zijn wij allemaal oprecht overtuigd van

onze eigen goede integere intentie. Willen wij oprecht zuivere leer verkondigen, voorstaan, en uitdragen!

→ **WEET JE WAT!** → Of ik het nu leuk vind of niet, je bent mijn broeder en zuster en je blijft mijn broeder en zuster! Ik heb jullie niet toegevoegd aan de gemeente! Ik kan jullie niet toevoegen aan de gemeente!! **God voegt toe aan de gemeente** en God zal een ieder van ons oordelen op onze oprechte integere interpretaties van Zijn geïnspireerde Woord! Ik ben opgelucht dat ik het helemaal aan de Heere God over kan laten!

→ **WEET JE WAT!** → Wij zijn allemaal kwetsbare, faalbare en beïnvloedbare mensen. Ieder van ons gebruikt soms de tong, emotie, in plaats van verstand.

Jac.1:19-22→ “... Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders..”

Jac.3:1-2→ “U moet niet allemaal **leermeesters** willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen...”

→ **WEET JE WAT!** → Ik ben niet per se geïnteresseerd in jouw zonde. Dat is iets tussen jou en tussen God, tussen jou en de betrokkenen! Ik ben niet op zoek naar jouw fouten, zonde, afwijkende leerstellingen!

→ Ik ben op zoek naar een berouwvol hart! Ik ben op zoek naar die ingesteldheid, waardoor ik besef, dat ik zelf een zondaar ben, die volledig afhankelijk is van Gods genade! **Ik wil heilig zijn, zoals God heilig is!** Ik wil heilig zijn in mijn eigen leven als Christen. Ik wil een voorbeeld zijn, in het gebruiken van nuchtere standvastigheid, binnen de eigen plaatselijke gemeente.

→ Mijn gebed en lied klinkt als volgt in mijn hoofd, in mijn hart en door mijn stem:

“Heer, sta klaar voor mij, als ik faal!
Sta klaar voor mij, o Heer.
Heer, U weet, ik heb U nodig,
en ik weet Heer, U bent bij mij!”

→ Laten wij elkaar aansporen tot goede werken en elkaar in liefde verdragen. Laten wij boven alles “schoon schip maken” in ons eigen leven, in onze eigen plaatselijke gemeente. Laten wij ons niet bezig houden met anderen “de les te lezen”!

Wees niet trots op de zonde! Wees niet tolerant voor de zonde! Blijf niet gelaten onder de zonde! Doe de zonde weg uit jouw leven en uit jouw gemeente. (1 Cor.5:12-13)

→ Laten wij gericht zijn op “een berouwvol hart”! Denk aan de “Farizeeër en de tollenaar” uit Lucas 18:9-14. Wij kunnen roemen op onze eigen daden. Wij kunnen vertellen in een veelvoud van woorden wat wij allemaal al veranderd en aangepakt hebben in ons

eigen leven. We kunnen ook simpelweg beseffen dat wij zondaars zijn en dat wij afhankelijk zijn van Gods genade en "eerst op onze tong bijten"! "Eigen roem stinkt"!
→ God kan voor Zichzelf praten, broeders en zusters! Werk samen met mij aan de eigen heiligheid. Laten wij God de eer geven onder alle omstandigheden en onze "eigen stoep kuisen"!

→ **WEET JE WAT!** → Ik zeg, dat je voorbereid moet zijn, om een toespraak te geven! Ik wil "beslagen ten ijs" komen. Een ander zegt, dat de Geest je zal leiden, in de toespraak. Voor beide redeneringen kun je argumenten aanvoeren. Maakt het de ene broeder soms minder of meer dan de andere?, natuurlijk niet!

→ Wat je ook zegt en hoe jij je ook voorbereid. Vergeet nooit dat wij ambassadeurs zijn en niet namens onszelf mogen of kunnen spreken. Laten wij elkaar aanmoedigen om op een correcte wijze weer te geven, wat God ons, in "Zijn geïnspireerde Woord", heeft doorgegeven!

→ **WEET JE WAT!** → Ik heb helemaal geen zin om toespraken te geven. Fysiek is het moeilijk en ik heb de neiging om als "een olifant door een porseleinkast" te willen stormen. Te snel conclusies te trekken. Ik vind het moeilijk om anderen hun eigen conclusies te laten trekken en hun de tijd te geven die nodig is om bepaalde inzichten te verwerven. Bij de een vraagt dat 1 minuut, bij de ander vraagt het 1 week en bij sommigen vraagt het jaren. Ik vind het moeilijk om gewoon langs de zijlijn stil te staan en toe te kijken! Toch is dat precies wat de vader van de verloren zoon deed! Is dat precies wat de Heere God van mij verwacht!

→ "Samen door één deur", deel uitmakend van "één lichaam", en toch in eer en geweten op bepaalde gebieden van mening verschillen! **Laten wij hier samen aan werken!**

Uitdaging → **Joh.14:1-3** → "Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. **In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen**; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben."

→ **Hoeveel huizen heeft God de Vader?** Waar wil jij wonen? Kauw hier maar op!

Alle aanhalingen komen uit de HSV, tenzij anders aangegeven.