

## De keuze van Gideon

### Intro. =>

"Eigenwijsheid troef", iedere keer opnieuw hervalt het volk van Israël in haar oude fout: Opstandig, ongehoorzaam, zondig, afvallig, hardleers! Waardoor God het volk overgeeft aan de een of andere onderdrukker. Wanneer het volk na korte of lange tijd eindelijk tot het besef komt wat zij hebben gedaan en wat het gevolg is van hun afvalligheid schieten zij terug wakker. Dan beseffen zij het resultaat en **roepen zij opnieuw** terug naar de HEERE God, die hen **verlost** heeft van de Egyptenaren en in het beloofde land heeft gebracht.

=>In Richteren 6 is het weer zo ver. Het volk heeft net 40 jaar rust gehad. "Debora" en "Barak" hebben het volk bevrijd uit de handen van de koning van Kanaän: "Jabin" en zijn bevelhebber "Sisera". (Richt.4-5)

Richt.6:1 =>"Maar de Israëlieten deden wat **slecht** was in de ogen van de HEERE. Toen **gaf de HEERE** hen over in de hand van Midian, zeven jaar."

De verdrukking van Midian was zwaar voor het volk Israël. Zij buiten het volk uit. De opbrengst van het land werd teniet gedaan. Er bleef zelfs geen schaap, rund of ezel meer over. Israël verarmde zeer vanwege Midian.

=>Toen het hun eindelijk te zwaar werd begonnen zij terug de HEERE aan te roepen. (Richt.6:6)

=>De HEERE heeft de hulproep gehoord en Hij stuurt een profeet naar de Israëlieten toe, die tegen hen zei: (Richt.6:8)

Richt.6:8b-10 =>"Zo zegt **de HEERE, de God van Israël**: Ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En **Ik heb u gered uit de hand van ieder die u verdrukte**. En Ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En Ik zei tegen u: Ik ben de HEERE, uw God! Vrees de goden van de Amorieten niet, in wier land u woont. Maar u hebt **niet** naar **Mijn stem willen luisteren**."

=>Klinkt bekend niet waar! Na elke onderdrukking, veroorzaakt door de eigen opstandigheid en afvalligheid heeft God gezorgd voor **verlossing**.

=>Dan volgt er een periode van "rust" voor het volk, het land.

=>Helaas volgt er na die periode van "rust" weer een periode van opstand, afval, ongeloof, afgoderij, ontrouw etc.

Richt.6:11-12 =>"Toen kwam een Engel van de HEERE. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held."

=>Het zal je maar gebeuren!

=>Gideon is geen zwakkeling en angsthaas op het eerste gezicht. Hij is immers bezig om tarwe uit te kloppen in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen.

=>Maar dan komen de zeer bekende woorden van Gideon! Deze woorden komen mooi naar voren in het lied dat wij al in de kinderklas aangeleerd hebben over de daden van Gideon.

Richt.6:13 =>"Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaders ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven!"

=>Let op het antwoord van de HEERE aan Gideon.

Richt.6:14 =>"Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?"

=>Gideon blijft twijfelen en vraagt een teken, bevestiging en geruststelling. Die hij dan ook krijgt van de Engel van God. (Richt.6:17-23)

Richt.6:24 =>"Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEERE en hij noemde het: De HEERE is vrede! Het is er nog tot op deze dag, in het Ofra van de Abiëzrieten."

=>Gideons hart zit op de juiste plek. Hij wilt de HEERE dienen. Hij dient de HEERE!

### **1. Gods opdracht aan Gideon =>**

Richt.6:25-29 =>vs25-26"En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier, van zeven jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de HEERE, uw God, een altaar op de top van deze vesting, op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge

stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal, die u om zult hakken....."

=> **Wat een verscheurende keuze voor Gideon!**

=>Neem een jonge stier van je vader!

=>Breek het altaar van de Baäl af dat van uw vader is!

=>Hak de gewijde paal om die bij het altaar staat.

=>Bouw een altaar op de top van deze vesting.

=>Breng een brandoffer met het hout van de omgehakte gewijde paal!

=> **Naar wie moet Gideon luisteren?**

=>Gideon wil de HEERE dienen. Gideon wil de HEERE gehoorzamen. Dat is duidelijk vanaf het begin dat de Engel des HEEREN Gideon aanspreekt.

=> **Het gaat hier wel om de eigendommen van zijn vader!**

=> **Het gaat hier om de afgoderij van zijn eigen vader!**

=> **Het gaat hier om zijn familie en dorpsgenoten!**

2. **Gideon luistert naar God en voert Gods opdracht uit! =>**

Zou jij geluisterd hebben? Kun jij je indenken voor welk dilemma Gideon gesteld is?

Je hele familie, de hele gemeenschap is vervallen in afgoderij en aanbid nu de Baäl. Er staat een altaar voor de Baäl en een gewijde paal voor de Baäl.

=>Denk dan terug aan Gideons opmerking aan de Engel des HEEREN in vers 13.

=>Het kan niet anders dan dat Gideon nog hoop koestert op de HEERE en dat hij het graag anders zou zien in zijn omgeving en familie!

=>Gideon is echter wel angstig voor de reacties van zijn familie als hij de opdracht van de HEERE uitvoert!

Richt.6:27 =>"Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en **deed** zoals de HEERE tegen hem gezegd had. Maar het was **uit vrees** voor zijn familie en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het **'s nachts deed.**"

=>Vergelijk dit eens met jouw eigen situatie?

=>Hoe staat jouw familie tegenover jouw geloofsleven?

=>Hoe staat jouw omgeving tegenover jouw geloofsleven?

=>Hoe staat jouw werkgever tegenover jouw geloofsleven?

=>**Is het niet eenvoudiger en gemakkelijker om gewoon met de meute en het algemene gedachtegoed mee te gaan dan in te zwemmen tegen de stroom?**

Ezech.18 (14-20;25-29;30-32) laat mooi zien hoe de HEERE kijkt naar de handelswijze van de persoon zelf. De zoon is niet verantwoordelijk voor de vader en de vader is niet verantwoordelijk voor de zoon. Elk mens draagt zelf de verantwoordelijkheid en moet zelf kiezen om voor de HEERE te leven en het juiste te doen.

=>**Kies zelf voor God! Kies om Hem te gehoorzamen en niet tegen God te zondigen in jouw leven!**

**Gideon voert Gods opdracht precies uit! =>**

=>Natuurlijk kan het niet geheim blijven wat hij gedaan heeft. We weten niet wie het verklapt heeft. Misschien één van de tien mannen die hem geholpen hebben. Misschien hebben ze zoveel lawaai gemaakt met het afbreken van het altaar en het omhakken van de gewijde paal, dat er iemand wakker is geworden en door de slaapkamer gordijnen naar buiten heeft gekeken en hun aan het werk heeft gezien.

=>**Ontdekt!** =>Reactie is onvermijdelijk en zwaarwegend! =>

Richt.6:30 =>"Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baäl heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond, omgehakt."

=>Het zal je maar gebeuren als vader! Wat een **Verscheurende keuze.** Maar wel eentje die je over jezelf hebt afgeroepen door achter de Baäl aan te gaan in afgoderij. Door niet expliciet uit te spreken dat je niet akkoord gaat met het aanbidden van de Baäl laat je de anderen hun gang gaan en stem je stilzwijgend in met hun afgoderij.

=>Maar dan komt er een sprankje (oud) "**geloof**" bij Joas naar boven en handelt hij zoals het hoort. *Joas spreekt **verstandige en onbetwistbare woorden tegen allen die bij hem stonden**, nadat zij gezegd hadden dat Gideon ter dood gebracht moest worden!* Heeft Joas misschien al die tijd

aan de buitenkant stilzwijgend meegedaan met de grote meute uit de stad? Terwijl hij aan de binnenkant de HEERE bleef aanbidden en volgen! (het lijkt er wel op als je de volgende verzen leest....)

=>Door te wonen in een omgeving van afgoderij, door te leven onder mensen die de HEERE verafschuwen en het onmogelijk en strafbaar maken voor de gelovigen om hun geloof te belijden, te beleven en uit te leven, maak je het niet gemakkelijk voor jezelf en voor jouw gezin!

Richt.6:31-32 =>"Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden: Wilt ú het voor de Baäl opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood! Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, opdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerubbabel, en zei: Laat de Baäl het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken."

=>Mooi gezegd door Joas!

=>**Joas legt het pijnpunt van afgoderij precies bloot**

**De Baäl kan natuurlijk niet voor zichzelf spreken en opkomen!**

**De gewijde paal kan niet voorkomen dat ze omgehakt wordt!**

=>Joas plaatst zijn stadsgenoten voor een dilemma!

=>De stadsgenoten moeten op hun beurt een verscheurende keuze maken! Blijven zij geloven in een afgod? Een houten paal? Of komen zij tot inkeer, bekeren zij zich van hun afgoderij, hun zonde en keren zij terug naar de HEERE God die hen uit Egypte heeft geleid!

=>Tegelijkertijd stelt Joas zijn stadsgenoten ook voor een voldongen feit! Wie achter de Baäl blijft aanlopen zal nog dezelfde morgen worden gedood! Straffe taal, maar wel taal die bewaarheid wordt als je verder leest hoe God via Gideon de Midianieten verslaat.

Richt.6:34 =>"**Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon.** Hij blies op de bazuin en Abiezer werd achter hem bijengeroepen."

=>Gideon bevrijdt, verlost het volk Israël van de vijand. Het volk kreeg terug rust in de dagen van Gideon, veertig jaar lang. (Richt.6:28)

## **Conclusie =>**

Het leven van Gideon is niet enkel een voorbeeld van vertrouwen, onwankelbaar geloof en een mooi levenseinde, waardoor iedereen die Gideons leven leest zich kan optrekken en afspiegelen naar het voorbeeld van Gideon!

1 Kor.11:1 =>"Wees navolgers van mij, zoals ik **navolger van Christus** ben."

1 Kor.16:13 =>"**Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.**"

2 Kor.13:5 =>"**Onderzoek uzelf** of u in het geloof bent, **beproof uzelf**. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent."

2 Tim.4:7 =>"Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. **Ik heb het geloof behouden.**"

Hebr.13:7 =>"Denk aan uw voorgangers, **die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel,** en volg hun **geloof** na."

=>**Heeft Gideon het geloof tot het einde van zijn leven vastgehouden?**

=>**Hij valt in dezelfde fout als zijn vader en familie!**

Richt.8:27 =>"Gideon maakte daar **een efod** van en stelde die op in zijn stad, in Ofra. En heel Israël ging er **als in hoererij** achteraan, **zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd.**"

=>De Engel des HEEREN nam plaats onder de eik die bij Ofra is. Helaas zien wij dat Gideon later in zijn leven een efod maakt en die opstelt in zijn stad, in Ofra.

Gideon was vervuld met Gods Geest. Hij was een sterk leider. Hij begon super goed in volledige gehoorzaamheid aan God. Tegen het einde van zijn leven maakte hij er terug een puinhoop van, precies als de voorbeelden die hij gezien heeft toen hijzelf jong was.

=>**Door het slechte voorbeeld van Gideon** lopen velen van het volk Israël in dezelfde val en gaan zij **als in hoererij** over tot afgoderij!

**Uitdaging** => Let op het einde van ieders levenswandel. Volg alleen het goede op God gerichte voorbeeld na van de mensen, de leiders in jouw omgeving! **Volg het goede voorbeeld van Gideon en niet het slechte!**

=>**Wees moedig en sterk en hou vast aan jouw geloof in God!**