

De Heilige Geest is Gods Getuige!

Intro. =>

Gen.1:1-3 => "**In het begin schiep God de hemel en de aarde.** De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en **de Geest van God zweefde boven het water.** En **God zei:** Laat er licht zijn! En er was licht."

=> Er is een begin! Voor de materie die wij kunnen zien en waarnemen!

=> **God zei:!** => **En het gebeurde zoals Hij zei!** =>

=> Vanaf dat moment kunnen wij (mensen) op ontdekkingsreis gaan.

=> God schiep de hemel en de aarde in het begin.

=> Alles was woest, leeg en vol duisternis boven de watervloed.

=> Gods Geest zweefde boven het water.

=> **God bestond voor het begin!**

=> **Gods Geest bestond voor het begin!**

=> **Het Woord bestond voor het begin!**

=> **Jezus Christus bestond voor het begin!**

=> Er wordt niet direct uitgelegd in deze tekst wat Gods Geest daar deed op dat specifieke moment. Op veel plaatsen in de Bijbel kun je lezen hoe God te werk is gegaan in de scheppingsdagen. Welke impact dit heeft op het ontstaan van de wereld, het heelal, het leven, de eerste mensen, de natuur. Wat het doet met de lezers, met de gelovigen!

=> We lezen dat God begint aan Zijn schepping.

=> Hij begint op dag 1 de schepping vorm te geven door het licht en de duisternis te scheiden en de dag en de nacht te creëren. (Gen.1:4-5)

=> **God creëert het ontstaan van de wereld!** (In tegenstelling tot wat evolutionisten beweren.)

Psalm 33:6,9=> "Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht."; "Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er." (lees de hele psalm.)

(Ps.89:12;136:5; Hand.17:24;...)

Hand.14:15=> "Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u, en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft."

=> Hou rekening met God!

=> Erken hoe God alles geschapen heeft!

=> Besef dat Hij jou door en door kent!

=> Voel je **niet bezwaard** door deze kennis, maar juist **gedragen!**

=> God zelf geeft jou de inzichten die nodig zijn om Gods scheppende kracht te erkennen en te accepteren dat Hij alles gemaakt heeft, in plaats van het toeval, een grote botsing van hemellichamen, een evolutieleer die verteld dat wij afstammen van "**eencelligen**" die per toeval uit het water zijn gekropen en doorontwikkeld zijn tot de huidige mens.

Job38:4-6=> "Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? **U weet het immers wel.** Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd?

Job.38:36=> "Wie heeft de wijsheid in het binnenste gelegd? Of wie heeft aan het hart het inzicht gegeven?"

=> **Geloof** versus (zogenaamde onderbouwde) **wetenschap** versus **geloof!**

Rom.1:1-32=> "....."

Rom.1:18-20=> "Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, **omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard.** Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn."

Hebr.11:3 => "**Door het geloof** zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is **door het Woord van God**, en wel zo dat **de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.**"

=> **Benoem het zoals het is!**

=> **Door het geloof zien wij dat God geschapen heeft!**

=> **Door het geloof accepteren wij dat de wereld en alles wat daarin is door God gemaakt is!**

=> **Door het geloof erkennen wij dat God sprak en alles is ontstaan!**

1. **De Heilige Geest getuigt!** =>

Neh.9:20a=>“Uw goede Geest hebt U gegeven om hen te **onderwijzen**.”

Jes.11:2=>“**Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten**: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.”

Jes.42:1a=>“Zie, Mijn knecht, die Ik ondersteun; Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; **Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd**.”

Jes.61:1-2=>“**De Geest van de Heere HEERE is op Mij**, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om **een blijde boodschap te brengen** aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten.”

Joh.1:32-34=>“En Johannes getuigde: Ik heb **de Geest** zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u **de Geest** zult zien neerdalen en op Hem blijven, **Die is het Die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat Hij de Zoon van God is**.”

Joh.14:26=>“**Maar de Trooster, de Heilige Geest**, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, **Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb**.”

Joh.16:12-15=>“Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, **de Geest van de waarheid**, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.”

Conclusie =>

De Heilige Geest heeft mensen gedreven en geïnspireerd om de Woorden van God op te schrijven, zodat wij precies weten wat God ons wil vertellen en bekendmaken. (2 Petr.1:19-21; 2 Tim.3:16-17; Hebr.10:15-17 o.a.)

Matth.17:5=>“Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde

Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb, **luister naar Hem!**

Opb.2:7=>“Wie oren heeft, laat hij horen wat **de Geest** tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.”

Opb.22:17=>“**En de Geest en de bruid zeggen**: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.”

=>**En God zei**:

Gen.1:26=>“**Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis**; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen.”

2 Kor.3:17-18=>“De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.”

Uitdaging =>

Blijf lezen in het Woord en sta elke keer stil bij de aanhalingen over Gods Geest. **Zie hoe Gods Geest zich manifesteert!** Wat een ontdekkingsreis! Wat een mooie weergave die ons is voorgeschoteld, **vanaf het begin in Genesis tot en met het einde in Openbaring!**