

David gezalfd tot koning van Israël

Introductie =>

Koning Saul had pas een paar jaar over Israël geregeerd toen hij besloot om op eigen houtje te handelen en **on gehoorzaam** werd aan het uitvoeren van **Gods opdracht!** Hij nam koning Agag levend gevangen en nam het beste van het vee mee naar huis, in plaats van alles met de ban te slaan, zoals God via Samuel aan hem had opgedragen. (1 Sam.13-15)

=>**Saul wordt verworpen door God als koning!**

1 Sam.15:10-11 =>"Toen kwam het woord van de HEERE tot Samuel: Ik heb er berouw over dat Ik Saul tot koning aangesteld heb, **omdat hij zich van achter Mij afgekeerd** heeft en **Mijn woorden niet uitgevoerd heeft.** Samuel was hierdoor **diep geschokt** en **hij riep de hele nacht** tot de HEERE."

=>De HEERE God spreekt tot Samuel. (1 Sam.3:20-21)

=>God heeft berouw over de aanstelling van Saul als koning van Israël.

=>Saul heeft zichzelf afgekeerd van God.

=>Saul heeft Gods woorden niet uitgevoerd!

=>Samuel was diep geschokt toen hij dit vernam van de HEERE God!

=>Samuel heeft de hele nacht naar de HEERE **geroepen!**

=>**Moeilijke, emotioneel zwaar beladen opdracht! Samuel voert net als altijd, de opdracht van de HEERE God, precies uit!**

1 Sam.15:26 =>"Maar Samuel zei tegen Saul: Ik zal niet met u terugkeren. **Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt,** heeft de HEERE **u verworpen,** zodat u **geen koning** meer over Israël zult zijn."

=>Saul heeft Samuel niet meer gezien voor zijn dood!

1 Sam.15:35 =>"Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe, maar Samuel rouwde over Saul. De HEERE had er berouw over dat Hij Saul tot koning over Israël aangesteld had."

=>Wij weten niet hoe, wat, waarom en hoelang! We kunnen niet in Samuels hoofd kijken. Wij weten wel dat Samuel het er lang moeilijk mee heeft gehad!

=>Samuel heeft zelf, in opdracht van God, Saul gezalfd en hem bij gestaan.

=> Nu is Saul door God verworpen en gaat het leven voor Samuel verder. Hij moet opnieuw aan de slag!

=> Hij moet zijn emoties loskoppelen van zijn verstand. Zijn onvermogen om het een plaats te (kunnen/willen) geven, wordt door God aangepakt.

=> Zijn taken voor God mogen niet lijden onder zijn verdriet, zijn rouw!

=> Er komt geen consult bij een psycholoog of therapeut aan te pas.

=> **God lost het op Zijn wijze op! Hij spreekt Samuel aan!**

1. Laat los Samuel! Richt je op God en blijf niet hangen! =>

1 Sam.16:1 => "Toen zei de HEERE tegen Samuel: **Hoelang rouwt u om Saul**, die Ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; Ik zend u naar Isai, de Bethlehemit, **want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen.**"

=> "Wake up call", Samuel!

=> Wakker worden, in actie schieten!

=> Hoelang rouw je nog om/over Saul?

=> **Ik heb Saul immers verworpen!**

=> Hij zal geen koning meer zijn!

=> Vul je kruik met olie.

=> Ga op weg!

=> **Waar naar toe?**:

=> Naar de Bethlehemit Isai. De zoon van Obed, de zoon van Boaz, de man van Ruth!

=> Want **Ik heb een koning voor Mij gezien** onder zijn zonen.

Samuel vond het zwaar toen hij hoorde over de ongehoorzaamheid van Saul! Samuel riep de hele nacht naar de HEERE. Op het moment dat God Samuel duidelijk maakt dat hij in actie moet schieten met de zalving van een nieuwe koning, blijkt Samuel het nog steeds moeilijk te hebben.

=> **Samuel rouwt!** (nog steeds..! Zo diep is hij gekwetst en ligt hij overhoop met zijn gevoelens! Wat is er fout gelopen? Waar ben ik tekort geschoten? Wat had ik anders moeten doen? Als, indien, waarom?)

=> **Samuel rouwt om het feit dat Saul verworpen is door God als koning van Israël. Dat Saul gezondigd heeft tegen God!**

=> God vindt het echter welletjes en stelt Samuel's emotioneel geladen gedrag in vraag. De HEERE komt direct tot de kern!

=> **Hoe lang rouw je nog om Saul?**

=> **Heb je wel een reden om nu nog steeds te rouwen om Saul?**

=> **Waarom stelt God deze vraag aan Samuel?**

=> Wij leren vandaag immers dat het rouwproces voor iedereen anders is en dat het soms veel tijd vraagt om het een plaats te geven in het leven!

=> Wees geen "botterik"! Elk mens verwerkt problemen anders en doet het op de eigen manier. Respect voor andermans voelen, denken, handelen en verwerken!

=> Een kleine opsomming van de talloze voorbeelden hoe zo'n situatie verschillend verwerkt, aangepakt en gecommuniceerd kan worden!

=> Het antwoordt dat God geeft is klaar en duidelijk!:

=> **Ik heb hem immers verworpen**, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn!

=> **Dus Samuel stop nu met rouwen!**

=> **Terug aan de slag!**

=> **De "onveranderlijke God", is geen mens!**

=> **God handelt op Zijn wijze.**

=> **Wij, mensen en ook de profeet Samuel moeten ons aanpassen aan God! Wij zijn ondergeschikt aan Gods wil, Gods plan!**

=> **God bepaalt! God spreekt!**

=> **Ik! Jij! Wij! 'Luisteren' allemaal naar de 'Soevereine God!'**

2. Samuel gaat op weg om 'een koning' te zalven! =>

We hebben Samuel leren kennen vanaf zijn geboorte. Als zeer jonge jongen in dienst getreden, onder supervisie van priester Eli. Door God aangesteld als ziener en profeet. Spreekbuis van God en communicatie deskundige in het doorgeven van Gods woorden.

=> Een IT specialist pur sang! Wanneer de internetverbinding verbroken wordt, is enkel Samuel in staat om terug verbinding te leggen/maken tussen God en het volk Israël.

=> **Voor het eerst zien wij een kleine onzekerheid en aarzeling optreden bij Samuel.**

Hij heeft niet alleen moeite om te stoppen met rouwen over Saul. Hij heeft ook schrik dat Saul hem zal doden als hij hoort dat Samuel een nieuwe koning gaat zalven!

1 Sam.16:2a => "Maar Samuel zei: **Hoe** kan ik daarheen gaan? **Saul zal het horen en mij doden.**"

=> **Maar, Hoe, en?**

=> Het lijkt net alsof Samuel de argumentatie van het volk overneemt!

=> Met de HEERE God ga je niet argumenteren toch?

=> Ogenschijnlijk heeft Samuel een punt!

=> Samuel kent Saul en weet waar hij toe in staat is!

=> Want de HEERE hoort naar Samuels argumentatie!

=> **Wanneer Saul hoort wat ik kom doen dan zal hij mij doden!**

Lees hoe de HEERE reageert op Samuels argument: =>

1 Sam.16:2b-3 => "Toen zei de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om de HEERE een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal Ik u te kennen geven wat u doen moet: **u moet voor Mij zalven die Ik u zeggen zal.**"

=> Dan komt de "**ware inborst**" van Samuel gelukkig weer naar boven!

1 Sam.16:4a => "En Samuel **deed wat de HEERE gesproken had** en kwam in Bethlehem."

3. Welke zoon van Isaï wordt dan tot koning gezalfd? =>

"U moet voor Mij zalven die Ik u zeggen zal!" zegt de HEERE. (16:3)

=> Moet toch niet zo moeilijk zijn?

=> Afgaande op de vorige zalving van de eerste koning!

=> Zoekende naar de overeenkomsten met Saul, bewust of onbewust.

=> Afgaande op uiterlijk, op de buitenkant!

=> Hoeveel zonen heeft Isaï eigenlijk?

=> Lees maar, tel maar mee! (1 Sam.16:5-13)

Nummer 1 => '**Eliab**' : "knap uiterlijk, hoog van gestalte". Die zal het vast en zeker zijn denkt Samuel! (16:6)

=>De HEERE zegt tegen Samuel: "Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, **want Ik heb hem verworpen.**"

=>Waarom HEERE? Hoor je Samuel bijna denken!

=> **Antwoord** van God:

1 Sam.16:7b =>"Maar de HEERE zei tegen Samuel: Het is namelijk niet wat de mens ziet, want **de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.**"

Matth.6:c;18c =>"en Uw Vader, **Die in het verborgene ziet...**"

Jer.17:10a =>"Ik, de HEERE, **doorgrond het hart,**"

Ps.26:2 =>"Beproof mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, **toets mijn nieren en mijn hart.**"

Ps.51:12 =>"Schep mij **een rein hart,** o God, en vernieuw in mijn binnenste **een standvastige geest.**"

Ps. 86:11 =>"Leer mij, HEERE, Uw weg, Ik zal in Uw waarheid wandelen, **maak mijn hart** één om Uw Naam te vrezen."

=>**Isaï presenteert zelf zijn zonen aan Samuel!** (1 Sam.16:8-10):

Nummer 2 =>'Abinadab' : "De Heere heeft ook deze **niet** uitgekozen."

Nummer 3 =>'Samma' : De HEERE heeft ook deze **niet** uitgekozen.

Nummers 4-7 => De HEERE heeft dezen **niet** uitgekozen.

=>Om moedeloos van te worden hoor je Samuel bijna denken!

=>Samuel weet dat er een oplossing moet zijn en stelt Isaï de vraag:

1 Sam.16:11a-b =>"Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit **al** de jongens? En hij zei: **De jongste** is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen."

=>**Zijn dit alle jongens Isaï?**

=>De jongste is achtergebleven, die weidt de schapen!

=>Hoorde de jongste zoon er dan niet bij Isaï?

=>**Hoe kan dit nou?**

=>**Wat is er fout gelopen?**

=>**Waarom heb je hem er niet bijgehaald papa Isaï?**

=>**Samuel heeft toch aan Isaï gevraagd om samen met (al) zijn zonen naar het offer te komen?**

=>Misschien heeft Isai er nooit aan gedacht om David te roepen. Hij is immers de jongste. Hij is de schapen aan het weiden. Dan moet hij speciaal iemand sturen om David op te halen en iemand anders in zijn plaats de schapen laten weiden. 7 zonen zal toch wel genoeg zijn om uit te kunnen kiezen!

=>**God kan tellen Isai! Waar is nummer 8?**

=>Samuel kent zijn opdracht en zorgt er voor dat hij alle zonen van Isai gaat zien, zodat God hem duidelijk kan maken welke zoon hij moet zalven! (1 Sam.16:3)

1 Sam.16:11c =>"Samuel zei tegen Isai: Stuur een bode en laat hem halen, **want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten**, totdat hij hier gekomen is."

=>Duidelijke taal, mooie sturing!

=>Laat de jongste zoon halen! Pas als hij hier is zullen wij met zijn allen rond de tafel gaan zitten.

=>Hopelijk duurt het niet te lang! Anders wordt het eten misschien koud! Papa en de zeven broers van David moeten allemaal op de jongste zoon en broer wachten! (later lezen wij over de onderlinge rivaliteit, dat de oudere broers David nog steeds als het jonkie beschouwen en behandelen wanneer hij Goliath tegemoet wil treden....)

Nummer 8 =>'David' =>Daar is hij dan. Eindelijk!

David is zijn naam! =>

1 Sam.16:12 =>"Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: **Sta op, zelf hem, want deze is het.**"

Conclusie =>

"Ga naar Isai, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen!"

=>**De HEERE weet wat hij ziet en wat Hij wil voor Israël!**

=>Samuel voert precies uit **wat de HEERE hem heeft gevraagd!**

1 Sam.16:13 =>"**Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan.** Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. (waar hij woonde.)