

David en Bathseba

Introductie =>

In 2 Sam. 11 en 12 lezen wij over koning David die van zijn voetstuk valt! David is een roemruchtige strijdman. Hij is de held die de reus Goliath verslaat met zijn slinger en een steen. Hij is de schaapherder die met Gods hulp in staat was om de wilde dieren weg te jagen en zelfs te doden, terwijl hij de kudde schapen beschermt. Hij is de jongen die de Here God bejubelt, lof prijst en bij Wie hij steun zoekt onder alle omstandigheden. Hij is de jongeman die op muzikale wijze door snarenspeel koning Saul verlichting weet te brengen. Hij is de jongen die wordt bejubeld om het feit dat hij tienduizenden heeft verslagen in de strijd. Hij doet er alles aan om Gods wil te doen en juist daarom heeft het zo lang geduurd voordat hij zelf koning werd, omdat hij koning Saul, de gezalfde koning, niet wilde doden.

Koning David brengt zichzelf, net als zijn schoonvader, in de problemen door zijn zondige gedrag. In plaats van het juiste voorbeeld te geven als koning, geeft hij het slechte voorbeeld aan zijn gezin, zijn dienaren, zijn onderdanen, aan de naties om Israël heen.

Koning David, de door God uitverkoren koning, een man naar Gods hart, wiens binnenkant zo bijzonder was, dat God de profeet Samuel naar Davids vader, Isai, toe stuurt, om David tot koning van Israël te zalven in opvolging van koning Saul.

Koning David vervalt in de zonde, die voor elk mens op de loer ligt en in het bijzonder voor hooggeplaatste mensen, die door hun omgeving niets in de weg worden gelegd, zodat het voor mensen in de positie als koning David, extra moeilijk wordt om jezelf te houden aan God en gebod!

"Hoge bomen vangen veel wind" is een spreekwoord dat zeker ook op koning David toegepast kan worden!

Koning David valt in zijn buikgevoel, in wat zijn ogen zien, wat zijn hart begeert en wat faliekant indruist tegen Gods richtlijnen en opdracht!

Pred.12:13-14 =>"De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk **elke daad** in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad."(2 Kor.5:10)

1 Joh.2:16-17 =>"Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte: maar wie **de wil van God doet**, blijft tot in eeuwigheid."

De Heer pakt David rechtstreeks aan! De Heer laat David duidelijk zien dat hij gezondigd heeft! De Heer vergeeft David en laat hem in leven, ondanks dat hij de doodstraf verdient! De Heer laat David de rest van zijn leven worstelen met de consequenties die voortvloeien uit de zonden die David heeft begaan!

1. "**Ledigheid is des duivels oorkussen.**" =>

Een oud spreekwoord dat niet vaak meer gebruikt wordt vandaag. **Luiheid** kan er voor zorgen dat je dingen gaat doen, voelen, ervaren, toelaten en accepteren, die je normaal niet zou tolereren in jouw leven als je actief bezig bent. Zet je hoofd en lichaam aan het werk en geef de duivel geen voet tussen de deur! Vul je hoofd, gedachten en gevoelens met "**de vruchten van Gods Geest**"! Geef "**de werken van het vlees**" geen ruimte om jou tot zonde te verleiden!

Gal.5:16-26 =>"Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, **zodat u niet doet wat u zou willen.** Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat **de werken van het vlees zijn**, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpacten, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. **De vrucht van de Geest is** echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. **Maar wie van Christus zijn,** hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden."

Precies op dit vlak liep het fout in het leven van koning David! David maakte een verkeerde keuze! Hij zette de deur open voor de duivel en die heeft David "**voor zijn karretje weten te spannen**"!

2 Sam.11: 1 =>"Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël eropuit stuurde. Zij richtten de Ammonieten te gronde en belegerden Rabba. **David bleef echter in Jeruzalem.**"

=> "**Foute boel**"! Verkeerde keuze! David hoorde gewoon mee op te trekken met zijn leger, de manschappen en heel Israël!

=> Misschien was David moe van de strijd. Misschien had hij andere beweegredenen. Wij weten het niet. Feit is dat David in Jeruzalem achter bleef en daardoor in de problemen komt. Wat niet wil zeggen dat David niet in de problemen zou zijn gekomen, niet gezondigd zou hebben, als hij wel opgetrokken was met het leger.

=> "**Voorkomen is beter dan genezen!**"

Ook een koning moet zich beschermen tegen de verleidingen die op de loer liggen, die in zijn schoot geworpen worden. Koning David brengt zichzelf onnodig in de problemen door thuis te blijven en tijd te hebben om te liggen woelen en niet rustig te slapen. Hij staat op van zijn slaappleats en gaat een wandeling maken op het dak. Hij wordt daardoor geconfronteerd met een verleiding die hem de rest van zijn leven gaat opbreken, omdat hij toegeeft aan de verleiding, in plaats van de verleiding te weerstaan en gewoon terug te gaan naar zijn slaappleats.

=> De moraal van het voorbeeld van David is: "de duivel ligt altijd op de loer om iemand te verslinden" die per ongeluk of zelfs expres de deur op een kier laat staan.

=> "**Ik kan het wel aan!**" Ik kan gerust in een zondige omgeving verkeren, zonder dat het mij beïnvloed en wegtrekt van de Heer! Larietiek natuurlijk. Met de beste intenties van de hele wereld, maar je wordt altijd beïnvloed. Je wordt nonchalanter over en toleranter naar de zondaars en de zondige situaties. Scherm jezelf af en zoek je heil bij de Heer en luister naar Zijn advies doorheen de Schrift. Luister naar de ervaringen van oudere broeders en zusters in jouw omgeving. Sommigen zijn "**gepakt en gemazeld**", hebben een "**harde leerschool**" achter de rug. Zijn in het verleden geconfronteerd geweest met en hebben soms zelf deelgenomen aan de werken van het vlees. Door "**schade en schande**" zijn zij wijzer geworden en kunnen nu beter onderscheid maken tussen de werken van het vlees enerzijds en de vruchten van de Geest anderzijds.

=> Doe de deur dicht! Geef de satan geen voet in de deur! Bescherm jezelf! God helpt jou!

=> Laat jij jezelf helpen of ben je eigenwijs?

1 Petr.5:7-8 => "Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weer-

stand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt."

2. **Kijk de andere kant op! Laat je niet verleiden!** =>

2 Sam.11:2-3 =>"Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was; deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen; en men zei: Is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hethiet?"

=>Het is altijd mogelijk dat je iets of iemand te zien krijgt waar je eigenlijk niet (actief) naar op zoek bent.

=>David kan er misschien niets aan doen dat hij vanaf zijn dak een heel knappe vrouw te zien krijgt die zich aan het wassen is. David weet niet eens wie deze vrouw is! Hij had het ogenschijnlijk niet gepland!

=>**Het punt is!**:

=>**Blijf ik kijken of kijk ik weg? Ga ik zondigen of zondig ik niet?**

=>David kan echter wel iets doen aan zijn volgende acties!

=>David had zich om moeten draaien, weg moeten kijken en het beeld van die knappe vrouw van zijn netvlies moeten verwijderen!

=>De eerste blik is misschien onbewust, ongevraagd en onverwacht, maar de tweede handeling is absoluut niet meer onbewust en onschuldig!

=>David **stuurt** een bode om uit te zoeken wie deze knappe vrouw is!

=>**Wie zit er aan het stuur?**

=>**Foute boel koning David! Domme actie! Herken jij jezelf?**

=>**De zonde is ontkiemt, de zonde wordt gevoed om uit te groeien en is al bijna onomkeerbaar geworden!**

=>"**Bezint eer gij begint!**" Is een spreekwoord dat nog steeds gebruikt wordt vandaag. Denk na voor je iets doet waar je later spijt van gaat hebben, omdat de consequenties groter zijn dan verwacht. De prijs hoger ligt, dan jij eigenlijk bereid bent te betalen.

=>Huwelijken zijn kapot gemaakt. Zijn "Spaak gelopen" door onbezonnen acties. Winnaars zijn er niet! (Behalve de duivel die in zijn vuistje lacht)

2 Sam.11:4 => "Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar - zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis."

=> **De zonde is volgroeid! Onomkeerbaar! Niet meer uit te wissen!**

Uit de ene misstap volgt de volgende en dat breidt zich uit "als een rimpeling op het water", wanneer je een steen in een vijver werpt. Het is gewoon niet meer te stuiten. Het wordt steeds erger!

=> Bathseba wordt zwanger. Geen probleem misschien vandaag met de "huidige morele standaard". Zelfs een ongewenste zwangerschap wordt afgedaan als een futiliteit. "**Foutje!**" en gewoon accepteren! Abortus is een andere mogelijkheid om de fout weg te werken. "Uit het oog uit het hart" voor de maatschappij, maar natuurlijk niet voor God en christenen!

=> **De zwangerschap is niet de zonde! De zwangerschap is het gevolg van de zonde! Overspel is de zonde!**

De lijst van de werken van het vlees begint met "overspel". Het is vaak "**schering en inslag.**" Zo moet het niet zijn onder christenen! Geen enkele christen begint het huwelijk met de intentie en mogelijkheid tot scheiding! Toch komt het helaas voor. Laten wij elkaar aanmoedigen om juist ook op dit vlak een positief verschil te maken in de maatschappij. Een ankerpunt te zijn binnen de gemeente en in onze wijdere omgeving!

3. **Stop! Maak het niet nog erger!** =>

Hebr.10:26-27 => "Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzegend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden."

Jac.1:13-15 => "Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade **en Hijzelf verzoekt niemand.** Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlost. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, **baart ze zonde,** en wanneer de zonde volgroeid is, **baart ze de dood.**"

1 Tim.4:2 => "door huichelarij van leugenaars, **die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.**"

Het begint met kleine stapjes. Langzaam aan drijf je steeds verder weg van God en Gods geboden. Opeens verandert de leugen in een waarheid.

Uiteindelijk ga je zelf geloven in de waarheid die jij zelf gecreeërd hebt. Plotseling zijn bepaalde zonden tolereerbaar, verklaarbaar en acceptabel geworden, alhoewel de Schrift duidelijk is en duidelijk was. Helaas passen mensen soms de uitleg en toepassing van Gods woord aan, aan hun zondige gedrag. Zonder die aanpassing kunnen ze immers niet verder gaan in de nieuwe (zondige!) situatie, levensstijl, visie en beleving!

=> Herken je het?

=> Heb je het zien gebeuren bij afvallige christenen?

=> Kleine stap in het begin, maar dan plots een waterval en onstopbaar!

=> Precies daar "**loopt het de spuigaten uit!**" voor koning David!

=> Ook vandaag, worstelen wij christenen, met dezelfde problematiek!

=> Het gaat van "**kwaad naar erger!**"

=> Kijk naar het slechte voorbeeld van koning David!

David slaapt met de vrouw van een ander! David haalt Uria, de man van Bathseba, terug uit de strijd en probeert Uria zo ver te krijgen dat hij naar zijn huis gaat, zodat hij waarschijnlijk met zijn vrouw gaat slapen. Daarmee hoopt David dan misschien te verdoezelen dat Bathseba zwanger is geworden van David in plaats van haar man Uria die van huis weg is omwille van zijn legerdienst.

Uria is echter zeer trouw en plichtsbewust en weigert zelfs naar huis te gaan, nadat David hem expres dronken heeft gevoerd.

Uiteindelijk stuurt David Uria terug naar de legermacht en geeft hem een brief mee, waarin hij Joab de legeraanvoerder opdracht geeft om er voor te zorgen dat Uria vooraan in de strijd staat en zal sterven.

=> "**Kan het nog listiger en gemener koning David?**"

Joab doet precies wat David vraagt:

2 Sam. 11:16-17 => Het gebeurde, toen Joab de stad verkend had, dat hij Uria opstelde op de plaats waarvan hij wist dat daar strijdbare mannen waren. Toen de mannen van de stad naar buiten kwamen en met Joab streden, vielen er van het volk, van de manschappen van David. Ook Uria, de Hethiet, stierf."

Niets per ongeluk. Precies georchestreerd in opdracht van de koning!

2 Sam.11:26-27a,b => "Toen de vrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. Toen de tijd van rouw voorbij was, stuurde David een bode en haalde haar in zijn huis. Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon."

Teveel zonden om op te noemen! Lees ze zelf maar na in 2 sam 11.

4. **God ziet alles en Hij roept de zondaar ter verantwoording!** =>

2 Sam.11:27c => "**Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de HEERE.**"

2 Sam.12:1a => "**En de HEERE zond Nathan naar David.**"

God stuurt de profeet Nathan naar David toe om hem ter verantwoording te roepen en David te **confronteren** met de **zonden** die hij gedaan heeft.

Nathan haalt een voorbeeld aan dat alles duidelijk in perspectief zet voor koning David. Het verschil tussen de rijke en de arme man. De houding, de zorg, de liefde, het respect van de arme in contrast met de rijke man.

De rijke man had duidelijk totaal geen respect voor de arme en diens ooilam! Koning David reageert woedend op het aangehaalde voorbeeld en **veroordeelt daarmee expliciet zichzelf!**

2 Sam.12:5 => "Toen ontstak David in grote woede tegen die man, en hij zei tegen Nathan: Zo waar de HEERE leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods!"

De rijke heeft totaal geen medelijden met de arme man gehad stelt David.

De profeet Nathan reageert als volgt:

2 Sam.12:7a => "Toen zei Nathan tegen David: **U bent die man!**"

=> **WOW!** Het zal maar tegen jou, de koning, gezegd worden!

=> Het zelfde principe telt voor jou, mij en ons vandaag!

5. **Zonde komt altijd met consequenties, gevolgen!** =>

=> Het gevolg veroorzaakt door de zonde heeft altijd een grote kostprijs.

=> De gevolgen van de zonde zijn altijd zwaar te dragen en werken door in je eigen leven, maar ook in de mensen en omgeving rond jou.

2 Sam.12:7b-12 =>"Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw heer gegeven, en bovendien de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ja, Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou Ik u nog wel meer gegeven hebben. **Waarom hebt u dan het woord van de HEERE veracht, door te doen wat slecht is in Zijn ogen?** U hebt Uriä, de Hethiet, met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Welnu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u Mij veracht hebt en de vrouw van Uriä, de Hethiet, genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de HEERE: Zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis, en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven; die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, ú hebt in het geheim gehandeld, maar Ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht."

6. **En hoe dan verder na deze bolwassing?** =>

2 Sam. 12:13-14 =>"Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen; u zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de HEERE zeer hebt doen lasteren, **zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven.**"

=>David wordt door de HEERE verantwoordelijk gesteld voor de zonde!

=>David is schuldig en moet eigenlijk gedood worden, maar de HEERE vergeeft hem en laat hem in leven!

=>**Maar Davids zonde blijft niet ongestraft! Zonder gevolg!**

=>De zoon die geboren wordt uit de zonde wordt door de HEERE getroffen met een ongeneeslijke ziekte en sterft!

=>Moeilijk te begrijpen voor ons mensen, **maar God handelt** zoals Hij dat gepast vindt in deze situatie.

2 Sam.12:15 =>"Toen ging Nathan naar zijn huis. En de HEERE trof het kind dat de vrouw van Uriä David gebaard had, zodat het ongeneeslijk ziek werd."

David zoekt de Heer. Hij vast streng. Ligt op de grond. Hij wil geen brood eten en houdt dit vol, ondanks de smeekbeden van de oudsten van zijn huis, totdat het kind daadwerkelijk sterft. David heeft God niet kunnen vermurwen. **God voert uit wat Hij gezegd heeft aan David!**

2 Sam.12:18 => "Het gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf."

=>David merkt aan het mompelen en het zenuwachtige gedrag van zijn bedienden dat het kind gestorven is. Hij vraagt het expliciet en de bedienden bevestigen zijn vermoeden. **Het kind is echt gestorven!**

2 Sam.12:20 => "Toen stond David op van de grond, waste en zalfde zich en wisselde van kleding. Hij ging het huis van de HEERE binnen en boog zich neer. Daarna kwam hij in zijn huis en vroeg om eten, zij zetten hem voedsel voor en hij at."

=>Voer voor de psychologen.

=>De bedienden snappen er niets van! Gelukkig voor ons vragen zij uitleg aan David, zodat wij het een beetje kunnen begrijpen.

2 Sam.12:21=> "Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: Wat betekent dit wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u gevast en gehuild, maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt."

=>Schijnbaar is Davids manier van omgaan met de ongeneeslijke ziekte van zijn kind en het accepteren en verwerken van het overlijden van zijn kind "**a-typisch**" in de ogen van zijn bedienden.

=>Gelukkig voor ons is David bereid uitleg te geven. Daardoor snappen wij zijn motivatie en redenatie beter en kunnen wij zijn rouwproces kaderen. (wat niet wil zeggen dat alle mannen op dezelfde manier er mee omgaan. Los van het feit dat vrouwen het misschien weer anders ervaren, doorworstelen en verwerken.) Rouwen is geen "wet van Meden en Perzen." **Elke persoon en elk koppel worstelt er op eigen manier doorheen.**

2 Sam.12:22-23 => "Hij zei: Toen, het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild, want ik zei: Wie weet, is de HEERE mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood; waarom zou ik nu vasten? **Zal ik hem nog terug kunnen halen?** Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen."

"Common sense!"; "nuchtere logica!"; "een man die compartimenteert!"

=>Davids methode is niet voor iedereen weggelegd, maar hij vindt hier rust en vrede in. Zo is het voor hem mogelijk om de consequentie die gevolgd is op zijn zonde, te accepteren, een plaats te geven en verder te gaan met zijn leven. Weliswaar een man getekend door verdriet en met littekenweefsel op zijn lijf en hart, maar gelouterd in het **rechtvaardige oordeel** van de HEERE.

=> David stond niet zomaar op van de grond na zeven dagen van vasten en huilen.

=> Wat deed hij nadat hij zich gewassen, gezalfd en omgekleed had?

=> Hij ging naar het huis van de HEERE en boog zich daar neer voor God!

=> Pas daarna ging hij zitten om een maaltijd te eten.

Conclusie =>

Gods waarden en normen tellen niet alleen voor elke mens, elke onderdaan van het toenmalige volk Israël, maar ook voor koningen en hoog geplaatsten. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook vandaag!

Hou rekening met God broeders en zusters! **God vraagt iedereen rekening af te leggen van de eigen daden!**

Ps.78:1;5-8;32;34-35;38-41 =>

(1)"Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond."

(5-8)"Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaders geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen, en **niet worden als hun vaders; een opstandige en ongehoorzame generatie**, een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God." (32)"Ondanks dit alles **zondigden zij nog** en geloofden zij niet door middel van Zijn wonderen."

(34-35)"Wanneer Hij hen doodde, vroegen zij naar Hem en keerden terug en zochten God ernstig. Dan dachten zij eraan dat God hun rots was en God, de Allerhoogste, hun Verlosser."

(38-41)"Maar Hij was barmhartig en verzoende de ongerechtigheid, Hij richtte hen niet te gronde, maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn volle grimmigheid niet op. Hij dacht eraan dat zij broze schepselen waren, een windvlaag, die gaat en niet terugkeert. Hoe vaak tergden zij Hem in de woestijn, bedroefden zij Hem in de wildernis! Want telkens weer stelden zij God op de proef en beperkten de Heilige van Israël."

Hebr.12:1-2;6-7;25;28-29 =>

(1-2)"Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God."

(6-7)"Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?"

(25)"Let er dan op dat u Hem **Die spreekt**, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt."

(28-29)"Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur."

=>God heeft David vergeven en hij zegent het huwelijk van David met Bathseba met de geboorte van Salomo.

2 Sam.12:24-25 =>"Daarna trooste David zijn vrouw Bathseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Zij baarde een zoon die hij de naam Salomo gaf. **De HEERE had hem lief**, en zond een boodschap door de dienst van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedid-Jah, omwille van de HEERE."

=>Vergis je echter niet! "**Eind goed al goed!**" is misschien wel vaak gangbaar, maar David betaalt de rest van zijn leven een grote prijs voor de zonde waar hij aan toe gegeven heeft, in plaats van de duivel wandelen te sturen!

=>Leer van de fouten die koning David heeft gemaakt!

In de volgende hoofdstukken kun je lezen dat Gods belofte over het zwaard dat voor eeuwig Davids huis zal raken bewaarheid wordt. Het wordt een puinhoop in zijn eigen gezin en familie en het hele koninkrijk heeft te lijden onder Davids zondeval.

Tegelijkertijd zien we ook Gods barmhartigheid voorafgaande in het geslacht van David en volgend in de geslachtslijn van David.

=> God blijft een uitreikende Heer, die telkens weer opnieuw Zijn hand uitsteekt om uitkomst te bieden.

Uitdaging =>

Is jouw leven op dit moment een puinhoop? Mis jij Gods leiding? Heb jij nood aan Gods sturing?

=> **Het is nooit te laat 'omtekeren' naar Gods uitgestoken hand!**

Veel mensen staan stil bij de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. Je hoeft echter niet te wachten op pasen!

=> **Kies vandaag! God wil helpen! God kan jou helpen! God helpt!**

God zegt: "Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem." (Matth.17:5)

Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Joh.14:6)

De apostel zegt: "En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." (Hand.2:38)

=> **WAT ZEG JIJ?**

=> **WAT ZEG IK?**

=> **WAT ZEGGEN WIJ?**

Jezus zegt: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." (Matth. 11:28-30)

=> **WAAR WACHT JIJ OP?**

=> **Sta op! Bekeer je en laat je dopen tot vergeving van jouw zonden als je nog niet gedoopt bent!**

Ben je al gedoopt! Blijf niet in de zonden hangen! Je bent een nieuwe schepping, gekocht en betaald door het bloed van het Lam. Sta op en loop weg van de zonde! Het kan, samen met de HEER! (1 Kor.3:16;6:17-20)

=> **God staat klaar! Hij roept jou! Hij wacht op jou!**

=> **God staat met Zijn armen wijd op jou te wachten!**

