

Ananias en Saffira

Introductie =>

Vandaag de dag wordt je niet alleen **beroemd** door je (adelijke) afkomst, door rijke ouders, door je acteertalent, door een sportprestatie, een gevulde werkcarrière of door wat je hebt gepresteerd. Je kunt ook **beroemd worden** door hoeveel mensen naar jouw video op "**You tube**" kijken. Door veel volgers te hebben op jouw "**blog**". Door een beroemde klimaat-activiste of een actieve politicus te zijn enz.

Je kunt natuurlijk ook jouw kat of hond elke dag trucjes laten doen, dat zelf filmen en "**on line**" zetten. Je zult verbaasd zijn over hoeveel mensen "**gek genoeg zijn**" om "jouw filmpjes" elke dag te gaan volgen!

Door de snelheid waarmee de "**sociale media**" beschikbaar zijn voor mensen over de hele wereld, reist "**het nieuws**" soms sneller dan je zelf kunt (**be**)denken! Waar is "**de tijd**" van de simpele "**Ansichtkaart**" of "**luchtpostbrief**" gebleven? (Weet je!? Vroeger **toen** ik jong was!...Dat zei mijn moeder tegen mij en dat heb ik weer tegen mijn eigen kinderen gezegd. Elke generatie doet het zelfde!)

Wim Sonneveld of Toon Hermans zouden hun "**licht**" hierover hebben kunnen "**laten schijnen**" in één van hun "**conferences**"!

Zij waren echte "**woordkunstenaars**"!

=>"**Langs het tuinpad van mijn vader.**" Is een bekende zin uit het lied "**Dorp**" van Wim Sonneveld. Het beschrijft de "**goede oude tijd**" in vergelijking met de tijd vandaag de dag. Elk decennium en elke generatie is weer anders natuurlijk!

=>"**Vandaag is de dag, hij komt maar één keer**". "**Morgen** dan is het **vandaag** al niet meer." Is een bekende zin uit "**een versje**" van Toon Hermans. (Ik zie het altijd op het toilet hangen bij mijn ouders.)

=>Een van mijn nichtjes promoot soms kattenvoedsel of andere artikelen door er een "review" over te schrijven, daardoor krijgt zij gratis artikelen of korting. Wat een leuke bezigheid lijkt te zijn.

=>**Maar weet je!**=>"**Oproepen tot**" bijvoorbeeld: "pestgedrag, haat, racisme, seksisme of geweld" via "**smartphones**" of "gsm's", is natuurlijk een **verkeerd gebruik** van de **media**!

=>De ontwikkelingen om "**Nieuws te Verspreiden**" gaan razendsnel!

=>**Soms positieve, maar vaak ook negatieve ontwikkelingen!**

In de tijd van de eerste christenen was er geen "**internet**" en werkte "**de post**" misschien niet zo snel als vandaag de dag. Alhoewel verdiep je

eens in het ontstaan van de "**marathon**"(lopers)! "**Mond tot mond reclame**"en "**ouderwetse brieven**" lieten "**nieuws**" ook "**snel rond gaan**" hoor!

"**Genezingen en wonderen**" gebeurden niet onopgemerkt en werden **snel doorgegeven** aan elkaar, zoals je kunt nalezen in "de Bijbel" en in andere "buiten bijbelse" bronnen.

"**Goede gebeurtenissen**" werden doorverteld, maar "**foute zaken**" net zo goed, opdat anderen (christenen) er "**lering uit konden trekken**"!

=>"**De apostelen**" waren zo sterk bezig, dat velen uit het volk gehoor gaven aan hun onderricht en luisterden naar het "Goede Nieuws" over "Jezus Christus".

Hand.2:41-43=>"Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan."

Hand.4:1-4=>"En terwijl **zij** tot het volk **spraken** kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, **geërgerd**, omdat **zij** het volk **onderwezen** en **in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden**. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend."

Hand.5:24-28 =>"Toen de hogepriester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun **berichtte**: Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaar heen en bracht hen zonder geweld mee, want zij waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de hogepriester vroeg hun: **Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen?** En zie, u hebt met **deze leer** van u Jeruzalem **vervuld** en u wilt **het bloed van deze Mens** over ons brengen."

=>Door te **dreigen** probeerden de priesters en de schriftgeleerden, de apostelen te laten stoppen met het verkondigen van het evangelie. Maar

dat "**lukte van geen kanten**", zoals we constant lezen.

De apostelen **konden niet stoppen** met het **verspreiden** van het "**Goede Nieuws**".

Gevangenschap, mishandeling, vernedering, bedreiging etc. het maakte allemaal niets uit. De apostelen, de evangelisten, de christenen, gingen overal door met het verspreiden van het "Goede Nieuws", zoals we o.a. in het boek "De Handelingen van de apostelen" kunnen lezen.

=> **Daar was een grondige reden voor!**

=> **De apostelen konden niet stoppen!**

=> **Hoor wat de apostelen zelf zeiden tegen de bevelhebbers!:**

Hand.4:12 => "En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden."

Hand.5:29 => "Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: **Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.**"

=> **Gevangenis in, gevangenis uit.** Verbod hier of daar, dreigementen. Zij gingen gewoon door met de verkondiging van het "**Goede Nieuws**"!

=> Binnen korte tijd was "**de vlam in de pan geslagen**"!

Kon "**het tij niet meer gekeerd worden**" door de overheid, door de Joodse schriftgeleerden!

Weet je waarom?=>De Heere God "orkestreerde" het allemaal en stond de apostelen bij in hun bediening!

=> **Daar was en is: "geen kruid tegen opgewassen"!**

Hand.4:23-31 => "En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere! **U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn**, en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: **Waarom woenen de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde.** Want in waarheid, tegen **Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt**, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen

om alles te doen **wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.** (**God stuurt aan!**) Nu dan, Heere, sla acht op hun **bedreigingen** en geef Uw dienstknechten **met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken**, doordat **U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.** En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de **Heilige Geest** en **spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.**”

=> **Lees hoe het er aan toe ging onder de eerste christenen!**:

Hand.4:32-37 =>”En **de menigte van hen die geloofden**, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets **van wat hij bezat**, van hemzelf was, maar alles hadden zij **gemeenschappelijk**. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen. Want er was ook **niemand** onder hen **die gebrek leed**; want allen die landerijen of huizen bezaten, **verkochten** die en brachten **de opbrengst** van het verkochte en **legden die aan de voeten van de apostelen**. En **aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had**. En **Joses**, die door de apostelen ook **Barnabas** genoemd werd (wat vertaald betekent: **een zoon van vertroosting**), een Leviet, afkomstig uit Cyprus, had **een akker, verkocht die** en bracht het geld en **legde het aan de voeten van de apostelen.**”

=>Dit gebeurde niet “**in een uithoek**”!

=>Dit was “**algemeen bekend nieuws**”!

=>Alle wonderen waren bekend!

=>De mensen **die uitdeelden** waren gekend!

=>Het nieuws “**verspreidde zich als een lopend vuurtje**”!

=>”De “**TamTam**” deed zijn werk”!

=>**Heb jij niet gehoord wat Barnabas gedaan heeft?**

=>**Hoe beroemd zou hij vandaag wel niet zijn?**

=>Hoe snel zou het nieuws zich verspreiden?

=>”Twitter”, “You Tube”, het “20:00 uur journaal”, “telefoon”, “e-mail”, “bioscoop”! En legio andere “**Multi Media**”!

=>De wereld zou **Barnabas** kennen door het “World Wide Web”! **WWW**

=>”**Mond tot mond reclame**”!

=>”**Ooggetuigen**”!

=>**Je hebt het toch zeker wel gehoord hé!!!**

=>Weet je wie het ook gehoord hadden hoogstwaarschijnlijk?

1. Ananias en Saffira =>

Hand.5:1-11 => "En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een **eigendom**, en hield een **deel van de opbrengst achter**, ook met **medeweten** van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: **Ananias**, waarom heeft de satan uw hart vervuld, **zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest** en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? **Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking?** Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? **U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.** Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond **grote vrees** bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en **begroeven hem**. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook **zijn vrouw** daar binnenkwam, **zonder te weten wat er gebeurd was**. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: **Ja, voor zoveel.** Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar **dood** aan, en zij droegen haar naar buiten en **begroeven haar bij haar man.** **En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden."**

=> **Waar gaat het fout bij Ananias en Saffira?**

De apostel Petrus beantwoordt deze vraag!

=> Ananias en Saffira verkochten een eigendom.

=> Ananias brengt "zogezegd" de totale opbrengst naar de apostelen en legde het aan de voeten van de apostelen.

=> Hij "**deed het uitschijnen**" als zijnde de hele opbrengst, maar hield met **medeweten** van Saffira een gedeelte van de opbrengst achter!

=> **Hij loog tegen God!** Zoals van te voren **afgesproken** met Saffira!

=> Zij **hoefden** hun eigendom **niet** te verkopen!

=> Zij **hoefden** de **opbrengst** van het eigendom **niet weg te geven!**

=> Zij **konden** ook **een gedeelte** van de opbrengst **weg geven!**

=> Waren zij er op uit om net als Barnabas **geroemd** te worden?

=> God stelt "**een voorbeeld**" en **bestraft** hen omwille van **de leugen** tegen de Heilige Geest!

=> "**En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest...**"(5:3)

=> "**En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden.**"(5:11)

=> Vanaf het ontstaan van "**de gemeente**" op "**Pinksterdag**" lezen wij over de **vrijgevigheid van de christenen** en hoe er **onderling voor elkaar gezorgd werd**. Precies zoals we lezen over Barnabas.(4:32-37)

Hand.2:44-47 => "En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen **gemeenschappelijk**; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, **naar dat ieder nodig had**. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe."

2. **GEVER en ONTVANGER** =>

Jezus zegt:

Matth.6:1-4 => "Wees op uw hoede dat u **uw liefdegave niet geeft** in tegenwoordigheid van de mensen om **door hen gezien te worden**; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen **geëerd** zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. Maar **als u** een liefdegave geeft, **laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet**, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; **en uw Vader, Die in het verborgene ziet**, zal het u in het openbaar vergelden."

=> We lezen dat er veel gevers waren onder de eerste **christenen**!

=> Allen **die geloofden** hadden alle dingen gemeenschappelijk.

=> Bezittingen en eigendommen werden verkocht.

=> Opbrengsten werden verdeeld onder allen, naar behoefte.

=> Opbrengsten werden ook aan de voeten van de apostelen gelegd om door hen uitgedeeld te worden.

GEVER =>

- =>Elke "**gelovige**" kon zelf beslissen om een "**gever**" te zijn!
- =>Er was en is geen verplichting om **een eigendom te verkopen!**
- =>Er was geen verplichting om de **totale opbrengst** weg te **geven** of **alles** te **verkopen!**
- =>**De gelovige besloot zelf** wat hij **verkoch** en **hoeveel** hij **gaf!**
- =>"**Eens gegeven**" wil niet zeggen dat de gever absoluut beslist wat er gaat gebeuren met de "**gegeven gift**". ("**Eens gegeven, altijd gegeven!**")

ONTVANGER =>

- =>We lezen dat **de ontvangers mede gelovigen** waren!
- =>Er werd **ontvangen naar behoefte!**
- =>Er wordt geen grote "**nieuws recensie**" geschreven over de ontvanger van de gift.
- =>Hoe werden de behoefte **kenbaar gemaakt?**
- =>Werden er **oproepen** gedaan om noden in **te lossen?**
- =>Denk aan **de inzamelingen** voor: hongersnood, gemeenten in nood, weduwen en wezen, slachtoffers van catastrofes, voorgangers. O.a.

Hand.11:27-30=>"En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over **heel de wereld, die ook gekomen is** onder keizer Claudius. (Claudius was keizer tussen 41-54 n.chr. De geschiedschrijver Josephus schrijft dat er een hongersnood was in Judea tussen 44-46 n.chr.)

En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden, en dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus."

1 Kor.9:14=>"Zo heeft **de Heere** ook met het oog op hen die het Evangelie verkondigen, **opgedragen dat zij van het Evangelie leven.**"

1 Kor.16:1-3=>"Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in Galatië opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben. En wanneer ik gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht, met brieven sturen om uw gave naar Jeruzalem over te brengen."

2 Kor.9=>vs1:"Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het **dienstbetoon aan de heiligen.**"...Vs7:"**Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft,** niet met tegenzin of uit dwang, want God

heeft een **blijmoedige gever** lief..."

Fil.4:10-20=>"...vs11:"Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd **tevreden te zijn** in de omstandigheden waarin ik verkeer."...

vs15b-16:"geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had"...vs18:"Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, **welbehaaglijk** voor God..."

1 Tim.5:17-18=>"Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral aan **hen die arbeiden in het Woord en in de leer**. Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilbanden, en: **De arbeider is zijn loon waard.**"

=>Welke **principes** leren wij uit de voorbeelden van de eerste christenen voor de **huidige behoeften** binnen onze **gemeente**?

=>Het gaat er niet per se om wie het geld ontvangt of wat **de ontvanger** met het ontvangen geld doet!

=>Het gaat er om dat **de schenker** van het geld het zonder achterliggende onzuivere bedoeling of reden "**schenkt**".

=>Niet stoeven!

=>Niet **de apostelen**, niet **de gemeente** gaan "**dicteren**" wat er met het geld moe(s)t gebeuren.

=>Wanneer je zelf "**een vinger in de pap**" wilt houden moet je rechtstreeks aan de persoon of instantie van jouw keuze schenken en kun je misschien mee "**uitstippelen**" waar jouw gift voor bedoeld is.

Werd er gegeven aan de apostelen, aan de gemeente! Dan moest het daarna losgelaten worden!

=>Wat een zegening als "je linkerhand" niet op de hoogte hoeft te zijn van wat "je rechterhand" doet!

=>Wat fijn dat je het gewoon aan de gemeente over kan laten wat er gebeurt met de gegeven gift!

=>Wat goed als de gemeente samen "**een project of doel**" ondersteunt en later "een verslag" krijgt voorgelegd.

3. **De apostelen gaan gewoon door!** =>

Ondanks hun tijd in de gevangenis, de mishandelingen, de dreigementen en tegenwerkingen, ondanks alles wat zich afspeelde rondom Ananias en Saffira, gaan de apostelen gewoon verder met hun **kerntaken**.

Hand.5:12=>“En er gebeurden door **de handen van de apostelen** veel **tekenen en wonderen** onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo.”

Hand.5:20-21a=>“Ga in de tempel staan (zegt een engel van de Heere) en **spreek tot het volk** al de woorden van dit leven. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in (nadat zij bevrijdt waren uit de gevangenis.) en **gaven onderwijs**...”

Hand.5:42=>“**En zij hielden niet op iedere dag** in **de tempel** en bij **de huizen** onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.”

Conclusie =>

=> **De Heere God stuurt “altijd” hulp!**

=> Soms uit “**onverwachte hoek**”! Soms **herken** jij de hulp niet eens, omdat je allang vergeten bent waarvoor je hulp aan God gevraagd hebt.

Soms **aanvaard** jij Gods hulp niet om wat voor reden dan ook! Soms **hapert jouw geloof** op dat bepaalde moment of wordt je misschien net op dat moment door het een of ander aan het **twijfelen** gebracht!

Soms lijkt de hulp (**voor jou en mij!**) **onzichtbaar, ontastbaar en ongrijpbaar** en snap je pas veel later dat **God jou geholpen heeft**, wanneer je jaren later **terugkijkt** naar de **desbetreffende tijd, situatie en omstandigheden**. =>Precies zo ging het ook met **de**

tegenwerkingen die de apostelen kregen om het “**goede nieuws**” van “**Jezus Christus**” te kunnen blijven vertellen aan “**alle mensen**”.

=>Zij kregen o.a. hulp van de leermeester (Gamaliël) van Paulus, toen hij zelf nog Saulus heette en de christenen vervolgde. Saulus nog geen ontmoeting met Jezus had gehad op de weg naar Damascus. (Hand.7-9) Paulus omschrijft het zelf als volgt:

Hand.22:3-8=>“Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op **de meest nauwgezette wijze onderwezen** in de wet van de vaderen, **een ijveraar voor God** zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze Weg tot de dood toe vervolgd: ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenschappen, zoals ook de hogepriester van mij kan getuigen, en heel de Raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren, geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat **plotseling vanuit de hemel een fel licht** mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, **waarom vervolgt u Mij?** En ik antwoordde: Wie bent U,

Heere? En Hij zei tegen mij: **Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt.**"

=>Hoor wat opmerkelijks Gamaliël gedaan heeft en hoe de apostelen hulp kregen uit een **onverwachte hoek!**

Hand.5:24-42=>"...vs34-42:"Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam **Gamaliël** was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, **wees op uw hoede** en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een aanhang van ongeveer vierhonderd man; maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn verstrooid en tot niets geworden. Na hem stond Judas de Galileeër op, in de dagen van de inschrijving, en hij maakte veel volk afvallig, dat hem volgde; en deze is ook omgekomen, en allen die naar hem luisterden, zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u: **Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.** En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden. **En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.**"

=>Lees zelf door de hele Bijbel heen en **ontdek** op hoeveel verschillende manieren er hulp geboden werd aan de apostelen, de evangelisten, de christenen, de gemeenten!

=>Het werk, de verkondiging van het evangelie, **de boodschap van Jezus Christus**, gaat vandaag de dag nog steeds door en zal door niemand en niets tegen gehouden kunnen worden!

Jak.1:25=>"Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet."

Hand.1-2=>"...vs14"Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: **Joodse mannen** en u **allen** die in Jeruzalem woont, **dit moet u bekend zijn** en **laat mijn woorden tot uw oren doordringen...**" (lees zelf verder en ontdek....!)

Hand.2:36=> "**Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.**"

1 Joh.5:20=> "Maar wij weten dat **de Zoon van God** gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. **Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.**"

=> **HET IS GEEN WERK VAN MENSEN!!!**

=> **HET IS EEN WERK VAN GOD!!!**

Uitdaging=> Laat je niet "**uit het veld slaan**"!

Uitdaging=> **Blijf praten over Jezus Christus** en wat Hij betekent in jouw leven en kan betekenen in het leven van hen die naar jou luisteren!

(Alle Bijbelteksten zijn aangehaald uit de Herziene Staten vertaling van 2010)

