

(persoonlijke) **Verantwoordelijkheid!**

Intro. =>

=>Tegenwoordig spreekt men soms over: Een **PGB**. Dat staat voor een "persoonsgebonden budget".

=>Binnen het "VAPH" (Het Vlaams agentschap voor personen met een handicap) loopt/liep een experiment waarin de zelfsturing of zelfregie van de persoon met een handicap centraal staat. De persoon moet een grote keuzevrijheid hebben en zelf kunnen beslissen welke ondersteuning hij waar en wanneer inkoop.

=>(Bekijk dit eens voor jezelf in vergelijking tot de Bijbelse richtlijnen die gegeven worden aan de plaatselijke gemeenten om ondersteuning te bieden aan personen en groepen binnen de gemeente die op een of andere wijze hulp nodig hebben, hulp kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het zorgen voor de **weduwen en wezen**. (Hand.6:1-7;Jak.1:27)

=>Tegelijkertijd is het "**te kort door de bocht**" om alle verantwoordelijkheid af te schuiven op, neer te leggen bij en door te spelen aan "de plaatselijke gemeente van Christus of aan individuele gemeenteleden".

=>"**Er is niets nieuws onder de zon!**"

=>"**Geen water bij de wijn doen!**"

=>Er wordt helaas soms gekozen voor "**de gemakkelijkste weg!**" of "**de weg van de minste weerstand!**"

=>Vertalers interpreteren de grondtekst van de originele Bijbelvertalingen ruim(er). Waardoor teksten uit de Bijbel verdwijnen of soms een andere betekenis krijgen en beter passen in de huidige tijdsgeest of maatschappelijk aanvaardbare visie of overtuiging.

=>Dit kan zorgen voor tweespalt en sticht verwarring onder christenen.

=>Elke christen heeft **eigen verantwoordelijkheid** om zaken zelf goed uit te zoeken. Daarom is het ook fijn als gemeenteleden onderling dit soort zaken samen bespreekbaar kunnen maken en wij elkaar kunnen blijven aanmoedigen om **vast te houden aan de Schrift** en elkaar bijstaan om **niet in de war gemaakt te worden door onruststokers die bewust verwarring willen stichten en de gelovigen willen afleiden en weggleiden van Gods richtlijnen voor ons dagelijkse leven!**

=>Elke christen heeft eigen verantwoordelijkheden die een rol kunnen, mogen en moeten spelen in het vorm geven-, invulling geven aan het dagelijkse leven en de noden en keuzes die daar bij komen kijken.

=>De schuld afschuiven naar bijvoorbeeld: Afkomst, opleiding, opvoeding, omstandigheden, tegenslag etc. is sneller en gemakkelijker gedaan dan het werken aan een eventuele oplossing van de (meestal) ongevraagde omstandigheden waarin je verzeild bent geraakt!

=>Ouders de schuld geven is: "Kiezen voor de gemakkelijke weg!"

=>Anderen de schuld geven is: "Kiezen voor de gemakkelijke weg!"

Ezech.14:1-23=>vs14,16,18,20=>vs14-"Al zouden te midden ervan deze drie mannen zijn, Noach, Daniël en Job, dan zouden zij alleen door hun gerechtigheid hun eigen leven redden, spreekt de Heere HEERE."

=>De HEERE HEERE zegt: "als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken!"

=>Waarom zegt de HEER dit tegen het volk Israël en in het verlengde daarvan tegen ons vandaag?

- ⇒ "De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen worden stomp(slee)?" (Ezech.18:1-3)
- ⇒ Zowel in de Bijbel als in de maatschappij ten tijde van het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond en ook vandaag de dag in onze eigen generaties gebruiken wij soms het spreekwoord:
- ⇒ "Goed voorbeeld doet volgen!" en "slecht voorbeeld doet volgen!"
- ⇒ In Hebr.11 en in veel andere Schriftplaatsen worden zowel positieve als negatieve voorbeelden aangehaald om de lezer attent te maken op de levenswandel en de leerstellingen van personen.
Een aanmoediging, een aansporing, een vermaning, voor de huidige lezer om zelf te kijken naar de les(sen) die daaruit getrokken kan worden!
- ⇒ Hoe belangrijk is het voorbeeld van ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen, schoonkinderen, neefjes, nichtjes, ooms, tantes en alle mogelijke soorten familieleden? Vrienden, collega's, burens en niet in het minst de voorbeelden van broeders en zusters in de gemeente?
- ⇒ Niet alleen, uiteraard, voor het dagelijkse leven, maar in het bijzonder bedoel ik, in deze les, voor het geestelijke, op God gerichte leven!
- ⇒ Welk geestelijk voorbeeld heb ik gekregen?
- ⇒ Welk geestelijk voorbeeld heb ik gezien?
- ⇒ Welk geestelijk voorbeeld heb ik gezocht?
- ⇒ Welk geestelijk voorbeeld heb ik gevonden?

- ⇒ Welk geestelijk voorbeeld heb ik **nagevolgd**? (1 Kor.11:1)
- ⇒ Welk geestelijk voorbeeld heb ik **geproefd**?
- ⇒ Welk geestelijk voorbeeld **geef ik zelf**?
- ⇒ Welk geestelijk voorbeeld **wil ik zelf geven**?
- ⇒ Welk geestelijk voorbeeld **wil ik alsnog krijgen**?
- ⇒ Er is namelijk wel degelijk **een weg terug richting God, de Vader!** (Ezech.18:29-32; Joh.8:30-31; Hand.2:37-38 etc.)
- ⇒ Welke impact wil ik maken op...?
- ⇒ Welke impact is er gemaakt op mij...door...?
- ⇒ **Moet ik per se een geestelijk voorbeeld krijgen binnen de familie context?** (Denk aan o.a. Samuël enTimotheüs.)
- ⇒ Hanna en Elkana geven een positief voorbeeld aan de jonge Samuël. De zonen van Eli geven een negatief voorbeeld aan Samuël. (1 Sam.1:20-24;2:12-36)
- ⇒ Grootmoeder Loïs en moeder Eunice geven een goed voorbeeld aan Timotheüs, maar welk voorbeeld krijgt hij van zijn vader? (Hand.16:1;2 Tim.1:3-5)
 - ⇒ **"De appel valt niet ver van de boom!"** zegt men. Heeft dat uitsluitend te maken met de soms zo bedoelde overerfbare eigenschappen, karaktertrekken, vaardigheden etc.
 - ⇒ **"Nature** versus **Nurture** versus eigen **verantwoordelijkheid!**
Of zit **de zwaartekracht** er misschien ook voor een stukje tussen, in navolging van de natuurwet, beschreven door Isaac Newton?
 - ⇒ Uiteindelijk is elke persoon **UNIEK** en heeft deze unieke persoon eigenschappen die misschien voor een gedeelte mede gevormd zijn door omgevingsfactoren, **maar hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan de persoon zelf.**
 - ⇒ Moet ik per se die "zoetzure appel" blijven, die mijn voorvaderen ook waren? Of is het mogelijk dat ik verander naar een volledig zoete of volledig zure appel? Een groene, rode of gele appel?
 - ⇒ **Moet ik per se ongelovig zijn? Ongelovig worden?**
Ongelovig blijven? Tegen beter weten in! Omdat mijn familie dat is, mijn voorvaderen dat waren? (geworden...gebleven?)
 - ⇒ **Geef ik antwoord als de Heer mij roept?** (Denk o.a. aan **Samuël** en **Saulus/Paulus**. (Sam.3:4,6,8,10; Hand.9:4-6)
Denk aan **Abraham!** Zie **1A**. (Gen 12:1-4)
 - ⇒ **Ben jij geroepen door de HEER?**
 - ⇒ **Ik ben geroepen door de HEER!**
 - ⇒ **Hij laat mij niet meer los!**
 - ⇒ **Ik laat Hem niet meer los! Ik wil niet losgelaten worden!**

- ⇒ Rom.1:16-17=> "**Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus**, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: **Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.**"
- ⇒ **Hoe zit het met jou?**
- ⇒ **Denk aan alle toehoorders op pinksterdag!** Sommigen (3000) **namen het woord** van Petrus en de andere apostelen **met vreugde aan**, maar er waren ook toehoorders die het naast zich neerlegden en niet diep in hun hart getroffen waren en geen gehoor gaven aan het evangelie. (Hand.2:1-47)
- ⇒ **"Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God."**(Rom.10:17)
- ⇒ **"En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen."** (Rom.10:20)
- ⇒ Ps.34:9=> "**Proef (smaak) en zie dat de HEERE goed is;** welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt."
- ⇒ Ps.56.12,14=>vs12-"**Ik vertrouw op God**, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen? vs14-"**Want U hebt mijn ziel gered van de dood, hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed?"**
- ⇒ Hebr.13:7-9=> "Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door **veelsoortige en vreemde leringen**, want het is goed dat het hart gesterkt wordt **door genade**, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden."
- ⇒ **Levenslang ben ik een voorbeeld!**
- ⇒ **Er wordt op mij gelet!**
- ⇒ **Er wordt op jou gelet!**
- ⇒ **Er wordt op alle christenen gelet!**
- ⇒ Er is 1 **dieet**, welke goed is voor elk mens: **Christus Jezus en Zijn genade**, is een dieet op maat van ieders (ongezonde) hart!

1. => **Luister naar de eindtoespraak van Jozua.** (Joz.24)

- ⇒ Kijk ook eens naar de grote lijnen in de toespraken van de Aartsvaderen en van Mozes die voor Jozua het volk leidde!
- ⇒ **Welk voorbeeld kreeg Abram?**

- ⇒ Van zijn papa, Terah? (Gen.11:26)
- ⇒ Van zijn broer Nahor? (Gen.11:26)
- ⇒ Van zijn voorvaderen van oude tijden af aan?
- ⇒ Joz.24:2=>”Toen zei Jozua tegen heel het volk: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaders van oude tijden af gewoond, namelijk Terah, de vader van Abram, en de vader van Nahor; en **zij hebben andere goden gediend.**”
- A. **De HEER roept Abram**, ondanks zijn familie achtergrond. Ondanks dat de voorvaderen en familieleden andere goden dienden!
 - ⇒ Gen.12:1-4=>”**De HEERE nu zei tegen Abram**: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. **Toen ging Abram op weg**, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was **vijfenzeventig jaar oud**, toen hij uit Haran vertrok.”
 - ⇒ Alleen als je jong bent kun je toch veranderen?! Is het mogelijk om op avontuur te gaan!
 - ⇒ ”**Men moet geen oude bomen verplanten!**” (toch?)
 - ⇒ ”**Je moet geen oude mensen uit hun vertrouwde omgeving halen!**” (niet waar?)
 - ⇒ Dat is dan ”**buiten de waard (Abram) gerekend**” zeker!?
 - ⇒ Hoe oud was Abram? (Gen.12:4)
 - ⇒ Abram **luistert naar** de oproep van **de HEER. Hij gaat op weg!**
 - ⇒ **Ondanks zijn leeftijd en familie die andere goden dient!**
 - ⇒ Jak.2:23=>”En de Schrift is vervuld die zegt: En **Abraham geloofde God**, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en **hij werd een vriend van God genoemd.**”
 - ⇒ **Het evangelie, het goede nieuws is voor elke leeftijd!**
 - ⇒ **Op Gods oproep staat geen leeftijd geplakt!**
 - ⇒ **Voel je niet te jong! Voel je niet te oud om naar God te luisteren!**
 - ⇒ **Wat doet Abrams voorbeeld met jou?**
 - ⇒ **God roept ook jou vandaag!**
 - ⇒ **Hoe oud ben jij? Hoe oud voel jij je?**
 - ⇒ **Jozua zegt:**

- ⇒ Joz.24:14=>“Nu dan, **vrees de HEERE**, dien Hem in oprechtheid en trouw, **doe de goden weg die uw vaders gediend hebben** aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en **dien de HEERE.**”
- ⇒ Joz.24:15-17a=>15-“Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, **kies voor u heden wie u zult dienen**: of de goden die uw vaders, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u land bewoont. **Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!** 16-Toen antwoordde het volk en zei: **Er is geen sprake van dat wij de HEERE zouden verlaten om andere goden te dienen.** 17a-**Want de HEERE is onze God.**”
- ⇒ Joz.24:18b=>“**Wij zullen eveneens de HEERE dienen, want Hij is onze God.**”
- ⇒ Joz.24:21=>“Daarop zei het volk tegen Jozua: **Nee, wij zullen voorzeker de HEERE dienen.**”
- ⇒ Joz.24:22=>“Jozua zei tegen het volk: U bent getuigen voor uzelf **dat ú voor u de HEERE gekozen hebt** om Hem te dienen. En zei zeiden: **Wij zijn getuigen.**”
- ⇒ Joz.24:24=>“Het volk zei tegen Jozua: **Wij zullen de HEERE, onze God, dienen en wij zullen Zijn stem gehoorzamen.**”
- ⇒ **“Belofte maakt schuld!”**
- ⇒ **“Bezin eer gij begint!”** (Luk.9:57-62;13:22-30;14:25-35)
- ⇒ Helaas **loopt het** regelmatig **spaak** als je verder leest!
- ⇒ Dat telt echter nog steeds vandaag de dag! (helaas)
- ⇒ **“Kies vandaag wie jij dient!”**

2. => **De keuze ligt in jouw eigen handen!**

- ⇒ Er bestaat een grote **misopvatting!**
- ⇒ **Ouders (zouden moeten) kiezen voor hun kind(eren)!**
- ⇒ Ouders hebben de verantwoordelijkheid om op te voeden!
- ⇒ Ouders staan voor de geestelijke opvoeding van hun kind(eren)!
- ⇒ **Kinderen, jongeren, volwassenen kiezen uiteindelijk zelf of zij God gaan dienen!**
- ⇒ **Elke persoon is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen keuze!**
- ⇒ **Niet gekozen is ook gekozen!**
- ⇒ **God heeft geen kleinkinderen!**
- ⇒ **God vraagt baby's en/of kleine kinderen niet om (al) een keuze te maken!**

- ⇒ **God verwacht wel dat er uiteindelijk een keuze gemaakt gaat worden, maar pas wanneer die keuze bewust en overwogen gemaakt kan worden!**
(Ezech.18;Joh.3;8;Hand.2;8;10...)
- ⇒ Ezech.18:4=>“Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. **De mens die zondigt, die zal sterven.**”
- ⇒ Ezech18:20=>“De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. **De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.**”

3. => **Er is een weg terug mogelijk naar God, zolang jij nog kiezen kunt!**

- ⇒ **Wacht niet te lang, totdat de dag komt dat jij niet meer kunt kiezen!**
- ⇒ Pred.12:1-7=>vs1-“Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, **voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult:** Ik vind er geen vreugde in;...vs7-het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.”
- ⇒ **Besef (eerst) dat je de weg naar God kwijt bent geraakt!**
- ⇒ Vervolgens moet je terug de juiste weg naar God zoeken!
- ⇒ Indien jij zelf de weg terug naar God niet (meer) kent! Laat je dan leiden door God zelf. **Hij helpt jou via Zijn geïnspireerde Woord om Hem terug te vinden!**
- ⇒ Hebr.11:6=>“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. **Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.**”(lees het hele hoofdstuk en laat je verrassen.)
- ⇒ Kijk naar de “**verloren zoon**”.(Luk.15:11-32)
- ⇒ **God staat op de uitkijk** voor elke persoon die verdwaald is en die terugkeert naar God! God staat met Zijn armen wijd open te wachten op elke zondaar, die **terugkeert** naar Zijn **hemelse Vader!**
- ⇒ **Elke persoon** moet zelf terug (willen) keren naar God!
- ⇒ Jes.59:1-2=>
- ⇒ Matth.12:15-21=>
- ⇒ Matth.12:38-42=>
- ⇒ Joh.3:16=>

- ⇒ Joh.12:44-50=>
- ⇒ Hand.7:29-60=>
- ⇒ Hand.9:10-22=>
- ⇒ Hand.17:10-14;15-34=>
- ⇒ Rom.8:12-14;24-30=>
- ⇒ Hebr.1:1-4=>
- ⇒ 2 Petr.3:1-18=>
- ⇒ 1 Joh.1:1-4=>
- ⇒ 1 Joh.1:5-2:17=>
- ⇒ 1 Joh.5=>
- ⇒ Lees verder in de Bijbel en ontdek nog veel meer...

=> **Jezus is de enige weg (terug) naar God, de Vader!**

- ⇒ Jes.9:5=>“Want een **Kind is** ons **geboren**, een **Zoon** is ons gegeven, en **de heerschappij** rust op **Zijn schouder**. En men noemt **Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.**”
- ⇒ Exo.3:14=>“En God zei tegen Mozes: **Ik BEN DIE IK BEN**. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: **IK BEN** heeft mij naar u toe gezonden.”
- ⇒ Joh.8:24-25=>“Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat **Ik het ben**, zult u in uw zonden sterven. Zij zeiden dan tegen Hem: **Wie bent U?** En Jezus zei tegen hen: **Wat Ik u vanaf het begin al zeg.**”
- ⇒ Joh.8:58=>“Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Vóór Abraham geboren was, ben Ik.**”
- ⇒ Gen.1:1-2=>“**In het begin schiep God de hemel en de aarde.** De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en **de Geest van God** zweefde boven het water.”
- ⇒ 1 Joh.5:20=>“Maar wij weten dat **de Zoon van God** gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om **de Waarachtige** te mogen kennen; en wij zijn in **de Waarachtige**, namelijk in **Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God** en het eeuwige leven.”
- ⇒ 1 Joh.5:1-13=>“Ieder die **gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren**; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de

wereld overwonnen heeft: **ons geloof**. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? **Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus**; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. **Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest**; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; **want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt**, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, **namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft**; en dit leven is in Zijn Zoon. **Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet**. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God."

- ⇒ Luk.3:21-22=>"En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat **de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen.**"
- ⇒ Matth.17:5=>"Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: **Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!**"
- ⇒ Hebr.1:1=>"**Nadat God** voorheen **vele malen en op vele wijzen** tot de vaderen **gesproken had door de profeten**, heeft Hij in deze laatste dagen **tot ons gesproken door de Zoon.**"
- ⇒ Opb.1:8=>"**Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.**"
- ⇒ Joh.6:35=>"En Jezus zei tegen hen: **Ik ben het Brood des levens**; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en **wie in Mij gelooft**, zal nooit meer dorst hebben."

- ⇒ Joh.10:7=>“Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Ik ben de Deur voor de schapen.**”
- ⇒ Joh.14:6=>“Jezus zei tegen hem: **Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven. Niemand** komt tot de Vader dan **door Mij.**
- ⇒ 1 Joh.5:13=>“Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat **u het eeuwige leven hebt** en **opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.**”

Konklusie =>

- ⇒ **KIES, KOOS (niet)GEKOZEN!!!**
- ⇒ **Wacht niet tot morgen, maar kies vandaag!**
- ⇒ Van Genesis t/m Maleachi en van Mattheüs t/m Openbaring. Elk Bijbelboek staat vol met aanwijzingen, raadgevingen en waarschuwingen die de lezer laten zien dat **de focus op God moet liggen!**
- ⇒ De profeet Jesaja bijvoorbeeld heeft al ongeveer 700 jaar voor de komst van Christus gezegd dat een stem vanuit de woestijn (Johannes de Dooper) **de weg zou gaan bereiden voor Jezus Christus.**
- ⇒ Jes.40:3=>“Een stem van iemand die roept in de woestijn: **Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.**”
- ⇒ Joh.1:19-23=>“En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: **Wie bent u?** En hij beled en ontkende het niet, maar hij beled: **Ik ben de Christus niet.** En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: Nee. Zij zeiden dan tegen hem: **Wie bent u,** opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf? **Hij zei: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft.**”
- ⇒ Joh.1:29=>“De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: **Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!**”
- ⇒ Joh.1:1=>“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en **het Woord was God.**”

- ⇒ Joh.1:14=>“En **het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond** (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van **de Eniggeborene van de Vader**), vol van genade en waarheid.”
- ⇒ Joh.1:18=>“Niemand heeft ooit God gezien; **de eniggeboren Zoon**, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.”
- ⇒ Joh.20:27-29=>“Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en **wees niet ongelovig, maar gelovig**. En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: **Mijn Heere en mijn God!** Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; **zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.**”
- ⇒ Luk.5:30-31=>“Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar **zondaars.**”
- ⇒ Luk.19:10=>“**Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.**” (Mark.10:45)
- ⇒ 2 Tim.4:6-8=>“Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. **Ik heb de goede strijd gestreden**. Ik heb de loop tot een einde gebracht. **Ik heb het geloof behouden**. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”
- ⇒ Fil.3:7-11=>“Maar wat voor mij winst was, dat heb ik **om Christus’ wil** als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van **Christus Jezus, mijn Heere**, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, **opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word**, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. **Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.**”

- ⇒ Een bewuste persoonlijke keuze heeft Saulus gemaakt! Toen Jezus hem riep heeft hij geluisterd en is naar de straat "de Rechte" gegaan en daar is door Ananias nog meer duidelijk gemaakt aan Saulus. (Hand.9:1-19;22:1-16) Saulus aanvaarde de oproep van Jezus en luisterde naar de uitleg van Ananias en hij heeft nooit meer omgekeken!

Zoals door alle profeten bevestigd wordt in het Oude Verbond. Evenals in het Nieuwe Verbond, **moet elke mens persoonlijk kiezen!** =>

- ⇒ Het is mogelijk dat iemand kiest om God te verlaten!
(Hebr.6:4-8;10:26-39; 2 Petr.2:20-22 etc.)
- ⇒ Kiest voor **de wereld!**
- ⇒ Kiest voor **zichzelf!**
- ⇒ Kiest voor **zinloze filosofieën.**
- ⇒ 2 Tim.4:10=>"want Demas heeft mij verlaten, **omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregeen.**"
- ⇒ 1 Petr.5:6-9=>"Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. **Wees nuchter en waakzaam:** want **uw tegenpartij, de duivel,** gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen **verslinden.** **Bied weerstand aan hem, vast in het geloof,** in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt."
- ⇒ 1 Petr.1:13-17=>"Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en **hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.** Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. **Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,** want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. **En als u Hem als Vader aanroept** Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, **wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap.**"
- ⇒ 1 Petr.4:1-4=>"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, **in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.** Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en **gewandeld in**

uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpertijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
Daarbij bevreedt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.”

- ⇒ Joz.24:15c=>”Maar wat mij en mijn huis betreft, **wij zullen de HEERE dienen!**”
- ⇒ Kol.2:4-7=>”En dit zeg ik, opdat **niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen**. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap **de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus**. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, **wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem**, en **bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.**”
- ⇒ 1 Petr. 3:15-16=>”maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees **altijd bereid tot verantwoording** aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die **uw goede levenswandel in Christus** belasteren.”
- ⇒ 1 Petr.3:18-22=>”Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. **Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons**. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, **door de opstanding van Jezus Christus**, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.” (1 Petr.2:1-10)
- ⇒ **PGB** =>Fijn dat er een Persoonsgebonden budget bestaat voor wie het nodig heeft. Nog fijner is het dat er ook een **Persoonsgebonden Bijbel** bestaat, die je altijd kunt lezen en toepasbaar kunt maken in jouw leven. Heb jij een **PGB** tot jouw beschikking om dagelijks in Gods Woord te kunnen lezen?

- ⇒ **Nee?** Aarzel dan niet! Je kunt er eentje krijgen als jij dat wenst!
- ⇒ **Hoeveel** tekenen heb ik nodig?
- ⇒ **Jezus** zegt: Luk.11:29-32
- ⇒ Vs 29 -"Toen de menigte te hoop liep, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een verdorven geslacht; **het verlangt een teken**, maar **het zal geen teken gegeven worden** dan **het teken van de profeet Jona.**" (Jona 1:17;2:10;4:5-11)
- ⇒ **Hoeveel** tekenen heb jij nodig om **tot geloof te komen?**
- ⇒ **Wat** heb jij nodig om **vast te houden aan jouw geloof?**
- ⇒ **Hoeveel** is er nodig, voordat jij **luistert naar God?**
- ⇒ **Wat** brengt jouw geloof aan het **wankelen?** (doe het weg!)
- ⇒ **Wie** brengt jouw geloof aan het **wankelen?** (neem afstand!)
- ⇒ **Hoe** is het mogelijk dat jouw geloof begint te **wankelen?**
- ⇒ 1 Kor.15:1-11=>vs1-"Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, **dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb**, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, **dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften**, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf...vs11 – Of ik het dan ben of zij, **zo prediken wij en zó hebt u geloofd.**"
- ⇒ Wie predikt is minder belangrijk dan wat er wordt gepredikt!
- ⇒ **Let op wat je zegt! Let op met wat je beloofd!**
- ⇒ Joz.24:16-17a=>"Toen antwoordde het volk en zei: **Er is geen sprake van dat wij de HEERE zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de HEERE is onze God.**"
- ⇒ Joz.24:18b=>"**Wij zullen eveneens de HEERE dienen, want Hij is onze God.**"
- ⇒ Joz.24:24=>"Het volk zei tegen Jozua: **Wij zullen de HEERE onze God, dienen en wij zullen Zijn stem gehoorzamen.**"
- ⇒ 1 Kon.19:1-18=>"...vs18-Maar Ik zal er in Israël **zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.**"
- ⇒ Ook al dacht Elia dat hij alleen overgebleven was. Hij had het fout en God moest het Elia duidelijk maken!
- ⇒ 1 Kon.19:10=>"Hij zei: ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten. Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met

het zwaard gedood. **Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen.**”

- ⇒ Jij staat **niet alleen broeder!**
- ⇒ Jij staat **niet alleen zuster!**
- ⇒ God is met elke christen en Hij stuurt ons pad! Hij laat ons niet alleen! Hij verzorgt jou en draagt jou! Hij kent jouw strijd, leed, verdriet, pijn, zorg, en angst. Hij staat jou bij op de momenten dat jouw geloof op de proef wordt gesteld.
- ⇒ **God zorgt er voor dat wij niet boven vermogen verzocht zullen worden door de duivel,** opdat wij staande kunnen blijven in onze strijd tegen het kwaad. Tegen de invloed van de maatschappij om ons heen. Tegen de invloed van onze eigen kromme gedachtegangen en gevoelens die ons kunnen misleiden.
- ⇒ 2 Kor.13:5=>”**Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf.** Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.”
- ⇒ Hebr.10:22-25=>”Laten wij **tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.** En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. **Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten,** zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar **elkaar aansporen,** en dat zoveel te meer als u **de grote dag ziet naderen.**”

- ⇒ Dankjewel broeder, dat je mij blijft aanmoedigen en bijstaan in mijn geloofsleven.
- ⇒ Dankjewel zuster, dat je mij blijft aanmoedigen en bijstaan in mijn geloofsleven.
- ⇒ **Laten wij samen de Heer prijzen, loven, aanbidden en volgen. Elke dag terug opnieuw.**
- ⇒ Net als in de dagen van Abram, Mozes, Jozua, Samuël, Jezus, de apostelen en onze voorvaderen, leven ook wij in turbulente tijden.
- ⇒ **Elke generatie** heeft haar eigen **strijd** en **moeilijkheden!**
- ⇒ Laten wij elkaar aanmoedigen om **standvastig** te **blijven** in **ons geloof** en ons met **volle inzet toeleggen** op:

- ⇒ 2 Petr.1:5-7=>“En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om **aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.**”
- ⇒ Verschuil je niet achter de omstandigheden!
- ⇒ Wees niet halsstarrig, hardnekkig en opstandig!(zoals we lezen over de hardnekkigheid van het volk Israël in het O.T.)
- ⇒ **God bewijst Zichzelf overvloedig!**
- ⇒ Het zijn mijn **ogen!**
- ⇒ Het zijn mijn **oren!**
- ⇒ Het zijn mijn **gevoelens!**
- ⇒ Het is mijn **verstand!**
- ⇒ **Die mijn geloof soms in de weg staan!**
- ⇒ **Het is mijn persoonlijke verantwoordelijkheid!**
- ⇒ Dat mijn geloof onwankelbaar vast staat!
- ⇒ **Ik kies! Ik koos! Ik heb gekozen!** (schuif het niet af op...!)
- ⇒ Ik blijf bij mijn keuze!
- ⇒ Geen storm, geen wervelwind, geen gedachtegoed, geen valse leerstelling, geen politieke stroming of filosofie **kan mij scheiden van de liefde van God.**
- ⇒ **In Christus is alles te overwinnen! Overwonnen!**
- ⇒ Want ik ben verzekerd dat:....(Romeinen 8:31-39)
- ⇒ Hoe ervaar jij dit in jouw geloofsleven?
- ⇒ Blijf bidden voor elk schaap dat verloren loopt. Blijf zoeken, blijf klaar staan. Onze **hemelse Schaapherder** blijft roepen en misschien hoort **het verdwaalde schaap** alsnog Zijn stem en **luistert** naar de oproep om **terug te keren** naar de Schaapherder. (Luk.15:1-7)

Wordt verandert in jouw denken. Pas jouw gedachten aan bij het woord van God. **Niet andersom! God spreekt en ik ben stil!**
Ik luister! (Exo.14:14)

- ⇒ Rom.12:1-2=>“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, **om uw lichamen aan God te wijden** als een levend offer, **heilig en voor God welbehaglijk**: dat is uw redelijke godsdienst. En **word niet aan deze wereld gelijkvormig**, maar word innerlijk veranderd door de

vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden **wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is.**"

- ⇒ Jak.4:4-10=>"Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat **de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?** Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: **God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten,** dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen."
- ⇒ Het is niet voor niets dat de luisteraars op pinksterdag **diep in hun hart getroffen werden** door de toespraak van Petrus en de andere apostelen. (Hand.2)
- ⇒ **Wat moeten wij doen?** (Hand.2:36)
- ⇒ **Bekeer u, laat u dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en ontvang de gave van de Heilige Geest.** (Hand.2:38)
- ⇒ Jak.5:10-11=>"Mijn broeders, neem tot **een voorbeeld** van het lijden en van het geduld **de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben.** Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en **u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.**"
- ⇒ Jak.5:19-20=>"Broeders, **als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren,** weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, **een ziel zal redden van de dood** en een menigte van zonden zal bedekken."
- ⇒ **Het vraagt moeite en inspanning.** Het vraagt een samenwerking met God en met je broeders en zusters. Het vraagt om **doelgerichtheid.**
- ⇒ **God steekt Zijn hand uit naar** ons! Naar jou! Naar mij!
- ⇒ Het is aan mij om Zijn hand vast te pakken!
- ⇒ Het is aan jou om Zijn hand vast te pakken!

- ⇒ Het is aan ons om samen Zijn hand vast te pakken en vast te blijven houden in ons geloof!
- ⇒ Laat je **niet ontmoedigen** door christenen die onderweg (al dan niet tijdelijk) **verdwalen** en **afvallen** van **het geloof!**
- ⇒ Laat je **niet ontmoedigen** door **jouw geliefden**, die **nog niet** voldoende **diep in hun hart geraakt zijn** om een keuze te kunnen maken **voor een leven samen met God.**

- ⇒ **STEL JE VERTROUWEN OP DE HEER JOUW GOD!** (lied 67)
- ⇒ **WEES STIL EN WEET DAT IK BEN UW GOD!** (lied 54)
- ⇒ **Zijn liefde zocht mij teder!** (lied 29)
- ⇒ **Wees heilig!** (lied 36)
- ⇒ **Ga naar het kruis!** (lied 46)
- ⇒ **Volle verzeek'ring!** (lied 56)
- ⇒ **De Heer heeft een plan!** (lied 133)
- ⇒ **Daar juicht een toon!** (lied 123)
- ⇒ **Met gebogen knie kom ik!** (lied 120)

Uitdaging =>Laten wij elkaar blijven aanmoedigen broeders en zusters! Laten wij samen de goede strijd blijven strijden en vasthouden aan ons geloof! Samen met Christus kunnen wij elke storm in ons leven weerstaan!

Neem jouw eigen verantwoordelijkheid! (op!!!)