

Barmhartigheid

Intro.

⇨ **Wat betekent barmhartigheid?** => medelijden, mededogen hebben. In eerste instantie met de ander, maar in sommige gevallen ook met jezelf.

⇨ In mijn gedachten zie ik talloze voorbeelden van Gods barmhartigheid naar Zijn volk! Tegelijkertijd zie ik talloze voorbeelden van ongehoorzame mensen, die Gods barmhartigheid keer op keer niet op de juiste waarde inschatten en gewoon door blijven gaan op de ingeslagen weg van ongehoorzaamheid aan hun Schepper.

Gen.1:18-24=> "**Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.** De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij **Adam** om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; **maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.** Toen liet **de HEERE God** een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En **de HEERE God bouwde de rib** die Hij uit Adam genomen had, **tot een vrouw** en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: **Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!** Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, **Adam en zijn vrouw**, maar zij schaamden zich niet."

⇨ **God is barmhartig! Hij heeft mededogen met Adam.** Adam herkent het en erkent het!

⇨ **Deze (Vrouw-mannin-Eva)**, in tegenstelling tot alle dieren van het veld en de vogels in de lucht (Gen.2:19-20), **is been van zijn beenderen en vlees van zijn vlees en Adam beseft het!** Precies zoals hij het beschrijft in Gen.2:23.

⇨ **Wat doe ik, wat doe jij met alle voorbeelden in de Bijbel, die ons aanzetten tot erkenning van Gods barmhartigheid?**

⇨ **Tot besef en erkenning van onze verantwoordelijkheid om van barmhartigheid geen dode letter te maken, maar barmhartigheid in ons leven te gebruiken als een actief werkwoord?**

Mattheüs 22:37-40=>"Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten." (Zie ook o.a. Deut.6:4-7)

Jakobus 2:13=>"Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel."

⇔Dit is duidelijke taal naar mijzelf toe! Barmhartigheid mag geen dode letter zijn in mijn leven.

⇔Laten wij elkaar aanmoedigen broeders en zusters! Laten wij elkaar uitdagen om barmhartig te zijn naar elkaar toe!

=>Wat zegt deze Bijbeltekst jou?

Jakobus 3:17=>"Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten."

=>Wat betekent vol van barmhartigheid zijn?

⇔Kijk naar het rijtje waarin barmhartigheid vermeld staat!

⇔REIN; VREEDZAAM; WELWILLEND; VOOR REDE VATBAAR; VOL BARMHARTIGHEID; GOEDE VRUCHTEN; ONPARTIJDIG; ONGEVEINSD; GERECHTIGHEID; VREDESTICHTER!

=>Bij mij is er nog werk aan de winkel! Hoe staat het in jouw leven?

=>Hoe komt het bij jou binnen, dat barmhartigheid samen met al die andere vaardigheden genoemd wordt?

⇔Kijk naar de aanmoedigingen, uitdagingen en vermaningen van de Heere Jezus in o.a. de zaligsprekingen in Mattheüs 5-7.

Mattheüs 5:10-11=>"Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij." Zegt Jezus tegen de mensen die naar Zijn toespraak aan het luisteren waren.

⇔Wij staan en handelen anders, omdat Jezus onze leidraad is!

⇔Dit zal niet altijd gewaardeerd worden in de maatschappij!

⇔ **Integendeel zelfs!**

⇔ **Christenen moeten dat ook niet verwachten!**

Jakobus 5:11=>"Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig."

=>Hoe moedigt dit jou aan in jouw leven?

1 Petr.1:3-4=>"Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u."

⇔ Gods grote barmhartigheid deed mij opnieuw geboren worden!

⇔ God heeft mij een nieuw mens gemaakt!

⇔ God heeft mij een nieuwe kans gegeven om terug een relatie met Hem te hebben!

⇔ Zonder Gods uitgestoken hand zou dit niet mogelijk zijn geweest voor mij!

⇔ Wat in de ogen van de maatschappij onmogelijk lijkt, is weldegelijk mogelijk voor God!

⇔ God heeft mij geroepen!

⇔ God heeft mij schoon gewassen!

⇔ God wast mij schoon!

⇔ Niet mijn verdienste maar **Gods barmhartigheid en Gods uitgestrekte hand!**

⇔ God heeft mij veranderd!

⇔ God laat mij niet los. Hij trekt aan mij!

Rom.7:14-26=>"...vs 24-25 "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere."

=>Barmhartigheid naar anderen toe is geen optie!

=>Barmhartigheid naar anderen toe is een verplichting.

⇔ **Barmhartigheid is een gebod van God!**

=>Hoe ervaar jij dit in jouw leven?

Judas vers 20-21=>"Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de

liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven."

⇔ Wat een aanmoediging, troost, vermaning, richtlijn en zekerheid!

Efeze 4:29-32=>"**Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeeft elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft."**

⇔ Wauw!

⇔ Wat een verantwoordelijkheid!

⇔ Wat verwacht God van mij?

⇔ Hij moedigt mij aan!

⇔ Ik kan het in praktijk brengen, omdat Hij in mij werkt en mij een ander mens gemaakt heeft en mij elke dag aanspreekt door Zijn Woord!

=> **Hoe ervaar jij dit in jouw leven?**

Kolossenzen 3:12-15=>"**Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar."**

⇔ Zing Kolossenzen 3:16-17, elke dag, en je zult ervaren hoe jij als mens verandert en in staat zult zijn om **de door God aangereikte vaardigheden in praktijk te brengen!**

Markus 11:25-26=>"**En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven."**

⇔ Hoe duidelijk is God?

⇔ Wat verwacht Hij van mij?

⇔ Hoe handelt Hij richting mij?

Galaten 6:1-2;9-10=>vs1-2-"Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Vs9-10"En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof."

⇔ Hoe duidelijk is God?

⇔ Wat verwacht Hij van mij?

⇔ Hoe moeten wij met elkaar omgaan als huisgenoten van het geloof?

Konklusie =>

Mattheüs 6:14-15=>"Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven."

Hebr.10:36=>"Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen."

Mattheüs 18:21-35=>vs21-22-"Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal."

Vs32-35-"Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft."

⇔ "Behandel een ander, zoals jij graag zelf behandeld wilt worden"

⇔ Laat Gods opdracht om barmhartig te zijn niet aan dovemansoren gericht zijn!

⇔ Laten wij elkaar blijven aanmoedigen om barmhartig te zijn broeders en zusters!

⇔ **Barmhartigheid is een actief werkwoord!**

⇔ **Ook in ons leven toch! Niet waar?**